

Κανάρης

«Τότε είπα: Καπετάν Κωσταντή, πρέπει νὰ πεθάνης!».

Ο καπετάν Κωσταντῆς Κανάρης μετεβλήθη σὲ καταδρομέα τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ασίας. Δὲν μυήθηκε ποτὲ στὴν Φιλικὴ Εταιρεία, ἔγινε δῆμος τὸ σύμβολο τοῦ Ἑλληνος θαλασσομάχου.

Οταν ἐρώτησαν κάποτε τὸν Κανάρη πῶς κατώρθωσε κι' ἔκαψε τὴν Τουρκικὴ ναναρχίδα, ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Χίου, ὁ Ψαριανὸς μπουρλοτιέρης ἀπάντησε: «Εἰπα: Κωσταντῆ, πρέπει νὰ πεθάνης».

Μὲ τὰ μετοχμένα αὐτὰ λόγια ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης κατέθεσε στὴν Ἰστορίαν ὅτι πολυτιμότερο εἶχε στὴν ψυχή του τὴν νύκτα τῆς 6ης πρὸς τὴν 7ην Ιουνίου, πὸν δοξάστηκε γιὰ τὸ κατόρθωμά του.

Πενήντα πέντε χρόνια ἀργότερα ὁ καπετάν Κωσταντῆς ἔκλεινε τὰ μάτια του σὲ ήλικια 87 ἑτῶν, πρωθυπουργὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Κανέναν ἄλλο γέροντα δὲν ἔκλαψε μὲ τόση ἀνυπόκριτη εὐλαργίνεια ὁ Ἑλληνικὸς λαός, δοσὶ τὸν σεμνὸν ἔκεινον ἀγωνιστή, πὸν ἐτάχθη νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν πατρίδα του ὡς τὴν τελευταία του ὥρα.

6η — 7η Ιουνίου

Ο Κωσταντῆς εἶχε λάβει ἐντολὴ κι' ἔπρεπε τυφλὰ νὰ ὑπακούσῃ. Ο χαλύβδινος Ψαριανὸς ἔπρεπε νὰ δράσῃ γρήγορα κι' ἀποτελεσματικά. Εἶχε πάρει ἥδη τὴν ἀπόφασί του.

Ο ἐπιδέξιος τιμονιέρης τοῦ μπουρλότου Θεοφιλόπουλος ἐκτελοῦσε τὶς ὁδηγίες τοῦ καπετάνιου χωρὶς ἐρωτήσεις.

Δὲν εἶχε περάσει ἀρκετὸς χρόνος ἀπὸ τότε ποὺ τὰ πύρινα λόγια τοῦ Λογοθέτη εἶχαν ἔσεστηκόσει τοὺς Χίους σὲ ἐπανάστασι. Τὸ στράτευμα τοῦ Βεζίτ-Πασᾶ εἶχε περάσει μὲ φωτιὰ καὶ μὲ τσεκούρι τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ. Η Τψηλὴ Πύλη ἔδειχνε ἀσυνήθιστη σκληρότητα εἰς τοὺς τέως εὐνοούμενους της.

Η Χίος μετεβλήθη σὲ σωροὺς ἐρειπίων, κενοτάφιο ἥρωων. Η Εὐρώπη εἶχε ἀνατριχιάσει ἀπὸ τοὺς σπασμοὺς τοῦ λαβωμένου Ἑλληνικοῦ γένους.

Ο Κανάρης εἶχε ζήσει τὴν τραγωδία τοῦ γειτονικοῦ πρὸς τὴν πατρίδα του νησιοῦ, χωρὶς νὰ μπορέσῃ νὰ τὴν σταματήσῃ.

Ἐμενε τῷρα ὁ ἀτσάλινος μπουρλοτιέρης νὰ χτυπήσῃ, γιὰ νὰ ἐκδικηθῇ τοὺς Τούρκους. Ο Τουρκικὸς στόλος ἦταν ἴσχυρότατος καὶ θὰ ἐπηρέαζε δυσμενῶς τὴν ἔκβασιν τοῦ Ἀγῶνος. Η ιστορία ὑπέδειξε τὸν Ψαριανὸ μπουρλοτιέρη νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα.

Η σύμπτωσις τῆς τελευταίας νυκτὸς τοῦ ραμαζανίου ἐπέτρεψε εἰς τὰ πυρπολικὰ νὰ κινηθοῦν ἀνενόχλητα. Τὰ πυρπολικὰ τοῦ Κανάρη καὶ τοῦ Πιπίνου ἔφθασαν ἀπαρατήρητα εἰς τοὺς στόχους των.

Οι Τούρκοι ἀξιωματοῦχοι ἦσαν συγκεντρωμένοι στὴν ναναρχίδα. Μία κακὴ μοῖρα ἐπεφύλασσε ἀσχημὴ τύχη στὸν Πιπίνο, τὰς προθέσεις τοῦ ὅποίου ἀμέσως ἀντελήφθησαν οἱ Τούρκοι.

Ο Κωσταντῆς πυροδότησε ἀμέσως τὸ πυρπολικόν του καὶ ἀπεμαρρύνθη. Τὸ πῦρ διεδόθη ταχέως στὴν ναναρχίδα καὶ οἱ Τούρκοι ἔκαίγοντο μέσα σὲ σκηνὲς ἀλλοφρο-

σύνης. Οι βάρκες ποὺ ἔπεσαν στὴν θάλασσα δὲν κατώρθωσαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν.

Ἡ ἀνατίναξις τῆς πυριτιδαποθήκης τοῦ γιγαντιαίου σκάφους μετέβαλε σὲ παγίδες θανάτου τὶς βάρκες καὶ ἔθεσε εἰς ἄμεσον κίνδυνον τὴν ζωὴν τῶν ἐπιθαινόντων.

Οὐδεὶς ὁ Καρά-Ἀλῆς χτυπημένος ἀπὸ ἕνα φλεγόμενο βαρὺ ξύλο τραυματίσθηκε γιὰ νὰ ὑποκύψῃ σὲ λίγο στὴν παραλία. Ἡ θεία Δίκη διὰ χειρὸς τοῦ Κανάρη κατεκεραύνωσε τὸν σφαγέα τῆς Χίου.

Οἱ ἀπώλειες τῶν Τούρκων ἦσαν βαρύτατες. Οἱ στόλοι τους εἶχε ἀποστελεχωθῆ καὶ τὰ ἐναπομείναντα πλοῖα θὰ ἦσαν εὔκολος λεία διὰ τὰ Ἑλληνικά.

Τὸ πλῆγμα ἦταν συντριπτικό. Οἱ Τούρκοι τρομαγμένοι τρύπωσαν στὰ Δαρδανέλλια καὶ δταν τόλμησαν νὰ ξαναβγοῦν, ὁ ἀτρόμητος ψαριανὸς ἀνατίναξε στὴν Τένεδο τὴν ὑποναναρχίδα τοῦ στόλου μαζὶ μὲ 800 ἄνδρας.

Κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῆς ἐπαναστάσεως ὁ ἔλληνικὸς στόλος εἶχε νικήσει τὸν Τουρκικὸ κατὰ κράτος. Οἱ Κανάρης, ἐνσάρκωσι καὶ σύμβολο εὐελιξίας ἀλλὰ καὶ γενναιότητος καὶ τόλμης τοῦ Ἐλληνος θαλασσομάχου, πρὶν φθάση σῶος καὶ Τροπαιούχος τὸ πρωὶ τῆς 9ῆς Ιουνίου, γιὰ νὰ προσκυνήσῃ στὸ ναὸ τοῦ Ἅγιου Νικολάου τῶν Ψαρῶν μετὰ ἀπὸ μία ἀνηλεῇ καταδίωξι τουρκικῶν καταδιωκτικῶν, εἶχε ζήσει τὴν μεγαλύτερη καὶ ἐνδοξότερη στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Εἶχε πεῖ στὸν ἑαυτό του: «Κω-σταντῖ, πρέπει νὰ πεθάνης».

Δημήτριος Λέκας
Γ' Γυμνασίου