

Νικ. Καββαδία, «Μαραμπού», ποιήματα.

Τὸν τελευταῖο καιόδο, συμβαίνει κάποια παρεξήγηση μὲ τοὺς νέους ποὺ γράφουν. Θέλοντας νὰ δώσουν τὸν παλμὸ τῆς ἀνήσυχης ἐποχῆς μας, τὸ γρήγορο ρυθμὸ τῆς ζωῆς, κάτι τὸ καινούργιο καὶ τὸ συγχρονισμένο, ξεφεύγουν ἀπ' τὰ ὅρια τῆς λογικῆς, μὰ καὶ τοῦ καλοῦ λόγου ἀκόμα. Κι' ἔτσι βλέπουμε τοὺς νέους μας, ὅχι ὅλους βέβαια, νὰ γράφουνε μὲ φανερὰ ἔξεζητημένη διάθεση καὶ γιὰ ἐντελῶς ἐντυπωσιακοὺς λόγους, γιὰ

Μαρλεντιτρίχιες ἐκφράσεις

ἢ γιὰ

Βενεζουέλα κι' Ἰσπαχὰν
Σαγκάη, Ἀγγόρ κ' Αφγανιστὰν
κι' ἄλλες παρόμοιες ρούσσικες σαλάτες.

Στοὺς νέους αὐτοὺς ἀνήκει κι' ὁ Καββαδίας.

Νέος, πολὺ νέος ἀκόμα, ὁ Καββαδίας κάνει τὴν ἐμφάνισή του στὰ γράμματα μὲ μιὰ καλοτυπωμένη συλλογὴ τραγουδιῶν του, τὰ «Μαραμποῦ», προλογισμένη ἀπ' τὸν ποιητὴ Καίσαρα Ἐμμανούήλ. Μαραμποῦ, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ξέρουν, τοὺς πληροφοροῦμε πώς εἶναι κάτι πουλιὰ ποὺ ζοῦνε στὶς θερμὲς χῶρες τῆς

Τροπικής 'Αφρικής.

"Ενα μεγάλο πάθος κυριαρχεῖ στήν ποίηση του Καββαδία. Τὸ πάθος τῶν ταξιδιῶν. Κι' ὁ ποιητὴς ταξιδεύει, φεύγει διαρκῶς πρὸς τὸ ἄγνωστο, γιὰ νέες χῶρες ἔξωτικὲς καὶ παράξενες. Ζεῖ τὴν ζωὴν τοῦ ναυτικοῦ, τὴν γεμάτην ἀγωνίαν ἀνησυχίαν καὶ περιπέτειαν. Καὶ τὴν ζωὴν αὐτὴν τραγουδεῖ. Μὰ ἐδῶ ἀκριβῶς είναι τὸ λάθος του. Γιατὶ ὁ Καββαδίας, ἐπηρεασμένος, χωρὶς ἀμφιβολία, ἀπὸ τοὺς χειραγωγούς του ποὺ τοῦ ὑποβάλλουντες τὴν ἴδεα ὅτι ἡ ποίηση δὲν εἶναι τέτοια ἄλλο παρὰ μὰ «κομψὴν γεύσιν τοὺς ἀφανιζεῖ τὴν λορκήν, σὰν κάτι περιττὸ καὶ ανώφελο καὶ μᾶς ἐνώνει μὲν τὰ χεληνὰν ἀστρων!», ξεφεύγει κι' ὁ ἴδιος ἀπὸ τὰ δρια τῆς λογικῆς καὶ γράφει μὲν φανερὸν ἐκζήτηση στίχους σὰν αὐτούς:

Λένε γιὰ μένα οἱ ναυτικοὶ ποὺ ζῆσαν
[σαμε μαζὸν]
πῶς εἴμαι κακοτράχαλο τομάρι διαστραμένο...

'Ακόμη λένε πῶς τραβῶ χασίτι καὶ
[κοκό!..]

Θᾶποεπε νὰ παραθέσουμε πάρα-πόλοὺς στίχους του γιὰ νὰ φανεῖ ἐντελῶς αὐτὴν ἡ ἐκζήτηση, φτάνει ὅμως νὰ δώσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματά του γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ἡ διάθεση τοῦ ποιητῆ. Τοῦ ποιητῆ, καὶ μάλιστα τοῦ νέου, ποὺ ἀρνιέται ἡ ἀδυνατεῖ νὰ κοιτάξει τὴν ζωὴν ἀπὸ κοντά, νὰ τραγουδήσει τοὺς καῦμοὺς καὶ τὶς χαρές της καὶ ποὺ προτιμᾶ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τοὺς θρύλους τῶν νησιῶν Λοφούτεν, γιὰ ἔνα μαχαίρι, ποὺ:

'Ο Δὸν Μπαζίλιο σκότωσε μ' αὐτὸν
[τὴν Δόνα Τζούλια]
κι' ὁ Κόντε 'Αντόνιο μὰ βραδυά
[τὸ δύστυχο ἀδερφό του...]

γιὰ μὰ πίπα 'Ολλανδική, ἥ γιὰ μὰ μαϊμοῦ τοῦ Ἰνδικοῦ λιμανιοῦ, ἥ γιὰ ἔνα νέγρο θερμαστὴ ἀπὸ τὸ Ντζιμπούτι, ποὺ:
Μοῦλεγε πῶς καπνίζουνε στὸ 'Αλγέρο
[οἱ τὸ χασίτι
καὶ στὸ 'Αντεν πῶς, χορεύοντας, πίνουν τὴν ἄσπρη σκόνη!..]

Τὰ ποιήματα τοῦ Καββαδία τὰ δια-

πνέει ἀπὸ ἄκρου σ' ἄκρη μὰ ἀρρωστημένη διάθεση. Είναι τραγούδια ἀρρωστητα. Καμιά ζωντάνια, καμιά πίστη, κανεὶς παλμός. "Ενα ἀπὸ τὰ δυὸ θὰ συμβαίνει. "Η ὁ ποιητὴς ζεῖ τὰ τραγούδια του καὶ τὰ αἰσθάνεται, εἴτε δρᾷ. Στήν πρώτη περίπτωση τὸ σφύλινο του είναι με/έλο, γιατὶ κίνει τὴν ζωὴν του φιλολογία (μὰ ζωὴν ποὺ δὲν τω; μὰ τὴν παρουσίαν ὁ ίδιος; κυριαρχεῖσσαν ένα οκοτείνοντο ρυθμοῖ), εἴτε φίλεστονται; τὴν γύρω του καὶ την ταξιδιώτη, ποιεῖστονται; τὴν ζωὴν μὲν τὸ τηλεοποιούντο αὐτὸν τὸ ὑφός τῆς Φυγῆς; τοὺς ἀντετίσεως καὶ τῆς ἀρρωστημένης φανταστικούς του, χωρὶς γὰρ τὸν νοιάζει γιὰ ταῦτα ἄλλο. Στή δεύτερη περίπτωση τὸ σφύλινο του είναι ἀσυγχώρητο, γιατὶ γράφει γιὰ παράξενα κι' ἔξωπακὰ πράγματα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει ἐντύπωση. "Οπως καὶ νάναι, ἐμᾶς ἡ ποίηση αὐτὴ δὲ μᾶς συγκινεῖ, κι' οὕτε μποροῦμε νὰ τὴν καταλάβουμε.

"Ο Καββαδίας βρίσκεται στήν χονσήν ήλικία τῶν εἴκοσι χρόνων καὶ ἔχει, χωρὶς ἀμφιβολία, ἔνα ταλέντο καὶ μὰ εὐχέρεια στὸ στίχο. Ποὺ είναι ὅμως ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ πίστη τῆς ήλικίας του; Γιατὶ αὐτὴ ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ δειλία γιὰ τὴν ζωὴν καὶ ὁ ἀσβεστος πόθος τῆς Φυγῆς; Τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, οἱ γαλάζιοι πόντοι κι' οἱ θολές γραμμὲς τῶν δριζόντων, είχανε λοιπὸν τὴν δύναμη νὰ καταπιοῦν τὰ νιάτα τοῦ ποιητῆ, τὰ χρονσᾶ νιάτα, ποὺ «δὲν ὑπάρχει τίποτ' ἄλλο ἔξὸν ἀπὸ αὐτά»; "Οχι. 'Εμεῖς τούλαχιστο δὲ μποροῦμε νὰ τὸ πιστέψουμε. Πιστεύουμε μᾶλλον πῶς οἱ ἐπιδράσεις καὶ οἱ ἐπιρροές ποὺ ἔχει ὁ Καββαδίας είναι τὸσο ἵσχυρές, ὥστε νὰ τοῦ διαστρεβλώνουν τὴν ἔμπνευση καὶ νὰ στέκουνται αὐτὲς ἵκανες νὰ κατευθύνουν τὴν ποιητική του διάθεση.

Γι' αὐτό, τελειώνοντας, ἔχουμε νὰ ποῦμε τοῦτο στὸν Καββαδία. "Η ποίησή του ἔχει βέβαια τὰ λάθη της, τὴν ἀφηγηματικότητα, τὴν προχειρογραφία, μὰ κουραστικὴ πολυλογία καὶ ἀκόμα μὰν ἐκφραστικὴ καὶ γλωσσικὴν ἀναρρίζια. Μὰ δῆλα αὐτὰ διορθώνουνται, φτάνει ὁ

ΛΥΤΡΩΜΟΣ

ποιητὴς νὰ ξεφύγει ἀπ' τὴν ἐπιρροὴ ποὺ ἔχουνε πάνω σ' αὐτὸν οἱ διάφοροι σπουδαιοφανεῖς προλογιστάδες καὶ χειραγωγοί του, μιλώντας του γιὰ «κομψὲς νευρώσεις» κι' ἄλλα παρόμοια, νὰ ξεφύγει ἀπ' τὴν ἐντυπωσιακὴ κι' ἐξεζητημένη φιλολογία τοῦ παράξενου καὶ τοῦ ἐξωτικοῦ καὶ νὰ μπεῖ σ' ἕνα καινούργιο δρόμο, τὸ δρόμο τῆς ζωντανῆς κι' ἄληθινῆς τέχνης, ἃν βέβαια ἡ ἴδιοσυγκρασία του τοῦ τὸ ἐπιτρέπει.