

Σκέψεις πάνω στή συλλογή διηγημάτων του «Η Θύελλα και τὸ Φανάρι»

Ο Σπύρος Πλασκοβίτης μαζί μὲ τοὺς Ἀντώνη Σαμαράκη, τὸν Βασίλη Βασιλικὸν καὶ τὸν Γιάννη Μαγκλῆ είναι οἱ κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς τωρινῆς γενιᾶς τῆς Λογοτεχνίας μας στὸ διηγηματικό καὶ στὸ μυθιστόρημα. Γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα ἀπὸ σημαίνουσα σίκογένεια καὶ σπούδασε νομικά. Σύντομα ὅμως τὸν κέρδισε ἡ Λογοτεχνία. Σήμερα είναι Πάρεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Ἀρχισε νὰ γράφει ἀπὸ τὸ 1948. Τὰ ἔργα του είναι: «Τὸ γυμνὸ δένδρο» (1952), ἡ συλλογὴ διηγημάτων του «Η Θύελλα καὶ τὸ Φανάρι» (1955), ποὺ πῆρε τὸ Κρατικὸ Βραβεῖο. Τὸ μυθιστόρημα «Τὸ Φράγμα» (1960), ποὺ δέχτηκε εὐμενέστατη κριτική καὶ προιάλεσε εὐρωπαϊκὴ ἀπῆχηση· (πῆρε τὸ βραβεῖο τῆς «Ομάδας τῶν Δώδεκα»). Η τελευταία συλλογὴ διηγημάτων του «Οἱ Γονατισμένοι» κυκλοφόρησε στὰ 1964.

Ο Σπύρος Πλασκοβίτης είναι μιὰ ξεχωριστὴ μονάδα στὴν Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία. Πρῶτ' ἀπ' ὅλα, κινεῖται θέσιοι μέσα στὸ πλαίσιο τῆς σημερινῆς πραγματικότητας, ὅμως δὲ φτάνει στὰ ἄκρα, ὥστε νὰ παραβαίνει τὸν αὐστηρὸν ρεαλισμὸ του καὶ τὴ συντηρητικότητά του, κατὰ κάποιο τρόπο. Ἀκόμα, τὸ στοιχεῖο τῆς οἰκουμενικότητας δὲν είναι τόσο ἔντενο σ' ὅλα του τὰ διηγήματα ὅπως λ.χ. στὸ ἔργο τοῦ Ἀντώνη Σαμαράκη. Βέβαια διηγήματά του, ὅπως «Οἱ Γονατισμένοι» καὶ τὸ μυθιστόρημά του «Τὸ Φράγμα», μπορεῦν νὰ διαβαστεῦν καὶ νὰ ἐννοηθοῦν τὸ ἴδιο ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Γι' αὐτό, τεῦτα τὰ ἔργα του είναι παγκόσμια· ἔχουν πανανθρώπινους στόχους καὶ ἀνταποκρίνονται στὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας. Πραγματεύονται καταστάσεις καὶ γεγονότα ποὺ μιλοῦν τὸ ἴδιο σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ζητοῦν ἐπίμονα λύσεις. Αὐτὴ ἡ κατεύθυνση είναι, ἀς τὴν πούμε, τὸ ἔνα σκέλος τοῦ ἔργου τοῦ Πλασκοβίτη ποὺ είναι καὶ τὸ πιὸ ἀξιόλογο, ἀφεῦ είναι πιὸ κεντὰ στὸ σήμερα καὶ στὸν παγκόσμιο ἀνθρωπό. Τὸ ἄλλο σκέλος—αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει τώρα — είναι κυρίως τὰ διηγήματα ποὺ περιέχονται στὴ «Θύελλα καὶ τὸ Φα-

νάρι» καὶ ἀπευθύνεται στὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, γιατὶ ἀναφέρεται στὶς πολὺ πρόσφατες περιπέτειες τοῦ ἔθνους μας. Ἀπὸ τὰ ὅκτὼ διηγήματα τῆς συλλογῆς αὐτῆς, ξεχωρίζουν ίδιατερα τὸ «Συντροφιά» μὲ τὸν Ἀντρέα Φόρτη, «Η Κληματόθεργα» καὶ ἡ «Εὔδαιμονία», ποὺ είναι πολὺ ζωντανὰ καὶ ρεαλιστικά, σὰ χρονικά.

Όμως θάπεφτε σὲ πλάνη, ἂν πίστεις κανένας πῶς τοῦτα τὰ διηγήματα, ἀκριβῶς γιὰ τὸν πιὸ πάνω λόγο, είναι ἄκαρια ἢ ἀστοχα. Γιατὶ καὶ τὸ μήνυμα καὶ οἱ στόχοι καὶ οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ συγγραφέα καὶ τὸ νόημα τοῦ ἔργου του παραμένουν τὰ ίδια καὶ στὸ πρῶτο καὶ στὸ δεύτερο σκέλος. Ἐκεῖνο ποὺ ἀλλάζει μορφὴ είναι η παρουσία τῆς ιδέας. Πιὸ συγχεκριμένα: «Ἐνας κύριος στόχος νὰ ιτυποθῇ ὁ πόλεμος σ' ὅλες τεις μορφές καὶ μὲ ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν. Αὐτὸς ὁ στόχος ἐπιτυγχάνεται στὸν ίδιο βαθμὸν καὶ στὸ «ἑλληνικὸ» καὶ στὸ «παγκόσμιο» ἔργο τοῦ Πλασκοβίτη.

Τὰ διηγήματα «Τῆς Θύελλας καὶ τοῦ Φαναρίου», είναι κατὰ τὴ γνώμη μεν, ἀπὸ τὰ πιὸ ἀντιπροσωπευτικά του· μᾶς ἀποκαλύπτουν ἐνα ἔξοχο συγγραφικὸ ταλέντο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχῃ μεγάλες ἀξιώσεις. Λόγος ἄφογες, σμιλευμένος, διηγηση ὁλιζώντανη, διάλογοι ὅχι πολλοί, ὅσοι χρειάζονται, μὰ φυσικώτατοι καὶ ρεαλιστικοί, ἔκφραση τέλεια καὶ πειστική. Η συνεχῆς μετάπτωση καταστάσεων, ἡ μεταλλαγὴ συναισθημάτων σὰν ἐπακόλουθο της, χρωματίζουν τὴ διήγηση καὶ ιράτοιν σ' ἔνα σταθερὸ τόνο τὴ ροή τοῦ λόγου. Τὸ υφος ἐπεξεργασμένο καὶ περίτεχνο, χωρὶς νὰ χάνει παράλληλα τὴ γλωφυρότητά του, παρασύρει ἔντεχνα στὴν οὐσία τῆς ὑπόθεσης. Η πολὺ λεπτὴ χιουμοριστικὴ διάθεση, μὲ μέτρο περιχυμένη στὰ διηγήματα, κάνει ἀπὸ τὴ μιὰ ν' ἀγκαπηθῆ ὁ συγγραφέας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πιὸ φυσικὸ καὶ χαριτωμένο τὸ λόγο.

Παρ' ὅλο ποὺ ὁ Πλασκοβίτης ὅρχισε νὰ γράφει ὅχι τόσο καλά, ὅμως μπόρεσε νὰ ἔξελιχτη πολὺ γρήγορα καὶ νὰ ἐπιβληθῇ. Διαβάζοντας

τὸ ἔργο του νοιώθεις πώς ιρατάς στέρεω τὸ ἔ-
δυχφος. Ξέρει νὰ θάξει χαλινάρι στὴ φαντασία
καὶ στ' ἐνειροπόλημα τοῦ ὄνταγνώστη γιὰ τὶς
ἐνδεχόμενες ἐκβάσεις, νὰ συγκεντρώνει τὴν
προσοχὴ στὴ σύλληψη τοῦ νοήματος.

Στόχοι του είναι ὅ,τι τὸν ὄθησαν νὰ γρά-
ψει: Τὸ παράλογο, τὸ ἀπαράδεχτε, τὸ ικανό,
ὁ πόλεμος, πράγματα ποὺ ὅλοι τὰ ικαδικάζουν
καὶ ὅλοι τὰ ιάνουν.

Τὸ κάθε τὶ στὸν Πλασκεβίτη είναι μετρημέ-
νο καὶ μελετημένο. Τὸ στοιχεῖο τῆς ἀγωνίας
γιὰ παράδειγμα, δὲν παίρνει τὶς τρεμακτικές,
θᾶλεγε κανεὶς διαστάσεις, τὶς δραματικές προ-
εκτάσεις, ποὺ παίρνει στὸ ἔργο τοῦ 'Αντώνη
Σαμαράκη. 'Εκεὶ πνίγεσσι κυριολεκτικά στὴν
ἀγωνία σὲ σημεῖο ποὺ ζαλίζεσσι καὶ λέες «Φτά-
νει πιὸ ἀγωνία!». 'Εδῶ ἡ ἀγωνία είναι σχεδὸν
σὲ λανθάνουσα ιατάσταση, τούλαχιστο στὸ «έλ-
ληνικὸ» ἔργο τοῦ Πλασκεβίτη. Πιὸ ἀνεπτυγμέ-

να στοιχεῖα είναι ἡ λυρικότητα, ὁ ρεαλισμός,
ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀντικειμενικότητα, ἡ περιγρα-
φικὴ δύναμη, ἡ ἀκριβολογία, ἡ ἐπιμέλεια γενι-
κὰ τοῦ λόγου.

'Αλλὰ τὸ αἰσθημα τῆς ίκανοποίησης καὶ τῆς
σιγουριᾶς ποὺ νοιώθουμε σὰ διαβάσουμε ἔνα
ἄπ' αὐτὰ τὰ διηγήματα, δὲ σημαίνει πώς ὁ
συγγραφέας δὲν μᾶς προβληματίζει. 'Αντίθετα,
μὲ τὸ δικό του τρόπο καὶ ἀπὸ διαφορετικὸ δρό-
μο μᾶς ὅδηγει στὸν προβληματισμό, τελικὴ ἐ-
πιδίωξη κάθε συγγραφέα. 'Η πειστικότητα καὶ
ὁ ρεαλισμὸς ίδιας, ἀναγκάζουν τὸν ὄνταγνώ-
στη νὰ παραδεχτῇ: «Πράγματι, δὲ μπορεῖ νὰ
συμβαίνει διαφορετικό». Γιατὶ ὅν καὶ τὰ
θέματα είναι κάποτε συγχλονιστικά, σμως δὲν
τραγικοποιεῦνται τόσο, ἔτσι ποὺ νὰ μοιάζουν
περισσότερο μὲ τραγωδίες ποὺ δὲν συνέβησαν
ποτέ, παρό μὲ πραγματικὰ ιοινωνικὰ δράματα.