

## Τὰ ἀπρόοπτα τοῦ λεωφορείου

Οπως συνήθως, ἔτσι καὶ τὴν ἡμέρα ποὺ μοῦ συνέβη τὸ περιστατικὸ ποὺ θὰ διηγηθῶ κατωτέρω, ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτι μου πρωὶ πρωὶ μὲ τὴν σάκκαν ὑπὸ μάλης καὶ ἐξεκίνησα γιὰ τὸν σταθμὸ τοῦ λεωφορείου, ποὺ εἶναι στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου μας.

Ημουν πολὺ βιαστικός, γιατὶ ήθελα νὰ μελετήσω λίγο ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διαδρομήν!

Οταν ἔφθασα εἰς τὴν στάσιν, τὸ λεωφορεῖον τῆς γραμμῆς Ἀχαρνῶν ἦταν σταματημένο καί, μόλις ἀνέβηκα, εἶδα ὅτι εἶχε δύο θέσεις κενάς.

Ἐκάθισα κατευχαριστημένος στὴν μίαν θέσιν, καὶ ἔβγαλα ἀμέσως ἕνα βιβλίον.

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ αὐτοκίνητο εἶχε ξεκινήσει κι ἐγὼ εἶχα μεγάλην εὐρυχωρία, γιατὶ στὴν διπλανὴ θέσι δὲν εἶχε καθίσει κανείς.

Μόλις ὅμως τὸ αὐτοκίνητο ἔκαμε πάλιν στάσιν, ἐμπῆκαν δύο νεαροὶ καὶ πολὺ ἀνιαροί, καὶ χωρὶς διατυπώσεις μὲ ἐσπρωξαν κι ἐκάθισαν δίπλα μου καὶ οἱ δύο, καὶ πρὸς ἐπίμετρον ἄρχισαν νὰ συζητοῦν δυνατά!

Ἐγὼ ἀναγκάστηκα νὰ κλείσω τὸ βιβλίον μου  
καταφουρκισμένος, καὶ νὰ στριμωχθῶ εἰς τὸ ἄ-  
κρον τῆς θέσεως, γιατί, ὅπως εἶπα, ἐκεῖ ποὺ  
ἐκάθισαν οἱ ἀναιδεῖς νεαροί, ὑπῆρχε μία μό-  
νον θέσις!

Δὲν ἦξερα πῶς νὰ ἔκδικηθῶ τοὺς ἀναγώγους  
ἔκείνους, ὅταν κατὰ τὴν ἐπομένην στάσιν ἔμπή-  
κε μία μεσῆλιξ κυρία, καλοθρευμένη σὰν χρι-  
στουγεννιάτικη γαλοποῦλα, ἡ δποία, ἀφοῦ μετὰ  
κόπου ἀνέβηκε τὰ σκαλοπάτια, ἐστάθηκε εἰς τὸ  
μέσον τοῦ λεωφορείου, διότι θέσις κενὴ δὲν  
ὑπῆρχε.

Οἱ δύο διπλανοί μου ἔμειδίασαν εἰρωνικῶς  
μόλις εἶδαν τὴν κυρία, ἀλλὰ ἔμένα μοῦ ἤρθε  
ἀμέσως μία φαεινὴ ἴδεα ἔκδικήσεως!

Δὲν χάνω καιρὸν λοιπὸν καὶ βάζω εἰς ἔκτελε-  
σιν τὴν σκέψιν μου.

Σηκώνομαι, καὶ προσφέρω εὐγενέστατα τὴν  
θέσιν μου εἰς τὴν κυρίαν!

Ἐκείνη, ἀφοῦ μὲ ηὐχαρίστησε, ἐκάθισε, ἀλ-  
λὰ οἱ δύο παρακαθήμενοί μου ἦναγκάσθησαν  
τώρα νὰ στηνθοῦν, διότι ἡ κυρία δὲν χωροῦσε  
εἰς τὴν ἴδικήν μου μόνον θέσιν!...

Καὶ οἱ δύο ἥσαν τόσο θυμωμένοι, ὅστε τὸ  
βλέμμα ποὺ μοὺ ἔρριξαν ἐὰν εἶχε θανάτου δύ-  
ναμιν θὰ μ' ἐκάρφωνε ἐπὶ τόπου.

Ἐγὼ ὅμως, ἀτάραχος, τοὺς ἐκοίταξα χαιρε-  
κάκως καὶ ἐβγῆκα εἰς τὸν ἐξώστην τοῦ λεωφο-  
ρείου, διὰ νὰ συνεχίσω, ὅπως ἡμποροῦσα, τὴν  
διακοπεῖσαν ἀναγνωσίν μου.

*Μάριος Κ. Κεγιάογλου*  
Γ'. Πρακτικοῦ