

Ο ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γιὰ νὰ νοιώσῃς τὸν ποιητὴ, πρέπει νὰ πᾶς στὸν τόπο του. Οἱ γραμμὲς, ποῦ χάρασσεις μὲς στὴ ψυχὴ του τὸ κλῖμα, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ θάλασσα, τὰ δουνὰ καὶ τὰ δάση, ἡ φύση μὲ μὰ λέξη τοῦ τόπου, ποῦ γεννᾶται, δὲν σδύνουν ποτὲ πιὰ στὸ δίο του, καὶ διὰ τοῦ διγαίνεις ἀπὸ τὴν ψυχὴ του, δῆλο τὸ ἔργο του, φέρει κατ' ἀνάγκην τὰ χρώματα καὶ τοὺς τόνους καὶ τοὺς ρυθμοὺς τῆς πατρίδος του.

Αὐτὰ ὅλα μαζὶ κάνουν τὸ τοπικὸ στοιχεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ποιητοῦ.

Μὰ αὐτὸ μόνο δὲν φτάνει, γιὰ νὰ νοιώσωμε τὸν ποιητὴ. Πρέπει νὰ ἀναλύσωμε καὶ μελετήσωμε καὶ κάποιο ἄλλο στοιχεῖο τῆς ψυχῆς του, ἃς τὸ ποῦμε τὸ ἥθικὸ: ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα, οἱ δασκάλοι καὶ συμμαθηταὶ του, αἱ εἰδικὲς σπουδὲς καὶ τὰ διδασκαλία ποῦ διαβάζει, οἱ πνευματικοὶ κύκλοι ἀργότερα, ποῦ ἀνάμεσά τους ζῇ καὶ δουλεύει, οἱ πόθοι καὶ τὰ ἴδεωδη τοῦ ἔθνους ποῦ ἀνήκει,— πρέπει κι' αὐτὰ ὅλα νὰ τὰ γνωρίσωμε, γιατὶ κι' αὐτὰ ὅλα τοῦ δίγουν ἡ τοῦ ἀφαιροῦν δυνάμεις κι' ἔχουν μεγάλη σημασία γιὰ τὴν πνευματική του ἑξέλιξη καὶ τὴν ποιητική ἐργασία.

Μὰ κι' αὐτὸ πάλι δὲν φτάνει γιὰ νὰ νοιώσωμε τὸν ποιητὴ.

Τὸ τοπικὸ στοιχεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ποιητὴ μᾶς εὔκολύνει νὰ νοιώσωμε τὰς ἴδιαιτερες γραμμὲς καὶ χρώματα τῶν εἰκόνων του καὶ τὰς ἴδιαιτερες ἀρμονίες τῶν ρυθμῶν του.

Τὸ ἥθικὸ στοιχεῖο τῆς ψυχῆς του μᾶς δοκιμᾷ νὰ ξανοίξωμε τὰ μοτίβα τῶν αιστημάτων, τῶν στοχασμῶν καὶ τῆς κεντρικῆς ἴδεας τοῦ ἔργου του.

Μὰ καὶ τὰ δύο αὐτά στοιχεῖα δὲν εἶνε τὰ ἀρχικὰ τῆς ψυχῆς. Εἶναι γροῦππες ὄλικος, ἀτλημένες ἀπὸ τὸ κοντικότερο ἡ μακρινότερο περιβάλλον, καὶ ποῦ σιγὰ σιγὰ συγχωνεύονται εἰς ἕνα ὅλο ἡ καλλίτερα προσκολλώνται γύρω σὲ κάτι ἀρχικὸ. Αὐτὸ τὸ ἀρχικὸ, τὴ δύναμη μὲ ἄλλες λέξεις ποῦ ἀντλεῖ καὶ ἀφομοιώνει, αὐτῆς τῆς δύναμης τὴν οὐσία, τὴ σύσταση πρέπει νὰ γνωρίσωμε στὸ ποιητὴ κυρίως, ἀν θέλωμε νὰ νοιώσωμε τὴν πηγὴ τῆς δημιουργίας του. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ποιὸ δύναμη ἐργασία γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ποιητοῦ.

Προϋποθέτοντας σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας, πῶς ἡ δύναμις αὐτὴ τοῦ ποιητοῦ, ἃς τὴν ποῦμε φαντασία, ποῦ παίρνεις ἀπὸ τὰ γύρω τῆς καὶ ἀφομοιώνει καὶ πλάθεις μία νέα δημιουργία,— προϋποθέτοντας πῶς ἡ δύναμις αὐτὴ ἔχει τὸ βαθύτερό της λόγο στὰς διαφορετικὲς ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους αἰσθήσεις τοῦ ποιητοῦ, μελετοῦμε τὴ σωματική του κατασκευὴ καὶ τὰς σωματικές του ἴδιότητες, τὰ τυχαῖα περιστατικά, ποῦ μποροῦσαν νὰ φέρουν κάποιαν ἀλλοίωσις στὸ σῶμα του καὶ νὰ τοῦ βάλουν ἴδιαιτερη σφραγίδα στὴ ζωὴ (ὅπως π. χ. ἀρρώστιες ἢ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς κάνουν τὸ σῶμα εὐπαθέστερο καὶ λεπτότερες τὰς αἰσθήσεις ἢ γίνονται ἀφορμὴ μιᾶς χαρακτηριστικῆς μελαγχολίας ἢ καὶ αἰσιοδοξίας), ἐπειτα μελετοῦμε τὴν καταγωγὴ καὶ τὴν ζωὴ τῶν γονιῶν καὶ προγόνων του, γιατὶ ἡμπορεῖ πολλὲς ἴδιότητές του νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀταδισμοῦ.

Μὰ καὶ ὅστερα ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν μελέτη ἔνα μεγάλο μέρος τῆς ποιητικῆς οὐσίας, τὰ βαθύτερα μοτίβα τοῦ δημιουργοῦ τῆς Τέχνης, ὅπως ἀκριβῶς ἡ Οὐσία καὶ τὰ Μοτίβα τῆς Φύσεως, μᾶς μένουν σκεπασμένα καὶ ἀγνωστα, καὶ αὐτὸς τὸ μυστήριο, μέσα στὸ ὅποιο ὁ Ποιητὴς καὶ ὁ Δημιουργὸς μᾶς ἀφήνουν νὰ πλέωμε, εἰναις ἡ ώραιότερη ἀπόλλαψη ποῦ μᾶς δίνουν.

"Ολων αὐτῶν τὴν μελέτη ἐδῶ δὲν θὰ τὴν κάμωμε, γιατὶ ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὸν Σολωμὸ δῆλο παρὰ μόνο γιὰ τὸν "Ύμνο του στὴν Ἐλευθερία.

* * *

Γιὰ νὰ νοιώσωμε ἔνα ποίημα καὶ νὰ τὸ αἰστανθοῦμε, πρέπει νὰ μεταφερθοῦμε στὴν ψυχικὴ κατάσταση, ποῦ βρέθηκε ὁ ποιητὴς γιὰ νὰ τὸ γράψῃ.

"Αν τὰ γεγονότα ποῦ ἔκαναν τὴν ψυχὴ τοῦ ποιητοῦ νὰ πάθῃ εἰναις σύγχρονά μας, τὸ πρᾶμα εἶναι εὔκολο.

"Επίσης εὔκολο κἄπως εἶναι τὸ πρᾶμα καὶ δταν τὰ γεγονότα εἶναι παλιὰ μὰ τὰ ἔχωμε διαβασμένα καλὰ καὶ τὰ ξέρωμε ἡ τὰ μαθαίνωμε ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸν ποιητὴ.

Μὰ γίνεται πολλὲς φορὲς ὁ ποιητὴς νὰ μήν εἶναι ἀντικειμενικὸς παρὰ ὑποκειμενικὸς καὶ ἐσωτερικός, γὰρ μὲν ζωγραφίζῃ τὰ πράματα μὲ πλατύτητα καὶ μὲ δλες τῶν τέσ λεπτομέρειες παρὰ νὰ τὰ ἔχαρανίζῃ σὲν ἀπομακρυσμένα μοτίβα μέσα στὸ ταραχμένο πάθος του, καὶ γίνεται αὐτὸς πολλὲς φορὲς σὲ ἔνα διαθέμα ποῦ διαβάζοντας τὸ ποίημα νὰ μὴ βλέπῃς σχεδὸν ἄλλο κόσμο παρὰ τὸν ποιητὴ καὶ τὴν ψυχικὴ του κατάσταση.

"Ενα τέτοιο ποίημα εἶναι δύσκολο βέβαια νὰ τὸ νοιώσωμε, χρειάζεται μελέτη καὶ σκέψη, δπως σὲ ἔνα δραῖο μουσικὸ κομμάτι, ώς ποῦ νὰ ξεδιαλύνωμε τὰ μοτίβα τῆς ψυχικῆς καταστάσεως ποῦ ζωγραφίζεται. Μὰ δταν μιὰ φορὰ τὰ ξεδιαλύνωμε, τότε πάει, καὶ δτο περισσότερες φορὲς τὸ διαβάζομε, τότο περιτσότερες διμμορφιές του ξανοίγομε.

"Ενα τέτοιο πρᾶμα γίνεται καὶ μὲ τὸν "Ύμνο τοῦ Σολωμοῦ καὶ γι' αὐτὸς δποιεις νοιώθει ὅτι εἴπα παραπίνω γενικὰ γιὰ κάθε ποίημα, θὰ νοιώσῃ καὶ πῶς δὲν ἀδικῷ τὸν ποιητὴ δοκιμάζοντας νὰ εὔκολύνω τὸ διάβασμα τοῦ "Ύμνου του στὴν Ἐλευθερία.

* * *

"Ο χρόνος 1821 ἔδινε ἔνα μεγάλο γεγονός, σημασίας κοιμοῖστορικῆς, ποῦ χαροποίησε γκαρδιακὰ δλους ἐκείνους ποῦ αἰστάνοντο. Ἡ ἔνδοξη Ἐλλάδα, ποῦ ἐδῶκε τὸν πρῶτο ἀληθινὸ παλιτ(σμὸ στοὺς λαούς, καὶ ποῦ τὴν

"Ἐθλιψε (τὴν Ἐλλάδα)
νύκτα πολλῶν αἰώνων
νύκτα μακρᾶς δουλείας,
αἰσχύνη ἀνδρῶν ἡ θέλημα
τῶν ἀθανάτων

αὐτὶ, ἡ Ἐλλάδα, ἡ πελαμένη καὶ λησμονημένη μέσ' στὴ συνείδηση τῶν λαῶν, ἔχοντα πρόδαλε πίλιστες στὴν ἱστορία μὲ δλη τῆς τὴν παλιὰ ζωὴ καὶ δύναμη. Στῶν μακρῶν αἰώνων τὴν πικρὴ δουλεία κρυφοβύζαινε δύναμη ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς καὶ ἀπὸ καὶ μέσα ἔπαιρνε παρηγοριὰ καὶ πίστη, πῶς ὁ μαρμαρωμένος βασιλεὺς τοῦ λαχταριστοῦ τῆς θρύλου θὰ ἀναστήνοταν. Ως ποῦ τώρα, βαφτισμένη μέσ στὸ πνέμμα τῆς γαλλικῆς ἐπανά-

στασεως και ξαναγεννημένη άπο τὸ κήρυγμα τοῦ Ρίγα της, στάθηκε δρθή, και ὁ ἄγριός της τύραννος ἐμελλε νὰ αἰστανῆ μὲ τρόμο τὸν κλονισμὸ τοῦ θρόνου του. Στὸ αἷμα θέλει νὰ πνίξῃ τὴ λύττα του ὁ ἐχτρός, μὰ νὶ Ἑλλάδα τώρα χειπὲζ ὀλότωμη και γοργῆ:

Στὲς 21 Μαρτίου παρνει ὁ Πετρόμπιης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴν Καλαμάτα.

Στὲς 25 ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς ηγρύττει τὴν Ἐπανίσταση.

Κατὰ τὸ Πάσχα γκρεμιέται ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος στὴν Πόλη γιὰ τὴν θρησκεία και τὴν Πατρίδα.

Στὲς 12 Απριλίου νικοῦν ὁ Κυριακούλης και ὁ Κολοκοτρώνης τὸν Μουσταφᾶ μπεῖ στὸ Βαλτέτσι.

Στὲς 17 και 18 νέα κατορθώματα τοῦ Τουρκοφάγου Νικήτα σὲ Δολιανή.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ Μαΐου ὁ ἡρωϊκὸς Θάνατος τοῦ Ἀθανασίου Δέλκου στὴν Ἀλαιίνη και ἡ ἐπιποιεῖται τοῦ Χανιοῦ τῆς Γαβριάς μὲ γῆρας τὴν Ἀνδρούτσο.

Στὲς 27 ὁ Ψαριανὸς Παπανικολῆς και εἰς ἔνα δίκροτο τουρκικὸ μὲ 74 πυροβόλα κοντὰ στὴν Ἐρετὸ τῆς Λέσβου.

Στὲς 6 Ιουνίου πέφτουν ἡρωῖκα οἱ Τερολογίτες στὸ Δραγατσάνι, πιστοὶ στὸ κήρυγμα τοῦ Ρίγα

«Καλλίτερα μιᾶς ώρας ἐλεύθερη ζωή,
παρὰ σαρῶντα χρόνια σκλαδιά και φυλακή.»

Στὰ τέλη Σεπτεμβρίου πχίρυγει ὁ Κολοκοτρώνης τὴν Τριπολιτεյανή θεραπείαν ἀπὸ φρεστή παλιορκία.

Τὸ ἔτος 1822 δὲν ἦτο δλιγάρτερο πλούτιο σὲ ἑλληνικὰ κατορθώματα μὲ ὅλα τὰ μαλώματα τῶν Ἑλλήνων ἀρχηγῶν. Ἡ κακὴ τῶν δργάνωντη και αἱ μικροφιλοτιμίες ἔγιναν ἀφορμὴ γὰρ πέτυχον τῶν: "Ἐλληνες και φιλέλληνες—μάχωραίτα και πιητική—στὸ Πέτα και στὰ μέτα τοῦ Μαΐου γὰρ συνθηκολογήση τὸ δοξασμένο Σούλι μὲ τὸν Ὁμέρο Βριώνη.

"Τεραπεία ἀπ' αὐτὰ ὁ Ὁμέρος Βριώνης μὲ τὸν Κιουταχῆ κατεδήκαν στὸ Μεσολόγγι και ὁ Γιουτσούφ Πασάς τῶν Πατρῶν τὸ ἀπέκλειτο ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ἐκεῖ μέτα εὑρίσκοταν ὁ Μαυροκορδάτος και ὁ Μπέτσαρης μὲ 500 μύνων ἀνδρες. Μὰ κατι διαπραγματεύτεις πωσ ἀρχιταν ἐμάκρυναν τὴν παλιορκία, ώς πωσό ὑδριώτικος στόλος στὰ μέτα Νοεμβρίου ἐδιέλυτε τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Γιουτσούφ και ἔφερε τροφές, πολεμοφόδια και χιλιόνες Μωραΐτες μὲ ἀρχηγούς τὸν Ηστρόμπετ, τὸν Ζαΐμη και τὸν Δεληγιάννη. Ὁ Ὁμέρος Βριώνης βλέποντας τότε και τοὺς Αἴτωλοσκαρνάνας γὰρ κινοῦνται ἀπὸ πίνω, ἀναγκάσθηκε γὰρ κάμη ἔφοδο στὲς 25 Δεκεμβρίου ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἐλπίζοντας πῶς οἱ πολιορκημένοι θὰ ἥταν ἀπατολημένοι μὲ τὰ θρησκευτικὰ τῶν χρέη. Μὰ νὶ ἔφοδος ἀπέτυχε και ὁ Ὁμέρος Βριώνης ἀναγκάσθηκε γὰρ φύγη στὸ Βραχώρι και ἀπὸ κεῖ προχωρώντας στὴ Πρέβεζα ἔπαθε νέες συμφορές. Στὸ ρέμια τοῦ Ἀχελώου ποσ πλημμύρησε πνίγηκαν πεντακόσιοι ἄνδρες του.

Τὸν ἴδιο χρόνο ἔχομε και τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ τὰ μεγάλα κατορθώματα.

"Τεραπεία ἀπὸ τὴ καταστροφὴ τῆς μαύρης Χίου ὁ Γδριώτης Παπανικολῆς στὲς 6 Ιουνίου δοκίμασε μὲ μεγάλη τόλμη γὰρ κάψη τὴν ὑποναυαρχίδα τοῦ τουρκικοῦ στόλου, χωρὶς ἐπιτυχία ἀπὸ τὸν ἀέρα, μὰ ὁ Φαριανὸς Κανάρης τὴν ἴδια νύχτα μπόρεσε ν' ἀνάψῃ τὸ μπουρλώτο στὴν ναυαρχίδα τοῦ Καραλῆ και γὰρ μαζὶ μὲ δυσ ἔχθρούς.

Τὸν ἵδιο χρόνο ὁ Δράμαλης προχωρῶντας μὲν πολλές χιλιάδες καὶ καταστρέφοντας τὴν Βοιωτία καὶ τὴν Ἀττικὴν, ἔφεται στὸν ὉΙουλίου καὶ στρατοπέδευτε στὸ "Ἀργός". Ἡ Ἀκροκόρινθος παραδόθηκε στὸν Τούρκον. Μὰ τὸ μεγάλο μυαλὸ τοῦ νικητῆ τῆς Τριπολείτεας καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ ἐχθροῦ στὴ Κόρινθο, ἡ ὥραία νίκη τῶν Δερβενακίων καὶ ἡ πεῖνα καὶ ἀρρώστια, παῦ ήρθε στὸ στρατὸ τοῦ Δράμαλη, ἔτωταν κι' αὐτὶ, τὴ φρέκ τοὺς Ἑλληνας καὶ τοὺς ἐνδέξατον. Στὰ τέλη Ὁκτωβρίου πεθαίνει καὶ ὁ Δράμαλης ἀπὸ λύπη.

Στὸ 30 Νοεμβρίου παραδέσθηκε στὸν "Ἐλληνας τὸ Ναύπλιο. Μὲς τὸν ἵδιο χρόνο γίνεται Ἑλληνική καὶ ἡ Ἀγήνα.

"Ολα αὐτὰ τὰ κατορθώματα τῶν δύο πρώτων χρόνων, δυον κι' ἄν εἰναι λαμπτρὰ καὶ ὑψηλὰ, τὰ ἀσχημίζει κάτι: Ἡ φιλοδοξία εἰναι βέβαια κάτι φυτικὸν μέσα στὸν μεγάλες ψυχὲς καὶ ὥρατο. Μὰ δταν αὐτὶ, χαμηλώνη στὰ μικρὰ καὶ τὴν ἐπίδειξην ἡ ἐλατήριο τῶν ἔργων εἰναι τὸ συμφέρον, τότε βλάπτει. Καὶ εἰναι κρίμα πῶς οἱ μικροφιλοτυμίες οἱ τοπικὲς καὶ οἱ προτωπικὲς δὲν ἔλειψαν στὸν Ἑλληνικὸν ἀγῶνα εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ του φέροντας τὴν πολυαρχία καὶ τὴν διχόνοια. Αὐτὴ ἡ πολυαρχία καὶ ἡ διχόνοια μεταξὺ τοῦ Ἐπτελετεικοῦ καὶ τοῦ Βοιλευτικοῦ ἡ καλλίτερα μεταξὺ τῶν Ἀρματωλῶν καὶ τῶν Καλαμαρίδων, πιστὸς ἔβλαψε τότε καὶ στὸν ἐπόμενα χρόνια τὸν ἀγῶνα, σχεδὸν εἰναι καὶ νομοθετημένη ἀπὸ τὴν πρώτη ἐγκαὶ συνέλευση τῆς Ἐπιθαύρου (1 Ἰανουαρίου 1822). Σεὴν ἀρχὴ τοῦ 1823 δύο εἰναι οἱ ἀντρεὶς παῦ μαλώνουν γιὰ πρωτεῖα: Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὁ ἦρωας τῆς Τριπολείτεας καὶ τῶν Δερβενακίων, στηρίζοντας τὴν δύναμή του στὸ στρατὸ καὶ ζητῶντας νὰ γένη καπετάνος τοῦ Μωριᾶ, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἔχοντας μαζί του τοὺς προετοὺς τῆς Στερεάς, τῶν Νησιῶν καὶ πολλοὺς τῆς Πελοπόννησου, καὶ θέλοντας νὰ συγκροτήσῃ Γενικὴ Κυβέρνηση, διποὺ αὐτὸς νὰ διευθύνῃ.

Μὰ, δημος τὸ γεγονὸς διτὶ ἡ ἔνδοξος Ἐλλάδα σὰν θάμψα φάνηκε νὰ ζῇ, ἔτσι καὶ ἡ μεγάλη ἐπιποιεῖα τοῦ ἀγῶνος τῆς μὲ δόλο τὸ φῶς καὶ τὰς σκιές τῶν λεπιδομερειῶν του ἔκαψε κάθε εὐγενικὴ ψυχὴ γὰρ σκιρτήσῃ καὶ γ' ἀναβῆῃ ψηλά. Ὁ Μέγας Ναπολέων εἶχε εἰπωμένο:

"Ἡ Ἐλλάδα περιμένει τὸν ἐλευθερωτὴ της. Νὰ μιὰ ὥραία δάφνη δόξας. Θὰ γράψῃ τὸν κόμα του μιὰ γιὰ πάντα κοντὰ στὰ δύναματα τοῦ Ὁμηροῦ, τοῦ Ηλέα, τοῦ Ἐπαμεινώνδα. Δὲν θ' ἀργήσῃ νέρθη.

Τώρα πιεται σὰν τὸ Shelley καὶ τὸν Moor τραγουδοῦν τὴν Ἐλλάδα ἀναστημένη, ὁ goethe καὶ ὁ Chamisso μεταφράζουν τραγούδια της, ὁ Wilhelm Müller τὴν κράζει μητέρα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ φάλλει τὸ Μικρό της Ναυτόπουλο, καὶ ὁ ἀθάνατος Μπέτρον, ὁ μεγάλος ποιητὴς, ζηλεύει τὴ δόξα τῶν παλληκαριῶν της καὶ κατεδαίνει γὰρ πολεμήσῃ μαζί τους καὶ νὰ τὰ δογμήσῃ στὸ τρανό των πόθο. Ηλήθιος φιλελευθέρων ἀπὸ δόλη τὴν Εύρωπη καὶ τὴν Ἀγερικὴ τρέχουν στὸν ἀγῶνα της νὰ δοξασθοῦν.