

## ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

ΥΠΟ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κ. "Αγγελος Τερζάκης, νεώτατος άκόμα, κατάκτησε μιὰ θέση δλότελα έξαιρετική στή σύγχρονή μας πεζογραφία. "Υστερό" άπο δοκιμές, καθώς «'Ο ξεχασμένος» (1925) κ" ή «Φθινοπωρινή συμφωνία» (1929), μᾶς ξδωσε ένα μεγάλο δίτομο μυθιστόρημα, τους «Δεσμώτες» (1933) καὶ μία ίστορική μελέτη πάνω στήν έξέλιξη τῆς νεοελληνικῆς πεζογραφίας, δημοσιευμένη στὸ περιοδικὸ «'Ιδέα», τὸν ίδιο χρόνο. Τὸ τελευταῖο του ξόγο εἶναι ή «Παρακμὴ τῶν Σκληρῶν». Ἀραιά, μὰ γεμάτα φανερώματα. Τὸ πρῶτο συμπέρασμα, ποὺ ἀμεσα προσπέφτει στήν αἰσθηση ἀπὸ τήν παρακολούθηση μιᾶς τέτοιας προσπάθειας, εἶναι ή βαρυσήμαντη ἀντίληψη τῆς τέχνης, ποὺ φαίνεται νὰ κατέχῃ δλοκληρωτικὰ τὸν πεζογράφο. Εἶναι φανερό, πὼς ὁ κ. Τερζάκης έχει καὶ μεγάλες προθέσεις καὶ μεγάλα σχέδια μέσα του. Προκισμένος ἀπὸ τὴν φύση μὲ μιὰ θαυμαστὴ δέξύνοια καὶ μιὰ έξαίρετη ἴκανότητα νὰ συλλαμβάνῃ τὰ σύνολα δόσο καὶ τὶς λεπτομέρεις, δηλισμένος μὲ μιὰ πλατειὰ καὶ πολύμορφη μόρφωση, τοποθετεῖ τὸν ἑαυτό του ἀντίκρου στὸ θέαμα τοῦ μεγάλου κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγωνίζεται χωρὶς ἔλπιδα μέσα στὸν πύρινο κύκλο τῆς πεζῆς μονοτονίας του, τῆς θυσίας του καὶ τῆς ἀδυσώπητης ἀνάγκης νὰ ὑψωθῇ πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, τῆς τραγικῆς οὐσίας ποὺ γεμίζει ἀπὸ κάθε πόρο τῆς τὴν ζωή, τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἀκαθοδήγητη, γεμάτη διάθεση λυτρωμοῦ καὶ χωρὶς ὀρισμένους σκοπούς, φρενιάζει ἀπὸ δύνα καὶ ἀπόγνωση - καὶ ἔκφραζει τοὺς κατασταλαγμένους του στοχασμοὺς ἀνιστορώντας τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία τῶν κοινῶν καὶ τῶν συνηθισμένων ἀνθρώπων. Διαβάσματα ἀπὸ ξένες λογοτεχνίες, λογοτεχνικὲς προσωπικότητες τοῦ καιροῦ μας

ἀπὸ τὶς πιὸ πολυδύναμες καὶ τὶς πιὸ σημαντικές, θεύματα καὶ ἵδες εἶναι φανερό, πῶς ἔχουν σημαδέψει τὸ πέρασμά τους ἀπὸ τὴν εὐαισθησία του καὶ τὴν σκέψη του. Μὰ ἵσαμε τὴν ὥρα μπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιος κανείς, πῶς η πολλαπλὴ αὐτὴ ἐπίδραση θὰ εἶναι γόνιμη καὶ καρποφόρα γιὰ τὸ μελλοντικὸ ξετύλιγμα τοῦ ταλάντου τοῦ νέου πεζογράφου. Ἐκεῖνο, ποὺ περισσότερο ἀπ' ὅλα ἀποτελεῖ ἔνα πραγματικὸ προτέρημα τοῦ κ. Τερζάκη εἶναι η έξαιρετικὰ καλλιεργημένη αἰσθησή του τῆς γλώσσας. Ἡ δημοτικὴ του εἶναι μαλακή, στρωτή, διαποτισμένη ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα δικού χρειάζεται κι' ὅπως χρειάζεται, χωρὶς παραστρατήματα, πεσίματα καὶ ξαφνιάσματα, μὲ μιὰ λέξη «πολιτισμένη». Ἡ φράση του ἔχει ἔνα παλιό, ποὺ ἄλλοι γίνεται ἀσθματικὸς καὶ ἄλλοι ἀνεβαίνει ἵσαμε τὴν ἐντέλεια τοῦ ἐπιγοράμματος. Κενὰ καὶ ἀποσιωπήσεις ἔκφραζουν μὲ ἔνα ζωντανὸ καὶ παραστατικὸ τόπο τὴν ἐσωτερικὴ σύσταση τῶν ἡρώων του, ποὺ εἶναι δλοι ἥρωες ἀναγκαστικοί, παραμένοι ἀπὸ τὸ ἀνώνυμο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, μὰ καὶ χαρακτηριστικοὶ διαμέσεων, καταστάσεων, τοῦ θλιβεροῦ μεγαλείου, τῆς ἀνησυχίας καὶ τῶν ἀντιφάσεων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Νομίζω, πὼς ὁ κ. Τερζάκης μᾶς δίνει τὸ περισσότερο μὲ τὴν πεζογραφία του τὸ σιωπηλὸ δρᾶμα τῶν μεταπολεμικῶν καιρῶν. Ἡ ξεφτισμένη παράδοση, η ἔλπιδα γιὰ ἔνα καλύτερο αὔριο, ὁ πυρετὸς τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν ἀξιῶν στὰ καλούπτα μιᾶς ἀνθρωπότητος ποὺ έχει χάσει τὸν ἑαυτό της, κληρονομικὲς ἐπιδράσεις, ἐπιβιώσεις καὶ βρυκολακιάσματα, ποὺ ξεπερνοῦν κάθε πλαίσιο, δισταγμοὶ καὶ ἀμφιβολίες, ἀνησυχίες ἀκαταστάλαχτες, ἀντιδράσεις καὶ ἀντιστάσεις, ποὺ δὲν καταφέρουν

νὰ δλοκληρωθοῦν, ἔνας κόσμος πρόδροιζά σα-  
λεμένος, ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ βρῇ τὴ δικαιώση  
του, γιατὶ δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὴν ἀναζη-  
τῆσῃ, πότε μαντεύονται ἡ ὑποβάλλονται, πότε  
ζωντανὰ διαγράφονται σὲ κάθε σελίδα τῶν  
τριῶν τελευταίων του τόμων. Οἱ «Δεσμῶτες»  
εἶναι ἡ τραγῳδία τῶν καθημερινῶν ἀνθρώ-  
πων, ποὺ τοὺς φυλακίζει ἡ περισταση καὶ  
πού, μ' ὅσα κι ἀν κάνουν, δὲν καταφέρουν  
νὰ χαροῦν τὴν πραγματική, τὴν ἐσωτερική  
λευτεριά. Ἡ «Παρακμὴ τῶν Σκληρῶν» εἶναι  
τὸ δρᾶμα μιᾶς οἰκογένειας, ποὺ ἔχει ἔεπέσει.  
Ο πεζογράφος κάνει μιὰ τέχνη πλουτισμένη  
ἀπὸ ἐσωτερικὸ νόημα. Ἐχει πολλὲς φορὲς ἔνα  
τρόπο σκληρὸ νὰ ἐκδηλώνῃ τὴ στάση του  
ἀντίκρου στὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα. Ἔδω  
κ' ἔκει τοῦ ἀρέσει ἡ χτυπητὴ πρωτοτυπία, ἡ  
ἀπροσδόκητη εἰκόνα, ὁ ἐντυπωτικὸς παραλλη-  
λισμός. Οἱ τύποι του, μολονότι κάποτε φαί-  
νονται σὰν σχεδιασμένοι μὲ κάρβουνο, ξεση-  
κωμένοι μὲ περίγραμμα ζωηρό, μονότροποι  
καὶ χωρὶς προέκταση, εἶναι πάντα ἐπιτήδεια  
διαφοροποιημένοι καὶ στὶς περισσότερες περι-  
πτώσεις ζωντανοί. Μὰ κείνο ποὺ φαντάζομαι,  
πῶς βαραίνει πιὸ πολὺ στὴν παραγωγὴ του

κ. Τερζάκη, εἶναι ἡ ἀναμφισβήτητη ἵκανό-  
τητά του νὰ ψυχογραφῇ ὅμαδες ἀνθρώπων,  
ποὺ ἐκφράζουν τὸ γενικότερο πνεῦμα τῆς  
ἐποχῆς, καὶ νὰ φωτίζῃ μ' αἰφνίδιες δέσμες  
ἐντατικοῦ φωτὸς διαθέσεις καὶ καταστάσεις,  
ποὺ περνοῦν ἀπαρατήρητες Ἰσως ἀπὸ τὸν  
κοινὸ θεατὴ, μὰ ποὺ ἔχουν ἔξαιρετικὴ σημα-  
σία γιὰ τὴ σπουδὴ τῶν τάσεων καὶ τῶν ορε-  
μάτων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Ο ἀναγνώστης,  
ποὺ θὰ σκύψῃ ἐπάνω ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ  
πεζογράφου τούτου, δὲ θὰ χάσῃ τὸν καιρό του  
καὶ τὸν κόπο του.

#### I. M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Βιοβιβλιογραφικά.** Γεννήθηκε τὸ 1907 στὸ Ναύ-  
πλιον, ὃπου καὶ ἀκούσει τὰ πρῶτα μαθήματα. Τελείωσε  
τὸ Γυμνάσιο στὴν Ἀθήνα, σπούδασε τὰ Νομικὰ καὶ τὸ  
1929 διορίστηκε δικηγόρος. Γρήγορα δύμες ἀφοσιώθηκε  
δλοκληρωτικὰ στὰ γράμματα. *«Ιδρυσε καὶ διηγύθυνε τὰ  
λογοτεχνικὰ περιοδικὰ τῶν νέων «Πνοὴ» (1928) καὶ  
«Ἄργος» (1930).* Ξέδωκε τὶς ουλλογὲς διηγημάτων  
*«Ο Σεχασμένος» (1925), «Φθινοπωρινὴ Συμφωνία»*  
*(1929), τὰ κοινωνικὰ μυθιστορήματα *«Δεσμῶτες»**  
*(δύο τόμοι, 1933) καὶ *«ἡ Παρακμὴ τῶν Σκληρῶν»**  
*(1934). Τὸ *«Νεοελληνικὸ Μυθιστόρημα»*, διεξοδικὴ  
γραμματολογικὴ μελέτη, δημοσιεύτηκε σὲ ουνέτεις  
τοῦ περιοδικοῦ *«Ιδέα»* (1933). Συνεργάζεται ταχικὰ  
σὲ ὅλα τὰ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ τῆς πρωτευούσης.*