

# “Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ,, ΤΟΥ ΣΑΙΚΣΠΗΡ

(‘Ο λόγος συμπολίτης μας κ. Βασίλειος Θεοφανίδης, μᾶς παραχώρησε εύγενικά ἔνα κομμάτι ἀπὸ τὴ διάλεξη ποὺ ἔδωσε τὶς προάλλες στὸ Σύλλογο «Πυθαγόρας» γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Σαίκσπηρ «ἡ Τρικυμία.»

Στὸ κομμάτι αὐτό, ποὺ εἶνε πρόδογος τῆς διάλεξής του, ὁμιλητὴς μᾶς παρουσιάζει τὸ Σαίκσπηρ σὰν ἐπιρρεασμένον, στὴ συγγραφὴ τῆς «Τρικυμίας», ἀπὸ τὶς ίδιες τοῦ ἀρχαίου Πλάτωνα καὶ διατείνεται πῶς ἡ γνώση τῆς Πλατωνικῆς μεταφυσικῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ συμβολικοῦ αὐτοῦ ἀριστουργήματος.

Η «Μηνιαία Ἐπιθεώρηση» εἶνε ὑποχρεωμένη στὸν κ. Θεοφανίδη γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τῆς κάνει μὲ τὴ δημοσίευση αὐτὴ καὶ συγχρόνως περήφανη γιατὶ κανεὶς ἄλλος ως σήμερα δὲ συσχέτισε τὶς ψηλές ἔννοιες τῆς «Τρικυμίας» μὲ τὶς Πλατωνικὲς θεωρίες.

Η ίδεα αὐτὴ ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὸν κ. Θεοφανίδη καὶ ἐπαναλαμβάνουμε πῶς εἴμαστε περήφανοι γιατὶ ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ

μας διακηρύσσεται ή πρωτότυπη αύτή παρατήρηση.)

### Κυρέες καὶ Κύρεοι,

Δὲ φαντάζεστε τὴν χαρά μου, ὅταν, ἐνα βράδι, κάμποσες μέρες πρίν, πῆρα καὶ γὰρ τὴν ποθούμενη πρόσκληση τοῦ Συλλόγου, γιὰ νὰ κάμω διάλεξη! Δὲν εἶχα διαβάσει καλὰ καὶ ἀκόμη τὸ χαριτωμένο γράμμα, καὶ ἡ τιμὴ, ἡ τιμὴ ποὺ συνοδεύει πάντα τὶς τέτοιες πρόσκλησες καὶ ποὺ εἶναι πλασμένη, καθὼς ξέρετε, ἀπ' τὰρώματα τὰ πιὸ μεθυστικὰ τῆς Ἀρχείας, ξεχύνεται ἀμέσως ἡ πόδισσα, καὶ, σὰν πάχνη χλιαρὴ καὶ γλυκειά, ξεπλώνεται ὁλόγυρά μου καὶ μὲ περιλούζει ἀπὸ τὴν κορφὴν ὡς τὰ νύχια. Σκέφτηκα κείνη τὴν ὥρα νὰ Σᾶς μιλήσω καὶ πάλε γιὰ τὸν αἰώνιο πόνο μὲ τὰνεξάντλητο θέμα του, καὶ ἡ ίδεα πώς θὰ καμαρώσω καὶ πάλε μπροστὰ σὲ τόσο διαλεχτὸ κόσμο καὶ θὰ τραγουδήσω τὸ γλυκὸ τραγούδι τῆς ἐπίδειξης, μὲ ἀφιόνισε καὶ μὲ παράλυσε. Παραδόθηκα! Ο λουτρὸς τοῦ ἐγωϊσμοῦ μυρωδικός, μεθυστικός, κοιμητικός, εἴτανε πανέτοιμος. Καὶ τεντώθηκα χαρούμενος πάνω στὸ ἀχνισμένο καὶ κατάλευκο μάρμαρο τῆς μεγαλοφροσύνης. . .

Μὰ δὲν πρόφτασα νὰ τὸ καλονοιώσω, καὶ νά, φίλοι μου, ξάφνω, ἐνας κρύος ἀέρας, σὰν τὸ ρέυμα ποὺ μπαίνει ἀπροσδόκητα καμμιὰ φορὰ μέσα στὸ λουτρό, ἐνας τέτοιος ἀέρας, βίαιος καὶ τσουχτερός, ὄρμῃ πάνω στὴν πιὸ γλυκειά μου ἀπόλαψη καὶ μιὰ βουή, ἀμέσως ὕστερα, σὰν κείνη ποὺ ἀκούσανε οἱ Ἀπόστολοι, πιὸ βαριὰ δμως αὐτὴ καὶ πιὸ συγκεχυμένη, ἀκούεται νὰ βουίζῃ καὶ νάντιλαλῇ μέσα στὸ ἔρημο δωμάτιό μου. . . Κοκκάλιασσα κι' ἡπὸ τὸ κρύο κι' ἡπὸ τὸ φόβο!

—Ποιὸς εἶναι; ἔ! ποιὸς εἶναι; λέω τρομαγμένος.

Μὰ, καμμιὰ φωνὴ δὲν ἀπαντᾷ! Καὶ σκεφτῆτε πώς εἴτανε καὶ ἤγρω μου σκοτάδι, γιατὶ κι' ἡ νύχτα εἶχε τώρα ἀρκετὰ προχωρήσει!

Τί νὰ κάμω; "Ετρεμα δλος!!

—Ποιὸς εἶναι; ἔ! ποιὸς εἶναι; τόλμησα νὰ ξαναφωνάξω.

Μὰ δὲν πρόφτασα, καλὰ καλά, νὰ τελειώσω τὴν φράση μου, καὶ ίδού, ἐνας σωρὸς πύρινες γλώσσες φανερώνουνται ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ δωματίου μου, πέρα ἐκεῖ, κατὰ τὴν ἄκρη... "Εφριξα! Γιὰ μιὰ στιγμὴ, νόμισα πώς τὸ σπίτι ἔπιασε φωτιὰ καὶ πώς ἡ βουὴ ἔκείνη εἴτανε ἡ βουὴ τοῦ πλήθους, ποὺ ἦρθανε ἀπ' ὅξω νὰ μὲ βοηθήσουν—ἔτσι εἶπα μέσα μου. Καὶ κάνω νὰ τρέξω κατὰ ὅξω, γιὰ νὰ γλυτώσω. Μόλις δμως ἐτοιμάστηκα νὰ ὄρμήσω καὶ οἱ πύρινες ἔκεινες γλώσσες γίνουνται ἀμέσως ἀλλοι τόσοι φωτοστέφανοι καὶ χιλιάδες καὶ χιλιάδες μορφές, σὰ μορφὲς, λέσι, σὰν πρόσωπα παρουσιάζουνται τώρα μπροστά μου, κουνώντας ἀπειλητικὰ τὰ κεφάλια τους κι' ἐρχάμενες κατὰ πάνω μου.

"Εκαμα πάλε νὰ φύγω, μιὰ βροντερὴ δμως τώρα καὶ ἐπιβλητικὴ φωνὴ

μὲ παραλύει.

—Ποῦ, ποῦ τρέχεις ἀνόητε; Ποῦ θέλεις νὰ πᾶς; Δὲ μᾶς ἀναγνωρίζεις;

Τόλμησα ξανὰ νὰ ρίξω τὰ μάτια μου.

Οἱ μορφὲς φαίνουνται τώρα καθαρώτερα, μιὰ μάλιστα εἶχε προχωρήσει καὶ καταπάνω μου. Τραβήχτηκα!

—Γιατί, γιατί, ρίψασπη φοβᾶσαι; Δὲ μᾶς ἀναγνωρίζεις; Καὶ ρίχνω πάλι τὰ μάτια μου. Μπροστά μου στεκότανε ἔνας γέρος μὲ μακριὰ γένεια καὶ πλατεῖς ώμους. Φοροῦσε τὸν ἀρχαῖο χιτῶνα. Εἶτανε σοβαρὸς καὶ μεγαλόπρεπος κι' ἔνα μειδίαμα, σὰν εἰρωνείας, σὰν οἴκτου, πλανώτανε πάνω στὰ χεῖλη του. Μοῦ φάνηκε, ἀπὸ τάγαλματα, σὰν τὸν Πλάτωνα, τὸ θεῖο Πλάτωνα.

—Θεῖε, θεῖε Πλάτων· ρώτησα δειλά.

—Αχόμη διστάζεις; μοῦ ἀπαντᾷ.

Πῆρα λίγο θάρρος. Θέλησα νὰ πέσω νὰ τὸν προσκυνήσω, νὰ προσκυνήσω τὸ μεγάλο φιλόσοφο, νὰ προσκυνήσω τὸ μεγάλο Ἰδεολόγο, μὰ κείνος μὲ μιὰ χειρονομία μ, ἐμποδίζει καὶ μὲ σταματᾶ:

—“Οχι! δχι! μοῦ λέει. Εἶσαι ἀνάξιος καὶ σὺ νὰ λατρεύῃς καὶ νὰ προσκυνᾶς τὸ Πνεῦμα. “Ανθρωπος ποὺ θέλει νὰ λατρεύῃ τὸ Πνεῦμα, δὲν τολμᾷ δμως νὰ μολογήσῃ τὴ δύναμή του καὶ τὰ καλά του ἀνάμεσα στοὺς ἄλλοφρονες καὶ τοὺς ἀπιστούς, εἶναι κι' αὐτὸς ἄλλοπιστος καὶ υλιστής..”

Θέλησα νὰ ζητήσω ἑξηγήσεις.

—“Οχι, μοῦ κάνει βροντερώτερα, δχι! Τίποτε! Εἶσαι ασυγχώρητος ποὺ διάλεξες ἄλλο θέμα! ‘Ανόητε! Δὲ βλέπεις ὄλογυρά σου τὴν προσήλωση τῶν ἀνθρώπων στὰ ὑλικὰ καὶ στὰ ἐφήμερα; Δὲ βλέπεις ὄλογυρά σου τὴν πεοιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων στὸ Πνεῦμα καὶ στὴν αἰώνια ‘Ομορφιά; Τοῦ κάκου τὸ πνεῦμά μου τριγυρίζει ἀπὸ τὴν πρώτη τώρα διάλεξη, ἀνάμεσά σας νάκουσῃ λόγια λατρείας κι' ἀφοσίωσης πρὸς τὸ Πνεῦμα! Τίποτε! Μιὰ χοντρὴ καὶ τιποτένια σκέψη βασιλεύει πὼς ἡ ‘Ομορφιὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἡ ποίηση καὶ οἱ Ἰδέες εἶναι παραληρήματα, ποὺ ὁδηγοῦνται τὸν ἀνθρωπὸ στὴ φτώχεια καὶ στὸ θάνατο. Αὐτὸς φωνάζου, κείνοι ποὺ φεύγουν, αὐτὸς διαλαλοῦν κείνοι ποὺ νυστάζουν αὐτὸς τσαμπουνίζουν κείνοι ποὺ κουνοῦν τὸ κεφάλι τους, γιατὶ τάχα πέρασε ἡ ὥρα...”

Θέλησα νὰ διαμαρτυρηθῶ—σᾶς τὸ λέω μ' δλη μου τὴ καρδιά—μιὰ βουὴ δμως πάλε κι' ὕστερα ἀμέσως γέλοια καὶ σφυρίγματα ἀπὸ δλο ἵκείνο τὸ φωτόλουστο πλῆθος, πέρα ἐκεῖ, μὲ ἀποστόμωσαν.

—Σου ἄρεσε; μοῦ κάνεις ὁ φιλόσοφος. “Η νομίζεις πὼς τὰ χειροκροτήματα καὶ τὰ συγχαρητήρια σὲ δικαιώνουνε;

Κι' ό μεγαλόπρεπος γέρος ζαχολούθησε, ήρεμώτερα τώρα..

— "Αφισε, παιδί μου, τις έξηγήσεις σου καὶ τὶς διαμαρτυρίες καὶ μάθε πώς πρὶν ἀπὸ μέχρι γνώση καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε σοφία, ό αὐτρωπος που θέλει νὰ ζήσῃ εύτυχισμένος, πρέπει νάγαπήσῃ τὸ Πνεῦμα, καὶ, γιὰ νὰ τὸ ἄγαπήσῃ, ἔχει ἀνάγκη πρῶτα πρῶτα, νάγαπήσῃ τὴν Ἰδέα, τὴ μάννα τῆς εὐτυχίας καὶ τὴ γεννήτρα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Δὲν τὸ κατάλαβες ἀκόμη πώ; οἱ αὐτρωποι γεννιοῦνται αἰχμάλωτοι μέσα σὲ μιὰ σπηλιά, κι' αἰχμάλωτοι μάλιστα, ποὺ ἔχουνται τὴν ράχη τους γυρισμένη κατὰ τὸ ανοιγμα; Στὸ βέβητο τῆς σπηλιᾶς, πάνω στοὺς ὑγροὺς τοίχους της, βλέπουνε, οἱ καημένοι, νὰ περνοῦνται ἵσκιοι ποὺ κινοῦνται, ποὺ πηγαινοέρχονται, ποὺ πιάνουνται καὶ ποὺ χτυπιοῦνται. Καὶ θαρροῦντε πώς αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τὰ φαινόμενα αὐτῆς. Μπορεῖ θέση καὶ κείνοι νάναι ἵσκιοι. "Εστω! Μὰ πρέπει νὰ μολογήσῃς πώς πιὸ ξωπίσω ἀπ' αὐτοὺς τοὺς ἵσκιους κι' ἀκόμη πιὸ ξοπίσω ςπ' αὐτοὺς τοὺς ἵσκιους τῶν ἵσκιων ὑπάρχει ἐπὶ τέλους ἔνας ἥλιος, ποὺ χωρίς αὐτόνε, οὔτε ἵσκιοι γίνουνται, οὔτε ζωὴ καὶ κίνηση ὑπάρχει.

Κι' αὐτὸς ὁ ἥλιος, ποὺ ὑπάρχει ἀφ' ἑαυτοῦ, ποὺ δὲ γίνεται ἀπ' ἄλλο τίποτε, ποὺ δὲν κινεῖται, ποὺ εἶναι αἰώνιος, ποὺ εἶναι ἀφθαρτος, αὐτὸς ὁ ἥλιος εἶναι ἀκριβῶς οἱ γεννήτρες Ἰδέες, οἱ γεννήτρες τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ζωῆς Ἰδέες. Οἱ Ἰδέες εἶναι, παιδί μου, δοντα· εἶναι δοντα ὄλοζώντανα. "Οχι ἵσκιοι· δχι ἐφήμερο· δχι ὑλικά. Καὶ, μὰ τὴν ἀληθειά, μονάχα οἱ Ἰδέες ζοῦνε. "Ολα τὰλλα εἶναι ἐπιφάνεια, εἶναι ἀντανάκλαση, εἶναι ἵσκιοι μονάχα. Οἱ Ἰδέες μονάχα ζοῦν. Κι' ἀπὸ τὴν μιὰ Ἰδέα ἀνεβαίνει κανεὶς στὴν ἄλλη—ἀπὸ μιὰν ἰδιαίτερη σὲ μιὰν ἄλλη γενικώτερη—κι' ἀπὸ κεῖ πάλε σᾶλλη πιὸ γενικιά, γιὰ νὰ φτάσῃ τέλος τὴν ἀνώτατη Ἰδέα, τὴν Ἰδέα τῆς Ἀλήθειας, τὴν Ἰδέα τῆς Καλωσύνης, τὴν Ἰδέα τῆς Ὁμορφιᾶς, Ἰδέες ποὺ δλες γίνουνται κι' ἔνωνται σὲ μιά, πάνω πάνω, γιὰ νὰ κάμουν τὴν Ὑπέρτατη Ἰδέα, ποὺ εἶναι τὸ "Ον τῶν δοντων, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, δπως οἱ αὐτρωποι τὴν ὄνομαζουνε. . .

Κι' ό θεϊκὸς γέρος, πιὸ ἐνθουσιώδης τώρα καὶ πιὸ περήφανος, ζαχολούθησε:

— Αὐτόνε τὸ Θεό, αὐτὸν τὸν ἥλιο πρέπει, πρῶτα πρῶτα, νὰ μάθῃ καὶ νάγαπήσῃ ό αὐτρωπος, γιὰ νὰ χαρῇ τὴν ζωὴ. Καλότυχοι ποὺ πίστεψαν στὴν Ἰδέα καὶ βγήκαντε δξω ἀπὸ τὴν ἀνηλιαστη καὶ σκοτεινὴ σπηλιά!

\*Ω θαυμάσια Ὁμορφιά! Ὁμορφιά, ποὺ δὲν εἶσαι δμορφη σ' ἔνα μέρος κι' δσχημη σ' ἄλλο, δμορφη μονάχα τώρα κι' δχι ὑστερα, δμορφη γι' αὐτοὺς κι' δχι γιὰ τοὺς ἄλλους! Ὁμορφιά, ποὺ δὲν εἶσαι πρόσωπο, οὔτε χέρια, οὔτε τίποτε ἄλλο σωματικό, οὔτε λόγια, οὔτε ἐπιστῆμες, μὰ

Όμορφιά, που ίπαρχεις αιώνια κι' ἀπόλυτα, καμωμένη ἀπ' τὸν ἑαυτό σου κι' ἀπ' τὸν ἑαυτό σου ίπαρχοντας. Καί, πλησιάζοντάς με ἀκόμη πιὸ κοντὰ και σηκώνοντας τὰ χέρια του γαρούμενος, ἀκούστε ἀκόμη τί μου εἶπεν ὁ μεγάλος Ἰδεολόγος:

—Αἱ! παιδί μου! "Ἄν έχῃ κάποια ἀξία ἡ ζωὴ, δὲν εἶναι ἡ προσήλωση και ἡ ἀφοσίωση πρὸς τὴν ἀπόλυτην αὐτὴν Ὁμορφιά; Καλότυχος που μπορέσει νὰ τὴν κοιτάξῃ! Τί θὰ πῆ κοντὰ στὴν τέτοια χαρά, ὁ χρυσὸς και τὰ κοσμήματα, και ἡ ἔξουσία κι' δλες οἱ δόξες κι' δλες οἱ ὄμορφιές, οἱ ἀνθρώπινες; "Η νομίζεις πώς λέω ἀερολογήματα; Καὶ, δείχνοντας μὲ τὸ χέρι του τὸ φωτόλουστο ἐκεῖνο πλήθος και κάτω, τὸ πλήθος τῶν ἀπ' αἰώνων πιστῶν και λατρευτῶν τοῦ Πνεύματος, λέει μὲ θεία ἀγαλλίαση:

—Γιὰ δές, γιὰ δὲ που βασιλεύει ἡ αιώνια χαρά!

\* \* \*

Τὸ τίεῖδαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου στὴ μαγικὴν ἐκείνην και φωτόλουστη χώρα, ἀδυνατεῖ ἡ φτωχειά μου γλωσσα νὰ σᾶς τὸ παραστήσῃ. Χρειάζεται νάχη κανεὶς καμμιὰ μαγικὴν ράβδο, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ παρουσιάσῃ, ξυπνητὸς αὐτὸς πρὸς ξυπνητούς, τὸ τὶ ίπαρχει στὴ χώρα τῆς ρέμβης και τῶν ὄνειρων, στὴ χώρα τῆς ὄμορφιᾶς και τῆς καλωσύνης. Μὰ τὸ χάρισμα αὐτὸν ἀνήκει μονάχα στοὺς ποιητές. Μόνοι, οἱ ποιητὲς ἔχουνε τὴ δύναμη νὰ μᾶς φανερώνουν, μὲ τὶς συμβολικὲς και συγκεκριμμένες εἰκόνες τους, τὸ δ, τι ἀόρατο ίπαρχει στὸν κόσμο που ὄμορφαίνει, μεταμορφώνει και τελειοποιεῖ τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ποιητὲς εἶναι, Κυρίες και Κύριοι, ὅντα ξεχωριστά, προικισμένα μὲ μιὰ αἰσθηση λεπτὴ κι' εύαίσθητη, που τους κάνει νὰ βλέπουν ὄλοφάνερα δ, τι δὲ βλέπει ὁ κοινὸς τῶν ἀθρώπων. Ὁ ποιητὴς—λέει ὁμεγάλος ποιητὴς Maurice Maeterlinck<sup>v</sup>—ὁ ποιητὴς προσθέτει στὴ συνηθισμένη ζωὴ κάπι δὲν ξέρω τι που εἶναι τὸ μυστικὸν τῶν ποιητῶν, κι' ἀμέσως παρουσιάζεται τὸ θαυμαστὸ μεγαλεῖό της, ἡ ίποταγή της στὶς ἀγνωστὲς δυνάμεις τοῦ ἀόρατου κόσμου, οἱ σχέσεις της πρὸς αὐτόνε, σχέσεις που δὲν ἔχουν τελειωμό. «Ο Χημικὸς ρίχνει λίγες μυστηριώδικες σταλαματιές μέσα σ' ἓνα ποτήρι, που φαίνεται πώς μονάχα νερὸ περιέχει κι' ἀμέσως ὥ! τοῦ θαύματος! ἔνας κόσμος κρυστάλλων σηκώνεται ὥς τὰ χεῖλη και μᾶς παρουσιάζει δ, τι ώραιο και θαυμάσιο ίπτηρχε μέσα στὸ ποτήρι, δπου ὅμως τὰ μάτια μᾶς τὰ ἀτελῆ δὲν ἔβλεπαν πρὶν τίποτε ἀλλο ἀπὸ νερό, και μονάχα νερό.» Τὸ θαυματουργικὸ αὐτὸν ὕγρο, τὸ μυστηριώδικο αὐτὸν ἐλιξίριο, που ἀναφέρνει ὁ Maeterlinck και που κάνει νὰ ξεπροβέλνῃ μέσα στὸ σκέττο νερὸ μιὰ ἀνθηση, ἔνα μπουκέττο θαυμασίων κρυστάλλων, εἶναι ἡ δύναμη, εἶναι ἡ μαγικὴ ράβδο, που κατέχουν οἱ ποιητὲς και που δὲν κατέχουν οἱ κοινοὶ θυητοί. Καὶ γι' αὐτὸν και γὼ ἀπόψε, κοινὸς μεταξὺ τῶν

κοινῶν, μὰ ὑποχρεωμένος, κάτω ἀπὸ τη λογικὴ παρατήρηση, μὰ καὶ σεβαστὴ ἐντολὴ τοῦ ὄνείρου μου, νὰ Σᾶς μιλήσω πάνω γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὰ καλὰ τοῦ Πνεύματος; παίρνω, γιὰ ὁδηγό μου καὶ βοήθειά, μου τὸν τρανὸ καὶ ὑπέρτατο ἔρευνητὴ, καὶ ψάλτη τοῦ Πνεύματος, τὸ θεῖο ἥρωα τῆς «Τριλυμίας» τοῦ Shakespear, τὸ μάγο Πρόσπερο, ποὺ στὸ νησὶ πάνω, δπου τὸν ἔρριψε τὸ ναυάγιο τῆς ζωῆς, διατάσσει τὰ στοιχεῖα, ἔξημερώνει τὰ χτήνη, ἀναγεννᾷ τοὺς χροὺς μὲ τὴ μουσικὴ τοῦ Ariel καὶ τῶν ἄλλων ἀέρινων πνευμάτων, ποὺ μπόρεσε νὰ τὰ ὑποδουλώσῃ στὴ μαγικὴ δύναμη του, γιὰ τὴν ἐλλάττωση τοῦ κακοῦ καὶ τὴν ξάπλωση τοῦ καλοῦ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ πράγματι, δὲν ξέρω καλλήτερο ἄλλο ἔργο, στὴ διεθνῆ φιλολογία μέσα, ἀπὸ τὸ φημισμένο αὐτὸ ρωμαντικὸ δράμα τοῦ μεγάλου Shakespear καὶ, χωρὶς ἄλλο, δὲν ὑπάρχει καλλήτερο συμβολικὸ ἔργο, ποὺ νὰ ἔξηγῇ, καλλήτερα καὶ ωραιότερα, τὶς μεγάλες καὶ ὑψηλὲς ἰδέες τοῦ θείου Πλάτωνα πάνω γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὰ καλὰ τοῦ Πνεύματος, ποὺ εἴπαμε παραπάνω. Νομίζει κανεὶς πώς ὁ μεγάλος ποιητὴς διάβασε, ἡ πιὸ καλά, φούφηξε τὴν πλατωνικὴ μεταφυσικὴ καὶ τὴν ἔκαμε κτημά του. Τόσο ἀρμονικὰ ἐρμηνεύονται οἱ μεταφυσικὲς σκέψεις τοῦ ἀρχαίου φιλόσοφου μὲ τὶς ρωμαντικὲς περιγραφὲς τοῦ νεώτερου δραματικοῦ. Προχωρῶ μάλιστα ἀκόμη καὶ διατείνομαι πώς χωρὶς τὶς πλατωνικὲς αὐτὲς ἰδέες τὸ περίφημο αὐτὸ ἔργο μένει σκοτεινό, ἀκατανόητο, καὶ σὲ πολλὰ μέρη, σχεδὸν γελοῖο. Τόση ἡ γνώση τῆς πλατωνικῆς μεταφυσικῆς εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ νοιώσουμε τὶς μεγάλες ἀληθείες τῆς «Τριλυμίας». . .