

...Κύπρον οῦ μ' ἐθέσπισεν...

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

Μ «Ἐλένη», τοῦ Σεφέρη σὲ συγκρατημένο δραματικὸ τόνο καὶ μὲ βάση μιὰ ἀρχαία μυθολογικὴ παραλλαγὴ γιὰ τὴν Ἐλένη τοῦ Μενελάου, ἔκφραζει τὴν ἀπογοήτευση τῶν Ἑλλήνων, τὸ βαθὺ τους ἀνθρώπινο καὶ φυλετικὸ παράπονο γιὰ τὸ ἔεγέλασμά τους ἀπὸ παλαιοὺς φίλους καὶ συμμάχους, ἀπὸ τοὺς συντρόφους στὸν παγκόσμιο ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐλευθερία, γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, γιὰ τὴν αὐτοδιάθεσι τῶν λαῶν. Τώρα, μὲ τὸν ἀγώνα τῶν Κυπρίων, ποῦ εἶναι τὸ ἀντίκρυσμα αὐτῶν τῶν Ἰδανικῶν; Τώρα ποὺ οἱ Ἑλληνες ἔαναπολεμοῦν γι' αὐτά, ποιὰ στάση κρατοῦν ἔκεινοι ποὺ ἔδω καὶ δεκαπέντε χρόνια τὰ διαλαλοῦσαν καὶ καλοῦσαν τὴν ἀνθρωπότητα ν' ἀγωνιστῆ μαζύ τους: «Ὑπάρχουν, ὑπῆρξαν ἀραγε αὐτὰ τὰ Ἰδανικὰ καὶ τότε ἀκόμα ποὺ χύνοταν τόσο αἷμα γι' αὐτά, ἥ μήπως παλαιώψαμε μάταια γιὰ ἓνα ψέμα; Τὸ ἐνδιάθετα αὐτὸ τραγικὸ ἔρωτημα, τὸ πρωθύστερο αὐτὸ δίλημμα, ποὺ εἶγαι φυσικὸ νὰ βασανίζει τώρα κάθε ἐλληνικὴ συνείδηση, ἔκαμε τὸν

Σεφέρη νὰ γράψῃ τὴν «Ἐλένη» — ἔνα ἀπὸ τὰ καλύτερα καὶ τεχνικώτερα ποιήματά του. Καθὼς μιὰ νύχτα ἔαγρυπνοῦσε στὶς Πλάτρες, στὴ θαυμάσια αὐτὴ ἔξοχὴ τῆς Κύπρου, κι ἀκούε τὸ ἀηδόνια νὰ τραγουδοῦν μέσα στὸ δάσος, καὶ βέβαια, καθὼς συλλογιζόταν μὲ πόνο αὐτὸ τὸ ἐναγώνιο δίλημμα, ἥρθε στὸ νοῦ του ἓνας ἀρχαῖος μύθος ποὺ ἔδωσε καὶ στὸν Εὑριπίδη τὸ θέμα τῆς τραγωδίας τοῦ «Ἐλένη». Σύμφωνα μὲ τὴ μυθολογικὴ αὐτὴ παραλλαγὴ, ἡ Ἐλένη δὲν πῆγε ποτὲ στὴν Τροία, ὅπως εἶναι παγκόσμια παραδεχτὸ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Ὁμήρου. Ἡ Ἐλένη τῆς Τροίας δὲν ὑπῆρξε ποτὲ αὐτὴ ποὺ ἀρπαξε ὁ Πάρις ἀπὸ τὰ παλάτια τοῦ Μενελάου. Αὐτὸ εἶναι μῦθος—ἐνῶ ἡ πραγματικότητα, σύμφωνα μὲ τὸν ἄλλο μῦθο, εἶναι τούτη: ἡ Ἡρα θυμωμένη μὲ τὸν Πάρι ἐπειδὴ αὐτὸς ἔδωσε στὴν Ἀφροδίτη τὸ βραβεῖο τῆς καλλονῆς, θέλησε νὰ τὸν ἐκδικηθῇ. Καὶ βρῆκε τὴν εὐκαιρία στὴν περιπέτεια καὶ στὴ διαδικασία τῆς ἀρπαγῆς. Καθὼς δ Πάρις ταξίδευε

πρὸς τὴν Τροία μὲ τὴν θεσπέσια λεία του, ἡ Ἡρα, ἔπλασε ἔνα φάντασμα πανομοιότυπο τῆς Ἐλένης, ἔνα εἴδωλο, πῆρε τὴν πραγματικὴν Ἐλένη ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πάρι χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ ὁ ἴδιος καὶ στὴν ἄγκαλιά του ἔβαλε τὸ φάντασμα. Καὶ τὴν Ἐλένη τὴν πραγματική, τὴν ἐμπιστεύτηκε στὸν βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου, Πρωτέα. Ἐτσι, ἐνῶ ἡ Ἐλένη-φάντασμα ταξίδευε πρὸς τὴν Τροία, ἡ ἀληθινή, εἶχε μείνει στὴν Αἴγυπτο, περιμένοντας σὰν ἄλλη Πηνελόπη τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Μενελάου.

Βέβαια, ὁ μῆνος αὐτός, δὲν μπόρεσε νὰ ἐκτοπίσῃ τὸν ἄλλον, παρὰ τὴν τραγωδία τοῦ Εὑριπίδη, ἵσως γιατὶ ἀποτόλμησε νὰ χτυπήσῃ μιὰ παραδεδεγμένη ἀλήθεια ποὺ εἶχε κι ὅλας μέσα της ἀπειρονομαντικὴ δυμορφία καὶ τόσο Ἑλληνικὸ φιλότιμο. Ὡστόσο, αὐτὸς καθ' ἔαυτὸν, ὁ μῆνος ἔχει μιὰ οεαλιστικὴ δραματικότητα ποὺ τόσο ταιριάζει στὴ σημερινή μας ψυχολογία, τὴν ἀδυσώπητα ἐρευνητικὴ καὶ κριτικὴ. Αὐτὴ τὴ οεαλιστικὴ δραματικότητα ἐκμεταλλεύτηκε γόνιμα ὁ Σεφέρης γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὸ Ἑλληνικὸ ρώτημα: λοιπόν, δέκα χρόνια, ἀδικα σκονώνονταν οἱ Ἑλληνες στὴν Τροία; Χύναν τὸ αἷμα τους γιὰ ἔνα φάντασμα; Καὶ σὲ ἀντιστοιχία σημερινή: μάταια πολεμήσαμε γιὰ τὰ ἴδανικὰ τῆς ἐλευθερίας, ἀφοῦ οἱ συμπολεμιστές μας ἀρνιοῦνται γιὰ λογαριασμό μας τὴ συνέχεια τοῦ ἴδιου ἀγώνα γιὰ ἔνα παρόμοια δίκαιο αἴτημα δπως εἶναι αὐτὸ

τῆς κυπριακῆς ἀπελευθερώσεως; Τόσο αἷμα λοιπόν, τόσα ἀνθρώπινα ιορμα, τόση πίστη, γιὰ ἔνα ψέμα; Ἐκεῖ σταματᾶ τὸ ρώτημα τοῦ Σεφέρη, ποὺ κι ἀνβγαίνει ἀπὸ τὴ δραματικὴ περίπτωση τῆς Κύπρου, μιὰ ποὺ πετυχαίνει μιὰ τέτοια ποιητικὴ ἐκφραση καὶ μορφή, πάει σὲ μέγα ἀνθρώπινο βάθος. Ἐκεῖ σταματᾶ, κι ἀπὸ κεῖ ἀρχίζει τὸ ποίημα. Ἄρχιζει μὲ μιὰ στιγμὴ ἀναφορᾶς σὲ τόπο καὶ χρόνο, γιὰ νὰ προχωρήσῃ γοργὰ καὶ δραματικά, ἀναπτύσσοντας τὰ ἐναγώνια ἐρωτηματικὰ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ προβολὴ τοῦ μύθου καὶ τὸν παράλληλο συμβολισμό του. Λέξεις, εἰκόνες, στίχοι, τὰ στοιχεῖα τοῦ μύθου μὲ τὴν ἐπίκαιον ἐφαρμογή τους, δένονται ἀπὸ μέσα, λιτά, ἐπιγραμματικά, προχωρώντας πρὸς τὴν ἐκβασι σὰν ἔνα ὑψηλονόητο χορικὸ τραγωδίας, χυμένο στὴν πιὸ καθάρια καὶ ἀμεση δημοτική,—μιὰ δημοτικὴ ποὺ μᾶς θυμίζει τὴ συμπυκνωμένη λαϊκὴ ἐκφρασι τοῦ Μακρυγιάννη.

Τὸ ποίημα αὐτὸ τῆς εὐγενικῆς πικρίας, τῶν καταθλιπτικῶν ἐρωτηματικῶν ποὺ φτάνουν ὡς τὸν κλονισμὸ τῆς ἀνθρώπινης πίστης καὶ ὡς τὸ «τί εἶναι θεὸς ἢ μὴ θεός», φωτίζεται μολαταῦτα μὲ τὴν ἀμυδρὴν ἐλπίδα μήπως οἱ ἀνθρωποι «δὲν ἔαναπιάσουν τὸν παλιὸ δόλο τῶν θεῶν», μήπως οἱ σύγχρονοι Τεῦκροι δὲν ἔανακουσουν πιὰ πὼς «τόσος πόνος, τόση ζωὴ πήγαν στὴν ἄβυσσο γιὰ ἔνα πουκάμισο ἀδειανό...». Πρὸς τὸ παρὸν ἡ πίστη μας στὸν παλιὸ θρῦλο τῆς Ἐλένης δοκιμάζεται

σκληρά, ὅπως δοκιμάζεται καὶ στὴν ψυχὴ τοῦ ποιητῆ—ὅμως ἀς ἀφήσουμε τὴν ἐλπίδα νὰ φέγγει ἀκόμη, ἀς τὴ δυναμώσουμε ἀν μποροῦμε. Εἶναι τὸ ἀνθρώπινο καθῆκον μας.

Γιὰ τὴν καλύτερη ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν πληρέστερη αἰσθητικὴ κατανόηση αὐτοῦ τοῦ ποιήματος, θὰ θέλαμε νὰ τονίζαμε τὸν ἀτομικὸ χαρακτήρα του, καθὼς καὶ τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι σκόρπια μέσα. Ὁ ποιητής, σ' δλο τὸ ποίημα, ἔπιμένει νὰ μᾶς δείχνῃ ἔμμεσα τὸ τοπίο μέσα στὸ δποῖο μιὰ νύχτα ἀγρύπνιας συνέλαβε καὶ ἐπεξεργάτικη τὴν μυθολογικὴ παραλλαγὴ τῆς Ἐλένης. Εἶναι ἔνα δάσος μὲ ἀηδόνια—μὲ τὸ ἀηδόνι ποὺ ἀδιάκοπα τραγουδεῖ, μὲ τὸ ἀηδόνι ποὺ εἶναι μαζὺ καὶ ὁ ποιητής-ἄτομο, καὶ ὁ ποιητάρης-λαός. Ὁ Σεφέρης, ἀναπολώντας τὴν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη, αἰσθάνεται νὰ ὑποδύεται ἔναν ἀπὸ τοὺς ἥρωές του, τὸν Τεῦκρο. Μιὰ ποὺ ἡ μοῖρα του εἶναι νὰ ζῇ τὴ ζωὴ του «ἀκούοντας ὄνόματα πρωτάκουστα» κι' ἔτσι νᾶχει ἀράξει

καὶ στὴν Κύπρο, στὶς Πλάτρες, συνταυτίζει τὴ μοῖρα του μ' ἔκείνη τοῦ Τεύκρου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αἴαντα, ὅπου μετὰ τὴν ἀλωσι τῆς Τροίας, ὁ Ἀπόλλων τοῦ ὕρισε νὰ κατοικήσῃ στὴν Κύπρο καὶ νὰ ἴδρυσῃ τὴ Σαλαμῖνα. Ἔτσι κι' ὁ Σεφέρης ἀνακάλυψε τὴν Κύπρο. Οἱ παράληλοι αὐτοὶ ὑπαινικτικοὶ συσχετισμοὶ τοῦ ἀρχαίου μὲ τὸ νέο καὶ τὸ ἀτομικό, δίνουν μιὰ γοητεία σ' αὐτὸ τὸ ποίημα, τοῦ διατηροῦν τὴν διαρκῆ ὑποβλητικότητα, ποὺ τὴν ἐπαυξάνει ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς νύχτας, καθὼς ὁ Σεφέρης μᾶς τὴν ὑποδηλώνει στὴν ἀστρονομική της κίνησι καὶ πορεία, λέγοντας «τὸ φεγγάρι βγῆκε ἀπὸ τὸ πέλαγο σὰν Ἀφροδίτη· σκέπασε τὸ ἀστρατοῦ Τοξότη, τώρα πάει νᾶβρει τὴν καρδιὰ τοῦ Σκορπιοῦ, κι' δλα τὸ ἀλλάζει». Μέσα σ' αὐτὴ τὴ νύχτα, δχι ἔνας ρήτορας ποὺ γυρεύει τὸ πλῆθος γιὰ νὰ τοῦ μιλήσει «περὶ πατρίδος», ἀλλὰ ἔνας ἀνθρωπος ἀγρυπνεῖ, μὲ τὸ νοῦ του στραμμένο στὰ θέματα τῆς φυλῆς του καὶ στὴ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων: ὁ ποιητής...