

ΠΩΣ ΘΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ

"Αρθρον τοῦ Ἀμερικανοῦ βιομηχάνου αὐτοκινήτων Henry Ford"

Περισσότερον ἀπὸ ἄλλοτε εἶνε καταφανῶς ἀντιληπτὸν ὅτι οἰαδῆποποτε περίοδος ἐνεργείας καὶ ἀναπαύσεως — ἡ εὐημερίας καὶ κοίσεως, ὅπως ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀμερικὴν λέγωμεν — μᾶς ἀναμένει εἰς τὸ μέλλον, πρέπει νὰ εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ τὴν ἀντικρύσωμεν μετ' ἐμπιστοσύνης, ἐὰν ἔχωμεν προπαρασκευάσει καὶ ἀποκαταστήσει τὴν ἀνάλογον ἴσορροπίαν μεταξὺ τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς γεωργίας.

Θὰ σημειωθῇ ἵσως ὅτι, ἐγὼ δὲν καταργῶ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς κοίσεως, ὡς μερικοὶ ἀπὸ τοὺς οἰκονομολόγους μας θεωρητικῶς πράττουν. Φαίνεται ὅτι εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα ὑπάρχει μία σφυγμομέτρησις καὶ ἔνας ρυθμὸς ἐνεργείας καὶ ἀναπαύσεως, ἐντάσεως καὶ διακοπῆς. Ἄλλὰ διατὶ τοῦτο νὰ σημαίνει «καλὴν περίοδον» καὶ «κακὴν περίοδον», δὲν δύναμαι νὰ τὸ ἐννοήσω.

Πιστεύω ὅτι ἡ περίοδος τῆς ἀδρανείας πρέπει νὰ δημιουργηθῇ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς «καλῆς περιόδου» ἐφ' ὅσον, βεβαίως, θὰ τὴν χρησιμοποιήσωμεν καταλλήλως καὶ ἐφ' ὅσον θὰ προετοιμαζώμεθα νὰ τὴν ἀντιμετωπίσωμεν, ὅπως ἀκριβῶς κάμνομεν διὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς θερινὰς διακοπάς μας.

Ἄλλὰ διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν ἀληθῆ προοπτικὴν πρέπει νὰ μὴ λησμονῶμεν, ὅτι ἡ γεωργία εἶναι μία βασικὴ ἐργασία. Ἡ γεωργία εἶναι φυσικότης καὶ ωρισμένα τμῆματα τοῦ συστήματός μας εἶναι ἀφύσικα — αὐτὸ συμβαίνει ὅταν εὑρισκόμεθα πρὸ δυσκολιῶν —. Προσεπιθήσαμεν νὰ «μουχλιάσωμεν» τὴν γεωργίαν δι' ἐνὸς τεχνητοῦ ἐμπορικοῦ συστήματος ἀντὶ τοῦ «μουχλιάσματος» τῶν χρηματιστικῶν μεθόδων μας καὶ μετὰ τὸ «μουχλιασμα» τῆς φύσεως.

Εἰς τὸ τέλος, δὲν ἀγνοοῦμεν, ἡ φύσις εἶναι ἔκείνη ποὺ θὰ νικήσῃ, διότι τὰ ζωντανὰ πράγματα ἐκκρήγνυνται καὶ καταστρέφουν κάθε τι ποὺ θὰ τὰ περιώριζε.

Ο λόγος διὰ τὸν ὃποῖον ἐνδιαφέρομαι τόσον πολὺ διὰ τὴν κατάληλον κατάταξιν τῆς καλλιεργείας μὲ τὰ ἐργοστάσια, εἶνε ἀκριβῶς οὗτος: ὅτι, πρῶτον ὅλων, αὐτὰ τὰ δύο φυσικὰ πράγματα ἀνήκουν τὸ ἔνα εἰς τὸ ἄλλο. Ἐχουν ζήση πάντοτε μαζύ, μέχρι τῶν προσφάτων χρόνων.

Καθένας, σχεδόν, δύναται νὰ ἐνθυμηθῇ πότε κάθε γεωργὸς εἶχε τὸ ἐργαστήριόν του καὶ κάθε ἰδρυμα τῆς πόλεως τὸν κῆπον του. Ἐχομεν

δύο χεῖρας καὶ δύο πόδας καὶ πρέπει νὰ ἔχωμεν δύο, βεβαίως δρόμους διὰ νὰ κερδίζωμεν τὰ τῆς ζωῆς μας. Ἐτσι καὶ ἡ γεωργία καὶ τὸ ἐργοστάσιον εἶνε ἀλληλένδετα ὅπως αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες μας.

Τὶ εἶνε ἔκεινο ποὺ θὰ ἔνωσῃ τὴν γεωργίαν καὶ τὸ ἐργοστάσιον; Διατί, τὸ ἐργοστάσιον ἀρχίζει νὰ κινήται ἔξω εἰς τὴν ὕπαιθρον; Τὸ φανταστικὸν ὄνομα διὰ τὰς ἐρωτήσεις αὐτὰς εἶνε ἡ ἀποκέντρωσις τῆς βιομηχανίας.

Τοῦτο σημαίνει ἐργοστάσια εἰς ἐκτεταμένον ἀριθμὸν μικρῶν φυτειῶν ἀπανταχοῦ τῆς Χώρας, ἀντὶ τῶν μεγάλων καὶ συγκεντρωμένων ἐργοστασίων.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἔπρεπε ν’ ἀναπτυχθῇ ἡ ἀγροτικὴ βιομηχανία ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἐπινόησιν τῆς συγκεντρώσεώς της εἰς μεγάλας πόλεις. Τοῦτο θὰ ὠφελήσῃ τὸν καθένα.

Δυνάμεθα νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν τώρα, διότι ἀρκούντως ἐδιδάχθημεν τὸ μάθημα τῆς πληθωρισμένης παραγωγῆς εἰς τὰς πόλεις. Ἡ περίοδος αὐτὴ δὲν ἦτο ἐσφαλμένη. Σφῆλμα θὰ ἦτο ἡ παράτασίς της.

Τώρα δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὅτι ἐδιδάχθημεν εἰς τὰ πολυπληθῆ βιομηχανικὰ κέντρα καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιήσωμεν μὲ καλὴν εὐκαιρίαν, εἰς καλλιτέρας ἐποχάς, εἰς τὰ χωρία.

Ἡ κατανομὴ τῶν πελωρίων φυτειῶν εἰς πολλὰς μικρὰς φέρει αὐτομάτως εἰς ὑποδεεστέραν κατάστασιν. Ἐλευθερώνει τὴν κοινωνίαν ἀπὸ νομοθετικὰς παροχὰς καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεργίαν καὶ δίδει μεγαλειτέραν σταθερότητα εἰς τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν ἐργατῶν.

Γνωρίζομεν ὅτι ἔνα ἔθνος ἀποτελεῖται ἀπὸ χιλιάδας μικρῶν κοινοτήτων. Ἐὰν ἡ πλειονότης αὐτῶν γίνη κέντρον δημιουργίας, δὲν θὰ πρόκειται νὰ φοβηθῶμεν διὰ τὸ μέλλον. Χέρι μὲ χέρι καὶ μὲ ηὔξημένην ὑλικὴν εὐημερίαν, θὰ ἀναπτυχθοῦν τὰ κοινωνικὰ προτερήματα καὶ ἥθικὰ διδάγματα.

Κατέστημεν ὑπερεγωϊσταὶ ἀπὸ τὴν σπουδαιότητα τοῦ χρήματος, δὲν δίδομεν τὴν ἀριθμούσαν προσοχὴν εἰς τὴν ἔχεφροσύνην, καὶ ἐπικινδύνως κατελήξαμεν νὰ ἀπωλέσωμεν τὰ ὄνειρα, τὸ θάρρος καὶ τὴν πίστιν μας. Τίποτε δὲν συμβάλλει τόσον πολὺ εἰς ἐκτίμησιν ἀλληθῶν τιμῶν ἐπικερδοῦς ζωῆς, εἰς τὴν ἀνοικτὴν χώραν ἢ εἰς τὰς μικρὰς κοινότητας. Καὶ μία εἶνε ἡ καλλιτέρα θέσις διὰ τὴν ἀνύψωσιν μιᾶς οἰκογενείας, εἰς τὴν μοντέρναν αὐτὴν ἐποχὴν μὲ τὰς πολλὰς εὐκολίας καὶ τὰ μέσα, διὰ νὰ εὑρίσκεται εἰς προσέγγισιν μὲ τὸν κόσμον. Καὶ δπως ἡ βιομηχανία θὰ εἶνε ἀποκέντρωμένη, τὰ κέρδη θὰ ἐπεκταθοῦν, ὥστε καθένας

νὰ δύναται νὰ ἀπολαμβάνει τὰ καλὰ πράγματα ποὺ ἡ ζωὴ προσφέρει.

‘Η ἀποκεντρωμένη βιομηχανία ἔχει πολλὰς ἵκανοποιήσεις. ‘Η ἀναγνώρισις τῶν ἀνταμοιβῶν τὴν συνοδεύει, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν γενίκευσιν τῶν πλεονεκτημάτων της. Καὶ δὲν χρειάζεται καὶ μεγάλῃ φαντασίᾳ διὰ ν' ἀντιληφθῆ κανεὶς δλίγα ἀπὸ τὰ ὠφέλη τῆς ἀποκεντρώσεως. ‘Η ζωὴ γίνεται ἀπλουστέρα, ὀλιγώτερον ἀκριβή καὶ ἐπὶ πλέον εὐχάριστος. Οἱ κίνδυνοι θὰ ἔλαττωθοῦν καὶ οἱ φόβοι καὶ αἱ ἀνησυχίαι θὰ παύσουν νὰ ὑφίστανται. ‘Η ἀνταμοιβή της δὲ θὰ ἵκανοποιήσῃ τοὺς πάντας διότι θὰ εἶναι περισσότερον δικαία. Τὰ πράγματα θά ἐκτυλίσσονται περισσότερον ἡσύχως καὶ μὲ καλλίτερον σύστημα καὶ ἡ ζωὴ θὰ διέρχεται μὲ κάθε ἀνάπταυσιν, εὐθύμως καὶ κανονικῶς.

‘Η λυπηρὰ περίοδος τῆς ἀβεβαίου διαρκείας μετὰ τὰς περιόδους τῆς ἑντόνου καὶ πυρετώδους ἐνεργείας καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ὀκνηρίας, θὰ ἔχουν ἐνδιαφέρον, δπως νῦν προετοιμάζόμεθα διὰ τὸν κόπον τῆς ἡμέρας καὶ τὴν ἀνάπτασιν τῆς νυκτός. ‘Ο χρόνος ἴδεν εἶναι πλήρης γιὰ κάθε τι συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀβροτήτων αἰτινες διατηροῦν ...λιμοκτονούσας (;) στοργάς.

Δὲν δύναμαι νὰ ἔννοησω διατὶ ἐπιβάλλονται τόσοι φόροι εἰς τὰ γεωργικὰ προϊόντα καὶ χρειώδη. Αὐτό, βεβαίως, εἶναι μία στενὴ πολιτικὴ ἀντίληψις.

Αἱ γεωργικαὶ πολιτεῖαι θὰ διανύσουν ἕνα μακρὸν ἀκόμη δρόμον ἔως ὅτου ἀποκαταστήσουν τὴν βασικήν των βιομηχανίαν διὰ τῆς μελέτης τῶν ἀναγκῶν των καὶ τῆς κατανομῆς δικαιοσύνης εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀγροτικῶν φόρων. Καὶ ἵσως τὰ σπήτια τῶν ἐργαζομένων θὰ πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦν τῆς φορολογίας ἢ μόνον ὀνομαστικῶς νὰ ἐπιβληθῇ εἰς αὐτὰ φορολογία, διότι σπήτια ποὺ εἶνε ἀπλῶς τέτοια, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἐπιβαρυνθοῦν ἢ νὰ ἐπιβληθοῦν εἰς τὸν κίνδυνον τῆς φορολογίας.

‘Αλλὰ ποῖος γνωρίζει ἂν ἕνα ὀλοκληρωμένο νεώτερον καὶ φιλανθρωπικότερον σύστημα φορολογίας δὲν εύρισκεται εἰς τὸν δρόμον του;

Παραγωγαὶ οὖσιαδῶν εἰδῶν τροφῆς, στέγης καὶ ἐνδυμάτων πρέπει νὰ ἔλευθερωθοῦν ἀπὸ ἀχρήστους ὑπερβολικοὺς φόρους. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μόνον θὰ γίνῃ ἡ τόσον ἐπιθυμητὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐνωσίς τῆς γῆς καὶ τοῦ ἐργοστασίου.

‘Ημεῖς, καίτοι ἄλλως ἔχομεν σκεψθῆ, πρέπει νὰ ἀναγνωρίσωμεν ὅτι, κατόπιν δλων αὐτῶν, ἢ γῆ εἶνε ἢ οὖσιαδεστέρα βάσις τῆς ἐθνικῆς μας ἀσφαλείας. Παρομοίως δὲν πρέπει νὰ ἀγνοῶμεν τὴν κατάλληλον προθετικὴν τῆς γῆς εἰς τὰς σχέσεις τῆς μὲ τὰς μηχανάς. Αἱ δύο μαζί,

έκμεταλλευόμεναι ἀπὸ τοὺς ίδίους ἐγκεφάλους καὶ χειρας, ἀσφαλῶς θὰ φέρουν μίαν ἰσορροπίαν καὶ σταθερότητα τῶν ὅποιων τὰς ἔξιν δὲν δυνάμεθα τώρα ὀλοσχερῶς νὰ ἐκτιμήσωμεν.

‘Η ὑπαρξίᾳ μας σὴμερον ἔχει γίνει περισσότερον ἀρχέγονος καὶ δὲν θὰ ἀποφύγω νὰ τονίσω ὅτι εὐρισκόμεθα εἰς τὴν προγυμναστικὴν περίοδον τῶν πραγμάτων. Ἀλλὰ καὶ δὲν δυνάμεθα ἀπολύτως νὰ ἐκφύγωμεν τῆς γραμμῆς τὴν ὅποιαν ἀκολουθοῦμεν. Καὶ θὰ χρειασθῇ νὰ ἴδωμεν τὴν ἀνάγκην διὰ νὰ κάμωμεν τὴν ἄλλαγήν.

Αἱ βιομηχανίαι χωρίων, ὅταν οἱ ἀνθρωποι ζοῦν εἰς τὴν ὑπαιθρον μὲ τὴν βοήθειαν τῶν νεωτέρων μεθόδων, θὰ φέρουν κατ’ ἀνάγκην τὴν βελτίωσιν τῆς κοινωνίας. Ἡτο μία πλαστότης ἡ διακήρυξίς μας, ὅτι ζῶμεν εἰς μίαν τελείαν κοινωνίαν. Τίποτε ἀκόμη δὲν εἶνε τέλειον. Ἀντιθέτως κάθε τὶ περιμένει νὰ τελειοποηθῇ.

Καὶ τὸ μέτρον τῆς πλαστότητος τοῦ σημερινοῦ οἰκονομικοῦ μας συστήματος, εἶνε ἡ ἐπιτυχία τοῦ νὰ μὴν κρατιῶνται οἱ ἐργάται καὶ ἡ ἐργασία χωριστά. Καὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὅτι τὸ γεγονός τοῦ ψευδοῦς αὐτοῦ συστήματος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ χώρισμα τῶν ἀνθρώπων ἀπό τὴν γῆν.

‘Η παραγωγὴ εἶνε ἡ βάσις τῆς κυκλοφορίας καὶ κυκλοφορία σημαίνει ζωή.

Αὐτοὶ ποὺ ἐσφαλμένως διεκήρυξαν ὅτι ἡσαν ἀσφαλεῖς ὅτον εἶχον χρήματα, κατανοοῦν τώρα ὅτι ἔκτὸς τῶν χρημάτων ἡ παροχὴ ἐργασίας εἰς τὴν παραγωγὴν ἦτο περισσότερον ἀνεκτίμητος. Καὶ παντοῦ, τὸ κλονιζόμενον ἐμπόριον, ἡ βιομηχανία καὶ ἡ ἐθνικὴ Οἰκονομία, δηλοῦν τὴν ὑπερέμφασιν ἥτις ἀντέκατέστησε τὸ χρῆμα. Κατόπιν δὲν αὐτῶν τὸ χρῆμα εἶνε, ἀπλῶς, μέτρον ἀνταλλαγῆς διὰ τὰς ὑπηρεσίας μας καὶ τὰ ἐμπορεύματα. Καὶ αἱ ἀνησυχίαι μας ἐδημιουργήθησαν πολὺ περισσότερον ἀπὸ τὴν σκέψιν μας τῆς σπουδαιότητος τῶν χρημάτων, παρὰ δὲ ἀπὸ τὴν περίοδον τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν ἐμπορευμάτων.

‘Οταν δὲ παύσωμεν νὰ λατθεύωμεν τὸν χρυσὸν καὶ σκεπτώμεθα τὴν περίοδον προσφορᾶς ἐντίμου ὑπηρεσίας πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, θὰ ἔχωμεν ἀποκαλύψει μίαν ἐντελῶς νέαν οἰκουμένην. Καὶ τίποτε ἄλλο δὲν θὰ χρησιμεύσῃ εἰς τὴν παγκόσμιον ἀδελφότητα τόσον εἰλικρινῶς, ὅσον τὸ νὰ διδῃ τις, ὅτι μπορεῖ καὶ τοῦ ζητεῖται..