

‘Απρόβλεπτη καὶ ἀστάθμιτη εἶναι ἡ ἐπίδραση τοῦ θανάτου στὶς σχέσεις μας, στὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τὸ ἔργο ἐνὸς συγγραφέα. ‘Υπάρχουν συγγραφεῖς πού, μόλις πεθάνουν, μόλις σβήσει, στὸν κόσμο τῆς πραγματικότητας, ἡ ἀμεση ἐπίδραση τῆς ἀτομικότητάς τους, ἀρχίζουν ἀμέσως καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς σκέψεις μας, τὶς ἀσχολίες μας, τὴν ζωή μας, σέρνονται, θαρρεῖς, ἀπὸ μιὰ δύναμη ἀκαταμάχητη, στὸ παρελθόν. Δὲ φταιέι κανείς, δὲν ἐπιδιώκουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτούς. Φεύγουν μόνοι τους. Χτὲς ἀκόμα, διαβάζοντάς τους, εἴχαμε συνεχῶς τὸ αἰσθημα τῆς φυσικῆς παρουσίας τους, μᾶς ἐμπνέανε τὴν ἀγάπη καὶ τὸ θαυμασμό, σὰν πρόσωπα χεροπιαστά, ποὺ κυκλοφοροῦνε πραγματικὰ μὲς στὸ χῶρο ποὺ κατοικοῦμε. Τώρα, τὸ ἔργο τους, ἀδειασμένο ἀπὸ τὸ χυμό του, δὲν εἶναι πιὰ παρὰ ἔνα κομμάτι τῆς βιβλιοθήκης μας, ψυχρὸ καὶ ἀδιάφορο. ἔνα ἀντικείμενο φιλολογικῆς μελέτης, ποὺ ἀναδίνει ἵσως κάποτε ξαφνικὲς ἀναλαμπὲς ἰδιοφυῖας, σὰ μακρινὲς δῆμος καὶ συγκινητικὲς νοσταλγίες τῆς ζωῆς.

‘Υπάρχουν καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς, ξένοι πρὸς τὴν ζωή μας, ποὺ δὲν τοὺς ἀγαπούσαμε ὅσο ζοῦσαν, προαισθανόμενοι ἵσως ὅτι κι’ αὐτοὶ δὲ θὰ εἴτανε πιθανὸ νὰ μᾶς ἀγαπήσουν, ποὺ ξαφνικά, μετὰ τὸ θάνατό τους, ἀρχίζουν καὶ μᾶς πλησιάζουν. Καὶ τοῦτο δὲν τὸ ἐπιδιώκουμε. ‘Ερχουνται μόνοι τους πρὸς ἐμᾶς, χωρὶς νὰ τοὺς καλέσουμε, χωρὶς νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τους, ἔχπνοῦνε ἀβίαστα μέσα μας τὴν ἀνάγκη αὐτῆς, ποὺ δὲν ξέραμε ὅτι ὑπῆρχε. ‘Ερχουνται τώρα λυτρωμένοι ἀπὸ τὸ θρύλο καὶ τὶς παρεξηγήσεις ποὺ περιβάλλανε τὴν ζωή τους, ἀπὸ τὴν θολὴν ἀτμόσφαιρα

* Μιὰ πρώτη μορφή αὐτοῦ τοῦ ἀριθμού δημοσιεύτηκε στὰ *Πασχαλινά φῦλλα* (ἄνοιξη 1936).

τοῦ εὔκολου θαυμασμοῦ καὶ τῆς εὔκολης ἀρνησης, τῶν εὐνοϊκῶν καὶ τῶν δυσμενῶν προκαταλήψεων, τῆς κολακίας, τῆς μοχθηρίας καὶ τῆς κακογλωσσιᾶς. ‘Ο θάνατος τὰ διαλύει δλα αὐτὰ μονομιᾶς σὰ μιὰ εὑεργετικὴ καλοκαιρινὴ μπόρα. ‘Ο ἀνθρωπος προβάλλει ἐπιτέλους καθαρός, ἐλεύθερος, ὀλοκληρωμένος, μὲ τὴν πιὸ ἀληθινήν, τὴν δοιστικὴν μορφήν του, «tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change». Τέτοιος προβάλλει ἡδη στὰ μάτια μας ὁ Καβάφης, ξένος χτες καὶ οἰκεῖος σήμερα, μὰ οἰκεῖος ἀπὸ ψηλά, ἐπιβλητικὸς καὶ καλόβιος, συγκινητικὸς καὶ εἰρωνικός, προβάλλει στὸν δρίζοντα τῆς ζωῆς μας καὶ πλησιάζει.

Διηγοῦμαι ἐδῶ τὶς ἀτομικές μου σχέσεις μὲ τὸ ἔργο τοῦ Καβάφη, χωρὶς βέβαια νὰ δίνω καμμιὰ ἴδιαίτερη ἀντικειμενικὴ σημασία σ' αὐτές, ἀλλὰ ἀπλῶς καὶ μόνο ἐπειδὴ αὐτές ἀποτελοῦν τὸ πιὸ πρόχειρο καὶ πιὸ γνώριμο παράδειγμα ποὺ διαθέτω, γιὰ νὰ ἔξετάσω μερικὲς ἀπὸ τὶς ποικίλες ἀντιδρόσεις, ποὺ τὸ ἔργο αὐτὸ προκάλεσε καὶ προκαλεῖ.

“Οταν εἴμουν πολὺ νέος, τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Δημοκρατίας, ποτισμένος ἀπὸ τὴν κλασικὴ πιὰ σήμερα ποίηση τῆς ἐφτανησιακῆς καὶ τῆς ἀθηναϊκῆς σχολῆς, ἀντίκρυσα τὰ ποιήματα τοῦ Καβάφη, ὅπως οἱ περισσότεροι συνομήλικοι μου, μὲ ἀφετὴ ἀπορία. Τί είταν αὐτὸ τὸ ἀλλόκοτο παιχ: ἵδι τῆς στιχουργικῆς πεζολογίας, αὐτὲς οἱ κιροϊδευτικὲς φίμες, αὐτὸ τὸ ἀπροσδόκητο ἀνακάτωμα τῆς δημοσιογραφίας, τῆς ἴστορίας, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὄφους καὶ ἐνὸς ἀπίθανου λυρισμοῦ, ποὺ δὲν κατορθώναμε νὰ καταλάβουμε ἀν ἔπαιρνε στὰ σοβαρὰ τὸν ἑαυτό του ἥ ἀν ἐκφραζότανε μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γελάσουμε; Πολλοὶ σταμάτησαν σ' αὐτὴν τὴν πρώτη κατάπληξη καὶ δὲν ἀσχολήθηκαν περισσότερο μὲ τὴν καβαφικὴ ποίηση. Ἄλλοι ἔπαιξαν μαζί της καὶ γέλασαν. Ἔπαιξα κ' ἐγώ, ἀλλὰ μιὰ μέρα ἥ ἀπορία μου ἀποκρυσταλλώθηκε σὲ μιὰ δυνατὴ ἐχθρικὴ διάθεση, ποὺ θὰ ἥθελα τώρα ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ τὴν ἀναλύσω.

Τὰ αἵτια τῆς δὲν είταν ἥθικὰ οὔτε σίσμητικά. Είταν ἀκόμα βαθύτερα καὶ σοβαρότερα. Εἴμουν, εἶπα, πολὺ νέος καὶ νέος μιᾶς ἐποχῆς γενικῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ Ἑλληνικῆς αἰσιοδοξίας, παρὰ τὶς καθημερινὲς περιπέτειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, μιᾶς ἐποχῆς ἀμέριμνης καὶ φουριόζικης, γεμάτης κέφι καὶ ὥραῖα ὅνειρα. Πίστευα μὲ πάθος στὸν τόπο μου, στὴ γενεά μου, στὸ μέλλον μας, καὶ λάτρευα τὴ ζωή. Ἡθελα νὰ κάνουμε μεγάλα, πολὺ μεγάλα πράματα, νὰ ζήσουμε ὅπως οἱ διαλεχτοὶ τῶν θεῶν καὶ νὰ ξαναρχίσουμε, ὑστε-

οα ἀπὸ εἴκοσι-πέντε αἰῶνες, τὸ Ἑλληνικὸ Θαῦμα. Ξεκινώντας μὲ τέτοιες προθέσεις, νόμισα ξαφνικὰ πώς εἶδα τὸν Καβάφη νὰ μὲ σαρκάζει ἀμείλικτα μὲς ἀπὸ τοὺς θολοὺς ἀτμοὺς τῆς κυνρασμένης εὐαισθησίας του καὶ τῆς πικρῆς σοφίας του. Αὐτὸς βέβαια εἶχε ζήσει καλὰ-καλά, ὅπως τραβοῦσε ἥ καρδιά του, μὰ δὲν πίστευε στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων. Εἶχε χαρεῖ τὴν νιότη του μὲ τὸ δικό του τρόπο, μὰ δὲν παραδεχότανε τὴν νιότη ποὺ ἥθελαν νὰ ζήσουν οἱ ἄλλοι μὲ ἄλλους τρόπους. Τὰ ἀρνιότανε ὅλα ἀπὸ πρίν. Δίδασκε τὸ «μεγάλο δχι», τὸ «σωστό», καὶ ἔξευτέλιζε ἥδονικὰ τὸ δικό μας «μεγάλο ναί». Καὶ ὡς ἀντάλλαγμα τῶν ψευτισμένων ἥρωικῶν ὀνείρων, μᾶς πρόσφερνε τὴν ἥρεμη γοητεία τῆς γεροντικῆς του μνήμης. Τοῦ ἀνταπόδωσα (ἴσως δ, τι καλύτερο μποροῦσα τότε νὰ δώσω) τὸ μῆσος.

“Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ώστόσο νὰ πῶ πὼς δὲ μετανοῶ καθόλου ποὺ χτύπησα καὶ ἀρνήθηκα τὸν Καβάφη στὸ παρελθόν. Ἡ πρώτη νιότη ἔχει πάντα δίκιο, ἀκόμα καὶ ὅταν ἀδικεῖ. Ἔχει δίκιο γιατὶ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζήσει καὶ γιατί, γιὰ νὰ ἀρχίσει νὰ ζεῖ πραγματικά, δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἄλλιῶς παρὰ νὰ περιπλανηθεῖ, νὰ χτυπηθεῖ, νὰ μισήσει ὅποιον ἀντιστρατεύεται ἥ ἀρνεῖται ἥ μοιάζει νὰ ἀρνεῖται τὴν ὁρμή της. Μὰ τώρα, μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ, ἀλλάζει μοιραῖα ἥ προοπτική μας τῶν πραγμάτων, ἐνῶ συνάμα ὁ Καβάφης ἀλλάζει φυσιογνωμία, ἐνῶ διαγράφεται, στὰ μάτια μας, ὅλοκάθαρη καὶ φωτεινή, ἥ ἀναλλοίωτη πνευματική μορφή του, μὲς στὸ ἔρδο καὶ ἔξαγνιστικὸ κρῦπτο τῆς μεταθανάτιας διάρκειας. Γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν σημασία του, ἔπρεπε νὰ κυλήσουν μερικὰ χρόνια, νὰ ἀποκτήσουμε κ' ἐμεῖς αὐτὸς ποὺ μᾶς ἔλειπε στὰ πρῶτα βήματά μας καὶ ποὺ εἶναι ἥ πηγὴ κ' ἥ βαθύτερη ὅμορφιὰ τοῦ ἔργου του, νὰ ἀποκτήσουμε μνήμη. Ἔπρεπε συνάμα νὰ μπεῖ κι' αὐτός, δριστικὰ καὶ τέλεια στὸ αὐθεντικὸ στοιχεῖο του, στὸν κόσμο τῆς μνήμης.

Φυλλομετρώντας τώρα τὸ σύνολο τοῦ ἔργου τοῦ Καβάφη, συγκεντρωμένο γιὰ πρώτη φορά, προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὶς ἐσωτερικὲς τοῦ ἔργου αἰτίες, ποὺ τὸ φέρνουν ὅλοένα κοντύτερά μας καὶ ποὺ τοῦ δίνουν τὸ ὄφος τῆς διάρκειας.

Θὰ ἔλεγα πρῶτα-πρῶτα ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸς φέρνει στὴ νεοελληνικὴ ποίηση καὶ γενικότερα στὸ λογοτεχνικό μας ὄφος ἐναν ἀέρα ἐλευθερίας. Ὁ Καβάφης ἔσπασε (καί, νομίζω, δριστικὰ) τὶς καθιερωμένες ποιητικές μας φόρμες, διάλυσε τὴν νεοελληνικὴ μετρική, ἀπαρνήθηκε ὅλότελα τὸν τόνο καὶ τοὺς τρόπους τῆς παραδομένης λυρικῆς μας γλώσσας. Ὅπηρχαν στὴ λυρική μας ποίηση (καὶ χυνόν-

τανε ἀπὸ κεῖ σ' ὅλοκληρη τὴ λογοτεχνία) δρισμένες καθιερωμένες παραδόσεις συναισθηματισμοῦ καὶ ὕφους, συνδυασμένες μὲν ἔνα πολύπλοκο σύστημα ρυθμικῶν δεσμῶν, παραδόσεις, ποὺ ἡ κακὴ μορφή τους εἴτανε μιὰ πολύχρονη συνήθεια παραπανίσιας ἔξαρσης, ὑπερβολικῆς σοβαροφάνειας καὶ μεγαλοστομίας. Ὁ Καβάφης τὰ ἔκανε ὅλα αὐτὰ *tabula rasa*. Χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦμε τίποτα ἀπὸ τὰ ώραῖα ἔργα τῶν προηγουμένων σχολῶν, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Ἀλεξαντρινὸς ποιητὴς μᾶς ἐπέτρεψε ἀκριβῶς νὰ ξεπεράσουμε τὴν ὅμορφιά τους, νὰ ἀποκτήσουμε μιὰ ἀντίληψη τῆς ποιητικῆς ὅμορφιᾶς πολὺ πιὸ πλατιὰ καὶ φιλελεύθερη καὶ συνάμα πιὸ ἀπλὴ καὶ πιὸ αὐστηρὴ μὲς στὴν ἀπλότητά της. Θαυμάζει κανεὶς τὴ λιτότητα τῶν ποιητικῶν του μέσων, τὴν κοινότητα τοῦ λεξιλογίου του, τὴν οἰκειότητα τῆς φρασεολογίας του, τὴ διαύγεια τῶν συλλήψεών του. Ὁ στίχος του, ἀνάλαφρος, ἀσύλληφτος, δὲν ἀκούεται σχεδὸν καθόλου, ἢ ἀκούεται μονάχα σὰ μιὰ πολὺ μακρινὴ καὶ σεμνὴ συνοδεία τῆς ποίησης, μιὰ συνοδεία ἵσως ὅχι ἀπαραίτητη. Δὲν εἶναι πιὰ ὁ στίχος (ὅποιοσδήποτε στίχος, κλασικὸς ἢ ἐλεύθερος) ἔνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα συστατικὰ τῆς ποίησης αὐτῆς. Μποροῦσε ἵσως καὶ νὰ ἔλειπε ὅλότελα. Κι ἀν αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπολύτως ὁρθὸ στὴν πραγματικότητα, πάντως αὐτὴ τὴν ἐντύπωση μᾶς μεταδίδει ἡ ἀνάγνωση τοῦ Καβάφη. Ἡ ποίησή του μένει στὴ μνήμη μᾶς ὅχι σὰ μιὰ στιχουργία, ἀλλὰ κυρίως σὰν ἔνα δρισμένο ποιητικὸ ὕφος, αὐθύπαρκτο, αὐτότελο, ξαλαφωμένο ἀπὸ κάθε πρόσθετο ποιητικὸ στοιχεῖο, ἔνα ὕφος σὰ μιὰ ἄχνη τοῦ χρόνου καὶ τῆς μνήμης, ποὺ τυλίγει καὶ ἔξαυλώνει τὰ τοπεῖα τῆς ζωῆς.

Ἡ ὑπέρτατη αὐτὴ καλλιτεχνικὴ ἐλευθερία, κερδισμένη ἀσφαλῶς μὲ μεγάλη αὐτοπειθαρχία καὶ μεγάλη ἀπάρνηση, γέννησε ἔνα παιδί, ἔναν καρπὸ τῆς πιὸ ἐντατικῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς καλλιέργειας. Ὁ καρπὸς αὐτός, ποὺ γιὰ πρώτη φόρα ἀποκτᾶ μιὰ τέτοια σπουδαιότητα μὲς στὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία, εἶναι ἡ εἰρωνεία. Ἡ ποίηση τοῦ Καβάφη ἔφτασε σ' ἔνα τέτοιο βαθμὸ ἐκπνευμάτωσης ὥστε τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, θεωρημένα ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο αὐτό, χάνουνται τὴν ἐπικαιρότητά τους καὶ τὴ σημασία, ποὺ δίνει ἀναγκαστικὰ σ' αὐτὰ ὅποιος εἶναι ἀμεσαὶ μπασμένος μὲς στὸ ρυθμὸ τῆς ἔξελιξής τους. (Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικαιρότητα εἶναι ἀξιοσημείωτο πώς δλα τὰ γεγονότα ποὺ μᾶς διηγεῖται ὁ Καβάφης, γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας ἢ τῶν βυζαντινῶν χρόνων ἢ τῆς ἀλεξαντρινῆς καὶ τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, εἶναι ἔξισου ἐπίκαιρα καὶ ἀνεπίκαιρα στὰ μάτια του,

ἔξισου οἰκεῖα καὶ μακρινά, κοιταγμένα ἀπὸ τὴν ἔδια ἀπόσταση, μὲ τὴν ἔδια προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀτενίζει τὴν ροή τῶν πραγμάτων, ὅχι ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ πράματα, ἀλλὰ ἀπὸ πάνω ὅλα μαζί.
Ἐτσι, ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ «μέρες» τοῦ 20οῦ αἰώνα μποροῦσαν νὰ εἶναι καὶ μέρες τῆς Ἀρχαιότητας καὶ, ἀντίστροφα, ὅτι οἱ κομματάρχες τῆς Συρίας τοῦ δευτέρου αἰώνα π. Χ. ἦ δὲ Ἰωάννης Καντακουζηνὸς ἔζησαν ἵσως γύρω στὰ 1920). Μιὰ τέτοια προοπτικὴ τῶν ἀνθρώπων πραγμάτων ἐμπνέει, σ' ὅποιον τὴν ἀποκτήσει, τὴν ἐπιείκεια, τὴν ουμπόνια, τὴν καλοσύνη, συνδυασμένη δμως μὲ μιὰ ἐλαφριά, ἐλαφρότατη ἵσως μὰ πάντα παρούσα καὶ ἀκατανίκητη περιφρόνηση. Οἱ ἀνθρωποι δὲ μοιάζουνε πιὰ οὐτε δλότελα καλοὶ οὐτε δλότελα κακοί. Κανεὶς δὲν ἔχει ἀπόλυτα δίκιο, μὰ καὶ κανεὶς δὲν πρέπει νὰ καταδικαστεῖ μὲ ἀλύγιστη αὐστηρότητα. Ζοῦνε τὴν ζωὴ τους ὅπως μποροῦνε, ἀνακατώνοντας, ὅπως τοὺς ἔρθει, ὅπως τοὺς βιολεῖ καλύτερα, τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς μὲ τὶς ἀθλιότητές τους, τὴν ποίηση μὲ τὴν ἡδυπάθεια, τὰ μικρά τους ζητήματα μὲ τὰ μεγάλα τους δύνειρα, τὸν ἥρωισμὸν καὶ τὴν αὐτοθυσία μὲ τὴν ἔμφυτη δειλία τους. Τέτοιοι εἶναι τέλος πάντων, τέτοιος εἶναι κατὰ βάθος καὶ ὁ ἔδιος ὁ ποιητής, ποὺ δὲ θέλει νὰ γελᾶ τὸν ἑαυτό του, γιὰ τοῦτο τοὺς ἀγαπᾶ καὶ τοὺς συγχωρεῖ, ἀδίστακτα, ἀβίαστα, πλουσιοπάροχα, μοιράζει συνεχῶς τὴν συγγνώμη μὲ τὰ δυὸ χέρια πρὸς ὅλες τὶς μεριές. Καὶ τέτοιοι ποὺ εἶναι, εἶναι πάντως πολὺ ἐλκυστικὰ πλάσματα, συχνὰ συγκινητικὰ καὶ κάποτε πολὺ γουστόζικα, ὅπως ὁ θαυμάσιος Ἡγεμὼν ἐκ δυτικῆς Λιβύης ἦ δὲ καλλιτέχνης τῆς Συροδείας τοῦ Διορύσου ἦ δὲ Πτολεμαῖος Λαγίδης τῆς Δυσαρεσκείας τοῦ Σελευκίδου— ἐκεῖνος ὁ ἀμίμητος καὶ ἀλησμόνητος δεσπότης «μὲ τὴν Ἱερατικὴ τον ἐπιβολή,— μὲ τὲς ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρου ἐσφαλμένες τον πληροφορίες, — καὶ μὲ τὲς ὑποσχέσεις του, καὶ τὲς βλακεῖες.» Ο ποιητὴς χαμογελᾷ. «Σασίσαμε στὴν Ἀντιόχειαν ὅταν μάθαμε — τὰ νέα καμώματα τοῦ Ἰουλιαροῦ.. . » Διασκεδάζει μὲ δλους τοὺς πόρους τοῦ πνεύματός του, μὲ δλην τὴν σοφία του, Εἶναι πολὺ εὐχαριστημένος. Ἀληθινά, τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ καμώματα τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Τὰ βρίσκει νόστιμα καὶ εὐτρόπελα καὶ πολὺ περίεργα ἀσφαλῶς. Χαμογελᾶ μὲ καλόβιολη περιέργεια, κρατώντας ώστόσο τὴν ἀπόσταση τῆς ἀτομικῆς του ἐλευθερίας. Μὲς στὴ λυρικὴ ἄχνη τῆς μνήμης του, ἡ εἰρωνεία του σπινθηρίζει συνεχῶς σὰν ἔνα παιχνιδιάρικο πνευματικὸ φῶς.

Δὲν ἔχω βέβαια τὴν πρόθεση, σ' αὐτὲς τὶς σύντομες σημειώ-

σεις, νὰ περιγράψω πλέονα ἔνα θέμα τόσο πλατύ. Θὰ ἥθελα ν' ἀναφέρω καὶ κάποιο στοιχεῖο ἐπικό, κάποιο προμήνυμα ἐποποιίας, που λανθάνει συχνὰ μὲς στὴν ποίηση τοῦ Καβάφη καὶ κάποτε προβάλλει ἀποσδόκητα στὴν ἐπιφάνεια, αὐστηρὰ συγκρατημένο καὶ ἐπιβλητικό, δπως στὰ ποιήματα ποὺ τιτλοφοροῦνται *Σοφοὶ δὲ προσιόντων*,¹ *Υπὲρ τῆς ἀχαικῆς Συμπολιτείας πολεμήσαντες*, *Μεγάλη συνοδεία ἐξ ιερέων καὶ λαϊκῶν*, Στὰ 200 π. X. Θὰ ἥθελα νὰ πῶ τὴν ἰδιαιτερη ἐντύπωση ποὺ μοῦ ἔκαμαν δυὸς ἴστορικὰ ποιήματα, ποὺ δὲ θυμοῦμαι νὰ σχολιάστηκαν πουθενὰ ὡς σήμερα καὶ ποὺ ἀποτελοῦν ἔνα δίπτυχο, μολονότι γραμμένα σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τὰ δυὸς αὐτὰ ποιήματα, δὲ *Οροφέρωντος καὶ τὸ Δημητρίου Σωτῆρος* (καὶ κυρίως τὸ δεύτερο ποὺ εἶναι, κατὰ πάσα πιθανότητα, ἔνα ἀριστούργημα), ἐκφράζουν κάτι ἀπὸ τὴν τραγικὴ μοίρα τῶν νέων γενεῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα. Θὰ ἥθελα ἀκόμα νὰ τονίσω τὴν μεγάλη θέση ποὺ κατέχει στὴ συνείδηση καὶ στὸ ἔργο τοῦ Καβάφη τὸ ἀτομικὸ δρᾶμα τῆς πνευματικῆς δημιουργίας, δρᾶμα ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸν πληρέστερο τρόπο σ' ἔνα δραιότατο ποίημα, ποὺ ἐπιγράφεται *Τιμόλαος δὲ Συρακούσιος* καὶ ποὺ δὲν περιλαμβάνεται (δὲ Θεὸς ξέρει γιατί) στὴν ἔκδοση τῶν ἀπάντων.* Θὰ τελειώσω μὲ μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἀκοίμητη καὶ αὐστηρὴ σκέψη, ποὺ κατευθύνει τὸ πολύμορφο αὐτὸ ποιητικὸ ἔργο.

Ο Καβάφης εἶναι ἔνας στοχαστὴς ὅχι μεταφυσικός, ὅχι φιλόσοφος δπως εἰπώθηκε, ἀλλὰ ἥθικολόγος (moraliste). Ο χαρακτηρισμὸς θὰ παραξενέψει τοσούς ἐκείνους ποὺ ἀντιλαμβάνουνται τὴν ἥθικὴ ἀποκλειστικὰ σὰ μιὰ ἐξωτερικὴ ρύθμιση τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης, σὰν ἔνα σύστημα ἀπαράβατων κανόνων κοινῆς ζωῆς. Πράγματι, ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτὴ δὲ Καβάφης ὑπῆρξε ἀναρχικός, ἀφοῦ ἀρνήθηκε νὰ ὑποταγεῖ στοὺς καθιερωμένους κανόνες καὶ ἐξάλλου συγχώρεσε ἀπεριόριστα, σ' ὅλο τὸ ἔργο του, τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων. Τὴν ἥθική του πρέπει νὰ πᾶμε νὰ τὴν ζητήσουμε βαθύτερα. Ανεξάρτητα ἀπὸ δλους τοὺς κοινωνικοὺς κανονισμούς, ἡ ἥθικὴ αὐτὴ εἶναι μιὰ δοισμένη στάση ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ στὴ μοίρα τῶν ἀνθρώπων, ἔνας ἐσωτερικὸς νόμος γεννημένος ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μιᾶς ἀτομικῆς ζωῆς, μιὰ μέθοδος ἀκριβῶς ἀτομικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ζωῆς, μιὰ διδασκαλία περηφάνειας καὶ καρτερίας, ἀπάρνησης καὶ σκληροῦς ἀποδοχῆς:

* Τὸ ποίημα αὐτὸ δημοσιεύτηκε στὰ *Νέα Γράμματα* (Φλεβάρης 1986).

—Αἱ τύχαι δέ, ὅπως ἀν ὁ δαίμων διδῷ, πάρεισι.

—Σὰν ἔτοιμος ἀπὸ καιροῦ, σὰ θαρραλέος (. . .)
ἀποχαιρέτα την, τὴν Ἀλεξάνδρεια ποὺ χάρεις.

—Τιμὴ σ' ἔκείνους δπον στὴ ζωή των
ἄρισαν νὰ φυλάγονν Θεομοπύλες (. . .)
Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πῶς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι' οἱ Μῆδοι ἐπὶ τέλους θὰ διαβοῦνε.

Ἡ γλώσσα αὗτή, ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν κλαψιάρικη μελαγχολία τῆς μέγιστης πλειοψηφίας τῶν Νεοελλήνων ποιητῶν, δὲ μᾶς εἶναι ἄγνωστη. Εἶναι ἡ γλώσσα τῆς στωικῆς ἥθυικῆς.*

Ὑπάρχει, μὰ δὲ μελετήθηκε ἀκόμα καθόλου, ἐνας νεοελληνικὸς στωικισμός, ποὺ λανθάνει πότε-πότε μὲς στὴ λογοτεχνία μας (ὑποσυνείδητα τὶς περισσότερες φορὲς) καὶ ἔκφραζεται, καθαρὰ καὶ ἐπιβλητικά, κυρίως στὰ ἔργα, δύο ποίητῶν, συγγενικῶν ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, τοῦ Καβάφη καὶ τοῦ Κάλβου. Δὲ θὰ εἴταν ὑπερβολὴ νὰ λεχθεῖ ὅτι ὁ στωικισμὸς αὐτὸς τῶν στοχαστῶν ποιητῶν εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ὡς σήμερα ἀξιόλογες ἐκδηλώσεις τοῦ νεοελληνικοῦ πνεύματος στὸ καθαυτὸ διανοητικὸ ἐπίπεδο. ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ποὺ ἔχουν τὸν τόνο τῆς ἀτομικῆς δημιουργίας, τοῦ ἀτομικοῦ ὕφους, καὶ ὅχι τοῦ ἀπρόσωπου μαθήματος καὶ τῆς ουσινιέρικης σκέψης. Καὶ σημαίνει κάτι ὅτι ὁ νεοελληνικὸς στωικισμὸς πρωτοφανερώθηκε μὲ τὸν τρόπο αὐτό. Σημαίνει ὅτι ἔρχεται ἀπὸ βαθιά, ὅτι εἶναι αὐθόρμητος καὶ ἀγνός, ὅτι ἔχει σοβαρὲς δυνατότητες. "Αν ἔεκινούσε ἀπὸ καθέδρας, θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἀποτέλεσμα ξένης διδασκαλίας ἢ αὐτόματης μίμησης. Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ποίηση, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα τῆς ποίησής μας, δικαιώνεται

* 'Ο πρῶτος ποὺ σκέφθηκε νὰ συνδέσει τὸν Καβάφη μὲ τὴ στωικὴ σκέψη εἶναι, νομίζω, δ. κ. Πέτρος Βλαστός σὲ μιὰ μελέτη του μὲ τὸν τίτλο: 'Ο Καβάφης ὁ στωικός ('Ιδέα, Μάρτης 1933). Οἱ σχετικὲς παρατηρήσεις του εἶναι πολύτιμες ἀπὸ φιλολογικὴ ἀποψη, μολονότι καταλήγουν στὴν ἀπόλυτη ἀρνηση καὶ τοῦ Καβάφη καὶ τῶν στωικῶν γενικά.

σὰ μιὰ ἀνάγκη τῆς ψυχῆς, σὰ μιὰ ἔμφυτη θέληση ἐσωτερικοῦ καθαρισμοῦ, ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ πνευματικῆς γενναιότητάς ἐμπρὸς στὴν εἶμαρμένη.

Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἐλεύθερης ζωῆς τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους, βρέθηκε ἕνας ἀνθρωπός δικός μας, ἕνας ἄσημος, μοναχικὸς καὶ λιγάκι ἀλητικὸς Ἐφτανήσιος λόγιος, ποὺ μίλησε μιὰ τέτοια γλώσσα :

*Δὲν μὲ θαυμάωνει πάθος
Κανένα ἐγὼ τὴν λύραν
Κινπάω καὶ δλόρθος στέκομαι
Σιμὰ εἰς τοῦ μνήματός μου
Τὸ ἀνοικτὸν στόμα.*

Ο ἥδυπαθης καὶ εἰρωνικὸς Καβάφης, συνεχίζοντας μιὰ παράδοση ἀγνοημένη, ἔαναβρῆκε, στὶς ώρες τῆς ἔσχατης ἀπελπισίας του, κάτι ἀπὸ τὴν τραγικὴ καὶ ὅμως παρήγορη μεγαλοπρέπεια τῆς ἡθικῆς τοῦ Μάρκου·Αὐρηλίου.