



I. M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

Η ανάγκη μιᾶς νέας παιδείας

Ο Δελμοῦζος πέθανε ένδομήντα ξένορων ἀπελπισμένος. Ήταν ένας ἀνθρωπός μὲ βαθύτατη καλλιέργεια, μὲ φωτεινὴ ἀνθρωπιὰ, μὲ ἀρχοντικὴ εὐγένεια, μὲ ἀστείρευτη καλωσύνη. "Οσοι εἶχαν τὴν τύχη νὰ τὸν γνωρίσουν ἀπὸ σιμά, νὰ ζῆσουν κάπως μαζὶ του, ἀπαρηγόρητοι τὸν θρηγοῦν. Θρηγοῦν τὸν "Ἀνθρωπο, τὸν "Ἐλληνα, τὸν Παιδαγωγὸν, τὸ Δάσκαλο. Θὰ ἔλεγα καὶ τὸν μάρτυρα. Γιατὶ σὲ τοῦτον τὸν τόπο, δπου οἱ στενοχέφαλοι κ' οἱ στενόκαρδοι, κατορθώνουν νὰ ἔχουν πάντα τὸν πρῶτο λόγο, εἰναι πάρα πολὺ δύσκολο νὰ ἐπιχειρήσῃς νὰ πῆς τὸ σωστὸ καὶ τὸ δίκιο, χωρὶς νὰ ὑποστῆς τοὺς δαρβαρτεροὺς κατατρεγμούς.

Ο Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος ήταν ένας γεννημένος δάσκαλος. Ετσι εἶπε κι ὁ ἴδιος στὴ δίκη τοῦ Ναυπλίου. Δὲν ἔχουν καθόλου ἀστοχήσει δσοι τὸν παρόμοιασαν μὲ τὸν Πεσταλότσι. Η καρδιά του ήταν γεμάτη ἀγάπη πρὸς τὸ παιδί. Καὶ τὸ πνεῦμα γεμάτο ζωντανὴ σοφίᾳ: ὑπογραμμίζω τὴ λέξη ζωντανὴ, γιατὶ εἰναι δύο λογιῶν ἡ σοφίᾳ: κι ἀπὸ τὰ δύο τοῦτα εἶδη η νεκρὴ ἔχει τὴν περισσότερη πέραση στὴν Ἑλλάδα, καὶ τώρα καὶ πάντα. Δὲν εἶχε ἀκόμη κλείσει τὰ τριάντα, δταν ἐγύρισε ἀπὸ τὸ Ἑξωτερικὸ ἀπορασισμένος νὰ δέλη σὲ πρᾶξη δσα σωστὰ εἶχε μάθει καὶ δσα εἶχε στοχασθῆ. Η ἐποχὴ ήταν ἔξαιρετικὰ πρόσφορη, γιατὶ στὴ συνελήση τοῦ Ἐθνους εἶχε ώριμάσει ἡ ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς. Ἀνθρωποι ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν συντηρητικῶν φρονημάτων θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τοὺς δονομάσῃ ἀδιάβλητους, καθὼς ὁ Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας κατὰ τὸ 1899 I. Εύταξίας, εἶχαν

έννοήσει, πόσο μποροῦσε νὰ βλάψῃ τὸ "Ἐθνος, πόσο εἶχε βλάψει τὸ "Ἐθνος, μιὰ παιδεία ἀνίκανη νὰ ἐπιτελέσῃ τὸν προορισμὸ της. Ο Εύταξίας ὑποβάλλοντας στὴ Βουλὴ μιὰ σειρὰ νομοσχέδια γιὰ τὴ δημοτικὴ, τὴ μέση καὶ τὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, παρατηροῦσε στὴν εἰσηγητικὴ του ἔκθεση: η παιδεία «περιορίζεται εἰς τὴν μετάδοσιν ἑηρῶν τινῶν γνώσεων καὶ τούτων ἀτελῶν, οὕτως ὥστε νὰ ὑποθάλπηται η ἐπιπολαιότης καὶ η ἡμιμάθεια». Ο «Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὡφελίμων βιβλίων», ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, χειραγωγούμενος ἀπὸ τὸ Δημήτριο Βικέλα, συγκαλεῖ στὰ 1904 στὴν Ἀθήνα τὸ πρῶτο ἐκπαιδευτικὸ συνέδριο. «Ἐλαδαν σ' αὐτὸ μέρος», γράφει ὁ Δελμοῦζος στὸ «Κρυφὸ σχολεῖο» του «ὅργανώσεις καὶ σύλλογοι, πολιτευόμενοι, λόγιοι καὶ πλήθος Ἐκπαιδευτικοὶ ἀπὸ τὸ δημοδιδάσκαλο ὥς τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ Πολιτεχνείου, ὅχι μόνο ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο κράτος ἄλλα καὶ ἀπὸ τὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισμὸ καὶ διάφορες Ἑλληνικὲς παροικίες τοῦ Ἑξωτερικοῦ. Τὰ μέλη του ἔφθαναν στὴ χιλιάδα, σωστὸς δηλαδὴ συναγερμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴ Παιδεία του».

Ο Βικέλας, διδουλευτὴς Π. Πρωτοπαπαδάκης, δ Ἀριστοτέλης Κουρτίδης, ἄλλοι πολλοὶ, τονίζουν στὸ συνέδριο τοῦτο τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ξαναγεννημοῦ. «Τὸ σχολεῖον» λέει δ Κουρτίδης, «ὅχι μόνον δὲν ζωογονεῖ, δὲν ἀνυψώνει τὸν καθεστῶτα βίον, ἀλλ' ἔρχεται ἀπ' εύθειας εἰς σύγκρουσιν πρὸς αὐτὸν». «Ἐκ τῆς διδασκαλίας», παρατηρεῖ ἐπίσης δ Κουρτίδης, «ώς ἐπὶ τὸ πολὺ στάζει, ώς η ὑγρασία ἐκ

τῶν τοίχων, ἡ ἀνία, ἡ τόσον ἐπικίνδυνος εἰς τὴν ἀγωγὴν, ὡς καθιστώσα ἀτονον καὶ χαῦνον τὴν ψυχὴν.

Ο Δελμοῦζος πονεῖ βαθύτατα τὸν πόνο τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ παιδιοῦ. Πιστεύει, πώς ὁ παιδαγωγὸς δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀνθρωπὸς τῆς ψιλῆς καὶ συχνὰ ἀνεφάρμοστης θεωρίας, πώς ἡ παιδαγωγικὴ εἶναι κυριώτατα πράξη. Πιστεύει ἀκόμη, πώς ἡ παιδαγωγικὴ πρέπει νὰ ἔχῃ ἑθνικὸ χαρακτήρα. "Ο, τι εἶναι ωφέλιμο στὰ παιδιά ἐνδὲ τόπου, μπορεῖ νὰ εἶναι βλαβερὸ στὰ παιδιά ἐνδὲ ἄλλου. Ἡ ἀγωγὴ δὲν εἶναι ἔνα καλοῦπι δπου μπορεῖς νὰ βάλης δ, τι δήποτε. Εχει ἀμεση σχέση μὲ τὴν καταγωγὴ, τὴν φυλετικὴν ἰδιοσυστασία, τὴν ἑθνικὴν παράδοση, τὴν ἰδιοσυγκρασιακὴν κατασκευὴν, δηλαδὴ τὴν ψυχοσωματικὴν ἰδιοτυπία τοῦ κάθε λαοῦ καὶ μὲ τὶς βιοτικές του ἀσχολίες καὶ μὲ τὶς κλιματολογικές συνθῆκες τοῦ τόπου του. Μ' ἔνα σωρὸ ἄλλα πράγματα. Ο Δελμοῦζος δραματίζεται μιὰ ζωντανὴ παιδεία, μὲ δργανο τὴ ζωντανὴ γλώσσα, τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ, μὲ περιεχόμενο μιὰ ζωντανὴ ἑθνικὴ συνείδηση. Εἶναι χαρακτηριστικὸς δ τρόπος, μὲ τὸν ὅποιο ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα τῶν κλασσικῶν. Ἐραστὴς τῆς κλασσικῆς παιδείας, ἔνας ἀληθινὸς καὶ «πλήρης» ἐκπρόσωπος τοῦ νεοελληνικοῦ «ἀνθρωπισμοῦ», καταδικάζει τὸ σκουληκιασμένο καὶ ἀνάπτυρο σύστημα τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων κειμένων στὰ σχολεῖα μας καὶ ζητεῖ μιὰ οὐσιαστικῶτερη ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀρχαῖο πνεῦμα καὶ μιὰ πολυμερέστερη κάρπωση τῶν ἀγαθῶν, ποὺ μποροῦν ἀναμφισβήτητα νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ αὐτῇ. Δὲν ἀπαρνιέται καμιὰ γόνιμη παράδοση. Ἐπιδιώκει μόνο τὴν ἀξιοποίησή της. Ο μεγάλος του πόθος κι δ μεγάλος του καημὸς, εἶναι νὰ δῃ νὰ δγαίνῃ ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας καὶ ἀπὸ τὸ ἀνώτερα πνευματικά μας ἰδρύματα μιὰ ζωντανὴ γενιά, γεμάτη συνείδηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἀνοιχτόμυαλη, φωτισμένη, μιὰ ἀληθινὰ ἐλεύθερη γενιά. Τὸ δημοτικὸ συμβούλιο τοῦ Βόλου, στὰ 1908, τοῦ προσφέρει τὴν πολύτιμη εύκαιρία νὰ ἐφαρμόσῃ τὶς ἴδεες του σ' ἔνα πειραματικὸ ἐκπαι-

δευτήριο. "Ενας τίμιος, πολυμαθέστατος καὶ γεμάτος πόθο γιὰ τὸ καλύτερο, γιατρὸς, δημότρης Σαράτσης, δημοτικὸς σύμβουλος τότε στὸ Βόλο, προτείνει καὶ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο δμόφωνα ἀποδέχεται τὴν ἰδρυση ἐνδὲ ἰδιότυπου ἀνώτερου παρθεναγωγείου, δπου θὰ μποροῦσε νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις τῆς νέας ἀγωγῆς. Ο Δελμοῦζος παίζει στὴν δργάνωση, τὴν δλη κατεύθυνση καὶ τὴ λειτουργία τοῦ Παρθεναγωγείου αὐτοῦ τὸν πρῶτο ρόλο. Εἶναι γεμάτος χαρά, γεμάτος δρεξη γιὰ δουλειά. Τοποθέτεται σὲ ἀφάνταστους μόχθους, γιὰ νὰ ἔτοιμάση τὰ πάντα, νὰ προβλέψῃ τὰ πάντα, νὰ δημιουργήσῃ ἀπὸ ἔνα σχολεῖο ἔνα ὑπόδειγμα. Παίζει τὸ μεγάλο παιγνίδι του, γιὰ ζωὴ ἡ γιὰ θάνατο. Καὶ πολὺ φυσικὰ τὸ χάνει. Πρέπει νὰ διαβάσῃ κανεὶς τὸ «Κρυφὸ σχολεῖο», δπου δ Δελμοῦζος διηγεῖται μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ δχι ἀμάρτυρα καὶ ἀτεκμηρίωτα τὰ καθέκαστα τῆς τραγικῆς του προσπάθειας, τὸν τόμο τῆς «Δίκης τοῦ Ναυπλίου», τὸ τεῦχος τῆς 15 Ιουνίου 1953 τῆς «Παιδείας καὶ ζωῆς» τὸ ἀφιερωμένο στὸ ἔργο τοῦ Δελμοῦζου, γιὰ νὰ αἰσθανθῇ πόνο, ἀγδία καὶ ἀγανάκτηση.

Πρέπει νὰ διαβάσῃ καὶ τὴν «Ἀλληλογραφία τῆς Π.Σ. Δέλτα», ποὺ μόλις τώρα ἐκυκλοφόρησε, αὐτῆς τῆς ἀμεμπτῆς ἐλληνίδας, ποὺ, καθὼς εἶναι γνωστὸ, αὐτοδηλητηριάστηκε τὴν ἡμέρα ποὺ μπῆκαν οἱ Γερμανοὶ στὴν Ἀθήνα, τὰ γράμματα, δπου μὲ σπαρακτικὴ λιτότητα ἔξιστορεὶ τὰ δεινά του δ Δελμοῦζος, γιὰ νὰ τὸ πάρῃ ἀπόφαση, πώς δὲν ἀξίζει σὲ τοῦτον τὸν τόπο νὰ ἐπιχειρῇ κανεὶς τίποτε τὸ ἀληθινὰ γενναῖο καὶ τίμιο. Τὸ ἀνώτερο παρθεναγωγεῖο τοῦ Βόλου ἐδυσφημήθηκε, δ Δελμοῦζος κατασπιλώθηκε, ἐσυκοφαντήθηκε. Ακόμη καὶ οἱ ἀπλοῖκοι χωριάτες τοῦ Πηλίου, οἱ συμπατριώτες τοῦ Γρηγόριου Κωνσταντᾶ, τοῦ Δανιήλ Φιλιππίδη καὶ τοῦ Ἀνθιμού Γαζῆ, μολυσμένοι ἀπὸ τὴν ὄμαδικὴ κατακραυγὴ, ἀπόδιωχναν ἀπὸ τὰ χωριά τους τὸ Δελμοῦζο, σὰν νὰ ἥταν λεπρὸς στὸ μεσαίωνα. Ἐχρειάστηκε πολὺ θάρρος, πολλὴ εύψυχία, πολλὴ πίστη, γιὰ νὰ μπορέσῃ δ Δελμοῦζος νὰ στα-

Θή στὰ πόδια του. Γιατὶ δταν ἡ συκοφαντία ἐπιτίθεται, δταν τὸ πνεῦμα τοῦ ζόφου ἀποφασίζῃ νὰ κάμη τὸ κακὸ - καὶ τὶ ἀλλο ἀπὸ τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ κάμη; - δ τίμιος ἄνθρωπος μένει ἀπόλος. Γιατὶ δὲν καταδέχεται νὰ πολεμήσῃ μὲ τὰ δπλα, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἀλλοι. Φυσικά, ἔγινε μιὰ πολύκροτη δίκη, ἡ «δίκη τοῦ Ναυπλίου». Ἐκεῖ δὲλμοῦζος ἀπολογήθηκε μὲ τρόπο ἀληθινὰ θαυμάσιο καὶ ἀθωώθηκε πανηγυρικά. Μὰ ἡ «ρετσινιά» τοῦ εἰχε μείνει. Γιατὶ ἡ συκοφαντία·καὶ μάλιστα δταν συμβῇ νὰ ἔξαπολυθῇ μὲ τέχνη καὶ πάθος - δὲν εἶναι κάτι, ποὺ περνάει, χωρὶς ν' ἀφίση ἵχνη. Ο Δελμοῦζος, ώστόσο, δὲν ἀποκαρδιώθηκε, ἔξακολούθησε τὸν ἀγῶνα του στὴν «Ἐταιρίᾳ κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν» καὶ στὸν πρῶτο «Ἐκπαιδευτικὸ δμιλο», τὸν ἀκομμάτιστο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δ «Ἐκπαιδευτικὸς δμιλος» πῆρε πολιτικοὺς προσανατολισμοὺς, δ Δελμοῦζος ἀποσύρθηκε. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καὶ ἡ δράση του στὸ διπουργεῖο τῆς Παιδείας καὶ στὸ Μαράσλειο διδασκαλεῖο, ποὺ ἔδωσε ἀφορμὴ σὲ καινούργιους καταδιωγμοὺς καὶ σὲ καινούργιες ἐπιβεβαιώσεις τοῦ καθαροῦ καὶ ὑψηλοῦ του φρονήματος. «Τὸν Δελμοῦζο τὸν γνωρίζω ηδη», ἔγραψε δ Γ. Ἀντωνακάκης, δ ἀρεοπαγίτης ποὺ ἔκαμε τὶς ἀνακρίσεις στὸ Μαράσλειο, «ἀπὸ τὸ ἔργον του, δπως πιστῶς ἀπεικονίζεται εἰς τὴν δικογραφίαν. Καὶ ήτο τὸ ἔργον τοῦτο εἰς πολύμοχθος πελώριος πειραματισμὸς πρὸς δημιουργίαν καλυτέρου σχολείου τῆς αὔριον διὰ τὰ παιδιά τῆς Ἐλλάδος. Ήτο ἔργον πλήρες ἀπὸ παλλόμενον θρησκευτικὸν αἰσθημα, ἀπὸ ζωντανὸν αἰσιόδοξον πατριωτικὸν ἐνθουσιασμὸν, ἔργον τὸ δποῖον, καὶ διὰ τὸν ἔχοντα ἐπιφύλαξεις ὡς πρὸς τὴν

χρησιμοποιηθεῖσαν ἀκράτως δημοτικὴν γλῶσσαν, ἡτο ἀξιον καλυτέρας τύχης. Κατέκτησεν δληγ τὴν ἐκτίμησίν μου». Ἀπὸ τὰ 1929 ἕως τὸ 1934 δὲλμοῦζος διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Άλλα καὶ πάλι ἀναγκάζεται νὰ διακόψῃ τὸ ἔργο του. Αὐτὸ εἶναι ἡ μοῖρα του.

Γράφει ἐν τῷ μεταξὺ τὰ διδίλια του: τὸ «Σὰν παραμύθι», τὸ «Τρία χρόνια δάσκαλος», τὸ ἀλφαρητάριο «Ο ηλιος», τὶς «Πρῶτες προσπάθειες στὸ Μαράσλειο», τὸς «Ξένους κι ἐμεῖς», τὸ «Πρόδλημα τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς», τὸ «Δημοτικοὶ καὶ παιδεία», κι ἀλλα. «Ολη του ἡ ζωὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μεγάλη ὑπόθεση τῆς νεοελληνικῆς παιδείας. Εἶναι ἔνας ησυχος μεθοδικὸς ἀνακαίνιστης. Τὰ γεγονότα τὸν ἀναγκάζουν νὰ γίνη πολεμιστής. Δὲν χάνει, ώστόσο, τὴν νηφαλιότητά του ποτὲ. Ο ἐνθουσιασμός του εἶναι βαθὺς, κατασταλαγμένος, σταθερὸς κι ἀδιάκοπος. Δὲν τὸν παρασύρει σὲ διαλύσεις, ἔξαρσεις καὶ πυροτεχνήματα. Ξέρει τὶ θέλει καὶ εἶναι ἀμετακίνητα δέβαιος, πὼς αὐτὸ ποὺ θέλει εἶναι τὸ σωστὸ. Κ' ἔχει, τούλαχιστο, τὴν ἴκανοποίηση νὰ αἰσθάνεται σιμάτου δλα τὰ φωτισμένα πνεύματα, δλες τὶς ζωντανὲς δυνάμεις τοῦ τόπου.

Ο Δελμοῦζος εἶδε τὸ πρόδλημα τῆς νεοελληνικῆς παιδείας ἔξω ἀπὸ τὴν πολιτική. Τὸ εἶδε σὰν ἔνα τεράστιο θέμα πολιτισμοῦ. Εδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὸ ποιὸ κόμμα, γιὰ τὸ ποιὰ ἀποφη Θὰ ἐπικρατήσῃ. Πρόκειται γιὰ τὰ παιδιά μας, ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ μάθουν κάποτε πὼς ἀπὸ τὸ σχολείο τους δὲν πρέπει νὰ περιμένουν ἔνα ξερὸ χαρτὶ, ἀλλὰ ηθος καὶ γράμματα. Άληθινά, βαριὰ γράμματα. Καὶ ζωντανά!

I. M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Τυπώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν «Ἐλευθερία» τῆς 23-12-1956. Μᾶς παραχωρήθηκε εὐγενικὰ ἀπὸ τὸ συγγραφέα εἰδικὰ γιὰ τὸ τεύχος τοῦτο).