

ΗΝΟΙΧΘΗ Η ΘΥΡΑ

ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ

Δὲν πρόκειται ἡ στήλη αὐτή, ἢ μᾶλλον αὐτὸ τὸ περιορισμένης ἐκτάσεως σημείωμα, νὰ φέρῃ εἰς τὴν δημοσιότητα τὴν βιογραφίαν τοῦ Λουδοβίκου Μπράϊγ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ εὐεργέτου τῆς ἀνθρωπότητος καὶ συγκεκριμένα τῶν τυφλῶν.

Ἐν συνόψει ὅμως δίδει μερικὰ ἀπὸ τὰ κύρια σημεῖα τῆς μεγάλης αὐτῆς φυσιογνωμίας. Ἡ μορφή του δεσπάζει ἀνάμεσα εἰς τοὺς μεγάλους τοῦ 18ου αἰῶνος, διότι εἶναι ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἐσκέφθη τὴν μέθοδον τῆς ἀναγνώσεως τῶν τυφλῶν, τῆς γνωστῆς ὡς μεθόδου Μπράϊγ. Καὶ ἡ μέθοδος αὐτὴ ἢ τόσο σοφὴ ἀπὸ κάθε ἄποψιν, δίδει τὰ πλούσια φῶτα τῆς μαθήσεως καὶ τῆς μορφώσεως εἰς τὰς χιλιάδας τῶν τυφλῶν τῆς οἰκουμένης, οἱ ὁποῖοι εὐγνωμονοῦν αὐτὸν τὸν πραγματικὰ μέγαν εὐεργέτην των.

Διότι εἶναι ὁ Μπράϊγ ἓνας ἀληθινὰ μέγας εὐεργέτης τῶν τυφλῶν. Ἡ μέθοδός του ἀφ' ὅτου εἰσήχθη εἰς τὰς διαφόρους σχολὰς τῶν τυφλῶν, ἔσωσεν ἐν τῇ κυριολεξίᾳ τοὺς τυφλοὺς ὅλου τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι χάρις ἀκριβῶς εἰς τὴν μέθοδον αὐτὴν εἶδαν τὸ φῶς τὸ πραγματικόν, τὸ φῶς τῆς μαθήσεως, ἔστω καὶ ἂν ἡ φύσις τοὺς στέρησε τοῦ θείου δώρου τῆς ὁράσεως.

Διὰ τῆς μεθόδου του οἱ τυφλοὶ ἔπαυσαν πλέον νὰ συγκαταλέγωνται στοὺς τυφλοὺς. Ἦρχισε πλέον καὶ δι' αὐτοὺς νὰ ἀνοίγεται ἡ θύρα τῆς μορφώσεως καὶ φυσικά, ὡς ἐκ τούτου καὶ τοῦ ἐπαγγελματικοῦ των προσανατολισμοῦ.

Ὁ Μπράϊγ, χωρὶς ὑπερβολὴ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἓνας ἐκ τῶν μεγίστων εὐεργετῶν τῶν ἀπὸ φύσιν ἀδικηθέντων καὶ δύναται ἐπαξίως νὰ σταθῇ εἰς τὸ πλευρὸν ἐνὸς Παστέρ ἢ ἐνὸς Φλέμιγκ, καὶ ἄλλων μεγάλων, ποὺ ἀφιέρωσαν τὴν ζωὴν των διὰ τὴν πάσχουσαν καὶ ἀλγοῦσαν ἀνθρωπότητα.

Πρὸ τοῦ Μπράϊγ, οἱ τυφλοὶ ἦσαν ἀνίκανοι δι' οἵανδήποτε ἐργασίαν καὶ ἔζων μόνον ἀπὸ τὸν οἶκτον καὶ τὴν εὐσπλαχνίαν τῶν βλεπόντων. Ἐπρεπε νὰ ἔλθῃ ὁ Μπράϊγ μετὰ τὴν μέθοδόν του αὐτὴν διὰ νὰ δυνηθοῦν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀνοίξουν ἔστω καὶ μετὰ κλειστὰ τὰ μάτια τοῦ προσώπου των τὰ μάτια τῆς ψυχῆς των καὶ νὰ γνωρίζουν τοὺς ἀπέραντους καὶ γεμάτους ἀπὸ φῶς ὀρίζοντες τῆς ἐπιστήμης, τῆς λογοτεχνίας καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ποὺ ἀκονίζει τὸ ἀνθρώπινο πνεῦ-

μα και του δίνει φτερά δια να σηκωθή πιό πάνω από τα ἐγκόσµια και να ἐγίση σφαίρες ἄγνωστες και ἀπροσπέλαστες μέχρι πρό τινος.

Και ἡ μέθοδος του Μπραΐγ κατέκτησε τους τυφλούς. Τους ἔδωσεν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια δια να καταστούν και αὐτοὶ χρήσιμα μέλη τῆς κοινωνίας κατάλληλα δια δημιουργικὴν δρασίην. Διότι ὅ,τι ἤξεραν, ὅ,τι ἐμάνθανον πλέον οἱ βλέποντες, τὰ αὐτὰ πλέον και οἱ βλέποντες, τὰ αὐτὰ πλέον θὰ κατεῖχον και οἱ τυφλοὶ, ἀπὸ ἀπόψεως παιδείας, ἀπὸ ἀπόψεως μορφώσεως.

Ἄνοιξε σὰν λουλούδι εἰς τὸ ζεῖδωρον φῶς του ἡλίου ἡ ψυχὴ τῶν τυφλῶν. Ἔμαθαν τὴν μέθοδον αὐτοῦ του μεγάλου εὐεργέτου των κἰα πῆραν παράλληλα αἰσιοδοξία και ἐλπίδα δια τὸ μέλλον των. Εἶδαν πῶς δὲν εἶναι και τόσο δραματικὴ ἡ θέσις των. Εἶδαν πῶς στὰ χέρια ὑπῆρχε κλειδί πού θὰ τους ἐπέτρεπε να εἰσέλθουν και αὐτοὶ εἰς τὸν μεγάλον ναὸν τῆς μορφώσεως, τῆς ἐπιστήμης, τῆς σοφίας και τῆς μαθήσεως.

Και οἱ μέχρι πρό τινος ζῶντες ἐκ του ὀβολοῦ και τῆς εὐσπλαχνίας τῶν συνανθρώπων των τυφλοὶ, ἄρχισαν να ἀποκτοῦν, χάρις εἰς τὴν μέθοδον του μεγάλου Μπραΐγ ἐφόδια δια τὴν ζωὴν των. Ἔμαθαν γράμματα. Ἐμορφώθησαν. Ἐγιναν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων. Ἐδοθήθησαν χάρις εἰς τὴν μέθοδον αὐτὴν και τους ἑαυτοὺς των και τους πέριξ των.

Ἡ μέθοδος του Μπραΐγ τους ἔδωσε νέα και πρωτόγνωρα φτερά και τους παρέσχε ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια πού τους ἐπανέφεραν εἰς τὴν τάξιν τῶν χρησίμων ἀνθρώπων. Τὸ δὲ μειονέκτημά των αὐτό, δηλαδή ἡ τύφλωσις των αὐτομάτως ἐμειώθη κάπως, διότι εἶδαν ὅτι και μὲ χωρὶς φῶς, πάλιν ὁ ἄνθρωπος εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ζωὴν και δύναται να πράξῃ ὅ,τι και ἓνας πού βλέπει. Εἶχαν πλέον εἰς τὰ χέρια των τὴν μέθοδον του Μπραΐγ, πού τους μετέβαλεν εἰς ἄλλους ἀνθρώπους.

Ὁ Μπραΐγ ὑπῆρξεν δι' αὐτοὺς ἓνας δεύτερος Θεός, πού τους ἔδωσεν ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέσα, τὰ ὁποῖα τους ἐπανέφερον εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς κοινωνίας ὡς μέλη χρήσιμα, ἐνεργὰ και δημιουργικά.

Ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη τιμοῦν τὴν μνήμην του μεγάλου αὐτοῦ ἀνθρωπιστοῦ και εὐεργέτου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς τους ἀπανταχοῦ τῆς γῆς τυφλοὺς να ἐπανεύρουν τὸν ἑαυτὸν των και να γίνουν και πάλιν χρήσιμα μέλη τῆς κοινωνίας.

Ἐὰν σήμερα οἱ τυφλοὶ εἶναι εἰς θέσιν να διαβάζουν, να μορφώνωνται και να εἰσέρχωνται στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς σχεδὸν σὰν ἴσοι μὲ τους ἄλλους ἀνθρώπους, τὸ ὀφείλουν στὸν μεγάλο αὐτὸν εὐεργέτη τους, πού λέγεται Λουδοβίκος Μπραΐγ.

Σήμερα δὲν ὑπάρχει τυφλὸς σὲ ὀλόκληρο τὸν κόσμον πού να μὴ προφέρῃ μὲ συγκίνησιν και λατρείαν τὸ ὄνομα του μεγάλου αὐτοῦ εὐεργέτου, του Λουδοβίκου Μπραΐγ.