

PAUL VALERY
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Τὰ βιβλία ἔχουν τοὺς ἴδιους εχθρούς μὲν τὸν ἀνθρώπον: τὴν φωτιά, τὴν ὑγρασία, τὰ ζῷα, τὸ χρόνον καὶ τὸ ἴδιο τοὺς τὸ περιεχόμενον.

Οἱ σκέψεις καὶ οἱ συγκινήσεις ὀλόγυμνες εἰναι καὶ αὐτὲς ἐλαττοματικές σὰν τοὺς ὀλόγυμνους ἀνθρώπους. Πρέπει λοιπὸν νὰ τὶς ντύσουμε.

Ἡ σκέψη ἔχει τὸ δύο γένη: γονιμοποιεῖται καὶ προσφέρεται μόνη τῆς.

Προεισαγωγὴ

Ἡ ὑπόσταση τῆς ποίησης εἰναι καθ' αὐτὸν ἀρνητική, ἕξ οὐ μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνει μελλοντικούς πειθασμούς περηφράνεις. Σ' αὐτὸν τὸ σημεῖο μοιάζει μὲ τὸν ἴδιο τὸ Θεό.

Μπορεῖ κανεὶς νάναι κουφὸς ὡς πρὸς αὐτήν, τυφλὸς ὡς πρὸς Ἐκεῖνον—οἱ συνέπειες εἰναι ἀνεπαίσθητες.

Μὰ αὐτὸν δὲν δῆλος ὁ κόσμος μπορεῖ ν' ἀρνεῖται καὶ ποὺ μεῖς θέλουμε νὰ εἰναι—γίνεται κέντρο καὶ λαχυρὸς σύμβολο τοῦ δικαιώματός μας νὰ μαστε μεῖς.

Ἐνα τραγοῦδι πρέπει νάναι μιὰ γιορτὴ τοῦ νοῦ. Δὲ μπορεῖ νάναι τίποτε ἄλλο.

Γιορτή: εἰναι ἔνα παιχνίδι, μὰ παιχνίδι ἔπιστημο, τακτοποιημένο καὶ οδιστικό: εἰκόνα τοῦ ἀσυνείθιστου, τῆς κατάστασης ποὺ οἱ πρασπάθειες εἰναι ρυθμοί, μὲ ἀνταπόδοση.

Πανηγυρίζει κανεὶς κάτι, συμπληρώνοντάς το ἥ παρουσιάζοντάς το στὴν πιὸ ἀγνή καὶ ὅμορφη κατάσταση.

Ἐδῶ, ἥ δέναμη τοῦ λόγου καὶ τὸ ἀντίστροφο φαινόμενό της, ἥ κατανόηση, ἥ ιδιότητα τῶν πραγμάτων ποὺ χωρίζει. Ἀπομακρύνει κανεὶς τὶς ἀθλιότητές του, τὶς ἀδυναμίες του, τὸ καθημερινό του. Διοργανώνει δῆλη τὴ δυνατότητα τῆς γλώσσας.

Ἐτοι καὶ τέλειωσε ἥ γιορτή, τίποτε δὲν πρέπει ν' ἀπομείνει. Στάχτες καὶ στεφάνια κατατατημένα.

Στὸν ποιητή:

Τὸ αὐτὸν μιλάει.

Τὸ στόμα ἀκούει.

Εἰναι ἥ ἔξυπνάδα καὶ ἥ ἐγρήγορση ποὺ γονιμοποιεῖ καὶ ὀνειρεύεται.

Εἰναι δὲν ποὺ βλέπει ξεκάθαρα.

Εἰναι ἥ εἰκόνα καὶ τὸ φάντασμα ποὺ ἔρευνοῦντε.

Ἡ Ἑλλειψὴ καὶ τὸ χάσμα ποὺ δημιουργοῦν.

Οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἔχουν γιὰ τὴν ποίηση μιὰ ίδεα τόσο συγχειμένη, ποὺ ἥ ίδια αὐτὴ ἥ σύγχυση τῆς ίδεας τους εἰναι γ' αὐτοὺς δὲ δρισμὸς τῆς ποίησης.

Ἡ ποίηση

Εἰναι ἥ δοκιμὴ νὰ παρουσιάσει ἥ νὰ ἀποδώσει κανεὶς μὲ τὰ μέσα τῆς ἔναρθρης γλώσσας τὰ πράγματα ἥ αὐτὸν τὸ πράγμα, ποὺ ἀποτελοῦνται νὰ ἐκδηλώσουν σκοτεινὰ τὶς φωνές, τὰ δάκρυα, τὰ χάδια, τὰ φιλιά, τοὺς στεναγμούς κτλ. καὶ ποὺ φαίνουνται νὰ θέλουν νὰ ἐκφράσουν τὰ ἀντικείμενα μέσα σ' αὐτὸν ποὺ ἔχουν ἀπ' τὴν ἐπιφάνεια τῆς ζωῆς ἥ ἀπ' τὸ καταστρωμένο σχέδιο.

Τὸ πρᾶγμα αὐτὸν δίχως ἄλλο δὲν προσδιορίζεται

διαφορετικά. Εἶναι δὲν τὴ φύση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας ποὺ ξοδιάζεται γιὰ ν' ἀνταποκρίνεται σ' ἐκεῖνο ποὺ εἶναι...

Ἡ σκέψη πρέπει νάναι κρυμμένη μὲς στοὺς στίχους σὰν τὴν θρεπτικὴ ἐνέργεια μὲς στὸ φρούτο. "Ἐνα φρούτο εἶναι τροφή, μὰ δὲν φαίνεται παρὰ ἤδονή. Δὲν αἰσθάνεται κανεὶς μέσα σ' αὐτὸν παρὰ ἀπόλαυση, ἀλλὰ παίρνει ὑλή. "Ἡ γοητεία καλύπτει αὐτή τὴν ἀνεπαίσθητη τροφή ποὺ μᾶς δίνεται.

Ἡ ποίηση δὲν εἶναι παρὰ ἡ φιλολογία ὑποταγμένη στὸ οὐσιῶδες τῆς ἐνέργοιος τῆς βάσης. Τὴν ἐκαθαρίσανε ἀπὸ κάθε εἰδούς εἰδῶλα καὶ ἀπὸ φεαλιστικές αὐταπάτες ἀπ' τὸ ἀρμφίβολο ἐνδεχόμενο μεταξὺ τῆς γλώσσας τῆς «ἀλήθειας» καὶ τῆς γλώσσας τῆς «δημιουργίας» κτλ.

Μ' αὐτὸν δ ὁ φόλος, σχεδὸν δημιουργικός, ἐπινοημένος (ἀρχικὰ πρακτικὸς καὶ ἀληθινός), γίνεται τὸ πιὸ φανερὸ δηνδεχόμενο ἀπ' τὴν ἀστάθεια ἥ ἀπ' τὴν αὐθαιρεσία τοῦ θέματος.

Τὸ θέμα σ' ἔνα τραγοῦδι εἶναι τόσο ξένο καὶ τόσο σπουδαῖο, δῆπος εἶναι σ' ἔναν ἀνθρώπο τὸ δύναμι του.

Οἱ μὲν, ίδιως ποιητές καὶ καλοὶ ποιητές, βλέπουν μὲ στὴν ποίηση μὰ ἐνασχόληση προαιρετικῆς πολυτέλειας, μὰ εἰδικὴ βιομηχανία, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἥ νὰ μὴν ὑπάρχει, νὰ ἀκμάζει ἥ νὰ χάνεται. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ παραλείψει τοὺς μυροποιούς τοὺς ποτοποιούς κτλ.

Οἱ ἄλλοι βλέπουν σ' αὐτή τὸ φαινόμενο μᾶς κυριότητας ἥ μιᾶς οὐσιαστικῆς ἐνέργειας, βαθεὶὰ σύνδεμένης μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ἐνδόμυχου εἶναι, ἀνάμεσα στὴ γνώση, στὴ διάρκεια, τὶς κρυμμένες ταραχές, τὶς θύμησες, τ' δνειρὸ κτλ.

Ἐνῷ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς πρόσθας εἶναι σὰν ἔχο ἀπ' αὐτή τὴν ίδια καὶ γεννιέται ἀπ' τὸ ξετύλιγμα τοῦ κειμένου—τὸ ἐνδιαφέρον τῶν τραγουδιῶν δὲν τὰ ἐγκαταλείπει οὔτε μπορεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπ' αὐτά.

Ἡ ποίηση εἶναι μιὰ ἐπιβίωση.

Ποίηση σὲ μιὰ ἐποχὴ τῆς ἀπλοποίησης τῆς γλώσσας, τῆς μεταβολῆς τῆς φόρμας, τῆς εἰδίκευσης—εἶναι πρᾶγμα προφύλαγμένο. Θέλω νὰ πῶ, δὲ θὰ ἐφευρίσκανε σήμερα τοὺς στίχους. Οὗτε κάθε εἰδούς θεούμὸ ἐπὶ πλέον.

Ποιητής εἶναι ἐπίσης ἐκείνος ποὺ ζητάει τὸ νοητὸ καὶ φανταστικὸ σύστημα ποὺ ἀπὸ τὴν ἐκφρασή του θὰ ἔφτιαχε ἔνα ὅμορφο γλωσσικὸ δημιούργημα. "Ἡ τάδε λέξη, αὐτὴ ἥ συμφωνία τῶν λέξεων, ἐκείνη ἥ σύνθεση—αὐτὴ ἥ ἀρχή, ποὺ συνήντησε, προκάλεσε ἥ σκόνταψε κατὰ τύχη καὶ παρατήρησε, προέρχεται ἀπ' τὴ φύση τοῦ ποιητῆ.

Ο λυρισμὸς εἶναι τὸ ἐκδήλωση ἐνὸς στεναγμοῦ.

Ο λυρισμὸς εἶναι τὸ εἶδος τῆς ποίησης, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ φωνὴ στὴν ἐνέργεια—τὴ φωνὴ ποὺ δημάναι ἀπ' εὐθέτεις ἥ προκαλεῖται ἀπ' τὰ πράγματα ποὺ βλέπει ἥ ποὺ αἰσθάνεται κανεὶς σὰν παρόντα.

Συμβαίνει τὸ πνεῦμα νὰ ζητάει τὴν ποίηση ἥ τὴ συνέχεια τῆς ποίησης σὲ κάποια πηγὴ ἥ θεότητα κρυμμένην.

Μὰ τὸ αὐτὸν ζητάει τὸν τάδε τόνο, διαν τὸ πνεῦμα ζητάει τὴν τάδε λέξη ποὺ δὲ τόνος τῆς δὲν ἀρμονίζεται μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ αὐτοῦ.

Πολύ, πολὺν καιρό, ἥ ἀνθρώπων φωνὴ στάθηκε βάση καὶ δρός τῆς φιλολογίας. "Ἡ παρουσία τῆς φωνῆς ἔξηγει

τὴν πρώτη φιλολογία, ἀπ' ὅπου ἡ κλασσικὴ πῆρε φόρμα κι' αὐτὴ τὴν θαυμάσια ἴδιοσυγκρασία. "Ολο τὸ ἀνθρώπινο σῶμα παρουσιασμένο κάτω ἀπ' τὴν φωνὴν καὶ στήριγμα, ὅρος τῆς ἴσορροπίας τῆς ἴδεας... Ἡρθε μιὰ μέρα ποὺ μάθανε νὰ τὴ διαβάζουν μάτια δίχως νὰ συλλαβίζουν, δίχως νὰ καταλαβαίνουν κι' ἡ φιλολογία νοθεύτηκε.

"Εξέλιξη ἀπὸ τὸ ἔναρθρο στὴ κατανόηση —ἀπ' τὸ ρυθμισμένο καὶ συγκρατημένο στὴ συντομία —ἀπ' αὐτὸ ποὺ ἀνέχεται καὶ ἀπαιτεῖ ἕνα ἀκροατήριο, ὡς ἐκεῖνο ποὺ ἀπομένει καὶ παρασύρει ἕνα μάτι γρήγορο, ἀπληστο, ἐλεύθερο, πάνω σὲ μιὰ σελίδα.

Μετάφραση.

MARIA ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ