

"Εφαγε τὸ μαρουλόφυλλο δίχως ξύδι

Μιά φορά κι ἔναν καιρό συμφώνησε ὁ λύκος, ὁ γάϊδαρος καὶ ἡ ἀλεπού νὰ γίνουν φίλοι. Στὴν ἀρχὴ ὁ γάϊδαρος δὲν ήθελε νὰ πιστέψῃ πῶς ἀληθινά θὰ γινόταν φίλοι του ὁ λύκος καὶ ἡ ἀλεπού. Γιὰ νὰ τὸν κάμουμε λοιπὸν νὰ τὸ πιστέψῃ τοῦ ἔκαμαν δρκο κι ἔτοι πιὰ ὁ καπημένος ὁ γάϊδαρος εἶχε μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὴ φιλία τους. Ἡ φιλία ὅμως δὲν βάσταξε πολὺν καιρό. Ἡρθε ὁ χειμώνας. Ὁ λύκος καὶ ἡ ἀλεπού ἔγιναν σκελετοί ἀπὸ τὴν πείνα ἐνῶ ὁ φίλος τους ὁ γάϊδαρος ἦταν παχύτατος καὶ γιατὶ τὸν καλοτάζε ὁ ἀφεντικός του καὶ γιατὶ ἦταν ἐλεύτερος νὰ βόσκη, δῆμος ήθελε, χωρὶς νὰ φοβᾶται τὸ λύκο καὶ τὴν ἀλεπού.

Τὸ πάχος τοῦ φτωχοῦ γαϊδάρου ἀνοιξε τὴν δρεξη τῶν δυὸς πεινασμένων φίλων του ποὺ ἀποφάσισαν καὶ τὸ γάϊδαρο νὰ φάνε καὶ τὸν δρκο τους νὰ κρατήσουν, δηλαδὴ καὶ τὴν πίιτα σωστὴ καὶ τὸ σκυλὶ χορτάτο.

Μιά μέρα λοιπὸν ποὺ στέκονταν σ' ἔνα προστηλιακὸ μέρος λέει ἡ ἀλεπού: «Δὲν καθίσαμε μιὰ μέρα νὰ ξεμολογοῦμε, νὰ μάθωμε τὶς ὀμαρτίες τοῦ καθενός». Ναι, λέει, ὁ λύκος, αὐτὸς ποὺ λέει ἡ κυρά Μάρω — ἔτσι λέγαν τὴν ἀλεπού—εἶναι σωστό, πρέπει νὰ ξετασθοῦμε, γιατὶ μοῦ φαίνεται πῶς κάποιος ἀπὸ μᾶς ἔχει μεγάλες ὀμαρτίες καὶ πρέπει αὐτὸς μὲ κάθε τρόπο νὰ λείψῃ ἀπὸ τὴ μέση γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε κι οἱ τρεῖς.

«Ο δύστυχος γάϊδαρος σήκωσε καλά τ' αὐτιά του, ἄκουσε αὐτά ποὺ εἶπαν οἱ φίλοι του, ἀρχισε μετά νὰ τὰ κουνάῃ κι ἔλεγε ἀπὸ μέσα του.—Κάτι συμβαίνει ἐδῶ μὲ τοὺς φίλους μου, ἀλλ' ἀς ἀπαντήσω.—Ναι, λέει, φίλοι μου, νὰ ποῦμε τὶς ὀμαρτίες μας καὶ νὰ μὴ κρύψωμε τίποτα.

«Ἔτσι ἔγινε τὸ δικαστήριο.

«Ἀρχισε νὰ ἔξομολογιέται ὁ λύκος καὶ νὰ κρίνεται ἀπὸ τοὺς δυὸς ἀλλους.—Μιὰ φορά, λέει, πῆγα σ' ἔνα κοπάδι κι ἔφαγα πέντε πρόβατα, μὰ πείναγα.—«Ε, ἀφοῦ πεινοῦσες, είσαι συχωρεμένος, λέει ἡ ἀλεπού.—Ναι, λέει ἀναγκαστικῶς κι ὁ γάϊδαρος.» Αλλῃ μιὰ φορά ἔφαγα ἔνα βόδι ποὺ ἔβο-

σκε σ' ἔνα χωράφι.—Κι ἐδῶ κολά ἔκαμες, λέει ἡ κυρά Μάρω, γιὰ νὰ μάθουν νὰ μὴ ζημιώνουν τὰ σπαρμένα. Εἶπε καὶ πολλὰ ἄλλα κρίματα κι ὅλα τὰ βρῆκε δικαιολογημένα ἡ ἀλεπού καὶ φυσικά κι ὁ γάϊδαρος.

«Ἡρθε μετά ἡ σειρά τῆς ἀλεποῦς.

— «Ἐγώ, λέει, βρέθηκα μιὰ φορά στὴν ἀνάγκη νὰ χωθῶ σ' ἔνα κοτέτσι κι ἔφαγα ὅλες τὶς κόττες, ἐκοπίασα ὅμως πολὺ γιὰ νὰ μπῶ μέσα κι ἀφῆκα καὶ τὸν πετεινό.—Τότε δὲν ἔκαμες καὶ κανένα μεγάλο Ἑγκλημα, λέει ὁ λύκος. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο συχωρέθηκαν καὶ τὰ ἄλλα κρίματα τῆς κυρά· Μάρως.

— «Ἡρθε τώρα ἡ σειρά σου, κύρ γάϊδαρε, νὰ μᾶς πῆς τί ἔκαμες ὡς τώρα, λέει ὁ λύκος, ὡς πρόδερμος τοῦ δικαστηρίου.

— Τί νὰ σᾶς πῶ, βρέ παιδιά, σκέπτομαι, συλλογίζομαι, μὰ δὲν βρίσκω νάκανα κάνα κακό. Μόνο μιὰ φορά ποὺ μὲ ἔφερνε δ ἀφέντης μου ἀπ' τὸ μύλο, βρῆκα τὴ φραγὴ τοῦ κήπου ἀνοιχτὴ κι ἔτρεξα νὰ φάω τὰ μαρούλια. Δὲν πρόφτασα ὅμως ν' ἀρπάξω καλά καλά ἔνα μαρουλόφυλλο κι ἥρθε τὸ ἀφεντικό μου καὶ μ' ἔσπασε στὸ ξύλο.

Στρέφει δ λύκος νὰ δῆ τί θὰ πῆ ἡ ἀλεπού αὐτὴ ὅμως σκεπτόταν. «Ἄλλο τίποτε; ρώτησε ὁ λύκος.—Τίποτ; ἄλλο κάνει ὁ γάϊδαρος.» Ο λύκος στριφογυρίζει δῶ κι ἔκει καὶ

δὲν ξέρει τί νὰ πῆ. Τότε ξαφνικά πετιέτ' ἡ ἀλεπού.—Γιά νὰ σ' ἔρωτήσω, κύρ γάϊδαρε, ἔβαλες ξύδι στὸ μαρουλόφυλλο ποὺ ἔφαγες;—Ποῦ νὰ τὸ βρῶ ἔγω τὸ ξύδι;—«Α! αὐτὸς εἶναι τὸ θανάσιμό σου ὀμάρτημα, γιὰ τοῦτο κόντευε νὰ χαθοῦμε κι οἱ τρεῖς μας, λέει ἡ ἀλεπού, τί λές κι ἔσου κύρ λύκο;—Βέβαια, μεγάλο ὀμάρτημα καὶ πρέπει νὰ λείψῃ ὁ γάϊδαρος ἀπὸ τὴ συντροφιά μας, ἀπαντᾶ ὁ λύκος.» Αρχισε νὰ φωνάζῃ ὁ γάϊδαρος, νὰ κλαίη, νὰ διαμαρτύρεται, μὰ τοῦ κάκου. Τὸν ἔρριξαν κάτω, τὸν λιάνισαν καὶ τὸν ἔφαγαν, γιατὶ αὐτὸς ἔφαγε τὸ μαρουλόφυλλο δίχως ξύδι.

O. A.