

ΔΡΜΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΠΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΑΝ :

ΜΙΚΡΗ ΛΙΜΝΗ

Μικρή λίμνη, γιατὶ τὰ νερά σου ἡρεμοῦνται καὶ δὲν φουσκώνουν πιὰ σὲ ψηλὰ κύματα; Μήπως γιατὶ καθρεφτίστηκε μιὰ ὠραία γυναικα μὲ ἥδονὴ στὸν καθρέφτη σου;

“Ἡ μήπως γιατὶ τὰ κύματά σου θαυμάζουνται τὸν γαλᾶξιον οὐρανὸν καὶ τὰ ἀστρα μικρὰ σύννεφα, ποῦ μοιάζουν τὸν ἀφρό σου; Μικρή μου μελαγχολική λίμνη, ἔλα νὰ γενοῦμε φίλοι. Σὰν ἐσένα κι ἐγώ, ἀγαπῶ νὰ είμαι μοναχός, νὰ σωπαίνω καὶ νὰ σκέπτωμαι.

Τὸ μέτωπό μου ἔχει τόσες σκέψεις, ὅσα ἔχεις κύματα. Ἡ καρδιά μου ἔχει τόσες πολλὲς πληγές, ὅσους ἔχεις ἀφρούς. Ἄλλ’ ἀν δλα μαζὶ τ’ ἀστρα τοῦ οὐρανοῦ ἔπεφταν στὸ βυθό σου, πολὺ μακριὰ θὰ ἥσουνται πάλι νὰ μοιάζῃς τὴν ψυχή μου, ποῦ εἶναι μιὰ πελώρια φλόγα!

Ἐκεῖ μέσα τὰ ἀστρα δὲν πεθαίνουν, τὰ λουλούδια δὲν μαραίνονται, τὰ σύννεφα δὲν φεύγουν, ὅταν σεῖς είστε ἡρεμοι, δὲν ἀέρας καὶ σύ.

Ἐσὺ εἶσαι ἡ βασίλισσά μου, μικρή μου λίμνη, γιατὶ ὅταν ἀκόμη ἔνας ἀέρας ρυτιδώνει τὴν ἐπιφάνειά σου, μὲ συγκρατᾶς ἀκόμη τρέμοντας στὰ συγκινημένα βάθη σου.

Πολλὲς μὲ ἔσπρωξαν λέγοντας: «δὲν ἔχει παρὰ μιὰ λύρα». Ἡ μιὰ εἶπε: «Τρέμει στὰ πόδια του, δὲν τοῦ ἔμεινε κανένα χρῶμα». Μιὰ ἄλλη εἶπε: «Λυώνει σὰν τὸ κερί».

Καμιὰ δὲν εἶπε: «Πτωχὸ παιδί! γιατὶ λοιπὸν μαραίνεται ἔτσι σὰν τὸ λουλούδι; Ἐὰν τὸν ἀγαποῦσα, ίσως θὰ γίνῃ ὠραῖος καὶ δὲν θὰ πεθάνῃ».

Καμιὰ δὲν εἶπε: «Ἄς ἀνοίξουμε τὴν λυπημένη καρδιὰ αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, γιὰ νὰ διοῦμε, δὲν εἶναι γραμμένο ἔκει μέσα». — Ὁχι δὲν εἶναι γραμμένο κανένα βιβλίο — Εἶναι μιὰ φωτιά.

Ἐκεῖ μέσα εἶναι στάχτη! μιὰ ἐνθύμηση! Φουσκωσε τὰ κύματά σου, μικρή μου λίμνη, γιατὶ ἔνας ἀπηλπισμένος καθρεφτίστηκε μὲ ἀγωνία στὰ βαθουλὰ νερά σου!