

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

μιλάει για τὴν σύγχρονη μουσική



ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΜΕ τὴν μουσική τοῦ Γιάννη Χρήστου σάν μουσική φιλοσοφία ή φιλοσοφία τῆς μουσικής. Γιατί άποτελεῖ γι' αὐτὸν ἐνα μέσο διερευνήσεως τῶν φαινομένων καὶ τῶν γεγονότων, μιά καινούργια γλώσσα γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἐποχὴν μας καὶ τὸν ἀνθρώπο της, ποὺ συμπορεύεται μὲ τὸν μικρὸν ἢ τὸ μεγάλα γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Είναι μιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες φορές ποὺ ἡ μουσική ἀγγίζει δχι ἑκείνο ποὺ λέγαμε κάποτε εἰδισθητική χορδές, ἀλλά τὴν ψυχὴν αὐτῶν καθ' ἔσπειρε τὰ πράγματα καὶ προσπειθεὶ νὰ ἐκφράσῃ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων. Ἡ φιλοσοφία τῶν πραγμάτων, λοιπόν, θεωρούμενην μέσω τῶν ἡχητικῶν δονήσεων. Σὲ συζήτηση ποὺ είχαμε μὲ τὸν Γιάννη Χρήστου, πολὺ εὐχάριστη, δημολογούμενος καὶ πολὺ γόνιμη, πληροφορηθήκαμε τὶς ἀντιλήψεις του γιὰ τὴν κίνηση τῆς Σύγχρονης Μουσικῆς στὸν τόπο μας καὶ γενικότερα, γιὰ τὸ κοινόν καὶ τὶς ἀντιδράσεις του, γιὰ τὴν καινούργια δουλειὰ τοῦ συνθέτη κ.α. Μᾶς είπε:

— Ὡς Σύγχρονη μουσική δὲν είναι ἐνναία καὶ δρμοιδότη. Μὲ τὴν δύναμι τῶν μεταμορφωτικῶν πραγματώσεων ἔχει τὶς κλίμακὶς της, τὶς εἰδισθησίες της, τοὺς συνθέτες της, τὶς καταστάσεις της. Βγήκε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφρασθῇ ὁ σύγχρονος, μὲ τοὺς προβληματισμοὺς του, μὲ τὶς ἀν-

συξίες του, μὲ τὸν πανικό του. Αὐτὸν τὸν ἀνθρώπο δὲν ἔταν δυνατό νὰ τὸν ἐκφράσῃ ἡ παλιὰ μουσική, ὅπος τενικότερα δὲν ἔταν δυνατό νὰ ἀνταποκριθῇ στὰ εἰτήματα τοῦ καιροῦ μας ἡ Εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα, ούτε αἰσθητικά οὔτε φιλοσοφικά. Δὲν είναι μιὰ τέχνη διακοσμητική ἀλλὰ λυτρωτική, είναι, σάν μουσική, κάτι ἄλλο, μέσα στὸ δόκιο πρέπει νὰ χωρέσῃ αὐτὸς ὁ κατατεξόμενος ἀπὸ προβλήματα ἀνθρώπος, αὐτὴ ἡ τραγικὴ παρέξη ποὺ ἀνιχνεύει καὶ ἀναζητεῖ. Μουσική είναι τὰ βίβλα τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, είναι μιὰ κίνηση, Ἑνα σύμβολο.

Ο Γιάννης Χρήστου σπουδασε, ἐκτός ἀπὸ μουσική, φιλοσοφία στὸ Καίμαριτς.

— Οι σπουδές μου αὐτές στὴν φιλοσοφία, λέει, μὲ βοήθησαν νὰ διαμορφώσω μιὰ φιλοσοφία τῆς γλέσσας. Ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ ἐρευνα τῶν ίδεων τοποθετήθηκα στὴν ἐρευνα τῆς γλέσσας. Καὶ μπορῶ νὰ ποῦ δτι ἀνακάλυψα μιὰ καινούργια γλέσσα γιὰ νὰ ἐκφράσω τὸν σπουδεινὸν ἀνθρώπο καὶ τὰ σπουδινὰ πράγματα.

— Δηλαδή ἔχουμε μιὰ δριστικὴ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν παρόδοσι;

— Οχι ἀκριβῶς. Ξεκόβουμε ἀπὸ τὴν παράδοσι ποὺ δημιούργησε δὲ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός καὶ γυρίζουμε στὶς ἀρχές τῆς

παράδοσης, στις ρίζες της, στά άρχετυπά της. Ισως πρόκειται για μιά μάνακύλεσσι, που την υπαινίσσεται δι 'Ηράκλειτος. «Έγια πάντως νοιώθω άπολλαγμένος από την καταπίσι ήδων αὐτῶν που μᾶς κληροδότησε η Εύρωπαϊκή κοιλιούρα, που συγκινοῦσε άλλοτε — και δικαιολογημένα — τὸν κόσμο.

— Και πώς ἀντιδρά τὸ Ἑλληνικό κοινὸν στὴν Σύγχρονη μουσική; ρετόμε.

— Πρέπει νά σᾶς πω διτι ἔχουμε τὸ καλλίτερο κοινόν. Στὴν Εύρωπη, δουν τὸ κίνημα τῆς Σύγχρονης Μουσικῆς ἔχει ἄρχισει ἐδώ και δεκαετίες, δέχεται τὴν μουσική αὐτή στὸ σύνολό της. Τὸ δικό μας κοινό διαβατεῖ ἑνα ἀναπτυγμένο αἰσθητήριο κι δεχεται τὴν εὐχέρεια νά κάνη ειδολογικούς διαχωρισμούς, νά δέχεται τὴν μουσική αὐτή ἔκφραση μὲ ἀντιδράσεις ἀνάλογα μὲ τὸ θέμα, τὴν κλίμακα, τὸν συνθέτη, γιατί, δην είπα, δὲν είναι δημοιόμορφη η Σύγχρονη Μουσική. Τὸ Ἑλληνικό κοινόν είναι καλλίτερο κι ἀπό αὐτοὺς ἀκόμα πού κατευθύνουν τὴν μουσική ζωὴ τοῦ τόπου, συνεχίζοντας μιὰ παράδοση ξεπερασμένη. «Οταν βρίσκομαι μπροστά στὸ Ἑλληνικό κοινό νοιώθω ταυτισμένος μαζὶ του, διτι ἔχω μιὰ ἐπαφή μὲ τοὺς ἀκροατές μου κι διτι δὲν χρειάζεται νά τοὺς ἔξηγησω τὸ έργο μου. Και χαίρομαι ἀκόμα πού τὸ κοινόν αὐτὸ δέχει διευρυνθῆ αἰσθητά.

Τι είναι οι «Ανακαραστάσεις»

Αποτελοῦνται ἀπό σαράντα κομμάτια, πού ἔκφραζουν τὰ καθημερινὰ γεγονότα, αὐτή τὴν ἀγωνία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀνάμεσσα ἀπό τὰ συμβάντα. Δὲν είναι γεγονότα πού ἀνήκουν στὴν ιστορία, ἀλλά πού δημιουργοῦν τὴν ζωὴ, πού βρίσκονται στὸ γίγνεσθαι. Θ' ἀκούσετε ηγους πού δὲν θυμίζουν τὴν μουσική πού δέρεται, πού, ὡς τόσο, είναι μουσική. «Υπάρχει ἑνας πιανίστας, πού στέκεται μπρός ἀπό τὸ πιάνο, ἀλλά πού δὲν παιζει. Είναι ἑνα σύμβολο, πού οἱ κινήσεις του προδίνουν τὴν ἀγωνία ἀπό τὴ μιὰ μεριά και τὴν ἀδυναμία τοῦ πιάνου ἀπό τὴν ἄλλη μεριά, νά μιλήσῃ για τὰ θέματα πού τοῦ δίδονται. Τὸ φράγμα μὲ τὰ παλαιά γεγονότα σπάει, δην σπάει και τὸ φράγμα μὲ τὰ παλιὰ μέσα ἔκφρασης. Τὸ έργο είναι για ἑνα πιανίστα και δρχήστρα.

Τι είναι οι «Ἐναντιοδρομίες»

«Ἐνα προγενέστερο έργο τοῦ Γιάννη Χρήστου, οἱ «Ἐναντιοδρομίει», στηρίζεται περισσότερο στὴν ἀρχὴ διτι ὑπάρχει δι ιστορικὸς χρόνος κι διξιλοστορικός.

— Είναι μιὰ διχρονικὴ κατάστασι, μέσα στὴν διέρ-

χεται δι αἰώνιος κύκλος τοῦ Ἡράκλειτου και διου τὰ γεγονότα ἔχουν τὰ ἀντιγεγονότα, η πορεία τὴν ἀντιπορεία και γενικά ἑνα φαινόμενο ἔχει τὸ ἀντιφαινόμενο του, πού δημιουργεῖται ἀπό τὸ πρωτο-ζωὴ-θάνατος, πόνος-λύτρωσι κλπ. Θεωρῶ σημαντικὸ τὸ γεγονός διτι είχα σ' αὐτὸ μιὰ νέα μουσική γραφή, μὲ σύμβολα, μὲ σχήματα και εἰκόνες. Στὶς «Ανακαραστάσεις», διταν φτάνει η ἀνθρώπινη διαμαρτυρία στὸ κατακόρυφο, οἱ μουσικοὶ τῆς δρχήστρας στηκόνται πάνω. (Στὸ σημείο αὐτὸ, δι Γιάννης Χρήστου μας δείχνει τὴν παρτιτούρα τοῦ έργου πού δημοσιεύτηκε σὰν ἔξωφυλλο Ἀγγλικοῦ περιοδικοῦ, δουν, πρὸς τὸ τέλος της, μιὰ εἰκόνα παρουσιάζει τοὺς μουσικοὺς δρθίους μὲ υψηλέννα τὰ χέρια).

«Ορέστεια»

Γράφεται τώρα και είναι μιὰ δημορφη, δουν πάλι κυριαρχοῦν τὰ σύμβολα, ἀφού δὲν μπορεῖ νά είναι μιὰ δημορφη στὰ καθειρωμένα πρότυπα τοῦ εἰδους.

— Υπάρχουν τὰ βασικά στοιχεῖα τοῦ ἀρχαίου μύθου δηνος μας τὸν δέδωσε δι Αισχύλος, δχι, δημος, παραστατικά, ἀλλά στοιχεῖα-ιδέες. Υπάρχει δι Ορέστης, η Τροία πού ἔπεσε, ὑπάρχει τὸ κακό — οἱ «Ερινύες. Στὴν ούσια πρόκειται για τὴν ἀλληλουχία τοῦ πανικοῦ ἀπό τὴν μη ἀνενερεσι λύσης στὸ πρόβλημα τῆς ἀνθρώπινης υπαρξης. «Η πτώση τῆς Τροίας είναι ἑνα γεγονός, πού, δημος, είτε δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται δι Ορέστης είτε τὸ ἀντιταρέρχεται, γιατὶ η πτώση τῆς Τροίας δὲν δόηγει σὲ καμμιὰ λύση, δην δόηγει σὲ μιὰ συγκεκριμένη και δριστικὴ λύση τοῦ ἀνθρώπινου δράματος, πού τὸ ἔκφραζε δι Ορέστης. Και οἱ «Ερινύες δχι μόνον δὲν μεταβάλλονται στὸ Εύμενίδες, δην συμβαίνει στὸν Αισχύλο πού βρίσκει έτσι ἑνα χάρι έντ, ἀλλά, ἀντιθετα, πολλαπλασιάζονται — τὸ κακό μεγαλώνει, δι πανικός ἀπλώνεται, η λύση δὲν ἔρχεται.

Η «Ορέστεια» θὰ παρουσιασθῇ σὲ παγκόσμια πρεμιέρα στὸ Λονδίνο και σὲ συνέχεια θὰ δοθῇ σὲ διάφορες χώρες τῆς Εύρωπης και στὴν Αμερική ἀπό τὸν προσεχῆ Φεβρουάριο. Στὸ μεταξὺ δι Γιάννης Χρήστου συμπληρώνει τὶς «Ανακαραστάσεις».

Πρότο έργο του ήταν «Η μουσική τοῦ Φοίνικος», πού παίχτηκε στὸ Κόβεν Γκάρντνεν τοῦ Λονδίνου. Μεγάλοι δάσκαλοι τοῦ Γιάννη Χρήστου υπήρξαν δι Λούντβιχ Βίτγκενστάλν στὴν Φιλοσοφία και δι Χάνς Ραιντλίχ στὴ μουσική. Σήμερα είναι ἑνας ἀπό τοὺς πιὸ γνωστοὺς στὸ παγκόσμιο κοινόν τῆς Σύγχρονης Μουσικῆς. Εδρό πνεύμα, μὲ συγκροτημένη φιλοσοφικὴ σκέψη, πού βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐγρηγόρηση για κάθε καινούργιο.