

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τὸ Σικελικὸν Ἰνστιτούτον Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Παλέομον, προσφέρει σ' ἔνα δύγκωδη τόμο τὰ Νεοελληνικὰ Κείμενα τῆς Καλαβρίας. Ἡ πολύτιμη αὐτὴ ἔκδοση διφεύλεται, δπως καὶ τόσα, στὸν ἔχωριστὸν ἐλληνιστὴν Διευθυντὴ τοῦ Ἰνστιτούτου, Καθηγητὴ κ. Μπρούνο Λαβανίνι καὶ στὸ μόχτο δύο παλαιῶν μαθητῶν του τῶν κ.κ. Ἰωσήφ Ρόσσι—Τάιμπι καὶ Ἰωσήφ Καρακάουζι. Οἱ δύο νέοι φιλόλογοι συγκέντρωσαν ὅλα τὰ νεοελληνικὰ κείμενα τῆς Καλαβρίας, ἀπὸ τὴν συλλογὴν τοῦ WITE καὶ τῶν Ἰταλῶν Κομπαρέττι, Μορόζι καὶ Πελλεγκορίνι ὃς τὸ ἔργο τοῦ σοφοῦ Γερμανοῦ Ρόλφε, καὶ τὰ δημοσίευσαν σ' ἔνα τόμο μαζὶ μὲ ἀνέκδοτα κείμενα.

Οἱ διάλεκτοι τῆς Ἰταλίας εἶναι πολλές· ἀπὸ τὴν κλειστὴν προφορὰν τῆς πεδιάδας τοῦ Πάδου μὲ τὶς κελτικὲς λέξεις μέσα καὶ ἀπὸ τὴν γαλλικὴν τοῦ Πεδεμοντίου ὃς τὴν ἀνοιχτὴν καὶ τραχιὰ τῆς Σικελίας, πλούσια σὲ χρῶμα ἀλλὰ τὸ ἕδιο μακριὰ ἀπὸ τὴν γλῶσσα τοῦ Δάντη, τὴν μουσικὴν γλῶσσα τῆς Τοσκάνης. Σὲ μὰ ὑποσημείωση στὴν 20ὴ σελίδα τῶν Προλεγόμενων διαβάζουμε πώς στὸ Γκαλιτσιανό, ἔνα μικρὸν καὶ ἀπόδοσιτο χωριούδακι τῆς Καλαβρίας, ὁ δόκτωρ Φραγκίσκος Νούτσερα στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1957 μίλησε στὸν χωρικοὺς ἐλληνικά. Τοῦτο ὄμως εἶναι ἡ τελευταία ἀναλαμπή. "Οταν στὰ 1821 ὁ KARL WITE ἔναντι τῆς Καλαβρίας, ὑπῆρχαν δώδεκα ἐλληνικὰ χωριὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Ρηγίου. Σήμερα μόνο τὸ πὸ φτωχὸν ἀπόδοσιτο ἀπ' αὐτά, θυμίζει ἀκόμα τὴν παλιὰ ιστορία τοῦ τόπου. Ἀπὸ τότε ὄμως μιλιέται αὐτὸν τὸ ἐλληνικὸν ἰδίωμα τῆς Καλαβρίας; Ὁ Ρόλφε στηρίζεται σὲ γλωσσολογικὲς παρατηρήσεις, καὶ ἀδίσταχτα ἐπιμένει: ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Μεγάλης Ἐλλάδας. "Ἄλλοι, δχι δίχως λόγους ἐπίσης, θέλουν ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴν ἐποχὴν.

"Ο τόμος τοῦ Σικελικοῦ Ἰνστιτούτου περιέχει παροιμίες, τραγούδια, ιστορίες, παραμύθια, κηρύγματα, θρύλους, ἐπιστολές. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ γλῶσσα, ὃσο μὲ τὸν καιρὸν μπαίνουν καὶ λέξεις ἔνενες στὸ ἰδίωμα, παραμερίζουν τὶς παλιές, ἀλλὰ κρατῶντες ὄμως τὶς ἐλληνικὲς καταλήξεις! Μὰ ἔνα στοιχεῖο πραγματικὰ χαριτωμένο εἶναι τὸ τελικὸν «ε» σὲ κάθε λέξη ποὺ τελειώνει σὲ σύμφωνο. Στὴν Ιταλικὴ γλῶσσα οἱ λέξεις τελειώνουν πάντα σὲ φωνήντα, τονισμένα ἢ ἄτονα — γιαντό καὶ ἀκουστικὰ οἱ λέξεις πέφτουν στρογγυλές καὶ μουσικές, σὰν κομπολόη ποὺ τοῦ κόπηκε ἡ κλωστή. "Οταν λοιπὸν οἱ Ἰταλοὶ βρεθοῦν μπροστά σὲ λέξη ἄλλης γλώσσας ποὺ τελειώνει σὲ σύμφωνο, λύνουν τὸ πρόβλημα μὲ τρεῖς τρόπους: τελειώνουν τὴν λέξη σὲ φωνήν, προσθέτοντας ἔνα «ε». Τὸ τράμ ἐδῶ τὸ λένε «τράμε». "Ἡ βάζουν τὰ δυνατά τους νὰ μὴ προσθέσουν τὸ ἀνύπαρκτο αὐτὸν «ε», πολλαπλασιάζοντας στὴν προσπάθειά τους τὸ τελικὸν σύμφωνο, ποὺ նτερερα τὸ κόδουν ἀπότομα. "Ἡ, ἀπλούστατα, παραλείπουν τὸ δύσκολο τελικὸν σύμφωνο. "Ετσι στὰ κείμενα τῆς Καλαβρίας, ὁ «γιός» γίνεται «γιόσε»· ὁ διάβολος, «διάβολοσε» ἢ «διάβολο». «τὶ κάμεισε» σημαίνει φυσικὰ «τὶ κάμεις» καὶ ἡ αἰτιατικὴ τῆς κεφαλῆς γίνεται «τὴ γκεφαλήνε». "Αν ἔξαιρέσουμε αὐτό, τὸ ἰδίωμα τῆς Κάτω Ἰταλίας βρίσκεται πιὸ κοντά στὴν Κυπριακὴν διάλεκτο («σπάτιν του» κλπ.) — ἀκουστικὰ πάντα.

Στὸ περιεχόμενο, τὸ ὑλικὸν παρουσιάζει ἀνυπολόγιστο ἐνδιαφέρον. "Τπάρχουν καὶ δῶ δοξασίες γιὰ τὶς «ἀνεράδες» καθὼς καὶ στὴν Ἐλλάδα, μύθοι τοῦ Αἰσώπου, ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ παραμύθια. Μερικὰ ἀπ' αὐτά εἶναι παραλλαγὲς ἄλλων, γνωστῶν παραμυθιῶν. Μιὰ συγκριτικὴ μελέτη μὲ ἄλλες παραλλαγὲς — ἔχωριστὰ σλαβικὲς — θὰ κατόρθωνε ἵσως ν' ἀποδεῖξει τὴν ἐλληνικὴν ἀρχικὴν πηγὴν τους· δπως τὸ παραμύθι «ὁ διάβολος τοὺς οἱ διχατέρες τοῦ πισκατούρι» (τοῦ Ψαρᾶ) — σελ. 480 —, καὶ «Οἱ τρεῖς γυναίκες τοῦ Μάγου» — σελ. 121 —, ποὺ εἶναι οἱ παραλλαγὲς τοῦ «Τρισκατάρατου» ποὺ ἔχει δημοσιεύσει ὁ Καμπούνογλους. Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ παραλλαγὲς τῶν κλασικῶν παραμυθιῶν, τοῦ Κοντορεβυθούλη — σελ. 184 —, τῆς Χιονάτης, — σελ. 208 —, ώραιότατη παραλλαγὴ ποὺ ἵσως νὰ εἶναι πιὸ παλιὰ ἀπὸ ἄλλες, δπου στὴ θέση τῆς μητριᾶς εἶναι ὁ θεῖος ὁ παπᾶς, καὶ οἱ νάνοι δὲν εἶναι ἐφτάντικοι διαφορετοί καὶ δχι νάνοι. Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ τὸ παραμύθι «ἡ φετζινόττα το' ὁ δράκοσες» (ἡ βασιλοπούλα καὶ ὁ Δράκος) — σελ. 99 —, μὲ στοιχεῖα

μυθολογικά (τή ζώνη, πού μόλις τή ζωστεῖ ὁ νέος γίνεται ἀνίκητος), καὶ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρότερα παραμύθια καὶ τὸ θρύλο τοῦ "Αη Γιώργη μαζί! Τὸ παραμύθι αὐτὸ δέξει νὰ προσεχτεῖ ξεχωριστὰ γιὰ τὰ χριστιανικὰ καὶ παγανιστικὰ στοιχεῖα ποὺ μπλέκονται μαζὶ ὡς τὸ τέλος, ὅπου κι αὐτὸς ὁ θρύλος τοῦ "Αη Γιώργη πάρονται τέλος παραμυθιοῦ: ὁ νέος ποὺ σκοτώνει τὸ δράκο, ὕστερα ἀπὸ ἄλλες περιπέτειες, παντρεύεται τέλος τὴν ώραία βασιλοπούλα. Στὸ βιβλίο ὑπάρχει καὶ ἄλλη παραλλαγὴ τοῦ παραμυθιοῦ αὐτοῦ.

"Ἐνα ἄλλο σημεῖο ἐνδιαφέρον εἶναι τοῦτο: σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ ἔχει εἰσχωρήσει τὸ πνεῦμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δικαίωση συνταιοιάζεται μὲ πολὺ περίεργο τρόπο μὲ τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα. Παρουσιάζονται στὴν ἑλληνικὴ ἀπόδοση τὸ παραμύθι τοῦ χωριοῦ Ροκούντι «'Ο Πίντζι Σπάντζι». Στὸ παραμύθι αὐτὸς ἡ γλῶσσα εἶναι ἑλληνικὴ, τὸ πνεῦμα, τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἄλλα ἡ οὐσία μένει κι αὐτὴ ἑλληνικὴ. "Ἔχει ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον.

Ο ΠΙΝΤΖΙ ΣΠΑΝΤΖΙ

"Ο Πίντζι Σπάντζι εἴταν στρατιώτης, ποὺ δὲ ἐπαίζει κι ὅλο ἔχανε. Μιὰ μέρα τόσο εἴτανε φουκισμένος, ποὺ «έκραξε τὸν διάβολο νὰ τοῦ πουλήσει τὴν σπιχή» (τὴν ψυχή) του. Ἐκεῖνος τοῦ φανερώθηκε. Σὰν δὲ Πίντζι Σπάντζι τὸν εἶδε, οὕτη την νὰ τοῦ κόψει τὸ κεφάλι. «Πῶς», ἀποκρίθηκε ὁ διάβολος, «έσὺ μὲ ἔκραξες, καὶ ἀρτὶ θέλεισε νὰ μὲ σφάξεισε;» — «Σὺ λοιπὸν εἶσαι ὁ διάβολος Β;» — «Μὰ ναί, ἐκεῖνος είμαι! Τὶ θέσ;» — «Θέλω νὰ σοῦ πουλήσω τὴν ψυχή μου· μὰ σὰν παῖξθ θάχεις νὰ μὲ κάνεις νὰ κερδίζω πάντα». — «Καλά. "Ἄς κάνονται δικαίως τὸ χαρτί". Κι ἔτοι κάνανε.

2. «Τὸ λοιπόν», εἶπε ὁ διάβολος, «ὅταν παῖξει, κάνε ἔτοι 'πὸ κάτω ἀπ' τὸ τραπέζι: σὰ μὲ θωρεῖς, παῖξε γιατὶ θὰ κερδίζεις· σὰ δὲ μὲ θωρεῖς, μὴν παῖξεις γιατὶ θὰ χάνει». Καὶ διάβη στὴ δουλειά του.

3. "Ο Πίντζι Σπάντζι ἀρχίνισε νὰ παῖξει, κι ἔκανε καθὼς τοῦ εἶγε πεῖ ὁ διάβολος καὶ κέρδιζε πολλὰ λεφτά, τόσο ποὺ πλούτισε. Σὰν πέρασε ὁ καιρός, γύρισε στὸ «σπίτι του», κι ἔκανε πολλὰ καλά. Καθὼς ἐτούτος καθότανε στὸ σπίτι του, εἶρθε μὰ χρονιὰ πείνας. Τότε ὁ Πίντζι Σπάντζι πῆγε σ' ἔνα χωριό κι ἀνοιξε μαγαζί. Σὰν ἔδινε νὰ τρῶνε οἱ πλούσιοι, ἔπαιρνε λεφτά· ἀπὸ τοὺς φτωχοὺς δὲν ἔπαιρνε τίποτα.

4. Μιὰ μέρα πέρναγε ἀπὸ κεῖ ὁ Χριστὸς μὲ τὸν "Άγιο Πέτρο. «'Εσὺ εἶσαι χαμένος», εἶπε ὁ "Άγιος Πέτρος τοῦ Ηίτζι Σπάντζι. «Ζήτα μὰ «γκράτσια» (μιὰ χάρη) ἀπὸ τὸ Χριστό, ἄλλοιδς θὰ πᾶς στὴν Κόλαση». «Καλά. Θέλω νάχω μιὰ κερασιά ποὺ νάχει κερασιά σὲ κάθε ἐποχὴ κι ὅποιος ἀνεβαίνει νὰ μὴ μπορεῖ νὰ κατεβεῖ». Κι ὁ "Άγιος Πέτρος: «Μιὰν ἄλλη». — «Θέλω δυὸς ρόπαλα, ποὺ νὰ δέρνουνε ὅταν τοὺς λέω ἐγώ». Κι ὁ ἄγιος Πέτρος: «Μιὰν ἄλλη». —

Θέλω ἔνα σκαμνί, ποὺ ὅποιος κάθεται ἀπάνω νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σηκωθεῖ πιά. — «"Αλλη δὲν ἔχεις;", εἶπε ὁ ἄγιος Πέτρος. «Εἶσαι χαμένος!»

5. Σὰν ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ πεθάνει ὁ Πίντζι Σπάντζι, πῆγε ὁ διάβολος καὶ τοῦ εἶπε: «"Εά, πάμε!" — Πάμε!», ἀποκρίθηκε αὐτός. «Μὰ ἀντεῖ νὰ φᾶς λίγα κεράσια». Ο διάβολος ἀνέβηκε στὴν κερασιά. Τότε δὲ Πίντζι Σπάντζι ἔστειλε τὰ ρόπαλα καὶ δόσανε τοῦ διάβολου ὅσο ξύλο μπορούσανε καὶ δὲν μπορούσανε!

6. Σὰν δὲ οὐρανού σκότωσε στὴν Κόλαση, πιότερο πεθαμένος παρὰ ζωντανός, τοὺς εἶπε, τῶν ἀλλογῶν διαβόλων, καίνο ποὺ τοῦχε κάνει ὁ Πίντζι Σπάντζι. "Τσε α πῆγε ἄλλος διάβολος: «Μπρός, πάμε, Πάντζι Σπάντζι!» — Καλά! Μὰ κάτσε μὰ στιγμούλω». Κι ὁ διάβολος κάθησε στὸ σκαμνὶ καὶ δὲν μπορούσε νὰ σηκωθεῖ πιά. Ο Πίντζι Σπάντζι ἔστειλε τὰ ρόπαλα καὶ δόσανε κι αὐτουνοῦ ὅσο ξύλο μπορούσανε καὶ δὲν μπορούσανε. "Εφυγε σξούζοντας καὶ τοῦτος δὲ οὐρανού σκότωσε στὴν Κόλαση.

7. Σὰν εἶδανε δῆλοι οἱ διαβόλοι τὶ σκάρωσε ὁ Πίντζι Σπάντζι σ' αὐτοὺς τοὺς δυό, κανένας τους δὲν εἶθελε νὰ πάει νὰ τὸν φέρει στὴν Κόλαση. Σὰν δὲ Πίντζι Σπάντζι πέθανε, πῆγε μοναχός του καὶ κτύπησε τὴν πόρτα τῆς Κόλασης. «Ποιός εἶναι?», φώναξε ἀπὸ μέσα οἱ διαβόλοι. — «Ο Πίντζι Σπάντζι!» — «Τράβα στὴ δουλειά σου, δὲν ἔχει θέση γιὰ σένανε!»

8. Βλέποντας δὲ Πίντζι Σπάντζι πῶς στὴν Κόλαση δὲν τὸν ἀφήνανε νὰ μπεῖ, πῆγε στὸν Παράδεισο καὶ φώναξε τοῦ ἄγιου Πέτρου νὰ τοῦ ἀνοίξει. — «Ποιός εἶσαι?», φώναξε ἀπὸ μέσα οἱ ἄγιος Πέτρος. — «Ο Πίντζι Σπάντζι!» — «Τράβα! Σὺ δὲν ζήτησε ἀπὸ τὸ Χριστὸ τὴ χάρη». — «Μὰ ἀνοιξέ μου λιγάκι,

ίσα—ίσα ποὺ νὰ μπορέσω νὰ τόνε δῶ
ἀπὸ τὴ χαραμάδα, κι ὑστερα φεύγω». Καθώς δμως ὁ ἄγιος Πέτρος ἀνοιξε, ὁ Πίντζι Σπάντζι πέταξε τὸ σκαμνὸ καὶ θρονιάστηκε πάνου του — κι ὁ ἄγιος Πέτρος δὲν μπόρεσε νὰ τὸν σηκώσει πιά, κι ἔτσι ἔμεινε στὸν Παράδεισο!

9. Σὰν τὸν εἶδε ὁ Χριστός, εἶπε τοῦ ἄγιου Πέτρου: «Γιατὶ δὲν εἴθελες νὰ τὸν ἀφήσεις τὸν Πίντζι Σπάντζι νὰ

Αὐτὸ εἶναι τὸ παραμύθι. Μεγάλη σημασία ἔχει ἡ ἐλευθερία στὴν ἑρμηνεία ποὺ κάνει ὁ Χριστός: «ἀλήθεια εἶναι πῶς πούλησε τὴν ψυχὴ του στὸ διάβολο, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνει καλὸ στοὺς φτωχούς!» 'Ο τύπος παῖξε τὸ μεγαλύτερο ωόλο γιὰ τὴ Δυτικὴ 'Εκκλησία. 'Εδῶ δμως, σ' αὐτὸ τὸ παραμύθι, Χριστιανισμὸς εἶναι οὐσία — σημάδι γνήσιο τῆς ἑλληνικότητάς του, πιότερο κι ἀπὸ τὴ γλῶσσα ἀκόμα. Τώρα ποιᾶς ἑλληνικότητας: τῆς ἐποχῆς τῆς Μεγάλης 'Ελλάδας ἢ τῆς Μεσαιωνικῆς 'Ελλάδας, δὲν ἔχει σημασία. Θὰ ποῦμε ἀπλᾶ: τῆς 'Ελλάδας. Τόνομα αὐτό, πιότερο κι ἀπὸ περιοχὴ, εἶναι πνευματικὸ δρόσημο.

μπεῖ στὸν Παράδεισο;» — «Γιατὶ ἔχει πουλημένη τὴν ψυχὴ του στὸ Διάβολο, κι ὑστερα ἀπὸ σᾶς (στὸν πληθυντικό, δπως συνειθίζουν οἱ Καθολικοί), δὲν ξήτησε τὴ χάρη τοῦ Παραδείσου!» — «Ἀφησέ τον. Αὐτὸς σ' ἀλήθεια ἔχει πουλήσει τὴν ψυχὴ του στὸ διάβολο, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνει καλὸ στοὺς φτωχούς!»

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΑΛΜΑΤΗ

Σ.Η.Μ.: 'Απὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὑπάρχουν οἱ ἐργασίες τῶν Σ. Γ. Καψωμένου, Στ. Καρατζᾶ, Α. Γ. Τσουμπανάκη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διάλεκτο τῆς Κάτω Ιταλίας.