

Γιώργου Θεοτοκά Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ

Διηγοῦνται συχνά στήν Τήνο τὴν ἀκόλουθη ιστορία : Πρίν ἀπὸ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους, τὶς ἡμέρες τοῦ πανηγυριοῦ, καταπλέανε στὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχαρης πλῆθος καΐκια ἀπὸ τὴν Τουρκία, δηλαδὴ ἀπὸ τὶς ἄχτες τῆς Ιωνίας κι ἀπὸ τὰ ὑπόδουλα ἀκόμα νησιά. Συνέβαινε τότε ταχικὰ μιὰ σκηνὴ ποὺ δσοὶ τὴν εἶδανε δὲν μποροῦν νὰ τὴν ξεχάσουν. Οἱ ἀλύτρωτοι Ἕλληνες ἔβγαιναν ἀπὸ τὰ καΐκια σὲ μιὰ κατάσταση διονυσιακή, ἐπεφταν καταγῆς ἐκατοντάδες ἄνθρωποι μαζεμένοι καὶ φιλοῦσαν τὸ χόμπι. Φιλοῦσαν τὸ ἔδαφος τῆς ἐλεύθερης Ἕλλαδας.

Ἡ αὐθόρυμητη αὐτὴ ἐκδήλωση μᾶς φέρνει στὸ νοῦ μιὰν ἀρχὴ πολιτειακή, ἐπίσης αὐθόρυμητα βγαλμένη ἀπὸ τὸ μεγάλο καμίνι τῆς Ἕλληνικῆς Ἐπανάστασης. Βρίσκεται διατυπωμένη, στὸ σύνταγμα ποὺ ψήφισε ἡ Β' Ἐθνοσυνέλευση τοῦ "Ἀστρους, μὲ τ' ἀκόλουθα ἀπλοϊκά καὶ συγκινητικά λόγια :

«Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν οὗτε πωλεῖται οὕτε ἀγοράζεται ἄνθρωπος ἀργυρώνητος δὲ παντὸς γένους καὶ πάσης θρησκείας, ἀμα πατήσας τὸ Ἑλληνικὸν ἔδαφος, είναι ἐλεύθερος καὶ ἀπὸ τὸν δεσπότην αὐτοῦ ἀκαταζήτητος».

Προσέξατε τὶς εὐγενικὲς αὐτὲς φράσεις, γιατὶ τὸ νόημά τους είναι βαθὺ καὶ πολυσήμαντο. Δίνουν στὸ Ἑλληνικὸν ἔδαφος μίαν ίδιότητα, θαρρεῖς, θεϊκή καὶ στὴν ἑθνικὴ μας συνείδηση ἔνα πλάτος πανανθρώπινο. Κάθε ἄνθρωπος, ἀπ' δποια φυλὴ κι δποια θρησκεία, μόλις πατήσει Ἑλληνικὸ χόμπι, γίνεται ἐλεύθερος. Ἀγγίζοντας τὴ γῆ μας, γεμίζει ἐλεύθερια. Δὲν ὑπάρχει ώραιότερος συμβολισμός — δμως, συμβολισμὸς ὥπλισμένος ἔδω, ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ, μὲ κύρος συνταγματικό.

Λέμε λοιπὸν πῶς αὐτὴ είναι ἡ ἀληθινὴ ἑθνικὴ μας παράδοση, ὁ γνήσιος, ὁ τίμιος, ὁ εἰλικρινῆς Ἑλληνικὸς πατριωτισμός. Είναι ἡ παράδοση ποὺ συνταιριάζει τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐλεύθεριας καὶ τὴν ἑθνικὴ μας ίδεα μὲ τὸν πιὸ γενναιόδωρο ἀνθρωπισμό. Είναι ἡ σχολὴ τοῦ Ρήγα Φερραίου καὶ τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ καὶ τὸν ἐπαναστατικὸν Ἐθνοσυνέλευσεων ποὺ ἐφαρμόσανε τὰ διδάγματά τους. Είναι τὸ πνεῦμα τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Κάλβου, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Ψυχάρη, τοῦ Παλαμᾶ, δλων χωρὶς ἔξαιρεση τῶν ἄξιων τοῦ ὀνόματος πνευματικῶν δόηγῶν τοῦ Νεώτερου Ἐλληνισμοῦ. Είναι

ἡ πολεμικὴ μας παράδοση, πού, ἀπὸ τὰ Δερβενάκια καὶ τὸ Μεσολόγγι ὡς τὸ Ἀρκάδι κι ὡς τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους καὶ τὸ Σκρᾶ καὶ τὴ Σμύρνη κι ὡς τὴν Πίνδο καὶ τὸ Ρούπελ καὶ τὴ μάχη τῆς Κρήτης καὶ τοὺς κατοπινοὺς ἀγῶνες, στάθηκε πάντα παράδοση πολέμων ἀπελευθερωτικῶν, γιὰ τὸ ξεσκλάβωμα ἀλύτρωτων ἀδελφῶν ἡ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση βωμῶν καὶ ἐστιῶν. Είναι, τέλος, ἡ παράδοση τῆς Ἑλληνοορθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ ἡ ἡθικὴ τῆς ἄξια, ὁ μεγάλος τίτλος τῆς γιὰ τὸ παρόν καὶ γιὰ τὸ μέλλον είναι δτι ἀγωνίστηκε καὶ συχνά θυσιάστηκε γιὰ τὴν ἐλεύθερια — γιὰ νὰ αἰσθάνεται ἐλεύθερος κάθε ἄνθρωπος ποὺ πατᾶ αὐτὸ ἔδω τὸ χόμπι.

"Αν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὴν ἑθνικὴ μας ἰδεολογία τὸ φιλελεύθερο ἴδανικό, ἀν καταργήσουμε αὐτὸ τὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ πνευματικὸ πλάτος ποὺ ἔδωσαν οἱ πατέρες μας στὸν Ἑλληνικὸ ἑθνισμό, ἀν ἔγραψουμε δλους αὐτοὺς τοὺς συγγραφεῖς καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς ποὺ μνημόνεψαν καὶ τὶς παραδόσεις καὶ τὶς ἀναμνήσεις καὶ τὴ δημιουργικὴ ἔξαρση ποὺ πηγάζει ἀενα ἀπ' αὐτές, τὶ θὰ μείνει ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό; Τὶ περιεχόμενο θὰ ἔχει στὸ ἔξης ἡ ἑθνικὴ μας ίδεα; Τὶ πνευματικὴ τροφὴ θὰ προσφέρουμε στοὺς νέους; Πῶς θὰ τοὺς θερμάνουμε; Πῶς θὰ τοὺς πείσουμε δτι ἡ Ἑλλάδα είναι μιὰ μεγάλη ὑπόθεση ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν;

Τὴν ἑθνικὴ μας παράδοση πᾶνε νὰ τὴν καταστρέψουν στὶς ἡμέρες μας οἱ ἀνθρωποὶ ἀκριβῶς ποὺ θέλουν νὰ λέγωνται «έθνικόφρονες». Παράξενος, μὰ τὴν ἀλήθεια, ἑθνικὸς ζῆλος, ποὺ διασύρει καὶ ἀπαρνιέται καθετὶ ποὺ ἀποτελεῖ τοῦ ἔθνους τὴν ἄξια καὶ τὴ δικαίωση τῆς ὑπαρξῆς του. Τὴν ἀρχὴ τὴν ἔκαμε ὁ Μεταξᾶς, ποὺ ἐφτασε στὸ σημεῖον ὃ ἀπαγορέψει τὴ διδασκαλία τοῦ Ἐπιτάφιου τοῦ Περικλῆ. Τώρα κάθε πνευματικὸς ἄνθρωπος ποὺ προσπαθεῖ νὰ συγκρατήσει, μὲς στὴ θύελλα τῆς περιόδου ποὺ περνοῦμε, τὸ αὐθεντικὸ ἑθνικὸ μας πνεῦμα, βρίζεται ἀπὸ τὶς «έθνικόφρονες» στῆλες ὡς ἀναρχικὸς καὶ προδότης. Τὸ νὰ σκέπτεσαι γιὰ τὸ κράτος καὶ τὴν πολιτική, δπως φέρ» εἰπεῖν ὁ Κοραῆς, είναι ἀναρχία. Προδοσία ἑθνικὴ είναι νὰ πιστεύεις αὐτὰ ποὺ διακήρυξε ὁ Σολωμός, λόγου χάρη τὴν ἀρχὴ δτι αὐτὸ ἔθνος πρέπει νὰ μάθει νὰ θεωρεῖ ἑθνικὸ δ, τι είναι ἀληθές». Ἀλίμονο! τὶ θὰ ἄκουε σήμερα ὁ κόμης μὲ τέτοια μυαλά!

Τὸ τὶ μένει ἀπὸ τὴν ἑθνικὴ μας ίδεα στὶς «έθνικόφρονες» στῆλες είναι εύκολο νὰ τὸ πιστοποιήσει ὁ καθένας. Καμμιὰ ἐλεύθερια, καμμιὰ γενναιοδωρία, κανένας ἀνθρωπισμός, καμμιὰ ἀγάπη τῆς προόδου, κανένα πνευματικὸ πλάτος, κοντολογῆς καμμιὰ ἀληθινὴ Ἑλληνικότητα. Μονάχα ὁ πιὸ στενόκαρδος

φανατισμός, θανάσιμο μήσος γιά κάθε φιλελεύθερο πνεῦμα και σχολαστική ἄρνηση δώνων συλλήβδην τῶν νέων ἀντιλήψεων γιά όποιοδήποτε θέμα τῆς πολιτικῆς, τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης. Και ὡς ἔθνικές θεωρίες, ως ἴδανικά ζωῆς; δι πρὶν ἀπὸ τὸ Βενιζέλο παλαιοκομματισμός, δι καθαρευουσιανισμός και τὸ ἀστυνομικό κράτος!

Ἄς μιλήσουμε καθαρά, γιατί οἱ καιροὶ δὲν ἐπιτρέπουν τὶς περιφράσεις. Η ζωντανὴ ἑλληνικὴ νιότη δὲν πρόκειται ν' ἀκολουθήσει ἔνα τέτοιο νεκρὸ κήρυγμα σὰν αὐτὸ ποὺ παρουσιάζει σήμερα δι κόσμος τῶν λεγομένων «έθνικοφρόνων». Κοιτάξτε τριγύρω σας, κοιτάξτε στὸ πιὸ κοντινό σας περιβάλλον. Κοιτάξτε μὲς στὰ μάτια τοὺς νέους ποὺ μιλᾶ ἡ καρδιά τους και ρωτήστε τους ἂν πιστεύουν τὸ κήρυγμά σας. Όχι, μὴ γελιέστε ἀδικα, δὲν τὸ πιστεύουν. Οὗτε τὸ Βασιλία πιστεύουν οὔτε τὰ κόμματα οὔτε τὶς ἐφημερίδες. Μιὰ βαριὰ ἀπογοήτευση κατέχει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, μιὰ ἀποκαρδίωση ἀνήκουστη. Υποσυνείδητα γυρεύει νὰ ξανασυνδεθεῖ μὲ τὴν ἑλληνική της παράδοση, μὲ τὴν παράδοση τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημιουργικῆς τόλμης και τῶν μεγάλων πανανθρώπινων ἴδαινων. Μὰ δὲν τὴ βρίσκει πουθενά, ἔξὸν ἀπὸ μερικά κείμενα κατατρεγμένα κι αὐτὰ και συκοφαντημένα. Γυρεύει τὴν Ἑλλάδα, τὴν ἀληθινή, τὴν ώραία, τὴ γενναιόψυχη, μὰ δὲν ξέρει ποῦ νὰ πάει νὰ τὴ συναντήσει. Κι δι νστερικὸς θόρυβος τῆς καθημερινῆς δημοσιογραφικῆς πολεμικῆς αὐξάνει ὀλοένα τὴν πνευματική μας σύγχυση, τὴν ψυχική μας ἀρρώστεια.

Ἡ νιότη ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἔθνικὴ παράδοση κι ὑπεύθυνοι εἶναι κατά πρῶτο λόγο ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνίζονται ν' ἀπογυμνώσουν τὴν ἔθνική μας ἵδεα ἀπ' ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔκαμαν ως σήμερα τὸ ἡθικὸ μεγαλεῖο τῆς και τὴ γοητεία τῆς. Ποῦ θὰ πᾶνε τελικά οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδας κανεῖς δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει. Οἱ περισσότεροι πρὸς τὸ παρὸν δὲν πᾶνε πουθενά, ἀλλὰ φθίνουν μὲς στὴν ἀβουλία και τὴν ἄρνηση. Τοὺς πιὸ ἀνήσυχους και πιὸ ζωηροὺς ἔλκύει αὐτὴ τὴ στιγμὴ δι σταλινισμός. Αὔριο μπορεῖ νὰ τοὺς ἔλκύσει δι τροτσκισμός ἢ καμμιά ἀλλη, ἀκόμα ἀριστερώτερη, διδασκαλία. Τὰ πράματα εἶναι τώρα καθαρά. Ἡ Ἑλλάδα, τέτοια ποὺ τὴν παρουσιάζουν οἱ ἐπίσημοι, οἱ κρατοῦντες και οἱ κήρυκές τους, δὲν πείθει. Γιὰ νὰ πεισθεῖ ἡ νιότη, γιὰ νὰ συγκινηθεῖ, χρειάζεται ἐλευθερία, γενναιοδωρία, ἀνθρωπισμός, δημιουργικὸ πνεῦμα. Χρειάζεται νὰ ξαναζωντανέψει στὰ μάτια της ἡ ἀλλη Ἑλλάδα, ἐκείνη ποὺ λέμε ἐμεῖς, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ρήγα και τοῦ Εικοσιένα... ἡ ἐλεύθερη, ἡ δημοκρατική, ἡ λαϊκή και φιλοπρόσδη, ἡ Ἑλλάδα ποὺ πιστεύει στὸν ἀνθρώπο και ποὺ βαδίζει μὲ γενναιότητα πρὸς τὸ

μέλλον — νὰ ξαναζωντανέψει και νὰ ξανασυνθέσει τὴν παράδοσή της μὲ τὶς ἀνάγκες και τὶς ἐπιταγές τοῦ αἰώνα. Ἀλλιώς, τὴ νιότη θὰ τὴν καταχτήσει τελικά κάποια μορφὴ διεθνισμοῦ, ποὺ θὰ τῆς ὑποσχεθεῖ, μὲ τὸν ἔνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, μὲ εἰλικρίνεια ἢ χωρὶς εἰλικρίνεια αὐτὸ ποὺ λαχταρᾶ ἡ ψυχὴ της, δηλαδὴ ἔνα ἴδαινικό φιλελεύθερο κι ἀνθρώπινο. Μὰ δταν ἐμεῖς μιλοῦμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔτσι ποὺ τὴ νιώθουμε, ἡ φωνὴ μας σκεπάζεται ἀπὸ βρισιές και χλευασμούς. Δὲν είμαστε βέβαια ἐμεῖς πολιτικὸ κόμμα. Είμαστε ἄτομα ἀνεξάρτητα και ἀπομονωμένα. Δὲν ἔχουμε καμμιά ὑλικὴ δύναμη. Προειδοποιοῦμε, ώστόσο, και καταλογίζουμε τὴν εὐθύνη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ