

ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,,

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Επιμέλεια Π. Ι. ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ

Ο Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ πού γεννήθηκε στήν Σμύρνη τό 1900 και πέθανε στήν Αθήνα τό 1971 είναι άσφαλῶς ένας άπ' τούς μεγαλύτερους και φημισμένους Έλληνες ποιητές. Ήταν ό πρωτοπόρος στις καινούργιες μορφές τῆς μοντέρνας ποίησης κι ανοιχεί έτσι τό δρόμο σ' ένα σωρὸς ἄλλους ποιητές νέους, πού θά τὸν φθάσουν και πολλὲς φορὲς θὰ τόν ξεπεράσουν. Ομως ό ΣΕΦΕΡΗΣ παραμένει ό πρῶτος, ό πρωτοπόρος.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, Η ΛΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«Δὲ θά βρεθεῖ ένας ποταμὸς
νά 'ναι γιά μᾶς πλωτός;».

Πέθανε μὲ τὸ Γ. Σεφέρη, ἡ καμωμένη τραγούδι ἐν ἔγρηγόρσει Συνείδηση τοῦ "Εθνους", τῆς Φυλῆς, τοῦτο τὸν αἰῶνα "Ο ποιητὴς ἔλειωσε, ἀναλώθηκε γιά δλους μας. Χωρὶς ἄλλη πληρεξουσιότητα παρεκτός τῇ θανάσιμῃ λατρείᾳ του γι' αὐτὸ τόν τόπο στοχαζόταν πενήντα χρόνια τώρα γιά λογαριασμὸ μας, Πονοῦσε: «Οπου καὶ νά πάω ἡ "Ελλάδα μέ πληγώνει . . .». Συσσωρεύτηκαν οἱ πληγές παρεβάρυναν τά κρίματά μας, μον μοποιήθηκαν τὰ δίσεχτα χρόνια, πινίγηκαν οἱ λιγοστὲς καὶ φευγαλέες ἐλπίδες «δλ' αὐτὰ ποὺ ζήσαμε, πῆγαν στὰ χαμένα». "Ενα κορμὶ εἴν' αὐτό, ένα μυαλό. Δέν ἀντεξε. "Ας ποῦν ό, τι θέλουν οἱ γιατροὶ: 'Ο Σεφέρης πέθανε πλανταγένος ἀπ' τὴν πολλὴ κι' ἀβάσταγη πίκρα.

Θά έμφανιστεῖ στὰ 1931, μὲ τὴ «Στροφή». Πού θά είναι πράγματι, μιὰ στροφὴ στὴ νεοελληνικὴ ποίηση. Μιὰ στροφὴ ἀπὸ τὰ μέσα, ομως. Κι αὐτὸ είναι τὸ σπουδοῖο. "Εδῶ βρίσκεται ἡ μεγαλωσύνη του. Γιατὶ δ

Σεφέρης, ὁ γαλλοαναθρεμένος, ὁ Εύρωπαίος, δὲν θά πιθηκήσῃ τὰ «νέα ρεύματα», ἀλλά θά σκύψῃ στις ρίζες, θά σκάψῃ ἐνῶ, στή δική μας παράδοση, νά βρῇ τήν πηγή του: Τὸ δημοτικό τραγούδι κι ό «Ἐρωτόκριτος», δ Σολωμός, κι ό Παλαμᾶς – κι ἀργότερα ό Μακρυγιάννης κι ό Καβάφης – δ, τι ἀκραιφνέστερα ἔλληνικό θὰ τὸ συνταιριάξῃ μὲ τήν παγκόσμια ἐλευθερωμένη ἔκφραση γιά νά τραγουδήσῃ καὶ νά κλάψῃ, μέ λόγια ἀπλὰ, καθημερινὰ (κοι γι' αὐτό καὶ πιὸ καθαρά), μὰ καὶ μέ νοήματα πυκνὰ, μεστό, τὰ προαιώνια καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες βάσανα καὶ τὶς ἐλπίδες ὅχι μόνο αὐτοῦ τοῦ τόπου πού πιότερα ἀπ' δλους τόν πτονάει, μὰ καὶ τοῦ ἀνθρώπου, γενικὰ δπου Γῆς.

Μέ τὴ «Στροφή», θάβεται μὲ μιᾶς δλη ἡ ἀρρωστημένη ψευτορομαντικὴ ποίηση, πού σερινόταν ἀπὸ συλλογὴ σὲ συλλογὴ, ἀθαφτος νεκρὸς ἀπὸ τὸν περασμένο αἰῶνα. "Εφτασε μονάχο ένα τετράστιχο ἀπὸ τὴ «στροφή» γιά νά ἔξαφανίσει δλους τοὺς ἀκαδημϊκούς στιχοπλόκους – ἀσχετο ἀν ἐκεῖνοι ἔμειναν στήν 'Ακαδημία δπου ό Σεφέρης δέν μπῆκε ποτὲ:

Δέν μπορῶ νά ζῶ
δλο μέ παγόνια
μήτε νά ταξιδεύω μερόνυχτα
μέσα στά μάτια τῆς γοργόνας.

«Ηταν ἡ ἑλευθερία. Πού θὰ ἀνοιγε μετά τὸ δρόμο στὸν Ἐλύτη, τὸ Ρίτσο, τὸν Γκάτσο, τὴν πλειάδα τῶν νεωτέρων. «Δὲν ὑπάρχει – γράφει γιά τὸ Σεφέρη ὁ δάσκαλός μας Μάρκος Αύγέρης – στὴ νεώτερη Ἑλληνικὴ γροφματολογία παρόμοιο παράδειγμα, ἡ ἐπίδραση, δηλαδὴ μιᾶς προσωπικότητας ν' ἀλλάξῃ ἀπότομα καὶ ριζικά τὸ χαραχτῆρα ὀλόκληρης τῆς ποιητικῆς τέχνης ἐνὸς τόπου»

Κι οὔτε ὑπάρχει τὸ παράδειγμα ν' ἀφιερωθεῖ, ἀμέσως, στὴν πρώτη συλλογὴ ἐνὸς ποιητὴ δλόκληρο βιβλίο (Α. Καραντώνη: «ὁ ποιητὴς Γ. Σεφέρης») κι ἥρθε ἡ «Στέρνα» τὸν ἑπόμενο χρόνο ('32), γιὰ νὰ καθιερώσει τὸ Σεφέρη μεγάλο ποιητὴ, ὄριστικά. Γιατί δὲν ἡ «Στροφὴ» ἔφερνε κυρίως τὴν ἑκφραστικὴ ἀνανέωση, ἡ «Στέρνα» εἰσάγει στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο τὴν θεματικὴ διεύρυνση, μὲ τὴν πρωθιλὴ γηγενοῦς ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας.

«Ἡ «Στέρνα» – πάλι κατὰ τὸν Αύγέρη – ἀπλώνεται πέρα ἀπὸ τὰ φαινομενικὰ πλαίσια τῆς καὶ γίνεται ἡ συνείδηση τῆς ὑπαρξῆς κι ἡ ἴδια ἡ ὑπαρξῆ, καὶ μέσα σ' αὐτὴ ἡ σημασία τῆς ζωῆς διαγράφεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς φθορᾶς, τοῦ ἀφανισμοῦ καὶ τῆς λήθης».

Ωριμός πιὰ ὁ Σεφέρης θὰ διασταυρωθεῖ μὲ τὴν ποίηση τοῦ Τ. Σ. «Ἐλλιοτ. Θὰ βρεῖ σ' αὐτὴν πράγματα ποὺ «εκουβαλοῦσε μὲσα του». Ἡ «Ἐρημη Χώρα» τοῦ «Ἀγγλοαμερικάνου ποιητὴ δὲν μπορεῖ νᾶναι ἀλλη ἀπ' τὴν «Ἐλλάδα μετά τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ. Στὸ «Μυθιστόρημα» (1935) ὁ Σεφέρης θὰ θάψει τὸ δνειρό τῆς νεότητάς του, θὰ ἑκφράσει – μὲ καθημερινά λόγια, συχνὰ μὲ χιοῦμορ, σᾶν τὸν «Ἐλιοτ – τὸ ἀδιέξοδο τῆς προπολεμικῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς».

«Ο πόλεμος θὰ βρεῖ τὸν ποιητὴ στὴν «Υπηρεσία Πληροφοριῶν τοῦ «Υπουργείου. Θ' ἀκολουθήσει τὴν κυβέρνηση τοῦ βασιλιά στὴν ἔξορία, θὰ ζήσει ἀπὸ κοντά τὴ μεγαλωσύνη τῶν μαχητῶν καὶ τὴν ἀθλιότητα τῶν ἡγετῶν στὴ Μ. «Ἀνατολὴ. Στὴ σειρὰ «Ἡμερολόγιο καταστρώματος» πού ἔχει ἀρ-

χινισμένη ἀπ' τὸ '40, θὰ δώσει – σχεδόν καθαρικά – τὸ ἄλγος τοῦ περιπλανώμενου, ποὺ σέρνει, κατάδικος μακριά ἀπ' ὅ, τι ἀγάπησε, «μαζὶ του τὴν ἀλυσίδα του». «Ἀναγκαστική συντροφία μὲ πολιτηκάντιδες καὶ τυχοδιώκτες, ὁ ποιητὴς θὰ πασχίσει ν'. ἀ' ποστασιοποιηθῆ. «Κύριε, ὅχι μ' αὐτοὺς. «Ἄς γίνει ἀλλιῶς τὸ θέλημά σου . . .».

Μήπως διώρας οἱ τὸσες ἀνθρώπινες θυσίες στὸν τελευταῖο μεγάλο πόλεμο ἔβγαλαν τὴν «Ἐλλάδα πουθενά; Ἡ «Κίχλη» (1940) θὰ πανηγυρίσει, βέβαια, τὸν γυρισμὸ στὴν πατρίδα, ἀλλὰ δὲν θὰ βρεῖ στὶς νέες καταστάσεις πού δημιουργήθηκαν τροφή γιὰ τὴν ὅποια αἰσιοδοξία :

Χῶρες τοῦ ἥλιου καὶ δὲν μπορεῖτε ν' ἀντικρίσετε τὸν ἥλιο.

Χῶρες τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν μπορεῖτε ν' ἀντικρίσετε τὸν ἀνθρώπο.

Τὸ ἔθνικό θέμα τῆς Κύπρου, ποὺ, πρεσβευτής στὸ Λονδίνο, ἔζησε ἀπὸ πρῶτο χέρι ἡταν ἔνα ἀκόμα ιστορικὸ βίωμα τοῦ ποιητὴ. Ποὺ μετουσιώθηκε στὸ προτελευταῖο του ποιητικὸ βιβλίο «. . . Κύπρου, οὐ μ' ἔθεσπισε . . .» (τίτλος ἀπό 'να στίχο τῆς «Ἐλένης» τοῦ Εύριπ.), δπου πέρα ἀπὸ τὴν εὐφορία πού γεννᾶ στὸν Σεφέρη ἡ ὁμορφιὰ τοῦ νησιοῦ, δεσπόζει κι ἔδω ἡ αἰωνία νοσταλγία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαμπροῦ παρελθόντος σ' ἀντιπαράθεση μὲ «τὸν τωρινό ξεπεσμὸ καὶ τὴν εύτελεια τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς».

Φυσικὸ ἐπιστέγασμα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ Ἑλληνικοῦ «λυρικοῦ βίου» ἥρθε τὸ 1963, τὸ βραβεῖο Νόμπελ. Συνήθως τὸ Νόμπελ ἐπενεργεῖ σάν ταφόπετρα. Δὲν ἡταν ἡ περίπτωση γιὰ τὸ Σεφέρη. «Οχι μονάχα μὲ τὴν ὑστατη ποιητικὴ του συλλογὴ «ετρία κρυφά ποιήματα» μὰ καὶ μὲ τὴ γνωστή «διακήρυξη ἀνησυχίας του» γιὰ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ «Ἐθνους, ἔδειξε πώς παρέμεινε, ἡ ἐν ἔγρηγροσει συνείδηση ὀλων μας ώς τὴν τελευταῖα του στιγμή. «Ωσπου

Τὸ ἀπόβραδο σιμώνει σὰ διαβήτης ὑστερα ἡ νύχτα κι ὑστερα τὸ μνῆμα.

(Δημοσιεύτηκε στὰ «ΝΕΑ» μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ΣΕΦΕΡΗ).