

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ «ΟΡΕΣΤΕΙΑ» *

“Όταν στις ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ, ἡ μεγάλη μας τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη, μοῦ ζήτησε νὰ τῆς γράψω μουσική γιὰ τὴν παράσταση τῆς «Ὀρέστειας», μόλις εἶχα τελειώσει τὸ «Καταραμένο Φίδι» μὲ ήρωά μου τὸν Καραγκιόζη.

Γιὰ μένα, ποὺ πιστεύω στὴ σύγχρονη λαϊκὴ φαντασία, ἡ πρόταση τῆς κ. Κοτοπούλη ήλθε στὴν ὥρα της — ποὺ λένε. — Δὲν μποροῦσα νὰ ζητήσω τίποτα συνεπέστερο, ἀπὸ τὸ νὰ ζήσω τὸν Ἰδιο καιρὸ μὲ τὸν Χατζηαΐβάτη καὶ μὲ τὸν Ὁρέστη τοῦ Αἰσχύλου. Νὰ ζῷ τὴν Ἰδια ἐποχὴ μὲ τὸν Σιόρ Διονύση καὶ τὴν Κλυταιμνήστρα. “Ισως αὐτὸ νὰ στέκονταν ἀφορμή καὶ αἰτία μαζύ, γιὰ νὰ γράψω καλὴ μουσική, τὴν «πρέπουσαν διὰ τοὺς μιαχητάς τῆς μοίρας» — καθὼς θάλεγε ὁ Κάλβος. “Τοτερά στὸ κάτω - κάτω κι’ ὁ Καραγκιόζης δὲν ζεῖ τὴν Ἰδια ἐποχὴ μὲ τὸν Μεγαλέξαντρο;

Κείνο ποὺ μ’ ἔπειτα λοιπὸν ν’ ἀναλάβω μιὰ δουλειὰ δύσκολη κι’ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς γιὰ μένα, ἡταν ἡ φαντασία μου. Ἀπὸ καὶ καὶ πέρα, τὰ πράγματα μοῦ στάθηκαν δύσκολα κι’ εῖνοικα μαζύ. Διάβαζα καὶ ξαναδιάβαζα τὴν τραγωδία τῶν Ἀτρειδῶν, φροντίζοντας νὰ μήν δῶ ξνα μουσείο ήρώων μὲ κοθόρνους καὶ προσωπεῖα, ἀλλὰ μιὰ υπερέντονη καὶ δίχως ἔλεος θυητὴ δύναμη ν’ ἀντιμετωπίζει τὸν “Ανθρωπὸ μὲ τὸν Θεό του μαζύ.

Οἱ ήρωες τῆς Αἰσχυλικῆς τραγωδίας εἶναι: φύσαι καὶ θέσαι: Ἡ θεοῖς — μὲ τὴν πιὸ πλατωνικὴ σημασία. “Ἐνας φίλος μοῦλεγε: «Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Αἰσχύλου δὲν εἶναι καλοὶ ἢ κακοὶ. Θέλουν νὰ εἶναι συνεπεῖς σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῶν δικῶν τους Θεῶν. Ζοῦν μιὰ σειρὰ ἀπὸ γεγονότα, πράττουν, κινοῦνται, δχι: ἀπὸ ἀδυναμία ἀλλὰ ἀπὸ μιὰ μεγάλη ἐκ τῶν ἔσω δύναμη, ἔτσι ποὺ νὰ φτάνουν στὸ Ἰδιο ἡθικὸ ἐπίπεδο ὁ Αἴγιστος μὲ τὸν Ὁρέστη, κι’ ἡ Κλυταιμνήστρα μὲ τὴν Ἡλέκτρα. Εἶναι δλοὶ τὸ Ἰδιο αἰτιολογημένο: ποιητικά. Στὸ τέλος δὲν λύνουν τὶς καταστάσεις των ἀλλὰ λυτρώνονται ἀπ’ αὐτές».

Αὐτὸ γομίζω πώς εἶναι τὸ βαθὺ καὶ λαμπερότερο νόημα τῆς ἀρχαίας τραγωδίας

* Ομιλία ποὺ δόθηκε στις 18.9.51 ἀπὸ τὸν Ραδ. Σταθμὸ Θεσσαλονίκης.

πού δυσκολεύεται: νά συλλάβει δργανικά ή δικιά μας έποχη, ή γεμάτη από άδυναμίες και γνώσεις.

Τό νά περιβάλλει: και νά προσάλει: όλα αύτά κανείς μέ μουσική, είναι κάτι, νομίζω, πολὺ δύσκολο, πολὺ υπεύθυνο, άλλα πού άξιζει τόν κόπο γιά: ένα συνθέτη και μάλιστα "Ελληνα". "Όχι πώς ή ρωμηούσηνη του θά τόν φέρη κοντά στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ—πού λένε. Άλλα γιατί, πώς νά τό πώ, συνηθίσαμε νά διέπομε τόν Παρθενῶνα κάθε μέρα— φωτισμένο μάλιστα στις έθνικές μας γιορτές— και τις σπασμένες κολῶνες τών άρχαιών ναθν, πού πολλές φορές μας φιλοξενοῦν στούς αἰσθηματικούς μας περιπάτους και μας κάμουν άδιάφορους γιά τις άρχιτεκτονικές και γλυπτικές ἀρετές τοῦ Ἑρεχθείου.

Γιατί μέ δυό λόγια, δὲν ζοῦμε κάτιο από τή γοητεία τῆς άρχαιότητας άλλα μέσα στό φυσικό της περιβάλλον. "Έχουμε τὴν ίδια αἰσθητή μερινότητας μέ τούς προγόνους μας και είναι: ίσως τό μόνο πού μας συνδέει.

"Ἐξαίρεση σ' αύτό είναι: ἀσφαλῶς οἱ καθηγητές τῶν Γυμνασίων πού ἔακολουθοῦν νά διέπουν τὰ ἔργα τῶν άρχαιών ήμῶν, μέ τόν ίδιο ἐπαρχιώτικο θυμασιό πού ἔνχι πολιτης τοῦ Τέξας διέπει μιά ταινία τῆς Χέντυ Λαμάρ. (Και δὲν είναι λίγο, ξῆη χρόνια νά διδάσκεσαι στό γυμνάσιο τό μεγάλειο τοῦ Σοφοκλῆ και τοῦ Εύριπίδη γιά τις συντακτικές και γραμματικές ίδιότητες τοῦ κειμένου των. Πάλι: καλά πού σήμερα μιλᾶμε γιά τὴν «Ορέστεια»).

"Αλήθεια είναι πώς δὲν μιλήσαμε μέχρι: στιγμῆς γιά τή μουσική πού συνοδεύει τήν παράσταση τοῦ «Ἀγαμέμνονα» και τῶν «Χοηφόρων», κι' ἀφοῦ δὲν πρόκειται νά μακρυγορήσω σᾶς διμολογῶ πώς δὲν νομίζω δτι: έχω νά πῶ πολλά. Δέν δεύρω ἀν μπορῶ κατ' ἀρχὴν νά μιλήσω.

Δυό έξισώσεις — θάλεγα — στάθηκαν έκανές γιά νά μοῦ λύσουν τό χέρι, τόν νοῦ και τήν καρδιά και νά γραφτῇ ή μουσική τῆς «Ορέστειας». Και είναι οι έξι: «Ἀγαμέμνονας» = Σάλπισμα, «Χοηφόρες» = μοιρολόγι.

Τό τί σημαίνουν τώρα αύτές οι δυό έξισώσεις θά καταλάβει: κανείς σάν γνωρίσει τό έργο. Και τό τί σημαίνει είχαν γιά μένα θά τό καταλάβει: δταν ἀκούσει: τή μουσική μου.

Δέν προσπάθησα νά διοχετέψω στή μουσική μου σκέψη, οὔτε μέσα σὲ ἀρχαίες κλιμάκες, οὔτε μέσα σὲ ἀρχαίους τρόπους. Κύτταξα νά είμαι ἀπλός, σαφής και ἐρμηνευτικός. σύμφωνος μέ τὰ κριτήρια πού μοῦ δίνει: ή έποχή μου και δ τόπος μου. Νά συνδεθῶ μέ τήν βαθειά ἀναμονή τοῦ χοροῦ τῶν Γερόντων στόν «Ἀγαμέμνονα»,— μιά ἀναμονή ἀνήσυχη, γεμάτη πικρή σοφία. "Ακόμη μέ τούς τελευταίους προφητικούς σπασμούς τῆς Κασσάνδρας, μέ τούς διδυρμούς τῆς Ἡλέκτρας, μέ τήν σπασμωδικότητα τῆς Κλυταιμνήστρας και τέλος μέ τήν διδυνηρή κραυγή τοῦ Ὀρέστη. Θέλησα νά δεθῶ μέ τήν μεγάλη μας ἐρμηνεύτρια τῆς Κλυταιμνήστρας τήν κ. Κοτοπούλη μέ τόν θυμαστό Δημήτρη Μυράτ, μέ τήν Συνοδιοῦ σάν Ἡλέκτρα, μέ τήν Παναγιώτου σάν Κασσάντρα, μέ τόν Βανδή σάν Ἀγαμέμνονα και μέ τόν Μορίδη σάν Αἴγισθο.

"Ακόμη θέλησα νά γίνω ένα ἡχητικό δργανο στά χέρια τοῦ Μουζενίδη πού διεθύνει εύρηματικά τήν παράσταση και πού σ' αύτόν δφείλεται: ή σκηνοθετική διδασκαλία τοῦ έργου.

Καθώς θά καταλάβατε θέλησα νά γράψω μουσική πού νά διλοκληρώνει κατ' ἀρχὴν τήν παράσταση κι' ίστερα κατά κάποιον τρόπο, νά τήν έρμηνεύει. Κι' είσαγωγή σ' αύτό τό τραγικό πανηγύρι: είναι τό κομμάτι πού διαβάζετε τώρα.

Βλέπετε στό είσαγωγικό αύτό κομμάτι συνυπάρχει δίχως ἀνάπτυξη — ή ἀνάπτυξη ἀνήκει στό ίδιο τό έργο — τό ἀποκαλυπτικό σάλπισμα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ἀγαμέμνονα

μὲ τὴν γιοιμάτη θέσις ἀποχώρηση τοῦ χοροῦ τῶν Γερόντων, ἀπὸ τὸν τραγικὸν χῶρον. Ὁ
ἴδιος ὁ χορὸς ὅταν μπαίνει καὶ τοποθετεῖται στ' ἀνάκτορα τῶν Ἀτρειδῶν γιὰ νὰ παρα-
κολουθήσῃ ὅσα συμβοῦν μέχρι τέλος κατέχεται ἀπὸ βαθειές σκέψεις ποὺ σιωπηλὰ τοῦ
χαράζουν τὸ νοῦ. Κυλάει τὸ ἔργο, κυλᾶν οἱ πράξεις τῶν Ἀνθρώπων κι' οἱ Γέροντες μὲ
τὶ ἀγωνία καὶ τὶ φόδο θλέπουν τὸ τέλος ἢ τὴν ἀρχὴν μιᾶς μεγάλης συμφορᾶς;

Αλλὰ ἡ μοίρα πορεύεται ἀνάμεσά τους κι' ἡ Κλυταιμνήστρα σκοτώνει τὸν Ἀγα-
μέμνονα, τὴν ίδια ὥρα ποὺ ἡ Κασσάνδρα σπαράζει στοὺς προφητικούς της χρησμούς,
τοὺς τελευταίους, γιὰ ν' ἀκολουθήσει τὸ ίδιο τέλος τοῦ Ἀγαμέμνονα ἀπὸ τὸ ίδιο φονικό
χέρι τῆς Κλυταιμνήστρας.

Ο χορὸς καταλαβαίνει τὸ κορύφωμα τῆς τραγωδίας ποὺ εἶναι θεατὴς κι' ἀπὸ τὸ
στόμα τοῦ κορυφαίου γέροντα δγαίνει τό : Σήμιχνεν ἡ ὥρα... "Εγινε δτι εγινε !

Κι' ἀρχίζει τὸ ἀτέλειωτο μοιρολόγι τῶν «Χοηφόρων» πάνω στὸν τάφο τοῦ Ἀγαμέ-
μνονα μὲ κορυφαία τὴν Ἡλέκτρα τὴν θυγατέρα του. "Ενας ὄδυρμός βαθύς, ὁδυνηρός, γιὰ
τὸν θαμένο βασιληᾶ τὸν πατέρα της.

Μὰ δ Ὁρέστης φτάνει ἐκδικητής, φονεύει τὴ μάνα του καὶ τὸν Αἴγισθο, τρομά-
ζουν οἱ γυναικες, κι' οἱ Θεοὶ μαζύ, τρομάζει κι' ὁ ίδιος ποὺ κυνηγημένος φεύγει ἀπὸ τὶς
ἔριννυες γιὰ νὰ χαθῇ μακριὰ ἀπὸ θλέμπικα ἀνθρώπου μὰ κάτω ἀπὸ τὰ μάτια τῶν Θεῶν,
γιατὶ οἱ ἀνθρώποι μαζί τους φέρνουν καὶ τοὺς Θεούς των. Σπαραχτικὰ καὶ πένθιμα οἱ
Χοηφόρες χάνονται κλείνοντας ἔτσι ἵνα μεγάλο κύκλο ἀπὸ βουλεύματα τῆς μοίρας καὶ
τῶν Ἀνθρώπων.