

Ιλια Βαΐσφελντ



Η τελευταία μου συζητηση με τον αἰζενστάϊν

Το Χειμώνα του 1948, δ. Ι. Βάισφελντ, καθηγητής της Κίνης δραματουργίας στό Ινστιτούτο Κινηματογραφίας της Μόσχας είχε μιά μακριά συζήτηση με τὸν Σεργκέϊ 'Αιζενστάϊν. 'Εκείνη τὴν ἐποχὴν ἔμεναν στὸ ίδιο κτίριο τῆς Ποτύλικα, ἐνὸς χωριοῦ ἔξω ἀπὸ τὴν Μόσχα, δῆπον ἀργότερα κτίστηκαν τὰ σημερινὰ στούντιο τῆς «Μόσφιλμ». Ἡ συζήτηση ἦγινε στὶς 9 Φεβρουαρίου, καὶ τὸ ίδιο δράδυ, ὁ Βάισφελντ ἔγραψε αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Σεργκέϊ Μιχαήλοβίτς. Δυσδέ μέρες ἀργότερα στὶς 11 Φεβρουαρίου, ὁ μεγάλος κινηματογραφιστής πέθανε ἀπὸ καρδιακὴν προσβολὴν.

Ἄυτὸ τὸ ἀνέκδοτο μέχρι σήμερα κείμενο, διαδάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν 'Ιανουάριο του 1968, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 70ῆς ἑπετεῖου ἀπὸ τὴ γέννησην τοῦ Σεργκέϊ 'Αιζενστάϊν.

Τηλεφώνημα:

—Μπορεῖτε ν' ἀνεβῆτε ἀμέσως;

'Ανεβαίνω στὸ σπίτι τοῦ Σεργκέϊ Μιχαήλοβίτς. Μὲ ὑποδέχεται στὴν πόρτα:

—Νοιῶθω μεγάλη ἐπιθυμία νὰ ξεσκάω λίγο. Μοῦ ἀπένειμαν τὸ ἀναμνηστικὸ μετάλλιο γιὰ τὸν 80ὸ ἑπέτειο τῆς Μόσχας! 'Ο Λγκέεφ κι' ὁ 'Αντόνοφ ήταν ἐκεῖ. "Ηπιαν καὶ λίγο. Ήταν σκεδόν ἔνα μικρὸ συμπόσιο. Διυστυχῶς ἐγὼ δὲν πίνω.

Τοῦ μιλάω γιὰ τὸν τιμπτικὸ ἐκδήλωσην ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει σὲ λίγο γιὰ τὸν 50ὸ ἑπέτειο του καὶ ποὺ ὁ Σεργκέϊ Μιχαήλοβίτς είχε ζητήσει ν' ἀναβλήθει.

—Ο ἑορτασμὸς ἀναβλήθηκε γιὰ δεκαπέντε μέρες. Καὶ θὰ είναι μᾶλα βραδιά ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ 'Αιζενστάϊν. Ναί, είναι καιρὸς νὰ πεθάνω! Δὲν ἔχω παρὰ νὰ κυττάξω τὸ καρδιογράφημα... "Εβαλα κι ὅλας κάποια τάξη σ' δ, τι ἀποτελεῖ τὴ

φιλολογική μου κληρονομία. Είμαι σὲ θέση νὰ τὴν μεταβιβάσω. Κυττᾶξτε καλύτερα, λέει γελώντας ὁ Σεργκέϊ Μιχαήλοβιτς καὶ σπάκνεται ἀπὸ τὴν πολυθρόνα του.

Στὴν εἶσοδο, ύπάρχει ἔνα ντουλάπι γεμάτο μὲ φακέλλους καὶ στίβες χειρόγραφα.

—'Απ' αὐτὴ τὴν μεριὰ —τὸ πρόβλημα τοῦ χρώματος. Ἐδῶ — τὸ ιστορικὸ τοῦ γκρό-πλάνου, τὰ ἀπομνημονεύματά μου, ἡ θεωρία τῆς οκνοθεσίας. "Επειτα, ὁ Γκόγκολ, ὁ Πούσκιν... Νὰ καὶ τὸ πιὸ ἐπείγον: «Ιβάν ὁ Τρομερός». Μιὰ δουλειὰ πολὺ σημαντικὴ ἄλλὰ δχι ποδοτικά: Πρέπει νὰ γυρίσω δριμένες σκηνές, νὰ ξανακάνω μοντάζ. Πῶς, ὅμως, νὰ πάω γιὰ γύρισμα; "Οχι, αὐτὸς ὁ καφτερός πλιος δὲν είναι γιὰ μένα! ...Τὸ πλάνο ἑργασίας τοῦ «Φοβεροῦ» είναι ἔτοιμο. Δὲν ύπάρχει λόγος νὰ ἐγκρίθει τὸ σενάριο.

Λοιπόν, ἀπὸ τί νὰ ἀρχίσω; 'Απὸ τὸ φίλμ; Τὸ χρώμα; Τὴν οκνοθεσία; Τὸν Γκόγκολ; Τὸν Πούσκιν; Νά, ἐδῶ είναι ὁ Πούσκιν. (Δείχνει βιβλία καὶ χαρτιὰ μὲ σημειώσεις). Στὴν πραγματικότητα, ποιό είναι τὸ θέμα δλῶν τῶν ἔργων τοῦ Πούσκιν; "Ἄς ἀπλοποιήσουμε τὸ σκῆνα: "Ενας γέρος φράζει τὸ δρόμο τῆς εὔτυχίας. Διὸ νέοι ἀγαποῦνται κι ἔνας γέρος μπαίνει ἐμπόδιο στὸν ἔρωτά τους. Θυμηθῆτε τὸν «Εὐγένιο 'Ονιέγκιν», τοὺς «Τσιγγάνους», τὸν «Μπόρις Γκοντούνωφ», τὸν «Κόρη τοῦ Λοχαγοῦ»... Στὴ «Ντάμα Πίκα» ἡ γραμμή κρύβει τὸ μυστικό. Στὸν «Φιλάργυρο 'Ιππότη» δὲν ύπάρχει ἔρωτας, ἄλλὰ ύπάρχει ὁ γέρος, ποὺ κρύβει τὰ λεφτά, ποὺ τὰ κρατάει ζηλότυπα καὶ δὲν τὰ δίνει σὲ κανέναν... Πῶς συμβαίνει κανεὶς νὰ μὴν ἔχει ἄκρο μῆλος γι' αὐτά; Καὶ τὸ πιὸ

περίεργο είναι ὅτι αὐτὴ ἡ φαινομενικὴ μονοτονία στὸ θέμα δὲν ἐμπόδιζε τὸν Πούσκιν νὰ μεταφέρεται σὲ ὀποιαδήποτε χώρα, σὲ ὀποιαδήποτε ἐποχή, νὰ δημιουργεῖ στὰ πιὸ διαφορετικὰ εἶδον. Μιὰ μεγαλοφύτης πληθώρα σκέψεων, πεπρωμένων, χαρακτήρων σὲ μιὰ μοναδικὴ κατάσταση - θέμα, ποὺ χαρακτηρίζει δλο τὸ ἔργο τοῦ Πούσκιν: "Ενας γέρος ποὺ ἐμποδίζει ν' ἀγαποῦνται, ὁ ἀπραγματοποίητος ἔρωτας ἐνδὲ νέου, τὸ δηνειρό τοῦ ἀπραγματοποίητου ἔρωτα. 'Απὸ ποὺ γεννιοῦνται δλα αὐτά; "Οπως ξέρετε, δταν ὁ Πούσκιν ἦταν ἀκόμη στὸ Λύκειο, ἔρωτεύθηκε τὴν γυναίκα τοῦ Καραρζίν. Τῆς ἔγραψε καὶ τῆς ζήτησε ραντεβοῦ. Ἐκείνη ἔδειξε τὸ γράμμα στὸν ἄνδρα τῆς καὶ πήγαν κι' οι δυὸ μαζὶ στὸ ραντεβοῦ, ποὺ τῆς ζητοῦσε ὁ Πούσκιν. Τὸ γεγονός ἦταν γι' αὐτὸν ἐνα διαῦμα, ἀπὸ τὸ δόποιο δὲ μπόρεσε ν' ἀπαλλαγεῖ σ' δλη του τὴν ζωή. Η Ναταλία Γκοντεάροβα, ἡ γυναίκα του, τοῦ τὰ συγχωροῦσε δλα. Θυμηθῆτε τὸ περιφημό ἐπεισόδιο, τὸν πρώτην νύχτα τοῦ γάμου: Τὸ πρωὶ ὁ Αύτοκράτορας περνάει κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ Πούσκιν καὶ μὲ τὸ μαντήλι του, κάνει σινιάλο στὴ Ναταλία... Κι ἔπειτα δλα τὰ δλλα, ἔκείνα ποὺ ζέρουμε ἀπὸ τῆς δεκάδες τῶν μαρτυριῶν. Η ἔλλειψη κάθε πραγματικοῦ συναισθήματος ἀπὸ τὴ Ναταλία, τὰ βάσανα τοῦ Πούσκιν... Υπόμενε τὰ πάντα. Γιατί; Η Ναταλία Γκοντεάροβα θύμζε στὸν Πούσκιν τὸν πρῶτο του ἔρωτα, τὴν γυναίκα τοῦ Καραρζίν. Καὶ σημειώστε ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἔνας γέρος ἦταν ἔκείνος, ποὺ ἐμπόδιζε τὸν πραγματοποίησην τοῦ ἔρωτα. Αὐτὸ τὸ διαῦμα, τὸ πιὸ σοβαρὸ στὴ ζωὴ τοῦ Πούσκιν, ἦταν ίσως ἀσυνεί-

δπτο. 'Αλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ μὴ φαίνεται σ' δλο του τὸ ἔργο, ἔμεινε τὸ μοναδικὸ θέμα, μὲ παραλλαγές. Αὐτὸ τὸ θέμα μποροῦσε νὰ καμουφλαριστεῖ πολὺ βαθειά, νὰ πάρει μυθολογικὴ μορφή, τὴ μορφὴ τοῦ ρομάντου ἢ τοῦ ιστορικοῦ δράματος. 'Αλλὰ δὲν ἔξαφανίζόταν ποτέ. Είναι παρὸν σ' δλα τὰ ἔργα, ἀκόμη καὶ τὰ λιγότερο σημαντικὰ τοῦ Πούσκιν. «Ο Φρόύντ», θὰ μοῦ λείπε. "Οχι, δχι ὁ Φρόύντ! "Εχετε δικό νὰ ισχυρίζεστε ὅτι ὁ Φρόύντ είναι γιὰ μᾶς ἔνας χῶρος ξένος, μακρυνός, χαμένος! Τὸ μοναδικὸ ἔργο τοῦ Φρόύντ ποὺ γράφτηκε μὲ δύναμη καὶ λάμψη μιλοῦσε γιὰ τὸν Λεονάρδο. 'Αλλὰ καὶ σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο χανόταν μέσα στὸν ἔρωτισμό, ξέκοβε τὴ ζωὴ τοῦ δημιουργοῦ ὥπο τὸν πραγματικότητα. Η υπερβολικὴ ἀπασχόληση μὲ τὸν ἔρωτισμό, ἔβλαψε τὸν Φρόύντ. "Οσο γιὰ τοὺς μαθητές του, είναι ἡ ἀνίσχυρη φτώχεια, ἡ φθορά... "Οχι, ὁ Φρόύντ δὲν ἔχει καρμιὰ θέση ἐδῶ. Ο ἔρωτας τοῦ Πούσκιν δὲν ἔχει καρμιὰ διέσπει μὲ τὸν ἔρωτισμό. 'Ο ἔρωτας αὐτὸς ὑπῆρξε ἡ διαγώδια τῆς ζωῆς του, ποὺ σφράγισε δλη του τὴ δημιουργία. "Ετοι γεννηθῆτε τὸ μοναδικὸ του θέμα ποὺ περνάει μέσα σ' δλο του τὸ ἔργο. 'Επαλπθεύστε τὸ μόνος σας, καὶ θὰ δεῖτε ὅτι δὲν ύπάρχει τρόπος νὰ ξεφύγει κανεὶς...

—Ξέρετε; Προσπάθησα νὰ μελετήσω τὸν Τσάπλιν, κάτια ἀπὸ τὴν ίδια γωνία. 'Αλλά... (ἀστειευόμενος ὁ Σεργκέϊ Μιχαήλοβιτς, μὲ ἀπειλεῖ μὲ τὸ δάκτυλο) μὴν πεῖτε σὲ κανέναν αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ. Μπορεῖ νὰ μοῦ κλέψουν τὴν ίδέα.

'Ο Τσάπλιν σ' δλη του τὴ ζωὴ ἀγάπησε τὴ γυναίκα τοῦ Χέρστ. Οι πολλοὶ δεσμοὶ του, δὲν ἦταν παρὰ προσχή-53

ματα γιὰ δίκες και γιὰ καταστρεπτικὲς διατροφὲς ποὺ ύποχρέωναν τὸν Τοάπλιν νὰ «λυτρώνεται». Ἀλλάζει γυναῖκες γιὰ νὰ βρεῖ τὴν μία, ἐκείνην ποὺ μοιάζει μὲ τὸν μοναδικὸν του ἔρωτα. «Ἐτοι καὶ ὁ Πούσκιν ψάχνει, καὶ ἀνάμεσα σὲ δεκάδες, ἀνακαλύπτει τὴν Ναταλία Γκοντσάροβα, ἡ ὥποια μοιάζει μὲ τὴν γυναῖκα τοῦ Καραμζίν. Ὁ Τοάπλιν κῆθελε νὰ ξεχάσει, νὰ εθίσει, νὰ γράψει ἀπὸ τὴν μνήμην του τῆς κοπέλλες, ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ζωὴν του. Κι ἔτοι γεννήθηκε ὁ «Κύριος Βερντού». Κατέστρεψε δλες τὶς γυναῖκες στὸ δόνομα τῆς μᾶς, τῆς μοναδικῆς. Κι' ὅμως, ὁ «Κύριος Βερντού», ήταν ἀποτυχία. «Οχι μόνο στὴν Δύση ἀλλὰ καὶ σὲ μᾶς. Καὶ εἶναι εὔνόπτο. Στὸν «Βερντού» ὁ Τοάπλιν δὲν καταφέρνει νὰ ξεπεράσει τὸ στενὰ αὐτοβιογραφικὸν πλαίσιο, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε κι ὁ Πούσκιν. Ἡ ταινία του δὲν ἔχει πλατεία ἀπόκτηνε, γενικευμένη ομηροδία, δὲν μπορεῖ ν' ἄγγιξει τὰ αισθήματα χιλιάδων ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι ἔνα ἔργο ἑξωτερικευμένο. Στρέφεται πρὸς τὰ μέσα, πρὸς τὸ βάθος. Δὲν μιλάει παρὰ μόνον γιὰ διὰφορὰ τὸν ἴδιο τὸν Τοάπλιν ἢ τοὺς πιὸ στενοὺς φίλους του. Πραγματικά, τὸ θέμα εἶναι πολὺ στενὰ αὐτοβιογραφικό.

Διαβάζω Γκόγκολ. Οἱ σκέσεις του μὲ τὸν Πούσκιν, δὲν εἶναι καινούργιο πρόβλημα. Εἶναι γνωστὴ ἡ φιλία τους. Ὁ Πούσκιν ἔδωσε στὸν Γκόγκολ τὸ θέμα γιὰ τὶς «Νεκρὲς Ψυχὲς» καὶ τὸν «Ἐπιθεωρητή». Ὁ Πούσκιν δὲν κῆθελε γιὰ τὸν ἑαυτό του αὐτὰ τὰ θέματα, γιατὶ δὲν συνδέονταν μὲ τὸ κυρίως θέμα του. Αὐτὸ δὲν εἶναι χαρακτηριστικό; Τὸ θέμα τοῦ Γκόγκολ ήταν ἐντελῶς διαφορετικό! Τὸ θέμα τοῦ Γκόγκολ εἶναι ἡ ἀδυναμία νὰ παντρευτεῖ

να ζευγάρι. Κυττάξτε τὸν «Τύμεναιο». Στὴν ζωὴν τοῦ Γκόγκολ ἡ γυναῖκα κατέχει μιὰ ξεχωριστὴ θέση. Δὲν παντρεύτηκε ποτὲ του, δὲν γνώρισε τὸν ἔρωτα. Τὸ πρῶτο του κείμενο, ποὺ δημοσίευσε, εἶχε τίτλο: «Ἡ Γυναῖκα». Στὸ ἔργο του ὁ Γκόγκολ ἐπανέρχεται πολλὲς φορὲς στὸ θέμα τοῦ ἀπραγματοποίητου γάμου.

... Ὁ Γκόγκολ κῆθελε νὰ γράψει μιὰ τραγῳδία, ὥπως ὁ Πούσκιν. Μέσω τοῦ Τύπου ἀνάγγειλε τὴν δημοσίευση μιᾶς ιστορικῆς τραγῳδίας. «Ε, λοιπὸν δὲν τὰ κατάφερε ποτέ! Στὸ βάθος — ἵσως χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖ — ὁ Γκόγκολ ζήλευε τὸν Πούσκιν. Βασανίζοταν ἀπὸ ζήλεια. Τὸ σκέφθηκα πολὺ αὐτό: «Τί εἶναι ἀκριβῶς ὁ «Ἐπιθεωρητής»; Καὶ πῶς γεννήθηκε; Καὶ κατέληξα σὲ μιὰ ιδέα, ποὺ ἐκ πρώτης δψεως μπορεῖ νὰ φανεῖ ἀστεία. Ἀπελιθωμένος ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ γράψει τραγῳδία, ὁ Γκόγκολ ζήραψε μιὰ παραδία τραγῳδίας, τὴν παραδία τοῦ «Μπόρις Γκοντούνοφ». Ὁ «Ἐπιθεωρητής» εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ παραδία, καμουφλαρισμένη, κρυμμένη μὲ μεγάλη φροντίδα. Ναί, γελάτε καὶ γελάω κι ἔγω. Κι ὅμως!... Συγκρίνατε μιὰ δλόκληρη σειρὰ λεπτομερειῶν: «Ο ψευτό - Ντιμίτρι στὸν Γκοντούνοφ εἶναι ὁ Χλεστάκοφ στὸν «Ἐπιθεωρητή». Τὸ καπέλλο τοῦ Μονομάκ εἶναι τὸ δίκωχο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀστυνομίας, ἡ βωβὴ τελικὴ σκηνὴ τοῦ «Ἐπιθεωρητή» εἶναι ἡ τελευταία φράση τοῦ Γκοντούνοφ»: «Ο λαὸς ἔμεινε ἀφωνος». Ἡ Μαρίνα; Μὰ ὑπάρχει ἐπίσης στὸν «Ἐπιθεωρητή», καὶ σχεδὸν μὲ τὸ δνομά της. Εἶναι ἡ Μαρία Ἀντόνοβνα, ποὺ τὸ δνομά της προφέρεται «Μαριπόνα». «Οσο περισσότερο ψάχνω

τόσο περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκω, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Γκόγκολ παραδοῦσε τὸν «Μπόρις Γκοντούνοφ». Κυττάξτε δλες αὐτὲς τὶς ύπογραμμίσεις. Δείχνουν τὰ σημεῖα ὅπου ἡ σύμπτωση εἶναι κτιστητή. Εἶναι διασκεδαστικό, σύμφωνοι. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια. Ἀνίκανος νὰ γράψει τραγῳδία, ὁ Γκόγκολ γράφει μιὰ μεγαλοφυῆ κωμῳδία, ποὺ ἰσως ἀσυνείδητα παραδοῦσε τὸν «Μπόρις Γκοντούνοφ». Λοιπόν, κατὰ τὴν γνώμην σας, δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἐργαστεῖ κανεὶς πάνω σ' ὅλα αὐτά; Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον! Ἐγὼ ἐργάζομαι. Ψάχνω σὲ βιβλία, διαβάζω! Ἀλλὰ πέστε μου, ἀπὸ τί νὰ πρωταρχίσω; Τί πρέπει νὰ πρωτοκάνω; Τὴν «Ἀνοιξη», πρέπει νὰ πεθάνω...

Καὶ ὑπάρχει, ἀκόμα καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ χρώματος. Κατὰ τὴν γνώμην μου τὸ πρᾶγμα εἶναι βαφές. Ισχύει ἡ ίδια ἀρχή, ποὺ ισχύει καὶ γιὰ τὸ «Δίλλωση», γιὰ τὸν ὄμιλοῦντα κινηματογράφο, τὴν όποια δημοσιεύσαρε ἔγω, ὁ Ἀλεξαντρώφ καὶ ὁ Πουντόβκιν. Γιὰ νὰ μιλήσουμε κονδρικά: Τὸ τρίξιμο μιᾶς μπότας, ποὺ βλέπουμε στὸν δόθοντα, δὲν εἶναι ἀκόμη τέχνη. Η τέχνη ἀρχίζει ἀπὸ τὴν συγχρήματα ποὺ ὁ πήχος τοῦ τριξιμάτος τῆς μπότας πέφτει πάνω σ' ἔνα διαφορετικὸ δόπικὸ πλάνο καὶ γεννάει συνειρμικὲς παραστάσεις. Τὸ ίδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ χρώμα: Τὸ χρώμα ἀρχίζει ἐκεῖ ὅπου δὲν ἀνταποκρίνεται, πιά, στὸν φυσικὸ χρωματισμό. Νομίζω ὅτι ἀνακάλυψα ἐδῶ τὴν δυνατότητα νὰ λυθεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα τοῦ ἔγχρωμου κινηματογράφου: τὸ πράσινο. Η χλόη εἶναι πράσινη; Εἶναι! Ἀλλὰ πρόκειται γιὰ ἔνα χρώμα «κηπικὰ καθαρό». Στὴν πραγματικότητα, εἶναι ἀδύνατο νὰ ξεκόψουμε τὸ χρώμα τῆς

χλόνες ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ οὐρανοῦ. Χωρὶς τὰ χρώματα τοῦ περιβάλλοντος, χωρὶς δλα ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὸ δεδομένο ἀντικείμενο, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργήσουμε τὴν πραγματικὴν ἀπεικόνισην τοῦ χρώματος αὐτοῦ τοῦ ἀντικείμενου. Τὸ «πράσινο» τῆς χλόνες δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὸ γαλάζιο τὸ οὐρανοῦ. Ἡ φύση ἀνακατεύει τὰ χρώματα. Δῶστε στὴν χλόν τὴν ἀντανάκλασην τοῦ οὐρανοῦ καὶ θὰ ἔχετε τὸ ἀκριβὲς χρῶμα, ποὺ δὲν θὰ ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸν φυσικὸ χρωματισμό, ἀλλὰ ποὺ θὰ εἶναι τὸ μόνο πραγματικό. Καὶ θὰ τὸ ἀποδεῖξω στὴν πρᾶξη... Ἀλλὰ δχι. (‘Ο Σεργκέϊ Μιχαήλοβιτς χαμογελάει). Δὲν θὰ τὸ ἀποδεῖξω! Δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα, πρέπει νὰ πεθάνω...

(Καθὼς ἔμαθα ἀργότερα, τὸ θέμα τοῦ χρώματος ἀποτέλεσε τὸ ἀντικείμενο τῆς ἀρχῆς μᾶς λαμπρῆς καὶ λεπτεμεροῦς μελέτης, ποὺ ἔμεινε ἀτελείωτη πάνω στὸ τραπέζι τοῦ Σεργκέϊ Μιχαήλοβιτς, τὴν ήμέρα τοῦ θανάτου του — δυὸ μέρες μετὰ ἀπὸ τὴν συζήτησή μας.

Μετάφραση:

Ρ. Μητροπούλου—Δημητριάδη