

# ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΓΛΑ

## ’Ακουστική

Κατεβαίνει δ ὅχλος τῶν θῆχων.

Συλλαλητήρια φωτογραφιῶν

γι' ἄγιση μεταχείριση

κάτω δ βυθὸς τῶν συρταριῶν.

Θὰ νικήσουμε, θὰ νικήσουμε

ἀλαλάζουν αὐτὰ ποὺ δὲν εἶναι στὸ χέρι μας.

Παραδίνομαι λέει ή ἀντοχὴ

σ' ἔνα μικρόσωμο κι' ἀστεῖο πόγο.

Εἶναι δικό μας αὐτὸ ποὺ ἀπέτυχε,

νὰ μᾶς τὸ δώσετε διεκδικοῦν

ὑψώγοντας τὰ κομμένα χέρια τους

οἵ προσπάθειες.

Παρελαύγουν ἀστραφτερὰ μαχαίρια,

τ' ἀποθεώνει δ στόχος.

Λέξεις ποὺ δραπετεύουν ἀπὸ τὸ νόημά τους.

”Ἄλτ, ἄλτ, τὶς προφταίνει τὸ ἄλτ

καὶ τώρα τὸ ἵδιο πάλι σημαίνουν.

”Οπου ἔζησα, ὅπου ἀγαστέναξα ξαναγυρίζω

Ἐξαφανίζουται μέρες καθώς πρέπει.

Οἱ γειτόνισσες μέρες καταθέτουν  
πώς εἶδαν κάποιο ημερολόγιο  
νὰ πηδάῃ ἀπ' τὸ παράθυρο.

Καὶ μπαίνει ὁ θειμέλιος λίθος τοῦ χρόνου.

Πιᾶστε τον, πιᾶστε τον

δείχνουν ἔγα ἔρωτα ποὺ φεύγει τρέχοντας.

Ἄπλη συνωνυμία λέει αὐτὸς

κι ἀφήνεται ἐλεύθερος.

Τὸ πρίν, τὸ νῦν καὶ τὸ αὔριο  
δουλεύουν γιὰ τὰ σκοτεινὰ  
τεράστια συμφέροντα ιῆς σκόνης  
κι αὐτὰ πεθαίνουνε στὴν Φάθα.

Μαριχουάνα καπνίζει τὸ ψέμμα  
γιὰ νὰ εύτυχῃ μὲ δράματα ἀλήθειας.  
Σὲ πιστεύω ἀγάπη μου, σὲ πιστεύω

καθησυχάζει ἡ ἀνάγκη ἔνα παραμύθι.

Σὲ περίμενα χρόνια

κλαίγοντας ὅμολογει ἡ κλειστὴ πόρτα  
σ' ἔνα ἀντικλείδι.

Νικήσαμε, νικήσαμε

ἀλαλάζουν αὐτὰ ποὺ δὲν εἶναι στὸ χέρι μας.

Εἶμαι δικό σας, καταδικό σας

ὅρκίζεται τὸ ἄγνωστο.

Μέσ' τὰ εἰκονοστάσια τὰ στέφανα τοῦ γάμου  
λῆσε μας παρακαλοῦν τὸ λευκὸ ἔξτραφόρ  
ποὺ τὰ κρατάει δειμένα.

Ἐτοιμαστῆτε, μᾶς εἰδοποιοῦν κάθε τόσο,

ἔρχεται τοῦτο καὶ κεῖνο καὶ τ' ἄλλο τὸ καινούργιο.

Ἐμεῖς δὲν τὸ κουνᾶμε ἀπὸ δῶ

λένε τὰ ἴδια πράγματα.

Θὰ νικήσουμε, θὰ νικήσουμε

ἀλαλάζουν τὰ ἴδια πράγματα.

Ἐχω πέσει κάποτε κι ἀκόμα πεσμένη εἶμαι.

Άλλὰ πῶς; Τί δὲ μὲ κράτησε;

Τί περισσότερο βάρος ἔγινα ἀπ' δοῦ μπορεῖ νὰ σηκώσῃ  
τὸ φτενὸ κλαδὶ ποὺ εἶναι ὁ κόσμος;

Θὰ μὲ σηκώσῃ ποτὲ καμμιὰ ἔξήγηση ἀπὸ χάμω;

Μητέρα σὲ διαιώνισα θὰ μοῦ γράψῃ ὁ γιός μου,  
ἔδωσα στὸ παιδί μου τὸ ὄνομά σου.

Ἐμεῖς δὲν τὸ κουνᾶμε ἀπὸ δῶ

ἀπειλοῦν τὰ ἴδια πράγματα.

Ἀπελπισίες δλου τοῦ κόσμου ἐνωθῆτε  
καὶ φωγάξτε βοήθεια.

Άλλὰ ἡ Βοήθεια εἶπε: Ἐγὼ δὲν ἀνακατεύομαι,  
ἐγὼ εἶμαι ἔνας ἀπλὸς θυρωρός τῶν κραυγῶν σας.