

μια συζητηση με τον Γ. Μαρκοπουλο

Γνωρίσαμε ένα ανθρωπο γιομάτο δνειρα, φόδους, γιομάτο μουσική. Μᾶς μίλησε γι' αύτά τὰ δνειρα, τοὺς φόδους του, γιὰ τὴ γνήσια Ἑλληνικὴ μουσική, τὶς ἰδέες του καὶ τὰ πιστεύω του.

Τὸν εὐχαριστοῦμε.

Γιατί ἔφυγες τὸ 1967 ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιατί γύρισες πάλι πίσω;

Μέχρι τὸ 1967 σπούδαζα μουσικὴ (θεωρητικὰ βιολί καὶ πιάνο) στὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν. Εἶχα μιὰ εύρωπαϊκὴ παιδεία ποὺ ἀρχισε ἀπὸ τὸ 1961. "Ηθελα νὰ συνεχίσω τὴν παιδεία αὐτὴ γνωρίζοντας ἀπὸ κοντὰ δλα τὰ μουσικὰ μοντέρνα ρεύματα. Ταυτόχρονα μέχρι τὸ 1967 συνέθετα μουσικὴ γιὰ θέατρο καὶ κινηματογράφο καθὼς καὶ πολλὰ τραγούδια. Τὰ βιώματά μου καὶ τὸ ἐνστικτό μου μὲ δδηγοῦσαν στὶς γνήσιες θέσεις τῆς μουσικῆς τοῦ τόπου. Μουσικὴ γιομάτη τραγούδι καὶ χορὸ ἀπὸ παμπάλαια ἀκούσματα μεταφερμένα ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ καὶ μετουσιωμένα στὰ πανηγύρια καὶ τὶς ἐκκλησιές. Τὸ 1967 - 1970 δρίσκομαι στὸ καμίνι (ἀντιπανεπιστήμια, Μαρκοῦζε, Τζίμυ Χέντριξ, λαϊκὰ τραγούδια τοῦ κόσμου, κυριαρχία τοῦ σιτάρ, Μπήτλς, Μπόμπ Ντύλαν καὶ τέλος ἐπαναστατημένη ἀμερικανικὴ νεολαία μέχρι γεγονότα τοῦ Μάη). Σπουδάζω γιὰ λίγο καὶ ἀμφισθητῷ μὲ τρέλλα δλη τὴν εύρωπαϊκὴ μουσικὴ, δνομάζοντάς την, ἵσως ὑπερβολικά, δυμως μὲ ἀλήθεια σὰν Βάση, κουρέλια τῆς μουσικῆς μας. Γυρίζω πίσω μὲ δνειρα νὰ φτιάξω δρχήστρα μὲ τὰ δικά μας δργανα ποὺ τυχαίνει νά ναι τῆς Ἀνατολῆς. Νὰ γράψω μουσικὴ ψάχνοντας θαθιὰ μέσα μου γιὰ νὰ ξανασυνδεθῶ μὲ τὴν παιδικὴ κι ὅστερα ἐφηβικὴ ἡλικία μου τότε ποὺ ἥμουν γιομάτος σὰν ἀφρισμένο καζάνι ἀπὸ νταούλια, λύρες, ριζίτικα, ἀφρικάνικους χοροὺς καὶ μελίσματα τῆς Ἀσίας. Ξαναδρίσκω τὸ στίγμα μου. Τώρα είμαι δπως δλη μας ἡ μουσική, κι ἐγὼ παράνομος. Ἀπ' ἐδῶ καὶ μπρὸς ἔχω νέους παππούδες. Τὸν Ρωμανὸ τὸ Μελωδό, τὸν Ἀνδρέα Κρήτης, τὸν Ροῦντα, τὸν Ροδινό. "Εχω νέους συγγενεῖς στὸν Πόντο, στὴν Ἀραβία, στὶς Ἰνδίες καὶ στὸ Βαλκανικὸ ἀλώνι. Ψάχνω γιὰ καινούργια εἰδωλολατρεία ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὶς Ἐθραϊκὲς θρησκευτικὲς ιστορίες δπως τὸ ἴδιο ἔκανε τὸ λαϊκό μας τραγούδι.

"Ἐχεις πῆ, κάτω τὰ Ὡδεῖα. Ποῦ λοιπὸν μποροῦμε νὰ μάθουμε μουσική;

"Η θαλίτσα ἔχει ξεκινήση ἀπὸ μακρυά. Στὰ Ὡδεῖα μας καλλιεργοῦνται μουσικοὶ προορισμένοι νὰ ἐρμηνέψουν ἔργα εύρωπαϊκῆς κουλτούρας δπως τὰ περισσότερα κι ἀπὸ τὰ θέατρά μας.

΄Αλήθεια ποῦ ἔμαθε μουσικὴ δέ Μέγας Χαλκιάς;

΄Αλήθεια ποῦ ἔμαθε μουσικὴ δέ Ροῦντας;

΄Αλήθεια ποῦ ἔμαθε μουσικὴ δέ Περιστεράκης;

΄Αλήθεια ποῦ ἔμαθαν μουσικὴ δέ Μουντάκις ή δέ Ξυλούρης;

΄Αλήθεια, ποῦ ἔμαθε μουσικὴ δέ Βαμβακάρης;... Νομίζω ότι θὰ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε ἔστω καὶ γιὰ λίγο εύτυχισμένοι ὅτι μαθαίναμε δῆλοι μας μουσικὴ παιζόντας ἔνα δργανό. Θὰ μπορούσαμε νὰ χουμεδασκάλους μὲ θυζαντινὴ σημειογραφία νὰ διδάξουν. Οἱ καλύτεροι μουσικοὶ ποὺ παίζουν στὰ ἔργα μου, δὲν γνωρίζουν τὴ λεγόμενη εύρωπαϊκὴ μουσικὴ καὶ πιστέψτε με εἶναι καταπληκτικοί. “Ομως χάνονται κάθε μέρα. Θὰ μπορούσαν οἱ ἴδιοι νὰ χουν πολλοὺς μαθητές. Εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ κοντινά μου δνειρα, νὰ κάνω ἔνα εἶδος χώρου σὲ συντεχνία δπου δῆλα αὐτὰ θὰ δργανωθοῦν γιὰ νὰ διδαχθοῦν ἐλεύθερα καὶ μὲ καινούργιες μεθόδους, μακρὺ ἀπὸ τὶς παγερὲς αἴθουσες, καὶ τοὺς δασκάλους σὲ θάθρα. Θὰ ξανασυνδεθοῦμε μὲ τὰ παλιὰ νήματα, δπου δέ δάσκαλος παραδίδει σὲ μαθητές. “Ενα εἶδος ἄς ποῦμε ἀντιωδείου.

΄Ο Χατζηδάκις εἶπε ότι τὸ τραγούδι δὲν μπορεῖ νὰ θίγῃ προβλήματα.

΄Εσύ τί λέσ; Νοεῖται ἡ τέχνη ἔξω ἀπὸ τὴν πολιτική;

Δὲν ξέρω τί λέει ἡ τί δὲν λέει δέ Χατζηδάκις. “Ενα τραγούδι εἶναι πράξη. ‘Εφ’ δσον ζοῦμε μέσα στὶς πόλεις καὶ χτιζόμαστε, τὸ τραγούδι θὰ θγαίνει (ἐννοῶ τὸ ἀληθινό) ἀπὸ τὴν ἀνάγκη ποὺ ὑπαγορεύει δέ κόσμος. Κι ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνάγκη εἶναι νέα καὶ προέρχεται ἀπὸ νέους καὶ δ συνθέτης του εἶναι στὴ γενιά τους ἡ κοντά τους, τότε αὐτοὶ θὰ τοῦ ποῦν τί θὰ γράψῃ. ‘Η τέχνη ὅπως ξέρετε εἶναι ἔν ας δοκὸς πολιτικός.

Τί ἔχεις νὰ πης γιὰ τὸν Θεοδωράκη, τὸν Χατζηδάκη καὶ τὴ μουσικὴ τους;

Οἱ Βοῦδες ποὺ σᾶς καταπιέζουν ἔχουν πολλὰ πρόσωπα. Κι ὅτι ἔνας Βούδας τέλειωσε καὶ θέλει νὰ πεθάνει ἡ κουράστηκε ἡ εἶναι ἀρρωστος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πέσει, δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπει τὸ σύστημα. Θὰ τὸν τρώτε γιὰ χρόνια πολλά, ὅπως ἔφαγαν κάποτε οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς τριάκοντα τυράννους. ‘Η διαφορὰ εἶναι ότι ἐδῶ εἶναι ἔνας ἡ δυὸς τρεῖς κι δχι τριάντα, γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ διαλέξεις. “Αν ἥταν κάπως ἀλλιῶς θὰ ἔλεγα: Βγῆκες νὰ πᾶς στὴ δουλειά σου. Γιὰ κακή σου τύχη, νὰ μπροστά σου ἡ γοργόνα. Ζεῖ δέ Μέγας Ἀλέξανδρος ἡ πέθανε; ‘Εσύ πρέπει νὰ πεῖς τὸ μέγα ψέμμα ότι ζεῖ γιατὶ ἀλλιῶς δὲν πᾶς στὴ δουλειά σου. “Αν θέσθαια ἥταν κάπως ἀλλιῶς τὰ πράγματα. Διότι τὸ χειρότερο εἶναι ότι κανεὶς, οὕτε κατὰ διάνοια δὲν εἶναι Μέγας Ἀλέξανδρος. “Ας μὴ θεωρηθῇ αὐτὸ κάτι καυστικὸ γιὰ τὸν Θεοδωράκη. Τὰ λέω ἵσως γιὰ νὰ τὰ θλέπω κι δ ἴδιος, καὶ ἔσεις ποὺ αὔριο θὰ μπῆ-

τε στὸ σπίτι ποὺ σᾶς ἔτοιμάζουν. "Οσο γιὰ τὸν Θεοδωράκη, εἶναι μιὰ παλιὰ ἀλλὰ καλὴ καὶ δυνατὴ ἴστορία ποὺ ἔπαιξε καὶ θὰ παίξει τὸν ὅποιο ρόλο της. Ἡ μουσική του εἶναι στὴ διάθεσή σας γιὰ νὰ κάνετε τὶς κρίσεις σας.

Τί σκέφτεσαι γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Θεοδωράκη καὶ γιὰ τὶς κακὲς κρίσεις του γιὰ σένα;

.....

Εἶπες ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν ἑργατῶν μὲ τὰ παιδιὰ τῶν ἀστῶν ἔχουν κοινὰ προβλήματα. Ἀπὸ ποὺ ξεχινᾶς καὶ ποιὰ εἶναι τὰ κοινὰ αὐτὰ προβλήματα;

Νομίζω ὅτι ἡ ἀριστοκρατία τῆς καταγωγῆς ἔχει τελειώσει πιά. Τὰ παιδιὰ τῶν ἀστῶν ἔχουν κοινὰ προβλήματα σπουδῶν, κοινωνικῶν ἀλλαγῶν, καταπίεσης ἀπὸ γονιούς καὶ συμπεριφορᾶς στὸ χῶρο. Μέσα ἔκει γράφω.

Ποὺ ἀγήκεις;

Εἶμαι κληρωτὸς αὐτῆς τῆς ὥρας ὅπως εἶναι κάθε ἔνας μας.

"Αγ κάτι ἀπ' αὐτὰ ποὺ πιστεύεις διεῖ πέρα γιὰ πέρα φεύτικο, τί θὰ σημαίνῃ αὐτὸ γιὰ σένα καὶ τί θὰ ἔχαγες;

Θὰ ἀλλάξω κι ἄν θρῶ κάτι πιὸ ἀληθινό, ἄν μπορέσω θὰ προχωρήσω. Ἔγὼ θέλω ὅπως καθένας μας ὅμως... δὲν ἔξαρτάται πλέον ἀπὸ μένα. Ἐδῶ ἀλλάζουν γιὰ νὰ μὲ γελοιοποιήσουν, τὰ λόγια μου. Προσπαθοῦν νὰ διασπάσουν τὸ συγκρότημα τῆς ΛΗΔΡΑΣ. Τὴ μουσική μου τὴν πολεμοῦν. Βάζουν συνέχεια ἔνα τραγούδι ἀπ' τὸ διάλειμμα τὸ σατιρικὸ «τοῦ ἄνδρα τοῦ πολλὰ θαρύ» γιὰ νὰ μὲ γνωρίζει ὁ κόσμος ἀπ' αὐτὸ καὶ παραλείπουν καὶ θάσουν «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ», «ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ», «ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ» καὶ τόσα ἀλλα. Κουτσουρεύουν τὰ ἔργα μου καὶ βάζουν τὴ μουσική μου σὲ γύψινα καλούπια. "Ομως εὔτυχῶς οἱ νέοι εἶναι σήμερα πανέξυπνοι καὶ δὲν ξεγελιοῦνται εὕκολα. "Ετοι... εὔχαριστῷ πολύ. Γειά σας.