



ΣΥΝΘΕΤΕΣ

ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ

Ο Σεργκέϊ Προκόφιεφ (1891 – 1953) είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους συνθέτες, ο οποίος έκτός από άξιόλογες Συμφωνίες και Κοναέρτα γιά Πιάνο και Όρχηστρα, συνέθεσε έργα μπαλλέτου πάνω στά δύο παλαιοί και νέοι χορογράφοι δημιουργήσανε άξιόλογες χορογραφίες.

Δάσκαλος τού Προκόφιεφ ήταν ο μεγάλος Στραβίνσκι, πού έπιστης πρόσφερε άριστουργήματα στόν τομέα μουσική γιά μπαλλέτο.

Η φιλοδοξία πού διέκρινε τόν Προκόφιεφ από τήν νεαρή του ηλικία, τόν έκανε νά θεωρή τόν έαυτό του ίκανό, ώστε νά πιστεύη διτι μπορούσε νά ξεπεράσῃ άκομη και αύτόν τόν δάσκαλό του. Ο Προκόφιεφ έφυγε νεαρός από τήν Ρωσία και έζησε στήν Γαλλία έως τό 1937. Κατά τήν παραμονή του έκει, τό 1921 συνέθεσε τό έργο μπαλλέτου τό **Παραμύθι τού Χαζού** και τό 1934 ο Προκόφιεφ, υστερα από παραγγελλία τών Μπαλλέτων **Κύρωφ** τού Λένιγκραντ, άρχισε νά έργαζεται στήν μουσική του γιά τό έργο **Ρωμαίος και Ιουλιέττα**, πού παρουσιάστηκε τελικά στήν Ρωσία τό 1940 σέ χορογραφία Κωνσταντίν Σεργκιέγιεφ. Ο Προκόφιεφ είχε άρχισει νά αισθάνεται στήν Γαλλία πού διέμενε, σάν έξδριστος, γι' αύτό, τό 1937 άποφάσισε νά έπιστρέψη στήν γεννέτειρά του. Μαζί μέ τήν έπιστροφή του, πρόσφερε στούς νεαρούς συμπατρίτες του ένα εύχαριστο μικρό άριστούργημα: τό μικρό συμφωνικό ποίημα **Πέτρος και Λύκος**.

Στήν πατρίδα του πιά ο Προκόφιεφ, υστερα από τήν έπιτυχία τού **Ρωμαίος και Ιουλιέττα**, έργο δημοφιλέστατο, τό οποίο πολλοί χορογράφοι διασκεύασαν, παρουσίασαν και παρουσιάζουν άκομη, (ή γνωστή σέ μάς χορογραφία τού Μακμίλλαν παρουσιάστηκε στό Φεστιβάλ Αθηνών από τό διάσημο ζευγάρι Μαργκότ Φοντέιν και Ρούντολφ Νουρέγιεφ), συνέθεσε και άλλα έργα μπαλλέτου δημοσιεύοντας τά: **Σιδερένιο Βήμα**, **Ανεπτυγμένο παιδί**, **Άσχημη Πάτα**, τό μονόπρακτο μπαλλέτο σέ δύο σκηνές πού χορογράφησε ο **Άντονου Τιούντορ** και παρουσίασε στό Λονδίνο τό **1938 Gala Performance, Σταχτοπούτα, Πέτρινο Λουλούδι**, πού άρχισε νά τό συνθέτη μετά τήν άναγνωση μάς συλλογής παραμυθών τού Μπασσάφ, με θρύλους τών Ούραλλιων, (τό έργο αύτό ήταν συμπληρωμένο τό 1949, ή πρώτη του δημοσίευση έγινε ένα χρόνο μετά τόν θάνατο τού Συνθέτη τό 1954, από τά Μπολσόι σέ χορογραφία τού Λαθρόθσκι και

μέ τήν Μάγια Πλισέτσκαγια στό ρόλο τής θασίλισσας τού Χάλκινου Βουνού), τήν **Σουίτα μπαλλέτου Σού**, πού παρουσιάσθηκε από χορευτές τών Ρώσικων μπαλλέτων Ντιάγκιλεφ, **Άσωτος Υιός, Καλοκαιρινή Νύχτα** και **Ίθάν δ Τρομερός** πού πρόσφατα παρουσίασαν τά μπαλλέτα Μπολσόι σέ χορογραφία Γιούρι Γκριγκόροβιτς.

Η μουσική προσωπικότητα τού Σεργκέϊ Προκόφιεφ τόν τοποθετεί άναμεσα στούς πιό άξιόλογους σύγχρονους συνθέτες, έργων Μπαλλέτου.

