

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

* * *

Τό προσωρινά ἀπρόσωπο σύγχρονο μηχανογραφικό κράτος είναι τύραννος ἀσύγκριτα πιο ἀποτελεσματικός ἀπ' ὅσους γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα μέχρι σήμερα. Ή δύναμή του ἔγκειται στήν ἵκανότητα νά γνωρίσει τόν πολίτη σέ βάθος και νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ἐκ τῶν ἔσω καὶ δχι μόνο ἔξωτερικά ὅπως μέχρι χθές. Καθώς δέ αὐτά τά ἐπί μέρους πανίσχυρα κράτη ἐνώνονται, συντονίζονταις καὶ αὐξάνονταις τῇ δύναμή τους, η διεισδυτικότητα τῆς ἔξουσίας τους ἀνέρχεται κατακόρυφα. Κατέχουν τόσο ἀποδοτικά μέσα κατεξουσιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων πού οὔτε τά ὀνειρεύτηκαν οἱ τύραννοι τοῦ παρελθόντος. Κάτω ἀπό μιά ἄφογα δημοκρατική ἐπιφάνεια οἱ πολίτες δένονται μέ λεπτούς καὶ ἀδρατους ἄλλα πανίσχυρους ιστούς. Βρισκόμαστε στήν ἐποχή τῶν ἡλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων καὶ τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης. Ἐλάχιστοι καταλαβαίνουν αὐτό τό εἶδος τῆς τυραννίας γιατί η ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων στό σύγχρονο κράτος είναι κυρίως πνευματική. Μιά συστηματική καλλιέργεια τῆς σκέψης ἀπό αἰδονες ἔχει προετοιμάσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἔκανε νά ἐπιθυμήσουν αὐτήν τήν ὑποταγή. Τό κράτος πού ἔρχεται θά είναι η ἔκφραση τῶν πανανθρώπινων πόθων. Πειραμένοιμε ἀπό τό κράτος σήμερα ὅτι ζητοῦνσαν οἱ ειδωλολάτρες ἀπ' δλους μαζί τοὺς θεούς. Τό θέλουμε παραμένα μας προστάτη μας, θεό μας. Ζητοῦμε νά μᾶς δώσει το φαγητό μας, τά ροῦχα μας, τό σπίτι μας, τήν ψυχαγωγία μας, τή μόρφωσή μας, τήν ὑγεία μας. Καὶ τό κράτος δέχεται πονηρά τήν πρόκληση καὶ ὑποθάλπει τίς προσδοκίες μας. Ζητάει μόνον ἓνα ἀντάλλαγμα τήν ἀνεξαρτησία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς μας. Δίνουμε τά πρωτοτόκιά μας γιά ἓνα πιάτο φακῆς. Δώσαμε στό κράτος δικαίωμα νά μπει στό σπίτι μας, στίς σχέσεις τῆς οἰκογένειάς μας, νά ἐπηρεάσει τή σκέψη μας, νά διαπλάσει τά παιδιά μας. Τοῦ δώσαμε μέ τήν ἀνοχή μας, τήν δυνατότητα νά ξέρει γιά μᾶς ὅτι χρειάζεται γιά νά μᾶς ἀπαλλοτριώσει. Κατευθύνει τίς διαμάχες μας σέ ψεύτικες τεχνητές ἀντιθέσεις, ὥστε νά διατηροῦμε τήν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀφού ἔχουμε τήν δυνατότητα νά κάνουμε ἐπιλογές ἀνάμεσα σέ τόσο δῆθεν, ἀντίθετα πράγματα, ὅπως είναι π.χ. ὁ μαρξισμός καὶ ὁ καπιταλισμός, οἱ δύο δηλαδή σψεις πού πήρε στίς μέρες μας η ἀρχαία λατρεία τοῦ Μαμωνᾶ. "Εγινε πιά θμοιόμορφη η νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων, η ζωή τους, η ἐμφανισή τους, οι συνήθειές τους, οι ἐπιθυμίες τους, η προσδοκία τους. Αὕτη η θμοιομορφία,

πού φθάνει ἀκόμη καὶ μέχρι τήν κοινή παγκόσμια γλώσσα, είναι η ραχοκοκαλία τῆς ὑποταγῆς μας στόν ἐνιαίο παγκόσμιο κρατικό μηχανισμό πού μᾶς περιβάλει ὅπως τό δίχτυ μά, σάν τά ψάρια κι ἐμεῖς, δέν τόν βλέπουμε. Μᾶς ὀδηγούν μέ λεπτές ψυχολογικές μεθόδους νά θίλουμε, νά συμφωνούμε καὶ νά πιστεύοντες αὐτό πού πρέπει νά κάνουμε, αὐτό πού θέλει χρονικά ἔτσι κι ἀλλιώς. Οι φιγωτές στολές πού θά φορούμε όλοι στό πορευεσμένο κάτερο γίνεται πιά φαρμάκευτες. Ή θμαδοποίηση, η ὄγελοποίηση, η μαζοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει σύναιστικά ἡδη ἐπιτευχθεῖ. Τό μυστήριον τῆς ζωμίας ἔφθασε πιά στό τελικό του στάδιο. Γιατί οι ἀνθρώποι «τήν ἀγάπην τῆς ἀληθείας ούκ ἔδεξαντο εἰς τό σωθῆναι αὐτούς» (Θεσσ Β' β' 10).

(Περιοδικό «Οι Ρίζες»)

Υπεύθυνος: Άλ. Καλόμοιρος
Θεμ. Σοφούλη 38, τηλ: 412259
54655 Θεσσαλονίκη