

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΗΤΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ

I. ΦΘΕΝΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔ/ΛΕΙΟΥ

"Οπως κάθε σκοπός που έπιδιώκει τὸ Σχολειό τότε μόνο μπορεῖ νὰ διοκληρωθῇ σᾶν ἔχῃ βοηθό καὶ συνεργάτη τὸ σπῆτι στὴ δουλειά Του, ἔτσι κι' ὁ σκοπός που έπιδιώκομε μὲ τὴ διδασκαλία τῶν φυσιογνωστικῶν μαθημάτων θὰ ἔμενε ἡμιτελής, δταν τὸ ἴδιο τὸ σπῆτι δὲν θελήσει νὰ συμβάλῃ στὴν διοκλήρωσή του.

'Η παρατήρηση, ἡ ἔρευνα τὸ λογικῶς σκέπτεσθαι, ἡ ἀγάπη κι' ἡ ἐναρμόνιση τοῦ παιδιοῦ στὸ φυσικὸ περιβάλον, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ έπιτευχθοῦν μὲ τὴν δλιγόχρονο διδασκαλία που διαθέτει τὸ Σχολειό γύρω ἀπὸ τὰ σχετικὰ μαθήματα, καὶ πρὸ πάντων μὲ τὴ διάσπαση τοῦ ἐνδιαφέροντος που ύποχρεώνεται νὰ κάνῃ ἀπὸ τὴ ποικιλία τοῦ διδακτικοῦ περιεχομένου τοῦ προγράμματος. Τὸ σπῆτι δημοσίευσης ἔχει καὶ περισσότερο χρόνο στὴ διάθεση του, καὶ εύκολώτερα τὰ μέσα γιὰ νὰ πετύχῃ καὶ νὰ καλλιεργήσῃ συστηματικώτερα τὸ σκοπὸ αὐτό, κι' ἔτσι νὰ συμπληρώσῃ δτι τὸ Σχολειό δὲν προφτάνει νὰ κάνῃ μὲ τὴ Φυσιογνωστικὴ διδασκαλία.

Σ' δλα τὰ σπῆτια καὶ δὲν ἔννοω μόνο τὰ ἀγροτικὰ γιὰ τὰ ὅποια εἶναι πολὺ εύκολώτερο τὸ πρᾶγμα, μὰ καὶ στὰ ἀστικὰ ἀκόμη μπορεῖ τὸ παιδί μὲ τὴ καθοδήγηση τοῦ σπῆτιοῦ, καὶ ἐφαρμόζωντας τὶς δδηγίες που παίρνει ἀπὸ τὸ Σχολειό, νὰ φυτέψῃ διάφορα φυτά, λουλούδια ἢ δτι ἄλλο, κι' ἔτσι ἀπὸ σπόρο ἀκόμη νὰ τὰ

παρακολουθήσῃ ώς δτου μεγαλώσουν και μὲ τὴ δική του αὐτοψία νὰ μάθῃ και νὰ ἀσκηθῇ στὴ παρατήρηση και στὴν ἔρευνα.

Σύγχρονα δμως, και τοῦτο εἶναι τὸ σπουδαιότερο, ἡ ἀγάπη τοῦ παιδιοῦ στὸ φυτὸ ποὺ μόνο του ἐκαλλιέργησε και τὸ μεγάλωσε εἶναι τότε πηγαῖα, και σιγὰ σιγὰ ξαπλώνεται δσο και περισσότερο σ' δλη τὴ γύρω φύση; Τὴν ἀγάπη αὐτὴ δὲν μπορεῖ ποτὲ τὸ Σχολειὸ νὰ τὴν καλλιεργήσῃ δλότελα και τοῦτο εἶναι τὸ κυριώτερο ἀσφαλῶς μορφωτικὸ στοιχεῖο, ποὺ θὰ λείπει ἀπὸ τὴ δουλειὰ τοῦ Σχολειοῦ, κι' δταν ἀκόμη αὐτὸ διαθέτει Σχολικὸ κῆπο γιὰ τὴ δουλειὰ του. Γιατὶ δσο κι' ἄν ἐργάστηκε τὸ παιδὶ στὸ Σχολικὸ κῆπο, πάντα μένει μέσα του ἡ ἴδεα πῶς ὁ κῆπος αὐτὸς δὲν τοῦ ἀνήκει, τοῦ λείπει δηλαδὴ ἡ ἔννοια τῆς ἴδιοκτησίας ποὺ εἶναι ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ δλοκληρωθῇ κεῖνο ποὺ λέμε στοργή. 'Η στοργὴ αὐτὴ μόνο στὸ παιδὶ ἐκεῖνο ποὺ καλλιεργεῖ δικά του ἀποκλειστικὰ φυτὰ ἡ ποὺ κάνει ἀτομικὲς συλλογὲς μπορεῖ νὰ γεννηθῇ, στὰ ἄλλα παιδιὰ μιὰ ἀπλὴ συμπάθεια ἵσως νὰ γεννιέται μόνο, ἡ σκιὰ δηλαδὴ ἐκείνου ποὺ ἐπιδιώκομε. "Ἐπειτα κι' ἡ προσπάθεια τοῦ παιδιοῦ νὰ καταρτίσῃ δσο μπορεῖ τακτικώτερη και καλλιτεχνικώτερη τὴ Συλλογὴ ποὺ κάνει στὸ σπῆτι του, γεννᾶ σ' αὐτὸ τὴν ἀγάπη στὴν ἀρμονία και στὴ τάξη ποὺ ἡ ἐπίδραση της δὲν θ' ἀργήσῃ νὰ φανῇ κατόπιν και στὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς ἴδιωτικῆς του ζωῆς. 'Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὰ δμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε πῶς ἀπειρες θᾶναι οἱ εὔκαιριες ποὺ θὰ ἀντλεῖ τὸ σπῆτι ἀπὸ τὴ προσπάθεια αὐτὴ τοῦ παιδιοῦ, γιὰ τὴ καλύτερη διάπλαση τοῦ χαρακτῆρα του και τὴν ἀρτιώτερη διαπαιδαγώγηση του. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀναφέρῃ. ἔνα σωρὸ παραδείγματα ποὺ θὰ γινόντουσαν ἀφορμὴ νὰ ἀνακαλύψῃ τὸ σπῆτι τὰ ἐλαττώματα τοῦ παιδιοῦ και νὰ τὰ καταπολεμήσῃ, ἡ τὰ προτερήματά του και νὰ τὰ καλλιεργήσῃ κατάλληλα τότε. 'Άλλα και μόνο τὸ γεγονός δτι μὲ τὴ συνεχῆ ἀπασχόληση στὴν ἐργασία αὐτὴ θὰ ἔξοικειωθεῖ και θὰ ἀγαπήσει τὸ παιδὶ κάθε ἐργασία γενικά, εἶναι ἀρκετὸ νὰ καταλάβῃ κανεὶς πόσο συντελεστικὴ θᾶναι μιὰ τέτοια προσπάθεια γιὰ τὴ καλύτερη διαπαιδαγώγησή του.

Εἶναι φανερὸ λοιπὸν δτι τὸ σπῆτι παρακινώντας τὸ παιδὶ στὴ καλλιέργεια φυτῶν, λουλουδιῶν κλπ. εἴτε ἀπ' εύθειας στὸ κῆπο ἄμα διαθέτει τέτοιον, εἴτε μέσα σὲ γλάστρες, ἔρχεται νὰ βοηθήσῃ και νὰ συμπληρώσῃ, ὅχι μόνο τὸ διδαχτικὸ σκοπὸ τοῦ Σχολειοῦ, μὰ και τὸ μορφωτικὸ του ἔργο ἀκόμη. 'Απὸ τὶς σκέψεις αὐτὲς ξεκινώντας θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω στὸ ἐπόμενο φύλλο μέσα σὲ γενικές γραμμὲς ὠρισμένες πληροφορίες σχετικές μὲ τὸ τρόπο που πρέπει νὰ γίνωνται οἱ ἀτομικὲς αὐτὲς βοτανικὲς συλλογές.