

# ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ήλθεν δέ καιοδός νὰ χαρίσωμε καὶ στὰ βιβλία τὸ δῶρον τῆς εἰρήνης. — Αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ κτιρίου τῆς Ἐθνικῆς καὶ αἱ ἔλπides τοῦ κόσμου τοῦ πνεύματος.

Διαφωτιστικὸν ἀρθρὸν τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

Ἄπὸ πολὺν καιρὸν, δῆμος διαβάζομε στὶς ἐφημερίδες, σημαντικὲς προσπάθειες καταβάλλονται ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους τοῦ τόπου μας, γιὰ τὴν ἐπανίδρυση τῆς Ζωσιμαϊας Βιβλιοθήκης καὶ τὴν ἀνετη μάλιστα ἐγκατάσταση τῆς, οὐδὲ παραχωρούμενο κτίριο τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Χαροποιὸς ἡ εἰδησις αὐτὴ ἀπὸ πολλὲς ἀπόφεις. Πρῶτον, γιατὶ τὰ καῦμένα τὰ βιβλία —δοα ἔχοντα ἀντέξει στὴ φθορὰ τῶν περιπετειῶν— θὰ γνωρίσουν ἐπὶ τέλους κι' ἀντὶ, διὶ διόλεμος ποὺ τὰ ἔχει σκορπίσει ἐδῶ κι' ἔκεī ἔχει τελειώσει καὶ στὴ χώρα μας, οἱ ἔχθροὶ ἔχοντα φύγει καὶ ἡ εἰρήνη, ποὺ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ τόπου αὐτοῦ ἔχει κάμποσα χρόνια ποὺ ἥρθε, θὰ σημάνῃ πιὰ γι' αὐτὰ, νὰ σηκώσουν τὸ κεφάλι ἀπὸ «τὶς δὲς καὶ τὰ σπήλαια τῆς γῆς» νὰ ἰδοῦν θεοῦ πρόσωπο, νὰ νοιώσουν ἐπάρω τους τὸ ἄπαλδ χέρι ποὺ δδηγεῖ ἡ δίψα τῆς γνώσης.

Ἄς χαρίσουμε λοιπὸν καὶ στὰ βιβλία τὸ μεγάλο δῶρο τῆς εἰρήνης, γιατὶ περισσότερο Ἰωας αὐτὰ ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχοντα τὴν ἀνάγκη αὐτὴ, ἔχοντα τὴν τιελικάτη εὐπάθεια ὀδισμένων λουλουδιῶν, ποὺ δὲν ἀντέχουν στοὺς ἄγριους καιροὺς, μὲ μόνη διαφορὰ, διὶ δὲν πεθαίνουν δῆμος τὰ λουλούδια, γιατὶ ἡ γνωστικὴ οὐσία ποὺ περικλείνεται μέσα τους, εἶναι ἀθάνατη. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι καθαρῶς τουριστικὸς.

Δὲν ἔχουμε βέβαια τὴν ἀξίωση νὰ βλέπουμε τοὺς ξένους ποὺ ἔρχονται στὸν τόπο μας, ἀντὶ νὰ ἐπισκέπτονται τὰ ἀξιοθέατα καὶ νὰ τριγυρίζουν στοὺς δρόμους μιᾶς πόλης ποὺ ἡ Ἰστορία καὶ δὲν θρύλος συγ-

θέτουν ἔξαίρετο ἴστορικὸ βίωμα νὰ τρυπάνουν μέσα στὶς βιβλιοθήκες μας κι' ἔτοι φεύγοντας νὰ βαρύνουν τὸ μναλὸ τους χωρὶς νὰ κουβαλήσῃ τὸ σῶμα του, διὶ μπορέσῃ ἀπὸ τὸν ὑγεία τῆς Ἡπειρωτικῆς φύσης.

Οὐτε κι' ἐμεῖς πιστεύουμε σ' αὐτὸ ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ τουρίστες εἴναι τόσο ἀφελεῖς γιὰ νὰ μὴ ἀκολουθήσουν τὸ σωστὸ τους δρόμο.

“Ομως παρ’ δὲν αὐτὰ, ἡ στεγασμένη Βιβλιοθήκη σιδερωτικό σημεῖο τῆς πόλης καὶ σ’ ἔνα ἀπὸ τὰ καλύτερα κτίρια, συντείνει στὴ δημιουργία μιᾶς παραδοσιακῆς ἀιμόσφαιρας, διὶ τὰ Γιάννιτα διατηροῦν καὶ συνεχίζουν τὴν ἴστορικὴ παράδοση αἰώνων ἀδιαφιλονίκητης μοναδικότητος δουν ἀφορᾶ τὰ γράμματα, μὲ βαθὺ αἰσθημα κληρονομικῆς εὐθύνης πρὸς τὴ μνήμη μεγάλων εὐεργετῶν καὶ διδασκάλων τοῦ γένους.

“Ἄς μὴ συνηθίζουμε νὰ βάζουμε ως ὑπότιτλο σὲ βιβλία «πρῶτοι καὶ στὰ γράμματα» γιατὶ τὸ ἴδιατερο χρῶμα τῆς παραδοσεως ἐνὸς τόπου δὲν συνηρεῖται παρὰ ἐλάχιστο μόνο ἀπὸ τὶς μοναχικὲς φωνὲς τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων καὶ περισσότερο Ἰωας ἀπὸ τὴν ὑπαρξη ἀντικειμενικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπιβοηθοῦν τὴν διαλῆ καὶ γνήσια ἐκδήλωση τοῦ ἴδιαιτέρου πνεύματος τῆς τοπικῆς διάδοσης.

“Ο τρίτος καὶ οπουδαιότερος λόγος γιὰ τὴν ἐπανίδρυση καὶ τὴν ἐπιμελημένη ἐγκατάσταση τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι δὲν παραδειτικός. Ἅς ἀποφεύγουμε τὴν εὔκολη λύση, νὰ φίγωμε πάντοτε τὸ βάρος κάθε

πνευματικῆς κακοδαιμονίας στὴν νέα γενιὰ καὶ ἄς προσπαθοῦμε περισσότερο, νὰ δημιουργοῦμε εὐνοϊκὲς συνθῆκες ἀναπλύξεως τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν τῶν νέων. Πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν ἀναγκαῖα μεταπολεμικὴ προσαρμογὴ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἰδρυμάτων, ἀπομένει ως βασικὴ προϋπόθεση ποινωνικοῦ καὶ ἔθνικοῦ δυναμισμοῦ, ἡ δημιουργία τοῦ καταλλήλου πνευματικοῦ αλίματος, γιατὶ τότε μόνον συντελεῖται ἡ δυμαλὴ συγχώνευση δλῶν τῶν σιοιχείων ποὺ συνθέτουν ἴδαικὰ τῆς ζωῆς.

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ, ποὺ ἡ ἐπιστήμη μὲ γιγαντιαία ἄλματα κατευθύνει τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ τεχνικὴ δεξιοτεχνία μορφοποιεῖ καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ψυχικὸν κόσμον, ἐπιβάλλεται καὶ σιὸν πνευματικὸν τομέα ἡ δημιουργία περιβάλλοντος συγχρονισμένης μορφῆς. Δὲν πιστεύω νὰ ἔχωμε τὴν γνώμη, διὶ τὴν σημερινὴ ἐποχὴ, δποὺ δ ἀθλητισμὸς καὶ τὰ σπόρο πολὺ δικαίως ἔχουν πάρει πρωταρχικὴ θέση στὴ ζωὴ τῶν νέων καὶ δικαιοματογράφος μὲ κάθε ἀνεση χαρίζει τὴν ψυχαγωγία καὶ τὶς περισσότερες φορὲς τὸν εὔκολο συναισθηματισμὸ, διὶ δημιουργοῦμε πνευματικὴ ζωὴ στὴν ἑπαρχία, διαν σιοιβάζουμε σὲ καμιὰ σκοτεινὴ γωνιὰ τὸν τίμους τῶν βιβλίων καὶ καλλιτεχνοῦμε ἀπ’ ἔξω τὸν τίτλο «Βιβλιοθήκη».

Τέτοιου εἴδους ἐγκατάσταση βιβλιοθήκης μπορεῖ νὰ είναι τὸ καταφύγιο ώριμένων πνευματικῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν τὸ πάθος τῆς ἔρευνας, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἄλλους, τὸν νέους, δχι μόνον ἐλάχιστα προσφέρει, ἀλλὰ ἵσως νὰ προκαλῇ καὶ ψυχικὴν ζημίαν, δημιουργῶντας στὴν ψυχὴ τους τὴν πεποίθηση διὶ ἡ πνευματικὴ ἐνασχόληση είναι ἔνδειξη ψυχικῆς στειρότητος, πιωχοποδομισμοῦ καὶ ψευτορωματικῆς ἀγαπίας.

Γι’ αὐτὸν ἡ προτεινομένη σιέγαση τῆς Ζωαμαίας Βιβλιοθήκης σιὸν κτίριο τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, δφείλει νὰ καταλήξῃ σὲ αἰσιο ἀλοτέλεσμα, χάριν τῆς ιστορικῆς παραδοσεως τῆς πόλης ποὺ δὲν είναι καθόλου εὑκαταφύγητο τοπικὸ πνευματικὸ κεφάλαιο ἀλλὰ περισσότερον γιὰ τὸ καλὸ τῶν νέων, ποὺ θὰ πιστέψουν, διὶ ἡ σημε-

ρινὴ κοινωνία, παρακολουθεῖ μὲ ἔκδηλη στοργὴ τὴν πνευματικὴ τους προκοπὴ, δὲν τὴν θεωρεῖ ἀσήμαντη.. φιλολογία, ἀλλὰ τὴν κατατάσσει στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν βασικῶν στοιχείων μιᾶς διοκληρωμένης προσωπικότητος.