

# ΣΑΜΟΥΕΛ ΜΠΕΚΕΤ: «Περιμένοντας τὸν Γκούντο»

(Σκέψεις γύρω από τὴν παράσταση  
τοῦ ΡΙΚ).

**Τ**ι περίεργοι αύτοί οι 'Ιρδλιανδοί! Χωρατεύουν μὲ τὰ σοθιαρότερα πράγματα καὶ γίνονται σκυθρωποὶ μπροστά σ' ἀστεῖα!» (Σήν Ο' Κέιζυ).

"Οταν στὸ τέλος τοῦ 1952 πρωτοπαιζόταν στὸ Παρίσι τὸ ἔργο τοῦ Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τὸν Γκούντο», στὴ ζωὴ τῆς Εὐρώπης συνετελεῖτο μιὰ ἀναπάντεχη ἐπανάσταση. Ἐπανάσταση ποὺ ἡ σημασία τῆς ἑκδηλωνόταν σὲ λίγο τόσο στὸ πνεῦμα, ὅσο καὶ στὴν ἴδια τὴν κοινωνικὴ ζωὴ. Βέβαια καὶ πιὸ μπροστά συγγραφεῖς τοῦ θεάτρου ἔδωσαν σημάδια αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ τὸ «Περιμένοντας τὸν Γκούντο» ἦταν ἀκριβῶς τὸ δρόσημο ποὺ ἐπέπρωτο νὰ ἀναστατώσῃ καὶ νὰ φέρῃ ἵη διάλυση στὴν πικραμένη ἀπὸ τὸν πόλεμο μεταπολεμικὴ γενιὰ τῆς Εὐρώπης.

Οι προβληματισμοὶ τοῦ σημερινοῦ νέου ἀνθρώπου, ἡ φιλοσοφία του, ἡ διοιθεωρία του μὲ τὴν κοινοβιακὴ ζωὴ τῶν Χίππυς, οἱ ἀγωνίες καὶ οἱ ἀπογοητεύσεις του, τὸ ἄγχος καὶ οἱ προσπάθειες του ν' ἀναστηθῆ, ἡ προσευχὴ του, ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ φθορά του, εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ περιέχει τὸ ἔργο. Λίγα γιατὶ τὸ ἔργο εἶναι ἀνεξάντλητο.

Τὸ ἔργο εἶναι ἔνα διαλυμένο μωσαϊκὸ μὲ ψηφίδες τὸ διάλογο, τὴ σιωπή, τὸ λυρικὸ μονόλογο, τὶς ἐκρήξεις τὶς ἀσφυκτικές, τὸ στοχασμό, τὴν είρωνεία, τὴν πτώση καὶ τὸ μηδενισμό, μὰ καὶ τὴν ἀγωνιστικὴ προσπάθεια νὰ νικήσῃ ὁ ἀνθρωπος τὴν είμαρμένη του. Μιὰ ἀνελέητη πάλη πρὸς κάθε κατεύθυνση—μὲ τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους, τὸν ἑαυτό μας. Μέσ' ἀπ' αὐτὴ τὴν πάλη γυμνὸς καὶ ἀθλιός

ἀναλύεται ὁ σημερινὸς ἀνθρωπος: Σαρκαστής τῆς μοίρας του, πυγμάχος καὶ ἀκοντιστής τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς του. Εἶναι ἀλήθευτα τρομακτικὸ νὰ βλέπης ποὺ μπορεῖ νὰ ὀδηγηθῇ ὁ ἀνθρωπος, ἔστω κι ἂν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν φτάνει στὸ θεατὴ τὸ ἄρωμα τῆς εἰκόνας καὶ τῆς ὁμοίωσης τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ἔξωση τὸν ὀδήγησε στὴν ἔξαθλίωση καὶ τὴν ἀσχήμια.

Τὸ ἔργο «Περιμένοντας τὸν Γκούντο» περιέχει δλες τὶς ἀγωνίες τοῦ σημερινοῦ κόσμου μ' ἔνα τρόπο σύγχρονο καὶ ἀντιδιακτικό. Οι ἴδεες ιτου λειτουργούν σὲ ἔνταση ἀφάνταστη. Ἡ διάλυση τοῦ ἔργου βασίζεται ὅχι μόνο στὴ σύλληψη, ἀλλὰ καὶ στὴν τεχνικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Μπέκετ: Φράσεις κλισέ, πομπώδεις καμιὰ φορά, τὶς χρησιμοποιεῖ ριγμένες δῶ καὶ κεῖ σὰ μιὰ ἀκατάστατη οἰκοδομή, χωρὶς είρμο, ἔτσι δπως λησμονημένες ἀναβιοῦν μέσα ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἡ τὸ ὑποσυνείδητό του. Κι ἡ φιλοσοφία του γίνεται ἔτσι μιὰ συνισταμένη λογικοῦ παράλογου, ἐσκεμμένου καὶ ἀσύνειδου.

Στὸ ἔργο ὑπάρχει καὶ ὀλοφάνερος θεατρινισμός, κάτι ποὺ ἀντιστρατεύεται τὸ θεατρικὸ «πιστεύω» τοῦ Μπέκετ. Ἄλλὰ ὁ θεατρινισμὸς αὐτὸς εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς τρόπους εἰρωνείας καὶ σαρκασμοῦ τοῦ συγγραφέα. Ὁ θεατρινισμὸς τῆς ζωῆς καὶ ἡ πρόκλησή της τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄλικό. Οι σωπές τοῦ ἔργου, οἱ ἀθλιες σιωπές, ποὺ μοιάζουν μὲ λασπωμένο τριαντάφυλλο, εἶναι σπιγμές καθαρτικές τῆς παιζόμενης ιπραγωδίας. Ἡ τραγωδία αὐτὴ ἐπισημαίνεται πιὸ πολὺ καὶ μὲ τὴν κωμικότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας. Στὶς κρισιμώ-

τερες στιγμές που τὸ δράμα κορυφώνεται, ὁ Μπέκετ γελοιοποιεῖ τοὺς φορεῖς τῶν ίδεων του, γιὰ νὰ τονίσῃ ἀκριβῶς τὴν Ἰλαροτραγωδία τῆς ὑπαρξῆς.

Κάποτε ὁ Μπέκετ συνειδητοποιεῖ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ βιώσῃ τὸ τέλειο καὶ κραυγάζει: «Σ' ὅλη μου τὴν ζωὴν συνέκρινα τὸν ἔαυτό μου μ' αὐτόν» (τὸ Χριστό). Ἀπὸ δῶ πηγάζει καὶ ἡ πρωταρχικὴ δυστυχία τοῦ ἀνθρώπου. Γι' αὐτὸν κάθε φορὰ ποὺ λέει τὴ λέξη «εὔτυχία» ἀναταράζεται σὰν κάτι νὰ τὸν καίῃ. «Υπάρχουν ἀκόμα καὶ οἱ τύψεις, τὰ τείχη καὶ οἱ Λαιστρυγόνες τοῦ Καβάφη, ποὺ τοὺς «κουνθανῆ» καθεὶς μές στὴν ψυχή του. (Αὐτοὶ ποὺ δέρνουν συνεχῶς τὸν Ἐστραγκὸν χωρὶς νὰ ξέρῃ ποιοὶ καὶ πόσοι εἰναι). «Ο Μπέκετ μοιάζει ἐδῶ σὰν ἔνα ἔκπληκτο παιδί ποὺ πρώτη φορὰ ἀντικρύζει τὴν βρωμιὰ καὶ τὴ λάσπη, τὸ μηδενισμό, καὶ τοῦ κόβωνται τὰ φτερά καὶ προσπαθεῖ νὰ πιαστῇ ἀπὸ τὶς ἀναναμήσεις ἡ ἔστω κι ἀπὸ ἔνα πατημένο καπέλλο. Πρὸς τὸ τέλος ὁ Μπέκετ ἔξοικειώνει τὰ πρόσωπα τοῦ ἔργου του μὲ τὸν ἴδιο τὸ θάνατο, μὲ μιὰ ἔσχαιτη διάλυση τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀντιπροσώπων της. Στὸν «Γκοντό» ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μπέκετ στὸ Θεό καὶ τὸ θεῖο δράμα, ποὺ τὸ ἔξανθρωπίζει μέσα ἀπὸ τοὺς ἥρωές του, εἶναι ἔνα ἄλλο ἔκδηλο στοιχεῖο.

«Ἐνα ἄλλο θέμα ποὺ συζητεῖ στὸν «Γκοντό» εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου. Μιὰ ἔξιγγηση «διαχρονικὴ» δίνει στὴν ἔννοια τοῦ χρόνου μιὰ αἰσθηση στατικότητας, μιὰ λιμνάζουσα κατάσταση χωρὶς ροή, εἶναι ὁ χρόνος. Κι αὐτὴ ἡ στατικότητα δουλιάζει τὸν ἀνθρώπο πιὸ πολὺ στὸ βάλτο τῆς μιζέριας καὶ τῆς ἔξαθλίωσής του.

«Ἡ ἀνία καὶ ἡ τριβὴ μὲ τὰ πράγματα τὰ κάνει ἔτσι ὡστε νὰ μὴν τὰ ἀναγνωρίζῃ πιὰ ὁ ἀνθρώπος καὶ νὰ διερωτᾶται καὶ νὰ διαπορῇ ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ χρῶμα τῶν παπουτσιών του. Τὴν ὑποκειμενικότητα καὶ τὸ μονισμὸ τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ὑπαινίσσεται μὲ τὸ διάλογο γύρω ἀπὸ πράγματα ὀφθαλμοφανῆ καὶ ἀναντίρρητα. «Ἡ γύμνια καὶ ἡ βωμολοχία, τὰ ιερὰ καὶ τὰ δσια συναντῶνται στὸ ἔργο σὲ μιὰ συνύπαρξη ἔκπληκτικὴ μὲ ἔκφραστὴ τὸν ἀνθρώπο. Μιὰ ἀέναη πτώση καὶ ἀθλιότητα, μιὰ διαρκῆς Σταύρωση εἶναι ἡ ζωὴ μας, μὲ μόνη παρηγοριὰ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀποκαθήλωσης.

Τὸ ἔργο θὰ μποροῦσε νομίζω νὰ χωρέση σὲ δυὸ βασικὰ σκηνοθετικοὺς δρόμους. Σ' αὐτὸν ποὺ ἐπέλεξεν ὁ κ. Γαβριηλίδης ἡ τὸν ἀντίθετό του, δηλαδὴ τὸ στατικό, χωρὶς πολλὴ κίνηση, ἃν μάλιστα λάβουμε ὑπ' ὄψη καὶ τὴν ὑστερινὴ παραγωγὴ τοῦ Θεάτρου τοῦ Μπέκετ. «Ομως ὁ τελευταῖος δρόμος ἔξυπακούει ἔθισμὸ ἀπὸ τὸ κοινὸ σὲ τέτοιο θέαμα—τὴν ἀντίθετρικότητα καὶ τὸ τέλμα πάνω στὴ σκηνὴ—καὶ ἐπὶ πλέον νὰ καλλιεργήσουμε τὸ Λόγο καὶ τὴν ἔκφραση ὡς τὴν τελειότητα. «Ο δρόμος τοῦ κ. Γαβριηλίδη καὶ σίγουρος στά-

θηκε. χωρὶς νὰ προδοθῇ τὸ νόημα καὶ οἱ πολλαπλοὶ ὄραματισμοὶ τοῦ Μπέκετ, καὶ πολὺ ἐπιτυχής στὴν ὅλη του ἔκτελεση.

«Ἡ παράσταση τοῦ Θεάτρου Ρ.Ι.Κ. ἀξιζεῖ ἀνυπόκριτα τὴν ἐπιβράβευση καὶ τὸν ἐπαινό μας. Εἴχα γράψει παλαιότερα ἐπικρινούντας τὴν παράσταση τοῦ ἔργου τοῦ Μίλλερ «Ο θάνατὸς τοῦ Ἐμποράκου», ποὺ δόθηκε στὸ ἴδιο θέατρο, πῶς ἃν σὲ ἐπόμενες παραστάσεις ἔβλεπτα στοιχεῖα ποὺ νὰ δικαιώνουν τὴ θεατρικὴ ποιότητα θὰ ήταν ἐπαινούσα πρώτος. «Ἐδῶ μοὺ φάίνεται εἶναι ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος νὰ πούμε τὸν καλὸ λόγο καὶ τὰ συγχαρητήριά μας σ' δλους τοὺς συντελεστές τῆς παράστασης: Σκηνοθέτη, σκηνογράφο καὶ ἡθοποιούς.

«Ἐργο δύσκολο καὶ «ἀντίθετρικὸ»—μὲ τὴν παλαιὰ ἀντίληψη γιὰ τὸ Θέατρο—ήταν ἔνα τόλμημα καὶ μιὰ γερή δοκιμασία γιὰ τὸν κ. Εύη Γαβριηλίδη, σκηνοθέτη τοῦ ἔργου. «Ομως ἀπὸ τὴ δοκιμασία αὐτὴ βγῆκε νικητής καὶ καλὸς γνώστης τῆς σκηνικῆς τέχνης. Μὲ ἔξαιρετικὴ μαεστρία ἐστήσε στὸ μικρὸ θεατράκι τοῦ Ρ.Ι.Κ. μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες παραστάσεις ποὺ τὸ κοινὸ τῆς Κύπρου εἶδε ώς τώρα. Πιστεύω πῶς στὸ ἔργο αὐτὸν ὁ κ. Γαβριηλίδης ἔδωσε τὸν καλύτερο ἔσωτο του. «Ἡ σκηνοθετικὴ γραμμή του κυματινόταν μεταξὺ τῆς φάρσας καὶ τοῦ λυρικοῦ μονολόγου, τοῦ δραματικοῦ διαλόγου, ποὺ μὲ τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν παιδικότητά του βάθαιναν πιὸ πολὺ τὸ δράμα. Ἀκόμα δὲν παρέλειψε, δπου μπροῦσε, νὰ μᾶς δώσῃ τὴν ποίηση μὲ τὶς χαμηλές νότες ἡ τὸ σπάσιμο τῆς στατικότητας μὲ τὴ ρυθμικὴ κίνηση, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Κομέντια Ντέλ «Ἄρτε, ποὺ τόσο καλὰ φαίνεται πῶς ξέρει ὁ κ. Γαβριηλίδης. «Ἡ πικρὴ γεύση τῆς ζωῆς τονίστηκε μὲ τὶς ἔναγώνιες κραυγὲς τῶν ἡρώων, ἐνώ ὁ συμβολισμὸς ποὺ θείου δράματος παιζόταν μέσα ἀπὸ τὴν ἔξανθρωπιση καὶ τὴν ἀγωνία τῶν προσώπων. «Ο σαρκασμὸς καὶ ἡ είρωνεία τοῦ Μπέκετ διοχετεύτηκε στὶς καρικατούρες καὶ τὸν ἔντονο θεατρινισμὸ τόσο στὴν κίνηση, δσο στὸ λόγο καὶ τὴν ἔκφραση. «Ἀληθινὴ ποίηση ἀναδύοταν ποὺ καὶ ποὺ ἀπὸ τὶς νότες τοῦ Βλαδίμηρου καὶ τοῦ Ἐστραγκόν.

«Ο κ. Χαραλάμπους ὑπερέβαλε κάπως τὶς κινήσεις του ὡρισμένες φορές, ἐνώ ἀλλοῦ ύστερησε στὴν ἔκφραση. Οι ἐλάχιστες αὐτὲς λεπτομέρειες στὴν ἔρμηνεία τοῦ κ. Χαραλάμπους ἔγιναν αἰσθητές γιατὶ ἡ ἔκφραση τοῦ κ. Στέλιου Καυκαρίδη, ποὺ ἔρμηνεσε τὸν «Ἐστραγκόν», ήταν ως τὴν ἀκρότατη λεπτομέρεια ἀπαράμιλλη, ἔκπληκτική. «Ἐνα ἔξαισιο ρεσιτάλ ἔρμηνείας λόγου, κίνησης καὶ ἔκφρασης. Πληθωρικὸς δσο καὶ λιτός ἐνσάρκωσε μὲ πιστότητα καὶ συνέπεια τὸν «Ἐστραγκόν» ἀξιοζήλευτη. Μὲ συνέπεια ἐπίσης ἔρμηνεσε τὸ ρόλο τοῦ Πότζο ὁ κ. Βλαδ. Καυκαρίδης, ἐνώ ἡ μάσκα τοῦ κ. Πεττεμερίδη προκάλεσε ίδιαίτερη αἰσθηση. Θὰ παρατηρούσα μόνο πῶς ἃν ἡ μάσκα αὐτὴ προσαρμοζόταν περισσότε-