

## «Ἡ ξενιτιὰ στὴν ζωὴ τοῦ λαοῦ μας»

“**Ἡθη καὶ ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας κατὰ τὴν ἀναχώρηση καὶ ἐπιστροφὴ τῶν ξενητεμένων**

### ‘Αναχώρηση

Στοὺς ἀρχαίους χρόνους, ὅταν ξεκινοῦσαν οἱ ἄποικοι νὰ φύγοιν ἀπὸ τὴν πατρική τους γῆ, γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ ἄλλη καινούργια μακρινὴ Πατρίδα, ἡ θύia ἡ πολιτεία δργάνωντες ἐπίσημη γιορτή. Ἡ ἀναχώρηση γινόταν ὕστερα ἀπὸ ἴεροτελεστία καὶ μεγάλη πομπή. Οἱ ἄποικοι ὅλοι μαζί, ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Θεᾶς Ἐστίας, ἀπ’ ὅπου ἔπαιρναν μαζί τους τὸ «ἴερὸν πῦρ», τὸ ὅποιο τοποθετοῦσαν στὸ ναό, ποὺ ἔχτιζαν ἀμέσως μόλις ὅφταναν στὸ μέρος, ποὺ εἶχαν διαλέξει γιὰ νὰ ἰδρύσουν τὴν νέα τους Πατρίδα. Ἡ πομπὴ ὅλης τῆς πολιτείας συνέδευε ὅσους θὰ ἔφευγαν στὰ ξένα, ὡς τὸ λιμάνι, ἀπ’ ὅπου ὁ ἀναχωροῦσαν γιὰ τὸ μακρινό τους ταξίδι. Μετὰ τὸν ἀποχαιρετισμό, ὅσοι λάβαιναν μέρος στὴν πομπὴ περίμεναν ἔκει, ὥσπου ξεμάχραιναν τὰ πλοῖα καὶ χάνονταν μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ θαλάσσης. Οἱ εὐχὲς δλόκληρης τῆς πολιτείας συνέδευναν τὰ παιδιά της, ποὺ ξενιτεύονταν.

‘Ο Ἑλληνικὸς λαὸς διατήρησε τὴν συνέχεια αὐτὴν στὰ νεώτερα χρόνια, μὲ διαφορετικὴ μορφή, ἔρμηνεύοντας πολὺ βαθιὰ τὸ μεγάλο ἀνθρώπινο πόνο, ποὺ κρύβει μέσα της ἡ ξενιτιά, ἡ δποία στὰ χρόνια αὐτὰ διαφέρει ἀπ’ ἔκείνη τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ὅπως τονίστηκε στὴν ἀρχή.

Τὰ ἥμη καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, στὴν ἀναχώρηση καὶ στὴν ἐπιστροφὴ τῶν ξενητεμένων, διασώζονται ἀκόμα στὰ χωριὰ καὶ στὰ δρεινὰ τῆς Πατρίδας μας κι ἀποτελοῦν μιὰ πραγματικὴ ἴεροτελεστία, ἐνῶ σιγὰ — σιγὰ πάνε νὰ ἐξαφανιστοῦν ἀπὸ τὶς πολιτεῖες, οἱ δποῖες μὲ γοργὸ ρυθμὸ βιάζονται ν’ ἀκολουθήσουν τὸ μοντέρνο τρόπο τῆς ζωῆς. Κι εἶναι τὰ ἥμη καὶ τὰ ἔθιμα αὐτὰ ἔνας ἀληθινὸς θησαυρός, ποὺ φυλάγεται στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας, γιατὶ μέσα τους ιδιαφαίνεται ὁ χαρακτήρας τοῦ Ἐθνους μας, ποὺ στὴν τρισχιλιόχρονη πορείᾳ τῆς ίστορίας του, παλεύοντας μὲ μύριους ἔχθρούς κι ἐπιδρομεῖς, διατήρησε μὲ πεῖσμα κι ἐπιμονὴ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀδιάκοπη ίστορικὴ του συνέχεια.

‘Ετσι σήμερα, ὅταν πρόκειται κάποιος νὰ ξενιτεύῃ, γίνεται μιὰ δλόκληρη τελετὴ, μὲ ὅλο τὸ ἑλληνικὸν οἰκογενειακό της χρῶμα, ποὺ δὲ σβήνει ποτὲ ἀπὸ τὴν μνήμη ἔκείνων, οἱ δποῖοι τὴν ξέησαν: ‘Ο ὑποψήφιος μετανάστης δίνει, τὸ προτργούμενο βράδυ, τὸ ἀποχαιρετιστήριο δεῖπνο στὸ αὐτὸν του. Ἀπὸ ἔνωσίς τὴν μέρα, γυρίζει ὁ ἴδιος στὰ σπίτια τοῦ χωριοῦ νὰ χαιρετήσῃ τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους του. Καὶ τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τοὺς χαιρέτησε τὴν μέρα, ἔρχονται στὸ σπίτι μὲ δῶρα, τὰ γνωστὰ «κανίσκια» (μπογάτσες, κρασί, λουλούδια καὶ γλυκίσματα), γιὰ νὰ γλυκάνουν τὴν πίκρα τῆς ξενιτιᾶς. Στρώνονται ὕστερα

κοινὸ τραπέζι, ὅπου παρακάθισται ὅλοι: γυνεῖς, ἀδέλφια, συγγενεῖς καὶ φίλοι, ἔχοντας σιὴ μέση ἐκεῖνον ποὺ θὰ πάη στὰ ξένα. Κάνουν τὸ σταυρό τους κι ὃ καθένας δίνει τίς εὐχές, ποὺ ἀπευθύνονται σ' αὐτὸν καὶ στοὺς σπιτικούς του. Ἡ λάρχὴ γίνεται ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα, τοὺς δύο «κορυφαίους» τοῦ «χαροῦ» τῆς οἰκογενειακῆς αὐτῆς «τομαγωδίας»:

— «Ἡ ὥρα ἡ καλή!.. «Καλὸ ταξίδι!.. «Ἡ Παναγιὰ μαζί σου καὶ γορήγορα νὰ γυρίσῃς κεφδισμένος στὸ σπίτι σου!.. «Μὲ τὸ καλὸ καὶ γορήγορα νὰ τὸν καρτερόσουμε ὅλοι μας!..

Ἄρχεται ἔτσι τὸ φαιγοπότι. Ἡ «λαγένα» μὲ τὸ σπιθηριστὸ κρασὶ στρώνεται καὶ περνάει ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Πίνει ὁ καθένας κι οἱ εὐχὲς ἐπαναλαμβάνονται. Ἡ συγκίνηση εἶναι ιδιάχυτη μέσα στὴν κάμαρα.

Σὲ λίγο ἀρχίζουν τὰ τραγούδια τῆς ξενιτιᾶς. Τραγουδοῦν ὅλοι καὶ κλαῖνε μαζί. Ἀκούγεται πρῶτα τὸ τραγούδι τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ ξενιτεμένου πρὸς τοὺς δικούς του:

Σ' ἀφήνω γειά, μανούλα μου, σ' ἀφήνω γειά, παιτέρα,  
ἔχετε γειά, ἀδελφάκια μου καὶ σεῖς ξαδελφοπούλες!  
Θὰ φύγω, θὰ ξενιτευτῶ, θὰ πάω μακριὰ στὰ ξένα.  
Θὰ φύγω, μάνα, καὶ θὰ ρθὼ καὶ μὴν πολυλυπιέσου!  
Ἀπὸ τὰ ξέν' ὅπου βρεθῶ, ιμηνύματα σοῦ στέλνω  
μὲ τὴ δροσιὰ τῆς ἀνοιξῆς, τὴν πάχνη τοῦ χειμῶνα,  
καὶ μὲ τ' ἀστέρια τ' αύρανοῦ, τὰ ράδα τοῦ Μαΐου.  
Θανὰ σοῦ στέλνω μάλαμα, θανὰ σοῦ στέλνω ἀσῆμι,  
θανὰ σοῦ στέλνω πράγματα, π' οὐδὲ τὸ συλλογιέσσαι.

Ἀκολουθεῖ ἡ εὐχὴ τῆς μάνας, τραγούδι γεμάτο πόνο, μητρικὴ στοργὴ καὶ πικρὸ παράπονο:

Παιδί μου, πάσινε στὸ καλὸ κι ὅλοι οἱ ἀγιοὶ κοντά σου,  
καὶ τῆς μανούλας σου ἡ εύκη νάναι γιὰ φυλαχτό σου:  
Νὰ μὴ σὲ πιάνη βάσκαμα καὶ τὸ κακὸ τὸ μάτι!..  
Θυμήσου με, παιδάκι μου, κι ἔμε καὶ τὰ παιδιά μου,  
μὴ σὲ πλαινέψῃ ἡ ξενιτιὰ καὶ μᾶς ἀλησμονήσῃ!..

Ἡ ἀπάντηση τοῦ παιδιοῦ, ποὺ θὰ ξενιτευτῇ, καὶ ἡ διαβεβαίωση πρὸς τοὺς δικούς του, ἡ δποία ἀκολουθεῖ ἀλμέσως, εἶναι κατηγορηματικὴ καὶ μετριάζει τὸν πόνο τῶν σπιτικῶν του. Ἡ ἀπάντηση αὐτῇ εἶναι ἔνας δρός τραγουδιστός, ποὺ δίνεται μαζὶ μὲ κλάμα, μπροστὰ στὴ μάνα, στὸν πατέρα, στ' ἀδέλφια, στοὺς συγγενεῖς, στοὺς φίλους, καὶ μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, ποὺ τὸ ἔχουν τοποθετήσει στὸ μεταξὺ πάνω στὸ τραπέζι:

Κάλλιο, μανούλα μου γλυκιά, κάλλιο νὰ σκάσω πρῶτα,  
παρὰ νὰ μὴ σᾶς θυμηθῶ στὰ ξένα!..

Δεμένος μὲ τὸν δρός αὐτόν, πρέπει ὁ ξενιτεμένος νὰ γυρίσῃ μιὰ μέρα, δόσο μπορεῖ πιὸ γρήγορα, στὸ σπιτικό του.

Ἡ ἀτμόσφαιρα, χωρὶς νὰ πάύῃ νὰ εἶναι συγκινητική, ἀρχίζει ν' ἀλλάξῃ μέσα στὴν κάμαρα, ὕστερα ἀπὸ τὴ διαβεβαίωση αὐτῆς, ποὺ ἀκού-

στηρκε, πρᾶγμα ποὺ θιεύχνει ότι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς κρατεῖ πάντα μιὰ αἰσιόδοξη διάλθεση σ' ὅλες τὶς δύσκολες καὶ πονεμένες στιγμὲς τῆς ζωῆς του.

Τὸ γλέντι συνεχίζει τώρα μὲ τὰ πιὸ συγκινητικὰ τραγούδια τῆς ξενιτιᾶς, ὅπως τὰ παρακάτω:

## I

Μάνα μου, τὰ λουλούδια μου συχνὰ νὰ τὰ ποτίζης,  
κάθε πρωΐ μὲ δάκρυα, τὸ βράδυ μὲ τοὺς πόνους.

΄Αφήνω γειὰ στὴ γειτονιὰ καὶ γειὰ στὶς μαυρομάτες...

— Μάνα μου γλυκιά, φεύγω κι ἔχε γειά!..

΄Αφήνω καὶ στὴ μάνα μου, τρία γυαλιὰ φαρμάκι,  
τῶνα νὰ πίνῃ τὸ πρωΐ τ' ἄλλο τὸ μεσημέρι,

τὸ τρίτο τὸ φαρμακερό, σίντας θὰ μὲ δοκιέται!..

— Μάνα μου γλυκιό, φεύγω κι ἔχε γειά!..

## II

Διώξε με μάνα μ' διώξε με, μὲ γήλιο μὲ φεγγάρι,  
καὶ τὴν αὐγούλα μὲ δροσιά, προτοῦ νὰ πάρ' ή μέρα,  
καὶ βγοῦν τὰ λάφια στὴ βοσκή, καὶ βγοῦν κι οἱ ἀλαφίνες.  
Καὶ μιὰ λαφίνα ταπεινή, πολὺ ταπεινωμένη.

ὅλο τ' ἀπόσκια περπατεῖ, κι ὅλο ζερβὰ κοιτάζει,

καὶ καταριέται τὸν ἀητό, πικρὲς κατάρες λέει,

κι ἀναθεμάει τὴν ξενιτιά, τὰ ἔρημα τὰ ξένα:

—΄Αητέ μ' νὰ φᾶς τὰ μύχια σου, τὰ νυχοπόδαιρά σου,  
ποὺ μούφαγες τὸν ἄντρα μου, ποὺ πήρες τὸν καλό μου,  
κι ἀφησες χήρα μένανε κι ὄρφανια στὰ παιδιά μου..