

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

‘Ο δόκτωρ Καρέλ γνώρισε προπολεμικά μιὰ παγκόσμια φήμη. ‘Η συγκινητικὴ βιογραφία ποὺ τοῦ ἀφιερώνει ὁ Ροδέρτος Σουπὸλ μᾶς γνωρίζει τόσο τὸ σοφό, τὸν μύστη ὃσο καὶ τὸν πρόδρομο ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καταπιάστηκε μὲ πάθος μὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἀνθρώπινα προβλήματα καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν δυνάμεων τοῦ πνεύματος. Στὸ ἔργο τοῦ δόκτωρος Σουπὸλ παρακολουθεῖ κανεὶς τοὺς σταθμοὺς μιὰς ζωῆς ποὺ δὲν ἦταν ποτὲ μέτρια. ‘Η φιλομάθεια του στὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ του ἥλικία, ἡ ἀναχώρηση του γιὰ τὸν Καναδᾶ, ἡ λαμπρή του σταδιοδρομία στὶς Ἐνωμένες Πολιτεῖες, ἡ τόλμη του στὶς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες, τόσα φωτεινὰ ξεκινήματα γιὰ ἔνα πνεῦμα καὶ γιὰ μιὰ ὑπαρξη ἀφιερωμένη στὴν ἀνθρωπότητα.

‘Η πολὺ ἐνδιαφέρουσα μελέτη ποὺ ὁ ’Αντρὲ Μωρούὰ ἀφιερώνει στὴ Γεωργία Σάνδη, μᾶς κάνει νὰ προσέξουμε περισσότερο τὴ γυναῖκα αὐτὴ ποὺ εἶχε πάρει μιὰ τόσο μεγάλη θέση στὸν περασμένο αἰώνα, τόσο γιὰ τὶς χτυπητὲς ἐρωτικὲς της ἴστορίες ὃσο καὶ γιὰ τὸ λογοτεχνικό της ἔργο. Σήμερα κανεὶς πιὰ δὲν διαβάζει τὰ μυθιστορήματά της, γιὰ τὴν ἐρωτική της ὄμως ζωή, τὸ μεγαλύτερο της μυθιστόρημα, δὲν ἔπαψε νὰ χύνεται πολλὴ μελάνη. ‘Ο ’Αντρὲ Μωρούὰ μᾶς δείχνει στὴ Γεωργία Σάνδη, τὴν περίπτωση μιὰς ρωμαντικῆς μὲ ἔντονο ἀτομικιστικὸ πνεῦμα γυναίκας, μὲ μεγάλα ἀχαλίνωτα φυσικὰ καὶ πνευματικὰ πάθη. ‘Ηταν ἐγγονὴ τοῦ στρατάρχη τῆς Σαξωνίας καὶ μιὰς ἡθοποιοῦ τῆς ὅπερας, κόρη μιᾶς γυναίκας ἐλευθέρων ἡθῶν καὶ δύσκολου χαρακτῆρα, μὲ τὴν ὁποία πολὺ γρήγορα θὰ βρεθεῖ σὲ διάσταση. ‘Η Γεωργία Σάνδη, ποὺ τὴν εἰλικρίνεια της καὶ τὴν καλοσύνη της ἐξύμνησαν ὅλοι οἱ οἰκείοι της, δὲν ἦταν καὶ τόσο βολική, καὶ ἐραστές, οἴκογένεια καὶ φίλοι τὸ εἶχαν ἀρκετὰ δοκιμάσει. ‘Ωστόσο εἶχε φίλους πιστούς. “Αν ὁ Σαιν-Μπέβ, ὁ Μπαλζάκ καὶ ὁ Χάϊνε μίλησαν κάπως σκληρὰ γι’ αὐτήν, ἄλλοι, ὅπως ὁ Φλωμπέρ, ὁ Ντελακρουὰ καὶ ὁ Ταίν ἀκόμα, ἀπλῶς τὴν ἀγάπησαν. Τοῦ Φλωμπέρ δὲν τοῦ ἄρεζε ἡ τέχνη της καὶ αὐτὸ τὸ «ρέον ὕφος της, τὸ ἀγαπητὸ στοὺς ἀστούς» ἦταν ἀνυπόφορο γιὰ τὸν Μπωντλαίρ. ‘Η Σάνδη ὑποστήριζε πὼς ὁ συγγραφέας ἔπειπε νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα, ὅπως ἐκείνη, καὶ νὰ θορυβεῖ δίχως κόπο, ὅπως ἔνα δέντρο στὸν ἄνεμο. ’Απὸ ὅλο τὸ ἔργο της, ἐκείνο ποὺ διαβάζεται σήμερα μὲ εὔχαριστηση καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μεγάλη εὔχαριστηση, εἶναι τὸ ‘Ημερολόγιο της ποὺ ἀρχισε νὰ τὸ γράφει τὴν ἐπομένη τῆς περιπέτειας της μὲ τὸν Μυσσέ.

‘Η συνήθεια νὰ γιορτάζονται τὰ 50 χρόνια καὶ 100 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο ἡ τὴν γέννηση ἡ δημιουργία ἐνὸς ἔργου, γίνεται αἰτία νὰ ξεπηδοῦν μέσα ἀπὸ τὰ περασμένα, ἐνδιαφέρουσες κι’ εὐγενικὲς φυσιογνωμίες, ποὺ πολλὲς φορὲς ἔχουν πέσει στὴ λησμονιά. ‘Ο κόσμος τῶν γραμμάτων εἶναι πολὺ προσκολλημένος στὴν παράδοση αὐτῆ.

Τὰ 150 ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Β. Ούγκω θάναι τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγενὸς τοῦ 1952. ‘Ο συγγραφέας τῶν «Τιμωριῶν», θὰ τιμηθεῖ μὲ ὄμιλίες καὶ γιορτές. Δὲν θὰ παραλείψουν ν’ ἀναφέρουν τὰ λόγια τοῦ Ζίντ ποὺ ὅταν τὸν ρώτησαν ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ μεγάλος ποιητὴς τῆς Γαλλίας, ἀπάντησε: «‘Ο Βίκτωρ Ούγκω, δυστυχῶς».

‘Ο ’Αγρίππας ντ’ ’Ωμπινὶ ποὺ γεννήθηκε πρὶν ἀπὸ 400 χρόνια, ὁ στρατιώτης ποιητής, ὁ σύντροφος τοῦ βασιληᾶ Ἐερίκου, θὰ δεῖ τοὺς «Τραγικούς» του νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὴν ἄδικη λησμονιὰ ὅπου ἔχουν πέσει;

Πιὸ κοντά μας, δὲν καὶ πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια, τοποθετεῖται ἡ γέννηση τοῦ Πώλ Μπουρζέ. ‘Ο «Μαθητής», τὸ «Δοκίμιο τῆς σύγχρονης ψυχολογίας» κ.λ.π., τόσα ἔργα ποὺ φώτισαν μιὰ γενηὰ συγγραφέων, βγάζοντάς την ἀπὸ τὸν δρόμο τῶν ἐπιστημονικῶν καὶ φιλοσοφικῶν ἐπιδράσεων.

Γιὰ τὰ Γράμματα τὸ 1902 ἡταν μιὰ μούρη χρονιά. Τέσσερα χρόνια ὑστερα ἀπὸ τὴ δημοσίευση στὴν «Αὐγὴ» τοῦ Κλεμανσῶν τοῦ φοιβεροῦ του «Κατηγορῶν» ποὺ ἀνακίνησε τὴν ὑπόθεση Ντρέψφους, ὁ Ἐμīl Ζολᾶ ἔσβυνε ἀφῆνοντας ἔνα ἔργο ποὺ ξεχείλιζε ἀπὸ ζωή. Διυὸ μῆνες ἀργότερα χάνονταν ἔνας συγγραφέας ἀπὸ τοὺς πιὸ πνευματώδεις ὁ Ὀρελλιέν Σώλλ. Μαζὶ του χάνονται κι' ὁ τελευταῖος ἀπὸ τοὺς δουλεινούς.

Ἡ "Ενωση τῶν δραματικῶν συγγραφέων" θὰ γιορτάσει τὸν χρόνο αὐτὸ τὰ 175 ἀπὸ τὴν Ἰδρυσή της. Ἡ μεγάλη, ἰσχυρὴ καὶ πλούσια αὐτὴ ἀκυρίως τῆς ὅδου Μπουαλλώ, γεννήθηκε πραγματικὰ στὶς 3 Ἰουλίου 1777. Ὁ πατέρας τῆς ὄνομάζονταν Μπωμαρσάι. Ὁ συγγραφέας τοῦ «Κουρέα τῆς Σεβίλλης» ἀπεφάσισε νὰ τὴν φέρει στὸν κόσμο γιὰ νὰ σπάσει τὴν ἀπεργία ποὺ ὑπεκίνησε τὸ συνδικάτο τῶν ἥθοποιῶν. Σ' αὐτοὺς τοὺς μακρυνούς καιρούς οἱ θίασοι δὲν ἔδιναν στοὺς συγγραφεῖς παρὰ ἀσήμαντα δικαιώματα. "Οσοι ζητούσαν ἔνα ποσοστὸ λιγότερο γελοίο, τὰ ἔργα τους δὲν παιζονταν πιά. Ὁ Μπωμαρσάι ποὺ ὀρίστηκε διαιτητής σ' αὐτὴν τὴν διαμάχη ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἥθοποιους νὰ τὸν ὑποβάλουν τὰ λογιστικὰ τους βιβλία. Ἐκεῖνοι ἀπειλήσαν ὅτι θὰ κάνουν σκάνδαλο καὶ γιὰ ἐκδίκηση διέκοψαν τὶς παραστάσεις τοῦ «Κουρέα τῆς Σεβίλλης». Γιὰ τὸν Μπωμαρσάι δὲν ὑπῆρχε παρὰ μιὰ μόνο λύση: νὰ συγκεντρώσει τοὺς συναδέλφους του καὶ νὰ φέρει ἀντιμέτωπη πρὸς τὴν Ἑνωση τῶν ἥθοποιῶν τὴν Ἑνωση τῶν δραματουργῶν. Ἀλλὰ κόπιασε πολὺ γιὰ νὰ πείσει τοὺς συγγραφεῖς ὅτι ἐπρεπε νὰ ἔνωθούν γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὰ δικαιώματά τους. Ὁ Ντιντερὼ τοῦ ἔγραφε: «Φοδούμαι πῶς εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ τὰ διγάλεις πέρα μ' ἔνα θίασο, παρὰ μὲ τὴν δουλήν.»

Μιὰ πινακοθήκη τῆς ὅδου Λὰ Μποεσί ἐκθέτει τριάντα ἔργα σὲ πανί τοῦ Βάν Ντόγκεν. Ποτὲ ὡς τώρα ὁ πορτραΐστας τῶν εὔκολων καὶ τρελῶν χρόνων δὲν ἡταν πιὸ ζωτανός. Ποτὲ ὡς τώρα τὸ λαίμαργο μάτι τοῦ ἀνθρώπου τῆς Φλάντρας δὲν ἔδωσε μεγαλύτερη γλύκα στὴν πολέττα του. Τὴν φορὰ αὐτὴ ἐγκατέλειψε τὸ παιχνίδι μὲ τὰ πρόσωπα τῆς μόδας—δὲν ὑπάρχουν παρὰ δυὸ ἡ τρία πορτραΐτα στὴν ἑκθεση—γιὰ ν' ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ πρόσωπα στὶς πλάτῃ στὶς κούρσες. Κι' ἀκόμη στὸν τὸν Βάν Γκόγκ, ἀφῆσε τὸν ἐαυτὸ του νὰ γοητευθεῖ ἀπὸ τὴν ἡρεμία τῶν ἀγρών. «Μ' ἀρέσει δὲ, τι λάμπει» ἔγραφε ἀλλοτε αὐτὸς ὁ ὀξιαγάπητος ζωγράφος σ' αὐτοὺς ποὺ τὸν κατηγορούσαν ὅτι ἀφῆνονταν νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὶς αἰωνίαστησεις τοῦ ὥραιον κόσμου», τὶς πολύτιμες πέτρες ποὺ ἀστράφουν, τὰ ὑφάσματα ποὺ γυαλίζουν, τὶς γυναικεὶς ποὺ ἐμπνέουν τὸν σαρκικὸ ἔρωτα. Ὁ Βάν Ντόγκεν ἀγαπάει καὶ τώρας δὲ, τι λάμπει, ἀλλὰ τὸ χρυσάφι. τὸ βρίσκει μέσα στὸ δηρὸ χόρτο καὶ στὸ σιτάρι. Βρίσκει τὸ ρουμπίνι σ' ἔνα παλὸ καρροτσάκι· βρίσκει τὸ γαλάζιο χρώμα στὸν ἀρυτίδωτο σύρατό· καὶ κάτω ἀπὸ τὰ πέταλα τῶν ὄλογων δρίσκει τὸ πιὸ ἀγνὸ σμαράγδι.

Ο μεγάλος ἥθοποιὸς Πièr Rēnouār, πέθανε πρὶν λίγο καιρὸ σὲ ἡλικία δι 67 χρόνων. Τελευταῖα ἀκόμα, ἐπαιξε τὸ ρόλο τοῦ φαρμακοποιοῦ σὲ μιὰ κινηματογραφικὴ διασκευὴ τοῦ Κνόκ, τοῦ Zôrzh Nébê. Ποιὸς νὰ τὸ φανταζόταν τότε ὅτι θάταν ὁ τελευταῖος ρόλος μιᾶς μεγάλης σειρᾶς ἀπὸ δημιουργίες μέσα σὲ μιὰ καρριέρα σεράντα πέντε χρόνων.

Ο πατέρας του, ὁ μεγάλος Αἴγυουστος Rēnouār, εὔρισκε συχνὰ ἀνχαρίστηση ζωγραφίζοντας τὸ παιδικὸ πρόσωπο τοῦ γυιοῦ του, ποὺ ἡταν κιόλας σοβαρὸ καὶ γιομάτο θέληση. Ὁ Ολόκληρο τὸ χειρόγραφο τῆς Zilmpétert Πιριέ, δημοσιευμένο στὴ μνημειώδη ἑκδοση τῶν «Στοχασμῶν» τοῦ Λουū Λαφυμά, μᾶς καλεῖ νὰ προσέξουμε λιγότερο τὴν ἀνησυχία τοῦ Πασκάλ καὶ περισσότερο τὴν ἀνωτερότητα τοῦ πνεύματος του στὴν ὁγέρωχη καὶ πλούσια πορεία του.

στὴν τέχνη. "Ο νεώτερος ὀδελφός του, Zân Rēnouār, διάλεξε τὴ σκηνοθεσία. "Ο Πièr ἔδειχνε πάντα τὴν κλίση του γιὰ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἥθοποιού.

Εἰκοσι ἐπτὰ χρόνων βγῆκε ἀπὸ τὸ Κονσερβατούάρ μὲ πρώτο όρασμα. "Υστερα ἐπαιξε σὲ διαφόρους θιάσους τῶν δουλεινάρτων καὶ γύρισε τὸ ἔργο τὰ «Δυὸ χαρίνια».

Τὸ 1944, μιὰ βαθειὰ πληγὴ (ποὺ τὴν ἔκριθε ὅταν ἐπαιξε) τὸν ἔφερε πάλι στὸ θέατρο. "Η συνάντησή του μὲ τὸν Ζουβέ τὸν ἔκανε ν' ἀφῆσει τοὺς εὔκολους δρόμους καὶ νὰ γνωρίσει τὴν πειθαρχία τοῦ συνόλου. "Ο ὀδελφός του τὸν ξανάφερε στὰ κινηματογραφικὰ στοντό: στὸ ρόλο τοῦ ἀστυνόμου Μεγκρέ στὸ ἔργο «Νύχτα στὸ σταυροδρόμι».

Οἱ μεγάλες του θεατρικὲς δημιουργίες ἡταν, δίχως ἄλλο, ὅταν ἐπαιξε μὲ τὸν Ζουβέ στὰ ἔργα τοῦ Ζιρωντοῦ. Διοδέχθηκε τὸν Ζουβέ στὴ διεύθυνση τοῦ «Ατενὲ» καθὼς ἡταν ὁ πιὸ κατάλληλος, μὰ δὲν ἔζησε παρὰ ἐπτὰ μῆνες περισσότερο ἀπὸ τὸν μεγάλο του φίλο.

"Ως τώρα δὲν εῖχαμε γιὰ τὸν Πασκάλ παρὰ δυὸ αὐθεντικὰ στοιχεῖα: "Ενα σκίτσο μὲ μολύβι τοῦ Zân Ντομά ποὺ παρουσιάζει τὸν Πασκάλ ἔφηβο καὶ τὴ νεκρικὴ του μάσκα. "Ολες οἱ ἄλλες προσωπογραφίες ἡταν ἀποτυπώσεις λιγότερο ἡ περισσότερο πιστὲς τῆς χαλκογραφίας τοῦ "Ἐντελινκ, ποὺ κι' αὐτὴ παρουσιάζει ἔνα σχέδιο καμωμένο πολλὰ χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Πασκάλ. Μιὰ διάδοση, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀγνωστὴ πηγή, ἔλεγε ὅτι ὁ Λουū—Φιλίπ ντε Σαμπαίν ποὺ ἡταν συνδεδεμένος μὲ τὸ περιβάλλον τοῦ Πόρτ—Ρουαγιάλ, είχε κάνει ἔνα πορτραίτο τοῦ Πασκάλ ποὺ δρισκόταν στὴν Ἀγγλία. Τὸ πορτραίτο αὐτὸ ὑπάρχει. "Ανακαλύφτηκε τελευταῖα ἀπὸ τὸν κ. Μουσαλί καὶ ἐκτέθηκε μαζὶ μὲ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Φιλίπ ντε Σαμπαίν. Είναι σὲ πανί, θαυμάσια δουλεμένο καὶ ἐκ τοῦ φυσικοῦ. Είναι δρμας ὁ Πασκάλ;

Χίλιες φορὲς τόχουν βεβαιώσει ὅτι οἱ Ζανσενίστες ἀρνοῦνται νὰ ποζάρουν, καὶ ὁ Πασκάλ ὑποστηρίζει πάντα τὴν τάση τους στὴν αὐστηρότητα. Μή δὲν ἔγραφε τὰ περίφημα αὐτὰ λόγια; «Τί μάταιο πράμα, ἡ ζωγραφική! Μά τὴν κατηγοροῦσε μόνο γιατὶ ἀπροκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ γιὰ τὴν ὁμοιότητα πραγμάτων ποὺ τὰ πρωτότυπά τους δὲν τὰ θαυμάζεις». Αὐτὸ δέδαια δὲν ἀφορᾷ εἰδικὰ τὸ πορτραίτο γιὰ τὸ ὄποιο ὁ Πασκάλ λέει ἀρκετὰ αἰνιγματικά: «Σὲ μιὰ προσωπογραφία είναι κανεὶς καὶ παρὼν καὶ ἀπών.

"Ἄν συγκρίνει κανεὶς τὸ πορτραίτο τοῦ Φιλίππου ντε Σαμπαίν μὲ τὸ σκίτσο τοῦ Ντομά καὶ τὴ μάσκα, μένει ἔκπληκτος μὲ τὴν ὁμοιότητα: Ίδιες ἀναλογίες γραμμῶν. Μεγαλώνει λοιπὸν ἡ πιθανότητα ὅτι πρόκειται γιὰ προσωπογραφία τοῦ Πασκάλ. "Ισως, νὰ ἔκρυψε κανεὶς γιὰ τὸν καρό τὴν εἰκόνα αὐτὴ γιὰ τὸ φόδο τοῦ διωγμοῦ ποὺ ἀπειλοῦσε κάθε τι ποὺ είχε σχέση μὲ τὸ Πόρτ—Ρουαγιάλ.

Τὸ πορτραίτο αὐτό, ποὺ μᾶς δείχνει ἔναν ἀνθρωπὸ 30—40 χρόνων μὲ ἀρκετὰ παχὺ πρόσωπο, μὲ ζωηρὰ μάτια, μὲ είρωνικὸ χαμόγελο, θὰ μπορούσε νὰ ἀπογοητεύσει ἔκεινους ποὺ δὲν διέπουν στὸν Πασκάλ παρὰ ἔναν ἀνθρωπὸ ποὺ τὸν τρώει ἡ ἀγωνία. Μά οἱ τελευταῖες ἔρευνες σχετικὰ μὲ τὸν Πασκάλ μᾶς ἀνάγκασαν ν' ἀμφισβητήσουμε τὴν εἰκόνα αὐτή. Γνωρίζουμε καλύτερα τοὺς δεσμούς τοῦ Πασκάλ μὲ τοὺς κύκλους τῶν λιμεπτήνων. "Ολόκληρο τὸ χειρόγραφο τῆς Zilmpétert Πιριέ, δημοσιευμένο στὴ μνημειώδη ἑκδοση τῶν «Στοχασμῶν» τοῦ Λουū Λαφυμά, μᾶς καλεῖ νὰ προσέξουμε λιγότερο τὴν ἀνησυχία τοῦ Πασκάλ καὶ περισσότερο τὴν ἀνωτερότητα τοῦ πνεύματος του στὴν ὁγέρωχη καὶ πλούσια πορεία του.

ROGER MILLIEX