

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΙΟΡΦΥΡΑΣ

Ο Λάμπρος Πορφύρας, είναι τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυμο, ποὺ πήρε ἀπὸ τὰ ποιήματα «Λάμπρος» καὶ «Πόρφυρας» τοῦ Δ. Σολομοῦ, ὁ Δημήτριος Σύψωμος, ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ γνήσιους Ἑλλῆνες ποιητές. Γεννήθηκε στὰ 1879 στὴ Χίο, ἀπ' ὅπου μεταφέρθηκε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸν Πειραιά, τελείωσε τὸ Γυμνάσιο καὶ γράφτηκε στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, χωρὶς νὰ πάρῃ πτυχίο. Γεννημένος ποιητὴς πρωτοδημοσίευσε στὰ 1897 μὲ πρωτοθουλία τοῦ Παύλου Νιρβάνα τὸ ποίημά του «Θλίψη μαρμάρου» στὸ πειραιϊκὸ περιοδικὸ ΣΤΑΔΙΟΝ τοῦ Γ. Κριτῆ, ἀπ' ὅπου τὸ ἀναδημοσίευσε κατόπιν ἡ Ἀθηναϊκὴ ἐφημερὶς ΑΣΤΥ. Ποιήματά του ἐδημοσίευσαν ἀρκετὰ περιοδικὰ κι' ἡμερήσια φύλλα τῆς ἐποχῆς.

Τὸ 1920 ἐξεδόθη ἡ πρώτη ποιητικὴ του συλλογὴ «Σκιὲς» ποὺ ἐπανεξεδόθη στὰ 1926, σὲ δεύτερη ἔκδοσι. Τὴν δεύτερη καὶ τελευταία ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Πορφύρα, «Μουσικὲς Φωνές», ἐξέδωσε ὁ ἀδελφός του Θεόδωρος στὰ 1934. Στὰ 1924 τιμάται μὲ τὸ 'Αριστεῖο

Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν καθώς καὶ μ' ἔνα ήθικὸ Αριστεῖο τοῦ Δήμου Πειραιῶς.

Σάν ἀνθρωπος, δὲ Πορφύρας, ζοῦσε ἀπλᾶ, κοντά στοὺς ἀπλοὺς ἀνθρώπους τῆς θάλασσας καὶ τῆς ἀγαπημένης του Φρεαττύδας, ὅπου κατοικοῦσε κι' ἀπολάμβανε τὸν καθημερινό του περίπατο. Συντροφιὰ μὲ ἀγράμματους ψαράδες ἔπινε κεχριμπαρένιο ποτὸ τοῦ Διονύσου στὰ γραφικὰ πειραιϊκὰ ταθερνάκια (Τρίχα, Γουζούαση, Μούκη, Κουλουριώτη, καὶ ἄλλα).

Ο Λάμπρος Πορφύρας πέθανε πρόωρα κι' ἀπροσδόκητα μέσα σὲ λίγες ὥρες, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1932, ἀπὸ διάτρησι τοῦ ἐντέρου. Στὴν κηδεία του εἶχε μιλήσει δ τότε πρόεδρος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιῶς κ. Γρηγόριος Θεοχάρης.

Στὰ 1938 στὴν ὁμώνυμη πλατεῖα τῆς Φρεαττύδας στήθηκε ἡ προτομή του, ἔργο τοῦ γλύπτου Γρ. Ζευγώλη ποὺ φέρει τοὺς στίχους του:

"Α θάλασσά μου πάρε με
σὰν πρὶν καὶ σκέπασέ με
πάρε με πάλι μάνα μου
γλυκειά κι' ἀγκάλιασέ με
ἔτσι ποὺ οἱ μάνες ξέρουνε
μονάχα ν' ἀγκαλιάζουν.