

ΜΙΚΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ

Θὰ ήθελα νὰ μποροῦσα κάποτε νὰ ξεδιαλύνω τὶς σχέσεις ιδεολογίας - πολιτικῆς και ιδεολογίας - πολιτικῆς - λογοτεχνίας. Ή δεύτερη τούτη σχέση μοῦ φαίνεται — δχι τόσο θεωρητικὰ ὅσο μὲ βάση τὴν πεῖρα τὴν πιὸ ώμῃ — ἀπίστευτα μπερδεμένη. Γι' αὐτὸ κι' ἀρχίζω ἀπὸ τὴν πρώτη τὸ ἀπλὸ τοῦτο σχεδίασμα ίχνηλασίας. Ξαναλέω: Σχεδίασμα.

Νὰ ὑπάρχει τάχα δργανικὸς σύνδεσμος ιδεολογίας - πολιτικῆς; Μ' ἄλλα λόγια, δ πολιτικὸς πρέπει νὰ ἔχει, ἡ κάλλιο, ἔχει συνήθως, ιδεολογία; Κι ἀν τὴν ἔχει, αὐτὸ τὸν βοηθάει ώς πολιτικὸ ἡ τὸν ζημιώνει; "Αν ἐμπιστευτοῦμε τὴν πεῖρα, θὰ ποῦμε δτι: 1) ἄλλος ἀνθρώπινος τύπος ὁ ιδεολόγος, ἄλλος ὁ πολιτικός. "Έχω κι' ἄλλοτε σημειώσει τὸ παράδειγμα τὸ παρμένο ἀπὸ τὸν «Ιούλιο Καίσαρα» τοῦ Σαΐξπηρ, τὸ κορυφαῖο τοῦτο πολιτικὸ δρᾶμα τῶν αἰώνων: 'Ο Βροῦτος εἶναι ιδεολόγος, δ Μάρκος Ἀντώνιος πολιτικός. 2) Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ σπάνια δ κοινοῦ τύπου πολιτευόμενος ἔχει σταθερὴ κι' ἄκαμπτη ιδεολογία (μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ιδεολογία δχι σταθερὴ κι' ἄκαμπτη;) 'Ανάμεσα στὰ δύο τοῦτα, πολιτικὴ και ιδεολογία, φαίνεται νὰ ὑπάρχει κάτι τὸ πρακτικὰ ἀσυμβίβαστο, ποὺ κάνει τὴν πολιτικὴ ἀτελέσφορη ὅταν πιέζεται ἀπὸ τὴν ιδεολογικὴ καθαρότητα. Τὸ δεύτερο τοῦτο ἔξηγεῖται ἀπὸ τὸ δτι: 3) η ιδεολογία, γιὰ νὰ γίνει πράξη, θὰ μεταφερθεῖ ἀναγκαστικὰ στὸ χῶρο τῆς πολιτικῆς, και τότε, ἀναπόφευκτα, θὰ ὑποστεῖ ἔναν ποιοτικὸ ὑποβιβασμό. Εἶναι η ἔκπτωση τοῦ θεωρητικοῦ στὸ πρακτικὸ ἐπίπεδο, η προσαρμογὴ στὴν πραγματικότητα, τὴν πάντοτε ώμῃ, η συμμόρφωση μὲ τοὺς νόμους τῆς ἀντικειμενικῆς ἀνάγκης, η ρευστοποίηση ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ γίνει κάτι καταναλώσιμο ἀπὸ τὸ εὐρύτερο κοινό.

Ο πολιτικὸς τὰ ξέρει δλ' αὐτά, ἀκόμα κι' ἀπὸ ἔνστικτο, λοιπὸν χρησιμοποιεῖ τὴν ιδεολογία, δὲν τῆς θυσιάζεται. Ο πολιτικὸς εἶναι ἔξ δρισμοῦ ρεαλιστής: 'Υπηρετεῖ τὸ ἐφικτό, δχι τὸ ἴδανικό. Αὐτὴ εἶναι η δουλειά του. Στὴν καλλίτερη περίπτωση, ἔχει στὸ νοῦ του μερικὲς ιθύνουσες ἰδέες, λιγοστὲς κι' αὐτὲς γιὰ νὰ εἶναι λαγαρές, ὑπαγορευμένες ἀπὸ τὴν ιδιοσυγκρασία του, τὴν ὅποια του παιδεία, καθὼς κι' ἀπὸ τὴ νομοτέλεια τῆς κοινωνικῆς παράταξης τὴν ὅποια ἀντιπροσωπεύει η ὑπηρετεῖ. Ή ἐποχή μας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην μᾶς ἔχει διδάξει ποιὰ εἶναι η τύχη τῆς ιδεολογίας ὅταν ἐφαρμόζεται σὲ καθεστώς. Τὰ σχόλια περιττεύουν.

Περίπλοκη εἴπαμε τὴ σχέση ιδεολογίας - πολιτικῆς - λογοτεχνίας. Ο πολιτευόμενος τὴ θέλει στενή, μὲ τὴν ἔννοια η λογοτεχνία, δηλαδὴ η πνευματικὴ ἀνεξαρτησία, νὰ μὴ παρενοχλεῖ τὴν πολιτικὴ στὶς ἐφαρμογές της. Τὴν ἴδια δέσμευση διακηρύσσει ἐκεῖνος ποὺ παρουσιάζεται γιὰ λογοτέχνης ἐνῷ ἔχει μέσα του δεσπόζουσα, ἐπίμονη, φανατική, ἄν και κρυμμένη φιλοδοξία η ψύχωση, τὴν πολιτική. Στὴν περίπτωση τούτη, ἐπικαλεῖται μὲ γοερὲς

κραυγὴς σ' ἐνίσχυσή του τὴν ἰδεολογία. Καλεῖ τὸ πνεῦμα νὰ συμμορφωθεῖ μὲ δ, τι ὑπηρετεῖ τὶς δικές του ἐπιδιώξεις. Σαράντα τώρα χρόνια παρακολουθῶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο. Ὁ καθαυτὸ λογοτέχνης μπερδεύεται ἀνάμεσα σὲ ἰδεολογία καὶ πολιτική, παίρνει πολλὲς φορὲς τὴ μιὰ γιὰ τὴν ἄλλη, παθαίνει ἐσωτερικὲς κρίσεις, παρασύρεται σὲ πράξεις ἀνέλεγκτες ἀπὸ τὸν ἴδιον. Σπάνια καταλαβαίνει πὼς τοῦ ζητᾶνε ν' ἀπαρνηθεῖ τὸν κυρίως ἔαυτό του γιὰ χάρη μιᾶς πολιτικῆς σκοπιμότητας ποὺ εἶναι, συνηθέστατα, ἐξιδανικευμένος προσωπικὸς στόχος ἥ καὶ τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ δικό του ἴδιανικό. Ἡ ἄκρα ἀριστερὰ ἔκανε κατάχρηση αὐτοῦ τοῦ τεχνάσματος.

Εἶναι βέβαιο πὼς ὁ λογοτέχνης ἔχει ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὸ σύνολο. Τὶς ὑποχρεώσεις αὐτὲς τοῦ λογοτέχνη πρόθυμα τὶς θεωροῦν καθαυτὸ Ἱεραποστολικές, δηλαδὴ ἀπεριόριστες. Δυσκολότερα καταλαβαίνει κανένας κάτι ἄλλο: γιατὶ τάχα, μέσα σὲ ὅμαλὲς πολιτικὲς συνθῆκες, νὰ θεωρεῖται πὼς ἔνας ἀνθρωπὸς ποὺ διαθέτει τὸ τάλαντο νὰ γράφει καλὰ διηγήματα ἥ ποιήματα, εἶναι αὐτομάτως προικισμένος καὶ μὲ τόσο δξὺ πολιτικὸ αἰσθητήριο ὥστε νὰ ξέρει τὸ σωστό, τὸ ἐπιβεβλημένο, τὸ σωτήριο γιὰ τὸ γενικὸ συμφέρον. Τὸν καλοῦν νὰ «πάρει θέση» ὑπὲρ τοῦ ἄλφα πολιτευτῆ καὶ κατὰ τοῦ βήτα... Προσωπικά, ἔχω γνωρίσει ἀνθρώπους πολὺ προικισμένους ως λογοτέχνες καὶ ποὺ εἴταν καθαυτὸ ἡλίθιοι στὰ θέματα τῆς πολιτικῆς, γεννημένοι γιὰ θύματα. Ὁ περισσότερο ἐπιτήδειος τοὺς ἔπαιρνε μαζί του. Εἶναι εὐκολότερο νὰ παραδεχθεῖ κανένας τέτοια ὑποχρέωση τοῦ λογοτέχνη ὅταν πρόκειται γιὰ περιφρούρηση γενικῶν ἡθικῶν ἀξιῶν, καὶ προπάντων τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου, σὲ περιόδους δπου οἱ ἀξίες αὐτὲς δεινὰ δοκιμάζονται. Τότε τὸ χρέος εἶναι ἀδιαμφισβήτητο. Μόνο ποὺ καὶ πάλι δὲν θὰ ἔπρεπε δλο τὸ βάρος τῶν ἀπαιτήσεων νὰ πέφτει στοὺς ὅμους τοῦ ἄμοιρου τοῦ λογοτέχνη. Γιατὶ δηλαδὴ οἱ ἄλλες ἴδιότητες κι' ἐπαγγελματικὲς τάξεις ν' ἀπαλλάσσονται, ἥ νὰ τοὺς ἀναγνωρίζονται ἐλαφρυντικά; Ὁ λογοτέχνης εἶναι ὁ ἄγιος τῆς κοινωνίας;

Ἄν ὁ λογοτέχνης ἔχει χρέος νὰ πιστεύει σὲ μιὰν ἰδεολογία καὶ νὰ τὴν ὑπηρετεῖ ως πολίτης, ὁ λιγότερο κατάλληλος νὰ τοῦ τὸ θυμίζει εἶναι αὐτὸς ποὺ κρυφὰ πολιτεύεται κι' ἀποβλέπει στὰ ἀγαθὰ τῆς ἔξουσίας. Ἀπεναντίας: ὁ πολιτικὰ στρατευμένος καλὸς εἶναι νὰ νιώθει τὸν ἔαυτό του ὑποχρεωμένον ἀπέναντι στὸν λογοτέχνη, δσο λίγη κι' ἀν εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ τελευταίου στὴ γενικὴ ὑπόθεση. Μιὰ καὶ μόνη δέσμευση βλέπω ἐπιβαλλόμενη στὸν λογοτέχνη: Ἰδεολογία ναι, ἔξουσία δμως δχι. Ἡ ἔξουσία ἥ ἀναιρεῖ ἥ φτηναίνει. Μοιραία παρενέργεια τῆς ἔξουσίας εἶναι ὁ ἔξουσιασμός. Ἄλλὰ τὶ στόχο μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ πολιτικὴ ἄν δχι τὴν κατάληψη τῆς ἔξουσίας;