

«Η Πορτογαλία και τὸ μέλλον της»,
τοῦ στρατηγοῦ Σπινόλα
όδήγησε τὴν χώρα ἔξω ἀπὸ τὸ τέλμα
τοῦ σαλαζαρικοῦ καθεστῶτος.

Τὸ βιβλίο ποὺ συγκλόνισε τὴν Πορτογαλία

14 Μαρτίου 1974: 'Ο στρατηγὸς Ἀντόνιο Σπινόλα ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν θέσι τοῦ ὑπαρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου. Τὴν ἕδια τύχη εἶχε καὶ ὁ ἀρχηγὸς του, ὁ στρατηγὸς Κόστα Γκόμες. Αἰτία ἦταν ἡ δημοσίευσι τοῦ βιβλίου τοῦ Σπινόλα «Η Πορτογαλία και τὸ μέλλον της», τὸ ὅποιο εἶχε διαθάσει καὶ ἐγκρίνει ὁ Γκόμες.

'Ο Σπινόλα τόλμησε νὰ πῇ δὲ τοῦ δῆλοι οἱ Πορτογάλοι σκεφτόντουσαν, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ ἐκδηλώσουν: οἱ ἀποικιακοὶ πόλεμοι ποὺ διεξάγει ἡ Πορτογαλία, ἐδῶ καὶ δώδεκα χρόνια, στὴ Μοζαϊβίκη, στὴν Ἀγκόλα καὶ στὴν Γουινέα - Μπισσάου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κερδηθοῦν. Αὔτες οἱ πληγὲς μποροῦν νὰ κλείσουν μόνο μὲ πολιτικὰ μέσα. Μοναδικὴ

πολιτικὴ λύσι εἶναι ἡ παραχώρησι ἀνεξαρτησίας στὶς τρεῖς ἀποικίες, στὰ πλαίσια μιᾶς Κοινοπολιτείας.

Αὔτὴ ἡ λύσι, γιὰ τὸν Καετάνο καὶ τὴ συντροφιά του, ἥταν ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας. 'Ο δικτάτωρ τῆς Λισσαβῶνος εἶχε ἄλλες ἀπόψεις:

«Δὲν ὑπάρχουν πορτογαλικὲς ἀποικίες, ἀλλὰ πορτογαλικὰ ἐδάφη, διεσπαρμένα στὸν κόσμο».

«Οἱ ἥπειροι δὲν ἀνήκουν σὲ ράτσες μὲ δρισμένο χρῶμα».

«Προδίδει τὸ ρόλο της ἡ Δύσι, δεχόμενη τὴν κατάργησι τῶν ἀποικιακῶν καθεστώτων».

«Δὲν μποροῦμε νὰ σηκώσουμε τὰ χέρια ψηλὰ μπροστὰ σὲ μερικοὺς δολοφόνους καὶ βιαστὲς γυναικῶν».

«Δὲν βρισκόμαστε σὲ ἐμπόλεμη κατάστασι μὲ κανέναν. Δὲν κάνουμε τίποτ' ἄλλο, παρὰ νὰ ἐλέγχουμε τὸ ἑθνικὸ ἔδαφος, μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας».

Ο Καετάνο κατάλαβε δτι τὸ πλῆγμα ἦταν ἰσχυρό. Σπεύδει νὰ ζητήσῃ τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς Βουλῆς. Τοῦ τὴν παρέχει "ὅμοιώνως". Τὸ ὕδιο κάνει καὶ μὲ τοὺς στρατιωτικούς. Τὴν ἐπομένη ἔδηλωσε:

«Εἴμαστε ἔδω γιὰ νὰ πολεμήσουμε. Ή νίκη μπορεῖ νὰ ἔρθῃ ἢ δκι. "Ομως, ἡ συνείδησί μας θὰ εἶναι ἥσυχη, γιατὶ θὰ ἔχουμε ἐκπληρώσει τὸ καθῆκον μας».

Τὸ ἐπεισόδιο φαίνεται —έκ πρώτης ὅψεως— νὰ ἔληξε. Ο Καετάνο διατηρεῖ τὴν θέσι του. Τοποθέτησε ὡς ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τὸν ἐμπιστό του στρατηγὸ. Τόμιαθ, ποὺ ἡγεῖται τῶν σκληρῶν. Κατάργησε τὴν θέσι τοῦ ὑπαρχηγοῦ Ἐνόπλων Δυνάμεων. Φάνηκε δτι ἡ τάξι ἀποκαταστάθηκε.

Η ἀποψι τοῦ Σπινόλα δτι ἡ Πορτογαλία δὲν μπορεῖ νὰ κερδίσῃ τοὺς ἀποικιακοὺς πολέμους εἶναι ἀπόλυτα λογική. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ἡ πεῖρα τῶν Γάλλων στὴν Ἀλγερία καὶ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Βιετνάμ. Υπάρχει, ὅμως καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα: μὲ τὰ σημερινὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς χώρας, τὸ 50% τοῦ προϋπολογισμοῦ χάνεται σ' αὐτοὺς τοὺς πολέμους: ἡ μόνη διέξοδος τῶν Πορτογάλων εἶναι ἡ μετανάστευση.

Ο Καετάνο μεταξὺ τῆς Εύρωπης καὶ τῆς Ἀφρικῆς διάλεξε, μὲ ἀ-

ναχρονιστικὰ κριτήρια, τὴ δεύτερη. Ή ἐπιλογὴ αὐτὴ ἀπομάκρυνε τὴ χώρα του ἀπὸ τὴν Εύρωπη. Στὴν ούσια διάλεξε ἀντὶ τῆς ἐλπίδας, τὴν πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωσι.

Δὲν μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐκφράσῃ δλες αὐτὲς τὶς λογικὲς θέσεις. Υπῆρχαν τρεῖς βασικοὶ λόγοι: Πρῶτος: Ή ἀποικιοκρατικὴ πολιτικὴ ἦταν κομμένη καὶ ραμμένη στὰ μέτρα τοῦ κατεστημένου, τὸ ὅποιο δὲν εἶκε διάθεσι νὰ λύσῃ τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Γιὰ νὰ ἐκτονώσῃ τὶς πέσεις ποὺ προκαλοῦσαν αὐτὰ τὰ προβλήματα, ἔδινε ἔμφασι στὰ ἔξωτερικὰ γεγονότα. Τονιζόταν ἴδιαίτερα ἡ δόξα στὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ ἡ ἀπάτη τῆς πατρίδας ποὺ κινδυνεύει.

Δεύτερος: Ο μεταλλευτικὸς πλοῦτος τῶν ἀποικιῶν ἦταν πηγὴ τεραστίων κερδῶν γιὰ τὸ κατεστημένο.

Τρίτος: Η ἐκλογὴ τῆς Εύρωπης προκαλοῦσε ρῆγος στὰ δργανωμένα συμφέροντα, ποὺ ἔτρεμαν τὸν ἀναπόφευκτο οἰκονομικὸ ἀνταγωνισμό.

Η ἰσορροπία τῶν δυνάμεων ταράχτηκε μὲ τὶς "ἀνόσιες" ἴδεες τοῦ στρατηγοῦ Σπινόλα. Δὲν ἦταν δύσκολο νὰ προβλεφθῇ ἡ ἀντίδρασι τοῦ Καετάνο. Άλλὰ ἡ κατάστασι δὲν παρέμεινε στάσιμη, ὅπως ἀπέδειξαν τὰ γεγονότα.

Η καταδίκη ὅμως τῆς πολιτικῆς τοῦ Καετάνο, αὐτὴ τὴ φορά, δὲν προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευσι ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα. Προ-

ῆλθε ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, ποὺ ἀποτελοῦσαν ἔναν ἀπὸ τοὺς στυλοβάτες της. Ἀποδείχτηκε ἀπὸ τὴν ἐξέλιξι τῶν γεγονότων ὅτι ὁ Σπινόλα δὲν ἔξεφραζε πρωτικὲς ἴδεes, στὸ βιβλίο του καὶ ὅπι ἡ ἀντίδρασι τοῦ Καετάνο δὲν ἥφησε ἀπαθεῖς τὶς ἔνοπλες δυνάμεις.

”Αλλωστε ὅτι περιέγραψε ὁ Σπινόλα στὸ βιβλίο του δὲν ἦταν θέσεις πολιτικοῦ καθισμένου στὸ γραφεῖο του. Μέχρι τὸν περα-

σμένο 'Οκτώβριο ἦταν διοικητὴς τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος τῆς 'Αγκόλα. ”Οταν γύρισε στὴν Πορτογαλία εἶχε τὸ φωτοστέφανο τοῦ “Ἐθνικοῦ ἥρωα”. Στὴν 'Αγκόλα δὲν παρίστανε τὸν διανοούμενο. Έκεī εἶδε πῶς ἔχουν τὰ πράγματα καὶ ἔπαιξε κορώνα - γράμματα τὴν σταδιοδρομία του γιὰ νὰ μάθουν καὶ οἱ ἄλλοι τί συμβαίνει. ‘Η ἀπήρχησι ποὺ εἶχε τὸ βιβλίο στὸ στρατὸ καὶ στὸ λαὸς ἔφερε τὴν ἀλλαγή.