

## ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

---

‘Η τάση τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς, καὶ γενικὰ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, πρὸς τὴν ἐνότητα, δὲν είναι βέβαια ἓνα σύγχρονο φαινόμενο. Είναι μιὰ πανάρχαιη τάση, παλιὰ σχεδὸν ὅσο καὶ ἡ ἴστορία αὐτῆς τῆς μοναδικῆς, τῆς τόσο ταραγμένης καὶ σαγηνευτικῆς περιοχῆς τῆς Γῆς, ποὺ στέκεται τὸ πεδίο τῆς ἐπικοινωνίας τριῶν Ἡπείρων καὶ ἡ κοιτίδα τῶν πιὸ λαμπρῶν πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν. Κι ἀν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν προσφάτων γεγονότων τοῦ τελευταίου αἰώνα καὶ ἀναλογιστοῦμε τὴν ἴστορία στὸ σύνολό της, βλέπουμε πῶς ἡ ἐνότητα τῆς μεγάλης αὐτῆς περιοχῆς τῆς Γῆς είναι ὁ ἴστορικὸς κανόνας καὶ ἡ διαίρεσή της είναι ἡ ἔξαίρεση, ἡ ἀνωμαλία. Ἐνότητα αὐθόρμητη ἡ ἀναγκαστική, μὰ τόσο γερή καὶ πολύχρονη, ποὺ μοιάζει σὰ νὰ πηγάζει ἀπὸ τὶς πιὸ βαθιὲς ἀνάγκες τῆς ζωῆς τῶν ἀνήσυχων αὐτῶν λαῶν, ποὺ βράζουν ἀκατάπαυτα ἀπὸ τὶς δύναμες τοῦ Δούναβη ὥς τὸν Εὐφράτη καὶ τὸ Νεῖλο καὶ στροβιλίζουνται γύρω ἀπὸ τοὺς ἴδιους πάντα μιγνητικοὺς πόλους: Ἀθήνα, Βυζάντιο, Ἱερουσαλήμ....

‘Η πρώτη μεγαλεπήβολη ἐκδήλωση τῆς ἴστορικῆς αὐτῆς τάσης είναι ἡ μακεδονικὴ ἐνότητα, δρμητική, ἀκατάσχετη, σὰν τὴν πλημμύρα, μὰ χωρὶς στερεὲς πολιτικὲς βάσεις, ποὺ μοιάζει σὰ μιὰ ἀπότομη ἐνωση πνευματικῶν ψευμάτων καὶ προκαλεῖ, σ' ὅλοκληρη τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἓνα μοναδικό, ὡς τὰ τότε, ἀναβρασμὸ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, προετοιμάζοντας κιόλας τὸν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Ἀκολουθεῖ ἡ Pax Romana, ποὺ συνεχίζεται ἀδιάκοπα μὲ τοὺς δέκα βυζαντινοὺς αἰῶνες. Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, διάδοχος τῆς Ρώμης, δὲν είναι Κράτος ἐνὸς ἔθνους, ἀλλὰ ἐνὸς πολιτισμοῦ, μιᾶς κοινωνίας λαῶν, ποὺ διατηροῦν τὰ ἔχωριστὰ γνωρίσματά τους, μὰ πιστεύουν στὶς ἵδιες πνευματικὲς καὶ ἡθικὲς ἀξίες. Σκοπός της (ὅπως καὶ τῆς Ρώμης) δὲν είναι ἡ προαγωγὴ ἐνὸς ἔθνους, ἀλλὰ ἡ διατήρηση καὶ ὑπεράσπιση ἐνὸς πολιτισμοῦ ἐναντίον τῶν Βαρβάρων. Είναι ἔλληνικὴ στὸ πνεῦμα, ἀλλὰ παμβαλκανικὴ καὶ πανανατολικὴ στὴ σύνθεσή της, καὶ συχνὰ οἱ κυβερνῆτες της, ἀκόμα καὶ οἱ Αὐτοκράτορες, δὲν είναι “Ελληνες. Ἡ Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ποὺ ἴδρυεται ἀπάνω στὰ ἔρείπια τῆς Βυζαντινῆς, είναι Κράτος

άσιατικό και ἀντιπνευματικό, ἔχθρος και καταστροφέας κάθε πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ μὲ γερὲς βάσεις και μεγαλόπνοες πολιτικὲς κατευθύνσεις. Τυραννεῖ τὸν λαούς, μὰ διατηρεῖ, μερικοὺς αἰῶνες, τὴν πολιτικὴν και ὀἰκονομικὴν ἐνότητα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ποὺ εἶχε σπάσει στοὺς τελευταίους καιροὺς τοῦ Βυζαντίου. Ὁ πρῶτος μεγάλος ἐπαναστάτης μας ὁ Ρήγας δὲν ἐπιδιώκει τὴν διάσπαση τῆς Αὐτοκρατορίας και τὴν αὐτοτέλεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀνατροπὴν τῆς τυραννίας και τὴν ἐλεύθερην ἀνάπτυξην και συνεργασίαν τῶν λαῶν μὲς στὰ ἀπλόχωρα σύνορα τοῦ μεγάλου βυζαντινοῦ και ὄθωμανικοῦ Κράτους.

Σὰν κοιτάζουμε τὴν ἴστορία, δπως ἔλεγα πρίν, στὸ σύνολό της, σὰν ἀγκαλιάζουμε, μὲ μιὰ ματιά, ὀλόκληρη τὴν πολύχρονη και ἀδιάσπαστη ροή της, χειραφετημένοι ἀπὸ τὶς δίκαιες ἢ ἄδικες ἐθνικὲς προκαταλήψεις μας, ὁ ΧΙΧ<sup>ος</sup> αἰώνας μᾶς φαίνεται αἰώνας μεγάλης βαλκανικῆς και ἀνατολικῆς ἀνισορροπίας. Σ' αὐτὴν τὴν ἐποχὴν ἀλλωστε ὁ δρος **βαλκανικὸς** πῆρε τὸ σημερνό του νόημα, ποὺ σημαίνει ἀνομοιογένεια, ἀσυνεννοησία και ἀσυναρτησία. Ἡ Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ὁ «ἄρρωστος ἀνθρωπος», γκρεμίζεται ἀγάλι-ἀγάλι, ἀκολουθώντας τὸ μοιραῖο νόμο τῆς φθορᾶς και τῆς παραχυῆς, και μὲς ἀπὸ τὰ ἔρειπια της φυτρώνουν ξαφνικὰ οἱ ἀδιάλλαχτοι βαλκανικοὶ ἐθνικισμοί, ὁ Ἑλληνικὸς κι<sup>ν</sup> ὁ σερβικὸς στὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα, ὁ οουμανικὸς κι<sup>ν</sup> ὁ βουλγαρικὸς πρὸς τὸ τέλος. Τὰ παρδαλὰ Βαλκάνια στὸ πόδι ὅλα μαζί, πρωτόγονα, ἀστατα, θιρυβώδη — ἀταχτα παιδιὰ τῆς Εὐρώπης, ὅπλισμένα μὲ ἐπικίνδυνα ἀρματα, ἔτοιμα σὲ κάθε στιγμὴ γιὰ τοὺς πιὸ λυσσιασμένους καργάδες. Συνεχῶς βάζουνε φωτιὰ σ' ὅλην τὴν Χερσόνησο, ἀπὸ ἄκρη σ' ἄκρη και σφάζουνται μὲ ἄγριο ἐνθουσιασμό. Τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μικρά, τὰ καταπιεσμένα και ματόβρεχτα ἔθνη, ἀγωνίζεται μὲ πάθος νὰ ψάρξει, νὰ ξεχωρίσει, νὰ σώσει τὴν ἰδιαίτερη προσωπικότητά του και τὴν ἀνεξαρτησία του. Κλείνουνται τὸ καθένα στὸν ἑαυτό του, μὲ τυφλὸ φανατισμό, και μισοῦν θανάσιμα δροιον δὲν τοὺς μοιάζει. Ἡ μανία τους αὐτὴ τῆς ἀνεξαρτησίας και τῆς αὐτοτέλειας εἶναι ἔνα φυσικὸ ἀποτέλεσμα τῆς πολύχρονης δουλείας τους, μιὰ νόμιμη ἀντίδραση τῆς ζωντάνιας τους. Μὰ ἡ ἐνότητα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μοιάζει σὰ νὰ ἔσπασε μὲ τρόπο ἀνεπανόρθωτο. Κι<sup>ν</sup> ὁ τούρκικος ἐθνικισμός, χτυπημένος ἀπὸ παντοῦ, ἀγριεύει κι<sup>ν</sup> αὐτός, γίνεται ἔξοντωτικός, σφάζει μὲ τὰ δυὸ χέρια, αὐξάνει τὴν σύγχυση και τὸ φανατισμό. Ἀπάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια (ἄς ποῦμε ὡς τὰ 1922) τὸ διεθνικὸ δίκαιο τῶν Βαλκανίων εἶναι ὁ νόμος τῆς ζούγκλας: θὰ σὲ φάω ἢ θὰ μὲ φᾶς!

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὥστε ὅτι και σ' αὐτὴν τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀδιάλλαχτου μίσους και τῆς ἀλληλεξόντωσης τῶν βαλκανικῶν λαῶν, δὲν ἔλειψε ἡ τάση πρὸς τὴν ἐνότητα. Πάντα ὑπῆρχε, μὲς τὴν ταραγμένη ἀτμόσφαιρα τῆς Χερσονήσου, και συχνὰ ἐκδηλώθηκε, σύμφωνη μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, πολεμόχαρη και ἵμπεριαλιστική. Ὁρισμένοι βαλκανικοὶ ἐθνικισμοὶ τοῦ ΧΙΧου και τοῦ ΧΧοῦ αἰώνα, ἔταξαν φανερὰ ὡς σκοπό τους, σὲ διάφορες περιστά-

σεις, τὴν ἐνότητα τῆς Βαλκανικῆς κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεμονία ἐνὸς ἔθνους. "Ετοι πίστεψαν οἱ Βούλγαροι, στὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα μας, πὼς εἴταν οἱ Πρωστοὶ τῆς Βαλκανικῆς καὶ ἔκινησαν στὰ 1912 γιὰ τὴν Πόλη, μὲ τὴν πρόθεση νὰ ἐπιβάλουν ἀπὸ κεῖ τὴν κυριαρχία τους σ' ὅλοκληρη τὴν Χερσόνησο. "Ετοι κ' οἱ Νεότουρκοι στὰ 1908 προσπάθησαν νὰ ἔσαναντανέψουν τὴν μισογκρεμισμένη Αὐτοκρατορία, κηρύττοντας τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἰσότητα τῶν βαλκανικῶν καὶ ἀνατολικῶν λαῶν, κάτω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο τοῦ Ὁσμάν. Ἀνάλογο εἴταν καὶ τὸ νόημα τῆς δικῆς μας Μεγάλης Ἰδέας, πὸν σήμαινε τὴν ἀναγέννηση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὰ παλιά της σύνορα, τὴν δημιουργία ἐνὸς Κράτους παμβαλκανικοῦ καὶ μικρασιατικοῦ, κάτω ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν ἡγεμονία καὶ μὲ "Ελληνα Βασιλιὰ στὶς ἀκτὲς τοῦ Βοσπόρου.

Συνηθίσαμε σήμερα, μὲ τὴν μικροαστικὴν στενοκεφαλιά μας, νὰ εἰρωνευόμαστε αὐτὸν τὸ μεγαλόπρεπο δράμα τῶν πατέρων μας καὶ νὰ τὸ χαρακτηρίζουμε σὰ μιὰ καθυστερημένη καὶ ϕωμαντικὴ ἀναπόληση μεσαιωνικῶν θρύλων. Βέβαια ὑπῆρχαν πολλοὶ θρύλοι μὲς στὴ Μεγάλη Ἰδέα, μὰ δχι μονάχα θρύλοι. Ὅπηρχε, στὸ βάθος, κυρίως ἡ συναίσθηση τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους νὰ ζήσει μοναχό του ἀπάνω στὰ βράχια του κ' ἡ ἀνάγκη του νὰ πραγματοποιήσει μιὰ πλατύτερη κοινωνία ἐθνῶν. Ἡ τάση αὐτὴ ἔπαιρνε τὴν μορφὴ τοῦ ἴμπεριαλισμοῦ, γιατὶ τέτοιο εἴτανε τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, τέτοιος εἴτανε τότες ὁ κανόνας τοῦ παιχνιδιοῦ: φανατικὸς ἔθνικισμὸς καὶ ἐπικράτηση μὲ τὴ βία. Μὰ ὁ ἴμπεριαλισμός, ὁ πόλεμος, εἴτανε τὰ μέσα κις δχι ὁ σκοπός, τὰ μέσα πὸν παρεῖχε ἡ ζωή. Κατὰ βάθος, τὸ νόημα τῆς Μεγάλης Ἰδέας εἴταν ἡ ἐνότητα, ἡ σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων, ἡ κατάργηση τῆς σύγχρονης ἀνισορροπίας κ' ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἴστορικὴ τάξη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Καὶ κατὰ τοῦτο οἱ ἀνθρώποι πὸν πίστευαν στὴ Μεγάλη Ἰδέα, οἱ ϕωμαντικοὶ αὐτοὶ νοσταλγοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Μεσαίωνα, εἶχαν ἀσυγκρίτως πιὸ πλατιές ἴστορικὲς ἀντιλήψεις καὶ πιὸ βαθιὰ συναίσθηση τῆς ἐθνικῆς μας πραγματικότητας, ἀπὸ τοὺς πρακτικοὺς καὶ θετικοὺς ἀνθρώπους τῆς παλαιοελλαδίτικης φουτίνας.

Τὰ περήφανα αὐτὰ ἴδανικὰ τῶν Νεοελλήνων, τῶν Νεοτούρκων καὶ τῶν Βουλγάρων ἔδωσαν τὴν μεγάλη μάχη τους ἀπὸ τὰ 12 στὰ 22 στοὺς κάμπους τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῆς Μικρασίας. Σὰν τελείωσε τὸ παιχνίδι καὶ ἔκαθαρίστηκαν οἱ λογαριασμοί, καταλάβαμε πὼς κανείς μας δὲν εἴταν ἀρκετὰ δυνατὸς ὥστε νὰ ἐπιβάλει τὴν ἡγεμονία του στοὺς ἄλλους. Γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἀλληλεξόντωση τῶν φανατισμένων ἐθνῶν δεχτήκαμε δῆλοι τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν. Φαίνεται πὼς εἴταν ἡ μόνη λύση, στὸ σημεῖο πὸν εἶχανε φτάσει τὰ πράματα. "Ετοι σχηματίστηκαν Κράτη μὲ αὐστηρὸν ἔθνικὸν χαρακτήρα καὶ κατὰ κανόνα μὲ ἀσήμαντες μειονότητες, πὸν διακήρυξαν δτὶ θεωροῦν τὰ σύνορα τοῦ 1922 ὡς δριστικὰ καὶ δὲν ἔχουνε πιὰ ἐδαφικὲς βλέψεις. Οἱ πολιτικοὶ κ' οἱ διπλωμάτες δήλωσαν, σ' ὅλους τοὺς τόνους, πὼς τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα τελείωσε, λύθηκε γιὰ πάντα καὶ ἀνήκει στὴν ἴστορία.

Δὲν ὑπάρχει πιὰ Μεγάλη Ἰδέα, μᾶς εἴπαν, δὲν ὑπάρχουν ἐθνικὲς διεκδικήσεις καὶ ἀλύτρωτοι ἀδελφοί, ἔοφλήσαμε μὲν αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, καὶ τώρα θὰ καθήσουμε φρόνιμα-φρόνιμα νὰ νοικοκυρέψουμε καὶ νὰ συγυρίσουμε τὸ σπιτικό μας, δίχως νὰ σκοτίζουμε κανέναν μήτε κανεὶς νὰ μᾶς σκοτίζει. Καὶ βέβαια στὴ θεωρίᾳ οἱ ὅδηγοί μας εἶχανε δίκιο. Δὲν ὑπάρχει πιὰ τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα τέτοιο ποὺ τὸ γνώρισαν οἱ προηγούμενες γενεές. Ὑπάρχει δμως τοῦτο τὸ πολὺ σημαντικὸ γεγονός : δτι, ἔτσι ὅπως ἔγιναν τὰ πράματα, δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε.

Φυτοζωοῦμε ὅλοι οἱ Βαλκανικοί μὲ τὸν πιὸ ἄθλιο τρόπο. Ἡ Χερσόνησο δὲν ἀναπνέει καλά, χωρισμένη καθὼς εἶναι σὲ μικρὰ καὶ ἀνοργάνωτα Κράτη, ἀνίκανα νὰ συντηρήσουνε τὸν πληθυσμό τους. Ὁ πλοῦτος τῆς δὲν μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει καὶ σαπίζει ἀχρησιμοποίητος στὸν τόπο τῆς παραγωγῆς του. Οἱ λαοί της ἔχασαν τὴν ἐλεύθερη ἐπικοινωνία των, μένουνε φυλακισμένοι μὲς στὰ τείχη τους, χωρὶς δρίζοντες, χωρὶς τὰ ἀπέραντα πεδία δράσης ποὺ εἶχαν ἄλλοτε. Τὰ βαλκανικὰ Κράτη εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ήττον χρεωκοπημένα καὶ ὅμολογοῦνε τὴν οἰκονομικὴν καταστροφή τους, ἔξὸν ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ προφασίζεται ἀκόμα δτι περνᾶ μιὰ περίοδο ἀνόρθωσης καὶ ἀκμῆς. Μὰ κανεὶς δὲ γελιέται μαζί της, παρὰ τὰ ἐνθουσιώδη σχόλια τῶν πολιτικῶν, τῶν διπλωματῶν καὶ τῶν δημοσιογράφων. Ξέρουμε πολὺ καλὰ τὶ συμβαίνει ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἄλλαξε ἡ μορφὴ τοῦ τουρκικοῦ Κράτους, ἡ νομοθεσία, τὸ ἀλφάβητο, τὸ καπέλλο, μὰ τὸ ἔθνος τους ψευτοζεῖ καὶ μαραίνεται μέρα μὲ τὴ μέρα. Τὸ δεκάχρονο κεμαλικὸ πείραμα εἶχε σκοπό τον, πρὶν ἀπ' ὅλα, τὴν πλέοντα καὶ τέλεια πολιτικὴν καὶ οἰκονομικὴν αὐτάρκεια τῆς Τουρκίας—ὅχι μόνο τῆς χώρας, μὰ καὶ τοῦ ἔθνους. Γιὰ τοῦτο θελήσανε καὶ ἐπιτύχανε τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, γιὰ νὰ ζήσουνε μόνοι τους καὶ νὰ μὴν ἔχουν τίποτα κοινὸ μὲ τὰ ἄλλα ἔθνη. Μὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποψή τὸ πείραμα ἀπότυχε ὀλότελα. Δὲν μποροῦνε νὰ ζήσουνε μόνοι τους. Ὁ λαός τους ὑποφέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς βαλκανικοὺς λαοὺς καὶ δὲ σώζεται μὲ τοὺς ἐπιφανειακοὺς μοντερνισμοὺς τῆς Πόλης καὶ τῆς Ἀγκυρας. Τὸ κατάλαβαν σήμερα, μὰ δὲν καταδέχουνται ἢ δὲν τολμοῦν νὰ τὸ ποῦν. Δὲν εἶναι εὔκολο πρᾶμα νὰ ὅμολογήσει τὴν ἀποτυχία της μιὰ τέτοια ἀγέρωχη καὶ ὑπεροπτικὴ στρατοχρατία.

Κανεὶς μας δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει μόνος του. Κανεὶς μας δὲν εἶναι ἴκανος ποιημένος μὲ τὴ σημερνὴ κατάσταση τῶν πραγμάτων. Δὲν τελείωσε λοιπὸν τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα κι ἂς πᾶ νὰ λένε οἱ ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες. Τὸ ζήτημα ζεῖ πάντα καὶ βασιλεύει καὶ οἱ λαοὶ τὸ ξέρουν. Νιώθουν πολὺ βαθιὰ πώς πρέπει νὰ ἀλλάξει κάτι, νὰ γίνει κάτι. Μὰ τί; Νὰ γίνει πόλεμος; Εἴπαμε ὅχι καὶ τὸ εἴπαμε εἰλικρινά, γιατὶ εἴδαμε πώς δ πόλεμος δὲν εἶναι μιὰ λύση.

Οἱ βαλκανικοὶ ἴμπεριαλισμοὶ τσακίστηκαν, δ καθένας μὲ τὴ σειρά του, καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ παρατήσουν τὸν ἀγώνα, ἀφοῦ κανεὶς τους δὲν είταν ἴκανος νὰ καταργήσει τοὺς ἄλλους καὶ νὰ ξαναϊδρύσει, μοναχὰ μὲ τὶς δικές

του δυνάμεις, τὴν Αὐτοκρατορία. Αἰσθανόμαστε πώς πρέπει νὰ βροῦμε κάτι ἄλλο, κάτι ποὺ ἀρχίζει ἵσως νὰ βρίσκεται μόνο του. Ἡ ἴστορικὴ τάση πρὸς τὴν ἐνότητα προσαρμόζεται δύλοένα στὸ πνεῦμα καὶ σιὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς, ἀχρηστεύει τὰ σκουριασμένα μέσα τοῦ παρελθόντος, ἀλλάζει αὐθόρμητα τὸ ρυθμό της καὶ τὴ φρασεολογία της. Χτὲς εἰχε ὡς ἔμβλημα τὸν ἐνθικισμό. Σήμερα μιλᾶ στὸ δνομα τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀδελφοσύνης τῶν ἐθνῶν. Θέτει κιόλας, υπροστὰ στὰ μάτια τῶν βασανισμένων λαῶν, ἔνα νέο ίδανικό, ἀνάλογο μὲ τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς κατευθύνσεις τοῦ καιροῦ μας: τὴν εἰρηνικὴ ἀναγέννηση τῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς ἐλεύθερης Συμπολιτείας.

Ἡ ἴστορία συνεχίζει τὴ δροή της μὲ ἀλλύγιστη ἐπιμονή. Ἡ ἴστορία θέλει τὴν Αὐτοκρατορία — μὲ ὅποιοδήποτε τύπο, μὲ ὅποιαδήποτε μέσα, μὲ ὅποιαδήποτε πρόφαση. Ἡ ἴδια πάντα ζωικὴ τάση, ἀκατάλυτη μὲς στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, προκαλεῖ σήμερα τὶς Βαλκανικὲς Διασκέψεις καὶ ἔσκεπάζει τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἐλπίδες τῆς ἐνότητας. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνασάνουμε ἐλεύθερα μὲς στὰ χρεωκοπημένα αὐτὰ Κρατίδια, στὶς ἀσφυχτικὲς αὐτὲς κοινωνίες, στὶς ἀνόητες αὐτὲς élites, ποὺ μαϊμούδιζουν ἀπὸ μακριὰ τὴν Εὐρώπη. Μᾶς λείπουν οἱ φυσικὲς προϋποθέσεις τῆς ἀνάπτυξης τῶν ἐθνῶν, ἡ ἀπλοχωριά, ἡ ἀνεση, οἱ πλατιοὶ δρίζοντες, ἡ αὐτοπεποίθηση. Αἰσθανόμαστε ἀμυδρὰ πὼς ἡ ἐνωση τῶν ὑλικῶν μας δυνάμεων, ἡ σύνθεση τῶν πνευματικῶν μας ἀντιθέσεων, δίχως νὰ καταλύσουν τὶς ἐθνικές μας προσωπικότητες, θὰ δεκαπλασιάσουν τὶς δημιουργικὲς ἴκανότητές μας καὶ θὰ μᾶς χειραφετήσουν. Εἴμαστε μικροὶ καὶ φτωχοὶ καὶ καταφρονεμένοι. Θὰ γίνουμε ὅλοι μαζὶ κάτι μεγάλο, κάτι ποὺ εἶναι μιὰ ἐπιτακτικὴ ἀξίωση τῆς ἴστορίας μας, τῆς ζωῆς μας. Μὰ πότε; Μὰ πῶς;

Τὰ ἐμπόδια φαίνονται σήμερα βουνά. Φτερουγίζει ὅμως μιὰ ὠραία Ἰδέα μὲς στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Χερσονήσου, σύμβολο ἵσως καὶ προάγγελος μιᾶς νέας ἐποχῆς, μιᾶς μελλοντικῆς παιδείας. Κ' οἵ λαοί μας, μὲς στὶς τόσες κακομοιοιές τους, ἔχουν καὶ τὸ ἀνεκτίμητο χάρισμα ὅτι εἶναι ἀξεστοί καὶ ἀφθαρτοί, ὅτι τὸ σαράκι τῆς δυτικῆς παρακμῆς δὲν ἄγγισε ἀκόμα τὴ χωριάτικη ὑγεία τους. Πρωτόγονα Βαλκάνια! Ζωηροὶ ἔφηβοι, ποὺ δὲν ἀρχισαν ἀκόμα τὴν καρριέρα τους, ποὺ δὲ χάρηκαν ἀκόμα τὴ ζωὴ καὶ λαχταροῦν δλόψυχα νὰ ζήσουν κι' αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, νὰ δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Τὸ μέλλον τους ἀνήκει ἀν ξέρουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς πρωτόγονες δρμές τους.