

# Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ

Άναμεσα στους φιλέλληνες, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Ρώσος ποιητής Άλεξανδρος Πούσκιν. Φύση φιλελεύθερη, πρᾶγμα σπάνιο για την εποχή στην Ρωσία, ο Πούσκιν γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1799 στη Μόσχα και από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου φανέρωσε τὸ ποιητικό του ταλέντο, μὲ τὴν ἔκδοση τῶν πρώτων του ποιημάτων. Ή μητέρα του καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια Ἀράβων, καὶ ὁ παποῦς του ἔλας μέρος στὴν ἐκστρατεία τῶν Ρώσων στὴν Ηελοπόννησο ἐπὶ τῆς Αίκατερίνης, καὶ κατὰ τὴν κατάληψη τῆς Πύλου ἔδειξε παράσταμη γενναιότητα.

Γιὰ τὴν ποίηση του Πούσκιν δὲν πρόκειται νὰ μιλήσουμε. Ο μεγάλος Ρώσος κριτικὸς Μπελίνσκι, ἀναλύοντας τὸ ἔργο του τὸν ὄνομάζει ἔθνικὸ ποιητὴ τῆς Ρωσίας. Ή φιλοπατρία καὶ ὁ μεγάλος φιλελεύθερισμὸς του, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ή λέξη Ἐλευθερία ἦταν ἀπαγορευμένη, ἐνέπνεψαν τὸν Πούσκιν. Μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀγτιμοναρχικὰ ποιήματα, ποὺ πολλὲς φορὲς τὰ κρεμοῦσα στοὺς φανοστάτες τῆς Πετρουπόλεως, φώτιζε τὴν σκοτεινὴ ἀτμόσφαιρα τῆς ἀπόλυτης μοναρχίας καὶ ἐπέσυρε τὴν προσοχὴ τῆς μυστικῆς τσαρικῆς ἀστυνομίας μὲ ἀποτέλεσμα γ' ἀποφασισθεῖ ἡ ἔξορία του στὴ Σιδηρία. Ο διάσημος, δημως, τότε ιστορικὸς Καραμέζην μὲ θερμὲς παρακλήσεις μετέπεισε τὸν Αὐτοκράτορα νὰ ἔξορίσει τὸν Πούσκιν στὴ Νότιο Ρωσία καὶ δχὶ στὴ Σιδηρία, καὶ ἔτοι δ Πούσκιν ἐκτοπίστηκε, τὸ 1820, στὸ Κισνόδιο τῆς Νοτίου Ρωσίας. Ἐκεῖ ἀνέλαβε γραμματεὺς τοῦ ἐπιτηρητῆ τῶν ἀποίκων τῆς νοτίου Ρωσίας καὶ διέμενε στὴν Ὀδησσό.

Τὴν ἐποχὴ αὐτή, ἐποχὴ ποὺ ροδοχάραζε ἡ αὐγὴ τῆς ἔθνικῆς μας παλιγγενεσίας, ἡ νότιος Ρωσία καὶ εἰδικὰ ἡ Ὀδησ-

σὸς καὶ τὸ Κισνόδιο, ὑπῆρξαν ὁ πυρήνας καὶ τὸ κέντρον τῆς ἐλληνικῆς ἔθνεγερσας. Τὸ συγκινητικὸ τόλμημα τοῦ Άλεξανδρου Ὑψηλάντη, εἶχε προξενήσει μεγάλη αἰσθηση καὶ εἶχε συγκλονίσει κάθε καρδιὰ φιλελεύθερη στὸ Κισνόδιο, μιὰ πόλη ποὺ ἀπεῖχε ἐλάχιστα ἀπὸ τὴν σκηνὴ τοῦ δράματος. Ο Άλεξανδρος Ὑψηλάντης εἶχε πάρει, στὴ φαγτασία τῶν κατοίκων στὸ Κιγσόδιο, τὶς διαστάσεις μυθικοῦ ἥρωος. Ο ρωσικὸς στρατὸς ἦταν παρατεταγμένος στὸν Προῦθο καὶ διόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας ἀγεμένετο. Αὐτῶν τῶν γεγοότων ὁ Πούσκιν ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς. Τὸ Κισνόδιο, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, εἶχε ἀποκτήσει ἐλληνικώτερο χρῶμα λόγῳ τῆς συρροῆς ἐλληνικῶν οἰκογενειῶν ἀπὸ τὶς Ἡγεμονίες καὶ λόγῳ τῆς φυγῆς τῶν Φαγαριωτῶν ποὺ ἐγκατέλειπαν πανικόδηλητοι τὴν Τουρκία καὶ ζητοῦσαν ἀσυλο στὴ Ρωσία. Ανάμεσα σ' αὐτοὺς ἀγαφέρονται διὰ πρίγκηπας Μιχαήλ Σούτσος, διὰ πατέρας του Γεώργιος μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὴν κόρη του Ραλλίο, διὰ Νικόλαος Σούτσος ποὺ ἀπέδρασε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἤλθε στὸ Κισνόδιο μέσω Ὀδησσοῦ. Ο Ιωάννης Σούτσος, ὑπασπιστὴς τοῦ Δούκα τῆς Λούκας, διὰ ποστέλγικος Ιωάννης Σχινᾶς, διὰ πρίγκηπας Καρατζᾶς, οἱ ἀδελφοὶ Μουρούζη μὲ τὴ μητέρα τους καὶ τὶς τρεῖς ἀδελφές τους, διὰ ποστέλνικος Ιωάννης Ρίζος μὲ τὴ γυναίκα του, τὴν κόρη του καὶ τὸν γαμπρό του Μάνο, διὰ Πετράνης Μαυρογένης γαμπρὸς τοῦ Γεωργίου Στουρτζά, οἱ περισσότεροι πολὺ γνωστοὶ καὶ πολὺ ἀγαπητοὶ στὸν Ελληνισμό. Ο Πούσκιν γνωρίστηκε μὲ δλούς σχεδὸν αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ ἀγθός τῆς κοινωνίας στὸ Κισνόδιο, εἰδικώτερα μὲ τοὺς Ρίζο καὶ Σχινᾶ πιὸ τὸν συνόδευε μιὰ ἀρίστη μνήμη καὶ

ἀπάγγελε ἀπὸ στήθους γαλλικὴ ποίηση ποὺ κατέθελγε τὸν Ρῶσο ποιητὴν. Στὶς δραδυγές συγκεντρώσεις τῶν ὁμογενῶν ἐκαλοῦντο ὅλοι οἱ ἔγκριτοι Ρῶσοι τοῦ Κισιγούντου καὶ τὸ κυριώτερο θέμα τῶν συζητήσεων ήταν ἡ ἑλληνικὴ ἐπαγάσταση γιὰ τὴν δόποια οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ρώσους δὲν ἔδειχγαν κανένα ἐνδιαφέρον καὶ δὲν μιλοῦσαν μὲ αἰσιοδοξίᾳ γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τῆς ἑξαίρεση ἀποτελοῦσε δὲ Πούσκιν ποὺ ἔξεπιμηρούσε τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ κινήματος. Ἰδού τι γράφει στὸ ἡμερολόγιο τῆς ἑλληνικῆς ἐπαγαστάσεως, τὸ δόποιο ἔπαψε νὰ γράφει μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ Ὑψηλάντη στὸν Προῦθο:

«Πέρασα τὸ δράδυ τῆς 2 Ἀπριλίου στὸ σπίτι τοῦ Ν. Δ. Παρούσα, ήταν καὶ κάποια ὥραιάστατη Ἐλληνίδα. Μιλοῦσα γιὰ τὸν Ὑψηλάντη καὶ μεταξὺ τῶν πέντε παρευρισκομένων Ἐλλήνων, ἐγὼ μιλοῦσα σὰν γηγενιος "Ἐλληνας. "Ολοι ήταν ἀπελπισμένοι γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σχεδίων τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας, ἐγὼ διμως ἔχω ἀκλόνητη τὴν πεποίθηση γιὰ τὸν τελικὸ θρίαμβο τῆς Ἐλλάδος, καὶ τὴν παράδοση ἀπὸ τοὺς Ὁθωμανοὺς τῆς ὥραίας χώρας τῆς Ἐλλάδος στοὺς νόμιμους κληρονόμους τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Θεμιστοκλῆ».

Τὸν ἔνθουσιασμὸν ὑπὲρ τῆς ἑξεγέρσεως τῶν ὑποδούλων Ἐλλήνων καὶ τὴν μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐλλάδα τὴν ἔξεδήλωνε μὲ κάθε τρόπο τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ νὰ μαθαίνει ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς θυσίας τῶν Ἱερολοχιτῶν καὶ τὶς παράτολμες πράξεις τοῦ Ὑψηλάντη ποὺ τὶς ἔγραψε μὲ μεγάλη ἀκρίβεια στὸ ἡμερολόγιο τῆς

ἑλληνικῆς ἐπαγαστάσεως, δείχγουν τὸν ἄγγὸ φιλελληνισμὸ τοῦ μεγάλου ποιητῆ.

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ κινήματος στὴ Μολδαβία, οἱ ρωσικὲς στρατιές δὲν διέβησαν τὸν Προῦθο καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινότης τοῦ Κισιγούντου ἀποκτοῦσε κάθε μέρα ποὺ περγοῦσε καὶ κάποιο νέο μέλος, γιατὶ οἱ δυστυχισμένοι "Ἐλληνες ἔγκατέλειπαν τὰ πάντα γιὰ νὰ γλυτώσουν τὸ μαχαίρι τῶν Τούρκων. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν μεταναστῶν στὸ Κισιόντι ήταν καὶ ἡ πεντάμορφη Καλυφώ Λογοθέτη μὲ τὴ μητέρα της ποὺ ἀπέδρασε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἔγκαταλείποντας ὅλη της τὴν περιουσία. Ἡ Καλυφώ Λογοθέτη, μιὰ ἀπὸ τὶς γνωστὲς γιὰ τὴν διμορφιά τους Ἐλληνίδες γοήτευε τοὺς πάντες μὲ τὴν γλυκειά της φωνή, τραγουδώντας μὲ τὴν συνοδεία κιθάρας ἑλληνικὰ τραγούδια. Ἄμεσως, κέρδισε τὴν προσοχὴ τοῦ Πούσκιν γιατὶ τὴν ἀκολουθοῦσε ἡ φήμη ὅτι τὴν γνώρισε ὁ Βύρων καὶ τὴν ἐρωτεύθηκε. Ἡ διμορφιά της, ἡ ὥραια φωνή της καὶ ἡ φήμη ὅτι τὴν ἐρωτεύθηκε ὁ Βύρων, ἐγέννησαν στὴν καρδιὰ τοῦ βυρωνίζοντος τότε Πούσκιν, ἔνα βαθὺ ἐρωτικὸ αἰσθημα, ποὺ τὸ ἔξέφρασε στὸ ποίημά του «Στὴν Ἐλληνίδα».

Τὰ ποιήματα ποὺ ἔγραψε δὲ Πούσκιν γιὰ τὴν Ἐλλάδα κι ἔνα διήγημα μὲ θέμα τὴ μάχη τοῦ Σκουλενίου, δείχγουν πόσο δυνατὰ δὲ Ρῶσος ποιητὴς ἔνοιωσε τὴ μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἐλλήνων, τὴν Ἰδέα τῆς Ἐλευθερίας, αὐτὴν ποὺ δὲν ἔνοιωσαν τὰ ἀνακτοδούλια τῆς Εύρωπης, αὐτὴν ποὺ δὲν ἔνοιωσε δὲ Αύτοκράτωρ Ἀλέξανδρος Α' καὶ οἱ περίφημοι πολιτικοὶ του.