

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ

Σ' ένα παλαιό περιοδικό, διαβάζουμε ένα σημείωμα του Βλάση Γαβριηλίδη, για την τέχνη της ήθοποιίας. Σημειώνουμε μία παράγραφο άπό τὸν ὅμνον αὐτόν : «*Υψίστη τέχνη ἡ ἡθοποιία, ὑψηλοτέρα ἀκόμα δύναμις ἡ κατοχὴ τῆς τέχνης αὐτῆς.* Τὸ ποίημα, τὸ ἄγαλμα, ὁ πίναξ, ἡ συμφωνία, δημιουργήματα ἀποσούμενα ἀπὸ τῆς χειρὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ ἡ ἡθοποιία δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἄνθρωπον!...»

Άξια ίέρεια τῆς τέχνης αὐτῆς στὸ θέατρό μας, ἡ *Ἐλλη Λαμπέτη*. Έζητήσαμε νὰ τὴν συναντήσουμε. Μᾶς δέχθηκε με καλωσύνη στὸ φιλόξενο, ζεστὸ καμαρίνι της. Ἡ εὐγένειά της καὶ ἡ πρόσχαρη διάθεσίς της μᾶς ἐγοήτευσε.

Ἐπιδιώξαμε νὰ ἀποσπάσουμε τὴν γνώμη της γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζει τὴν τέχνη, τὸ κοινό, τοὺς ρόλους της. Τὸ πρῶτο ποὺ μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἡταν πῶς ἡ ἐκλεκτή μας ἡθοποιὸς ἀντιμετωπίζει τὸ ἐπάγγελμά της σὰν κοινωνικὸ λειτούργημα. Οἱ ματαιοδοξίες, οἱ φιλαρέσκειες, οἱ φιλοδοξίες τῆς αὐτοπροβολῆς ἐδῶ δὲν βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος νὰ ριζώσουν. Μιὰ ὑπηρεσία πρὸς τὸ κοινόν! Ψυχαγωγὸς τῆς ὀλότητας ποὺ τὴν δύναμη καὶ τὴν ἔμπνευσή της τὴν ἀντλεῖ ἀπὸ τοῦτον τὸν ὑψηλὸ σκοπό. Ὁχι ἡ χαρὰ τῶν χειροκροτημάτων, τῆς ἀποθεώσεως ἀλλὰ ἡ τυραννικὴ ἔγνοια τοῦ τί προσφέρει στὸν τελευταῖον θεατὴ τῆς παραστάσεως. Μᾶς εἶπε χαρακτηριστικὰ ἡ κ. Λαμπέτη, ὅτι μία ἀπὸ τὶς φορές, ποὺ λίγο κακοδιάθετη, αἰσθανόταν ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐρμηνεύσῃ ἴκανοποιητικὰ τὴν Πέπσυ, ἀπλῶς τὸ βλέμμα ἐνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ στὴν πρώτη γραμμὴ τὴν ἔκανε, θέλοντας νὰ τὸ εὐχαριστήσῃ, νὰ παίξῃ ἄπειρες φορές καλύτερα.

«Τὸ κοινό», μᾶς εἶπε ἀκόμα, «εἶναι ἔνας τεράστιος παράγων. Ἄναλογα μὲ τὶς ἀντιδράσεις του μπορεῖ ἔνας ἡθοποιὸς νὰ καταλάβῃ ἂν «ἔφθασε κάτω» (ὅπως λέγεται στὴ θεατρικὴ γλῶσσα) ἢ δχι. Καὶ εἶναι ἀδυναμία δικὴ του ἂν δεν τραβήξῃ τὸ θεατὴ τόσο, ὥστε νὰ μαγνητισθῇ καὶ τὸ ἐλάχιστο μόριο τοῦ κορμιοῦ του». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ θυμόμαστε τὴν βαθύτερη ἔννοια τῆς λέξεως «ψυχαγωγία» ποὺ δὲν σημαίνει διασκέδασις ἀπλὴ ἀλλὰ κάτι δυνατώτερο! Ὁ ἡθοποιὸς ἄγει, φέρει τὴν ψυχὴ τοῦ θεατοῦ.

«Ενα ἄλλο πρόβλημα εἶναι ἂν καὶ κατὰ πόσο πρέπει νὰ παρεμβαίνῃ ἡ ἀτομικὴ ζωὴ τοῦ καλλιτέχνη εἰς τὴν ἐρμηνεία ἐνὸς ρόλου. Ζητήσαμε τὴν γνώμη τῆς κ. Λαμπέτη.

«Ἄλλοίμονο», εἶπε, «ἄν τὴν συγκίνηση ποὺ πρέπει νὰ νοιώσῃ ὁ ἡθοποιὸς μιὰ στιγμή, τὴν πετυχαίνει σκεπτόμενος δικές του ἐμπειρίες. Ἀφοῦ βυθισθῇ μέσα στὸ ρόλο του, πρέπει νὰ ἔρθῃ στὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ὑποδύεται καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ περιστατικὰ νὰ ἀντλήσῃ τὴν συγκίνηση, τὴ χαρὰ ἢ τὴ λύπη του. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, τὸ συναίσθημα, αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖται μέσα του πάντοτε πρέπει νὰ τὸ χαλιναγωγῇ, ὥστε ποτὲ νὰ μὴν τὸν παρασύρῃ. Νὰ εἶναι αὐτούσιο μέν, ἀλλὰ νὰ ἐκφράζεται μὲ τὰ τεχνικὰ πιὰ μέσα τοῦ ἡθοποιοῦ. Ὁταν π.χ. πρέπει νὰ λεχθῇ κάτι ψιθυριστά, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά πρέπει ὁ ἡθοποιὸς νὰ βρίσκεται σ' αὐτὴ τὴ διάθεση, ἀπὸ τὴν ἄλλη διμως, πρέπει τὰ λεγόμενά του νὰ ἀκουσθοῦν ἀπὸ δλους. Ὁταν κάποιος βρεθῇ πάνω στὸ σανίδι τότε δὲν εἶναι μόνος. Συνδιαλέγεται μὲ τοὺς συναδέλφους του καὶ μὲ τὸ κοινό».

Στὴν ἐρώτησή μας ποιός ρόλος τῆς ἄρεσε πιὸ πολὺ μᾶς ἀπήντησε : «Ἡ Πέπσυ. Ισως γιατί εἶναι καὶ πιὸ πρόσφατο ἔργο, ἀλλὰ πιὸ πολὺ γιατὶ ἀγάπησα τὸ σύνθετο τοῦ χαρακτῆρος της».

Αύτά μᾶς είπε ή κ. Λαμπέτη. «Η ώρα δυστυχῶς ήταν λιγοστή· σὲ λίγο θὰ
ἀρχιζε ή παράστασις καὶ ἔτσι ἔπρεπε νὰ φύγουμε. Χαρήκαμε πολὺ αὐτὴ τὴ συ-
ζήτηση μαζί της. "Ένα πρᾶγμα μᾶς ἔκανε ίδιαίτερη ἐντύπωση : ή ἀγάπη της γιὰ τὸ
Θέατρο γενικὰ καὶ γιὰ κάθε ρόλο χωριστὰ ποὺ ἔχει ἐρμηνεύσει.

Κι' ἂς ήταν λίγη ή ώρα ποὺ συζητήσαμε μαζί της — διδαχτήκαμε καὶ μάθαμε
πάρα πολλά.

Γι' αὐτὸ τὴν εὐχαριστοῦμε ἀκόμη μιὰ φορὰ πούχε τὴν καλωσύνη νὰ μᾶς δεχθῆ.

Λούκα Κατσέλη

E2