

Γιά ένα βιώσιμο περιβάλλον

Συστήματα και τόποι.

Όταν οι φυσικές διαδικασίες ζωής έναρμονίζονται χωροχρονικά μέσα στὸν άτοικο χώρο πού τὶς περιβάλλει και ταυτόχρονα μεγενθύνουν τὶς δυνατότητες ζωῆς τοῦ κοινωνικοῦ συνδόλου τότε μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιά μία ἐπιτυχημένη ἀμοιβαία συνύπαρξή τους. Όταν ἀκόμη οἱ θερμοδυναμικὲς διαδικασίες τῆς πόλης συσσωρευμένης συστηματικά πάνω στὰ συστήματα της, ἀφομοιώνονται ἀπὸ τὶς κυκλικὲς διαδικασίες τῆς φύσης χωρίς νὰ ἀφήνουν ἀμεσες ἐπιπτώσεις πάνω τους τότε μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιά μία ἐπιτυχημένη καὶ τεχνοοικολογική συνύπαρξη.

Η κοινωνική ἐπαφὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ ἐπιτυχής, ὅταν ἐπιτρέπεται μια ἀμοιβαία συνύπαρξή τους μὲ τὸ περιβάλλον κι' δταν οἱ πολιτιστικὲς τῆς προσδοκίες δὲν παραβιάζονται. Ο σχεδιασμὸς ἐνὸς τόπου ἡ περιβάλλοντος πρέπει νὰ ἴκανοποιῇ δχι μόνο τὶς παραπάνω συνθῆκες ἀλλὰ καὶ τὶς καθαρά ἀντιληπτικό-συννισθηματικὲς ἀνάγκες τοῦ χρήστη. Ετσι, ἐνῷ τὸ δητικὸ ἀκουστικὸ περιβάλλον μᾶς ἐπηρεάζει θετικά ἡ ἀρνητικά νὰ κινούμεθα, παραμένοντες μέσα σ' αὐτὸῦ καὶ νὰ τὸ ἀποφεύγουμε, οἱ μνημονικοαντιληπτικὲς μας ἐντυπώσεις, τὶς ὁποῖες δομοῦμε καθημερινά, συμπληρωνόμενες καὶ ἀπὸ τὶς διαισθητικὲς μας ἴκανότητες νὰ βλέπουμε πέρα ἀπὸ τὴν φυσικὴ πραγματικότητα μὲ τὴν δραστὶ τῆς μνήμης ἡ τῆς προσδοκίας, μᾶς ὑποβοηθοῦν στὸ νὰ προσανατολιζόμαστε καὶ ν' ἀξιολογοῦμε τὸ περιβάλλον ποιοτικά καὶ ποσοτικά. Οἱ διαθέσεις αὐτές, παρά τὸ δτι ὀπωσδήποτε διαφέρουν

ποιοτικά ἀπὸ τὴν ἀκαμπτη πραγματικότητα τοῦ Εὐκλειδίου χώρου ἡ καὶ τοῦ Neutovίου χρόνου, ἐντούτοις δμας συνυπάρχουν, δημιουργῶντας πολυποίκιλες ἐμπειρικές πραγματικότητες.

Ομοκανθώς οἱ ἀξίες τοῦ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος ἐπιβάλλονται μὲ τὴν σειρά τους καθημερινὰ στὸν ἀξιολογικο-γνωστιολογικὸ κόσμο τοῦ ἀτόμου κι ἐγκαθιδρύουν βιώματα καὶ πίστεις, δημιουργῶν μία πραγματικότητα ἡ ὁποία δὲν εἶναι οὔτε εύκολο ἄλλα κι' οὔτε ἐνδείκνυται νὰ παραγνωρίσουμε.

Η καθαρὰ ψυχολογικὴ συμπεριφορά τοῦ ἀτόμου ἐπηρεάζεται εἴτε ἀπὸ βαθειές βιολογικές ἀνάγκες γιὰ ἀνταλλαγὴ ἡ ἀποφυγὴ μὲ ἄλλα ἄτομα εἴτε ἀπὸ τὰ ἐγκαθιδρυμένα διανοητικά του βιώματα.

Ἐτσι ὁ σχεδιασμὸς τοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ νὰ ὑποβοηθήσῃ στὴν ἀμεσότητα ἔκφραστης τῶν πολυποίκιλων ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν μόνον μέσω τῆς παροχῆς ἐλατηρίων εὐκαιριῶν καὶ ρεαλισμοῦ.

Η βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης ἐνὸς τόπου δὲν ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα πάντοτε καὶ τὴν καλλιτερευστὴ δλῶν τῶν συστημάτων ποὺ τὸ ἀποτελοῦν, οὔτε καὶ ἡ βελτίωση ἐνὸς συστήματος ἔχει ἀμοιβαία ἐπιδραστὴ πάνω στοὺς τόπους ἡ στὰ συστήματα ζωῆς μὲ τὰ ὁποῖα ἐνδέχεται νὰ συσχετίζεται. Ετσι δταν ὁ ἐπανυσχεδιασμὸς ἐνὸς τόπου ἡ συστήματος ἐμφανίζεται σὰν ἀναγκαῖος, ἐνδείκνυται ν' ἀναλύεται δσο εἶναι δυνατὸν ἡ αἰτιολογικὴ ἐπιρροή του πάνω στὸ ὑπόλοιπο περιβάλλον ἡ οἰκοσύστημα.

Μία ἀπὸ τὶς διαπιστώσεις γιὰ τὸν ἐπανασχεδιασμὸν τῶν συστημάτων τοῦ περιβάλλοντος εἶναι καὶ τ' ὅτι εἶναι εἴτε αὐτογενῆ προκύπτουν δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πραγματικότητα σὰν ὁμοιοστατικὲς ἐκφράσεις ώρισμένων ἀσυνειδήτων ἀναγκῶν, εἴτε εἶναι προσχεδιασμένα, ὥστε π.χ. οἱ περιπτώσεις τῆς ΔΕΗ τοῦ ΟΤΕ, τῆς ΕΕΥ κλπ. Οἱ δυσκολίες ἐπανασχεδιασμοῦ τῶν συστημάτων αὐτῶν ὅμως δὲν εἶναι βασικὰ τεχνικῆς φύσης, γιατὶ ἀφοῦ στὴν πρώτη περίπτωση δηλαδὴ στὰ αὐτογενῆ δὲν ὑπάρχει ὑπεύθυνος γιὰ νὰ εἰσηγηθῇ τὴν βελτίωση τοῦ συστήματος στὴν δεύτερη περίπτωση ὁ ὑπεύθυνος δὲν ἔπιτρέπει σὲ τρίτα πρόσωπα νὰ ὑπεισέλθουν στὴν ἀνάλυση τῶν προβλημάτων τῆς δργάνωσης τους γιὰ ποικίλους λόγους.

'Ακόμη καὶ στ' αὐτογενῆ συστήματα ὅπου σὲ τελευταῖα ἀνάλυση θὰ πρέπῃ νὰ θεωρήσουμε τὸ κράτος σὰν τὸν μόνο ἵκανο ν' ἀναλάβῃ τὸ βάρος τῆς ὑπεύθυνότητας, ὑπάρχει, μία ἀντίδραση ἡ ὅποια γεννιέται ἐντελῶς φυσιολογικὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν φύση του προβλήματος. 'Ο κρατικὸς μηχανισμὸς ὅταν δὲν ἔχει ὄργανωθῆ κατάλληλα γιὰ ν' ἀντιδράσῃ σ' ἔνα νέο πρόβλημα φυσικὸ εἶναι ν' ἀντιδράσῃ αὐθόρμητα πιθανὸν πολλὲς φορὲς μὲ αὐθαιρεσία, γιὰ νὰ βρῇ μία ἄμεση λύση σ' ἔνα πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται ἀκόμη περισσότερο ὅταν ὁ κρατικὸς φορέας παίρνει, χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ πολλὲς φορές, λανθασμένο δρόμο γιὰ τὴν ἐπίλυσή του. 'Η Ἀρχὴ ἀπὸ τὴν φύση της ἀποφεύγει νὰ ἀνακοινώνῃ δημοσίως στὸ κοινὸ τὰ σφάλματά της (ἄν καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν πάρα πολὺ λογικό). "Ετσι προσπαθῶντας νὰ σκεπάσῃ κάποιο σφάλμα ὅχι μόνο δὲν καταφέρνει νὰ ἐπιλύσῃ τὸ ἀρχικὸ πρόβλημα ἀλλὰ καὶ δημιουργεῖ ἔνα καινούργιο τὸ ὅποιο συνήθως ἀπαιτεῖ

ένα πρόσθετο άμυντικό μηχανισμό γιά νά προστατέψη τὸ δημόσιο εἶδωλό της. "Όμως τὸ κοινό δὲν ξεγελιέται ἀπὸ τὴν γραφειοκρατικὴ συμπεριφορά γιατὶ ἔχει διορυτικότητα καὶ ἀντίληψη μὲ τὴν ὁποία διαβλέπει καὶ παρακολουθεῖ καὶ πέρα ἀπὸ τὰ φαινόμενα. Τί ἐνδιαφέρει τὸ κοινό, δλοι μας τὸ ξέρουμε, είναι ἡ ἀμεσότητα στὴν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων του. "Οταν αὐτὴ ἡ ἀισθότητα συμπιέζεται ἡ περιπλέκεται μέσα σὲ καθηρά μηχανιστικὲς διαδικασίες ἢ τὴν ὑπερκλίμακα τοῦ φαινομένου «κρυτικὸς μηχανισμός»

καὶ ἀποκτᾶ ἐξτρεμιστικές, ἢ καὶ ἀπάνθρωπες διαστάσεις, τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν είναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλατήρια γιά τὴν λειτουργία ἐνός συστήματος κι' ὅχι ὁ στόχος τοῦ τι θὰ πρέπη νά είναι τὸ σύστημα γιά νά τὸν ἐξυπηρετήσῃ. Τὸ οἰκολογικὸ ἐργαστήριο πιστεύει ὅτι ἀν θέλουμε νά ἐξανθρωπίσουμε τὸ περιβάλλον μας, θὰ πρέπη νά ἐξανθρωπίσουμε τὰ συστήματά μας καὶ τὶς διαδικασίες τῶν πόλεών μας πρῶτα ἀπὸ δλα. "Ο ἄνθρωπος θὰ πρέπη νά γίνη ὁ πρῶτος στόχος.