

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

“Οπως είναι φυσικό, ή άνθρωπινη ζωή στήν άδιάκοπη της πορεία φθείρεται και στενεύει. Είναι εύκολο νά λέμε συνεχῶς πώς ή ζωή κατάντησε μιά έπανάληψη, μιά άνιαρή έναλλαγή τῶν ίδιων εἰκόνων, τῶν ίδιων καταστάσεων σὲ μιά άνακύκληση κουραστική και καταθλιπτική. “Ομως πιὸ εύκολα, πολὺ εύκολα βρίσκεται τὸ ἀντιφάρμακο, τὸ ἀντιστάθμισμα αὐτῆς τῆς ἀφόρητης κατάντιας. Κι' ἂς ἔξηγηθοῦμε.

Μιὰ κι' δ' ἄνθρωπος είναι δεμένος μὲ τὴ ρουτίνα τῆς καθημερινῆς ἐνασχόλησης, ή φυγή του ἀπὸ τὸ περιβάλλο τοῦτο ἐπιβάλλεται ἐπιταχτική. Χρειάζεται ν' ἀλλάξῃ ἀέρα, νά μετακινηθῇ. Πιὸ εύκολα τὸ καταφέρνει μ' ἔνα ταξίδι, μὲ μιὰ ἑκδρομή.

Κ' είναι, στάληθεια, σωτήριο τὸ σημερινὸ ρεῦμα τῶν τακτικῶν ἑκδρομῶν, τῶν ἑβδομαδιαίων ἔξορμήσεων στὸ ὑπαιθρο. Ἰδιαίτερα, μὲ τὴν ίδρυση ζωντανῶν φυσιολατρικῶν σωματείων κι' ἀκόμα μὲ τὴν καθιέρωση συχνῶν ἑκδρομῶν ἀπὸ ἄλλα σωματεῖα, ἀθλητικά, πνευματικά, θρησκευτικά ή ἐπαγγελματικά, τὸ πρόβλημα τῆς ἔξόδου στὸ ὑπαιθρο ἔχει ἀπλουστευθῆ, ἔχει βρῆ τὴ λύση του.

Χρειάζεται, βέβαια, μιὰ πιὸ πλατειὰ

σταυροφορία σ' αὐτὴ τὴν κατεύθυνση γιὰ νὰ πεισθῇ δ' ἄνθρωπος τῆς πόλης νὰ ἔγκαταλείψῃ τὸ καβούκι του, τοὺς ίδιους στενόχωρους τοίχους τοῦ γραφείου, τοῦ σπιτιοῦ ή τῆς λέσχης του και νὰ βγῆ ἔξω στὸ ὑπαιθρο, στὸ ἀνοιχτὸ περιβάλλο. Μὰ ή ούσια μένει πάντα μιὰ, ἀνάλλαχτη, σταθερή : Πώς αὐτὴ ή μετακίνηση, ποὺ συνεπάγεται γοργὴ ἐναλλαγὴ εἰκόνων, παραστάσεων και αἰσθημάτων, ποὺ προσφέρει ή ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση, ξεκουράζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ζωογονεῖ, τὸν ἡμερώνει. Δὲν αἰσθάνεται πώς είναι δ' ίδιος ἄνθρωπος σὰ βρεθῆ ἔξω στὸ φυσικὸ περιβάλλο. Εἴτε αὐτὸ είναι ἀνοιχτὸς ὅριζοντας, εἴτε ἀκρογιαλιὰ εἴτε πάλι βουνὸ και δάσος.

Θὰ ήθελα νὰ ἔκθεσω σύντομα τοὺς στοχασμοὺς τοῦ ἄνθρωπου ποὺ βγαίνει στὸ ὑπαιθρο ή τοῦ φυσιολάτρη γενικὰ σὰ βρεθῆ ἀνάμεσα στὸ ἐπιβλητικὸ βασίλειο τῆς φυσικῆς δημιουργίας. Ἀναφέρουμε στὶς ἀνάριθμες ἑκδρομὲς ποὺ ἔχουμε κάνει γυρίζοντας σχεδὸν ὀλάκερη τὴν Κύπρο ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη. Πόσες φορὲς δὲ μᾶς χάδεψε τὸ κρῦο ἀγέρι στὶς ψηλὲς ραχοῦλες ή ή ἡδονὴ τοῦ ίλιγγου δὲ μᾶς κέντησε τὴν ὑπαρξη στὸ περήφανο μας ἀνέβασμα σὲ κορφὲς σχεδὸν ἀπρόσιτες. Ὁ εὐγενικὸς Τρίπυλος μὲ τοὺς ἀθάνατους κέδρους του, ή ἀγρια Μαδαρή δ' ἀπότομος Γιαϊλᾶς, ή γυμνὴ Παπούτσα, δ' ἀπροσπέλαστος Κόρνος και τὰ δεσποτικὰ Κιόνια δέχτηκαν πολλὲς φορὲς τὴν βαθειὰ ἀνάσα τῶν ὀρειβατῶν, τὰ αἰσθήματα ίκανοποίησης και τ' ἀναφωνήματα τοῦ θαυμασμοῦ τους γιὰ τὸ σπάνιο θέαμα κάτω στὴν πεδιάδα, πέρα στὸ ἀπειρο τοῦ γαλανοῦ πόντου ή στὶς μικρότερες κορφὲς ὀλόγυρα ἀπὸ τὸ ψηλὸ και προνομιακὸ παρατηρητήριο τῶν περήφανων καταχτητῶν τῆς δύσκολης βουνοκορφῆς.

“Αλλοτε πάλι στὸ διάβα ἀνάμεσα

ἀπ' τὰ βαθύσκια δάση πόσες φορὲς δὲν ἀντήχησαν εύφρόσυνες οἱ φωνές καὶ τὰ εὔθυμα τραγούδια τοῦ φυσιολάτρη, ποὺ τὰ χαιρόταν καὶ τάφομοίωνε μὲ ἀπέραντη ἀγαλλίαση. Κ' εἰναι τούτη ἡ χαρὰ μεγάλη, ὅσο ἀληθινὴ καὶ μοναδική.

'Ανάμεσα στὰ αἰώνοβια δέντρα καὶ στοὺς δασικοὺς θάμνους αἰσθάνεσαι τὸ μυστικὸ τῆς σιωπῆς τοῦ δάσους, χαίρεσαι, στοχάζεσαι, ἀφαιρεῖσαι, λυτρώνεσαι, κολυμπᾶς σὲ ἀτμόσφαιρες ἔξω ἀπ' τὴν πραγματικότητα, σὲ γαλήνιες εύτυχισμένες σφαῖρες τῆς ἀνθρώπινης βίωσης, ἔξω ἀπ' τὸ διάστημα καὶ τὸ διάβα τοῦ χρόνου. Τέτοια ἀγαθὰ προσφέρει ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν αἰώνια, φυσικὴ δύμορφιά, τὰ ἀγέραστα λουλούδια τῆς γῆς, κατοικίας τοῦ ἀνθρώπου, τὰ δέντρα καὶ τὸ πράσινο.

Τὸ δάσος στὴν ψυχή μας κυριαρχεῖ βασικὰ κι' ὀλοκληρωτικά. Γιομίζει τὴν σκέψη μὲ τῆς χαρᾶς τὸ δῶρο, κινεῖ τὸν στοχασμὸ σ' ἀνώτερες σφαῖρες, φωτίζει τὴν ώρα μὲ τὸ φυσικὸ θαῦμα τῆς θείας δημιουργίας ποὺ συντελεῖται ὀλόγυρα αἰώνες κ' αἰώνες τώρα, μὲ τὸν ἴδιο ρυθμό, κάτω ἀπ' τὸν ἴδιο σκληρὸ νόμο τῆς Φύσης. Κάποια ζωὴ δημιουργεῖται, κάποια ζωὴ πεθαίνει, κάποια ζωὴ γεννιέται. Κ' εἰναι τούτη ἡ στιγμὴ τόσο θεία, τόσο γιομάτη ἀπ' τὸ δέος τοῦ ἀνωτάτου "Οντος, ποὺ μὲ εὐλάβεια ἡ ἀνθρώπινη μικρὴ ὄντότητα στὴν ἔκστασή της ἀναφωνεῖ : «'Ἄς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε!»

Τὴν πνευματικότητα, αἰσθητικὴ καὶ καλλιτεχνική, καὶ τὴν φυσιολατρικὴ διάθεση ποὺ προσφέρει ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν φύση καὶ τὸ δέντρο τὴν εἶχαν ἔκτιμήσει καὶ μελετήσει στὶς λεπτομέρειες οἱ Ἀρχαῖοι "Ελληνες. «Τὸ κατὰ φύσιν ζῆν ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῆν», ήταν τὸ ἐπισφράγισμα τῶν σχετικῶν ἀντιλήψεων τῶν 'Ελλήνων φιλοσόφων τῆς ἀρχαιότητας. Τὸ παγανιστικὸ καὶ ωραιοπαθὲς πνεῦμα διοχετευμένο σὲ ἔξιδανικευμένη ἔκφραση στὰ ἔργα Τέχνης ἔδωσε ἀριστουργήματα κ' ἐνέπνευσε μὲ τὴν κλασ-

σική του ἀξία καλλιτέχνες καὶ διανοούμενους δλων ἐποχῶν.

Τὰ κηρύγματα προσωπικοτήτων, ὅπως τοῦ Ταγκόρ, Γκάντι, Τολστοΐ, Ρουσσώ κλ. γιὰ ἐπιστροφὴ στὴ μάνα Φύση δικαιώνονται ἀπόλυτα. 'Η μουσικὴ Ἰδιοφυΐα τοῦ Μπετόβεν, ποὺ ἀντλοῦσε ἀπ' τὴν φύση τὴν ἔμπνευσή του, δήλωνε μὲ πεποίθηση.

— "Οταν ἐπικοινωνῶ μὲ τὴν ύση, αἰσθάνομαι τὸ θεῖο πνεῦμα νὰ μὲ διαπερᾶ.

Πόσο ὄρθη κρίνεται σήμερα ἡ θεωρία τοῦ Taine γιὰ τὴν ἐπίδραση γενικὰ τῆς φύσης στὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία καὶ ίδιαίτερα ἡ συμβολή της στὴν ἀξιόλογη ἀνθιστὴ τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Τέτοια ὑπερκόσμια σχέση δένει τὸν ἀνθρωπὸ ἄμεσα μὲ τὴν φύση καὶ τὸν φυσικὸ περίγυρό του, τὰ δάση καὶ τὰ δέντρα. Κ' εἰναι ἐπιταχτικὸ τὸ καθῆκο τοῦ κάθε ἀνθρώπου νάγκαλιάσῃ καὶ νὰ προστατέψῃ μὲ στοργὴ καὶ θυσία, ἀκόμα, τοὺς ἀγαθοὺς αὐτοὺς παράγοντες τῆς δικῆς του εύτυχίας καὶ προόδου.

Κάθε φροντίδα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἰναι μιὰ ἀνώτερη ἔνδειξη πνευματικοῦ περιεχομένου, μιὰ ἐκπλήρωση ὑποχρέωσης κατ' ἀνώτερη, θεία ἐπιταγή. Είναι μιὰ φιλανθρωπία, μιὰ καλὴ πράξη, χριστιανική, καὶ μιὰ ἀνταπόδωση δικαιοσύνης στὰ ὅσα μᾶς δώρησε ὁ θεῖος Δημιουργός : Στὸν ἥλιο, στὰ βουνά, στὰ δάση, στὴ θάλασσα, σ' ὀλάκερη τὴ δική μας ζωὴ καὶ ὑπαρξη !

ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ.