

Η ΔΙΣ ΑΙΓΛΗ ΨΑΛΤΗ

‘Η Δις Ψάλτη είναι μέλος τῶν Δ. Συμβούλιων στὰ κυριώτερα ‘Ελληνικὰ καὶ διεθνῆ σωματεῖα. Στὸ διάστημα τῆς κατοχῆς εἶχε μιὰ καίρια θέση στὸν Διεθνῆ Ἐρυθρὸ Σταυρὸ καὶ σήμερα διευθύνει τὴν Διεθνῆ Ἐπιτροπὴν προσφύγων. ‘Η πολυσχιδής της δράση τῆς ἐπιτρέπει νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐργαζόμενη γυναικα καὶ νὰ ἔχει ἔγκυρη γνώμη γιὰ τὰ προβλήματά της.

‘Η ἀπάντηση τῆς Δίδος Ψάλτη ἔχει ως ἔξῆς:

« 1. “Ι ση πληρωμὴ γιὰ τὴν ἐργασία. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει σήμερα ἐργαζόμενη γυναικα ἡ φεμινίστρια γενικῶς ἢ ὅποιας νὰ μὴ ἐπιμένη ἀπόλυτα ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ. ‘Η διαφορὰ μισθολογίου γιὰ τὴν αὐτὴν ἐργασία καὶ τὴν αὐτὴν ἀπόδοση είναι ἄδικη, ἀντεπαγγελματική, ψυχολογικὰ δυσμενεστάτη γιὰ τὶς ἐργαζόμενες, πολλές φορὲς δὲ καὶ ἀντιοικονομική ἀπόψεως συμφερόντων τῶν ίδιων ἐργαζομένων ἀνδρῶν, οἱ ὅποιοι παραγκωνίζονται, φυσικὰ ἀπὸ τοὺς ἐργοδότας ὅταν γιὰ τὴν αὐτὴν ἐργασία μποροῦν νὰ προσληφθοῦν γυναικες, μὲ φθηνότερες ἀμοιβές.

‘Η παραγνώριση τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ ἀξιώματος τῆς ισότητος ἀμοιβῆς είναι στὴν πράξη πιὸ διαδεδομένη ἀπὸ ὅτι νομίζει κανείς, ἀν τὴν ἐπεκτείνη ὅχι μόνον στὴν «πληρωμὴ» ἀλλὰ στὴν «μεταχείριση». Πράγματι, σὲ θέσεις (ὅπως π. χ. οἱ δημοσιοϋπαλληλικὲς) ὅπου κατ’ ἀρχὴν ἡ ἀμοιβὴ είναι ἡ ἴδια καὶ γιὰ τὰ δύο φύλα συμβαίνει στὴν πράξη οἱ γυναικες (όμιλοῦμε γιὰ ὅσες ἔχουν τὰ προσόντα καὶ τὴν ἀπαίτουμένην ἰκανότητα) νὰ μὴ τοποθετοῦνται στὴν ἀνάλογη θέση, οὔτε νὰ προνιστάωνται στὸν βαθμὸ στὸν ὅποιον προάγονται οἱ ἄνδρες συνάδελφοί τους.

‘Η ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μὲ μέτρα νομοθετικὰ συλλογικῶν συμβάσεων, κλπ. είναι γνωστὸ γυναικεῖο αἴτημα. Θὰ ἥθελα ἐν τούτοις νὰ τονίσω ὅτι ἔκτος ἀπὸ τοὺς νόμους, τὶς συμβάσεις καὶ τοὺς ὅργανισμούς, χρειάζεται παράλληλα, ἀν μὴ πρωτίστως, μιὰ διπλὴ διαπαιδαγώγηση:

α) Διαπαιδαγώγηση τῶν ἐργοδοτῶν, τοῦ Κράτους, τοῦ ιδιώτη γενικά, ὥστε νὰ μάθῃ νὰ βλέπῃ τὴν γυναικα — ὅπως καὶ τὸν ἄνδρα μὲ ἐμπιστοσύνη ως ἔνα θετικὸν παράγοντα δημιουργικῆς ἐργασίας.

β) Διαπαιδαγώγηση τῆς ιδίας τῆς ἐργαζόμενης γυναικας, ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ θετικότερη καὶ εύρυτερη συνείδηση ἐπαγγελματικῆς εύθυνης καὶ πρωτοβουλίας.

Στὴν ἐργαζόμενη γυναικα κυρίως ἐναπόκειται μὲ τὴν ἀξία, ἐπιμονή, ἐργατικότητά της τὸ συναίσθημα ἐπαγγελματικῆς εύθυνης καὶ τὴν ἀποδοτικότητά της, νὰ κερδίσῃ μόνη της τὴ θέση της στὸν ἐργαζόμενο κόσμο. Καὶ ὅπως φαίνεται, κάθε μέρα, ἡ μία γενεὰ μετὰ τὴν ἄλλην, κάνει σταθερὰ βήματα πρὸς τὸν τομέα αὐτὸν.

‘Ο φεμινισμὸς ἔχει ἀκόμη πολλὰ αἰτήματα ἀνικανοποίητα. Είναι ὅμως ἀναμφισβήτητο ὅτι, στὸν τόπο μας τουλάχιστον, ἔχει πλέον περάσει τὸ πρώτο στάδιο τῆς μαχητικῆς ἐπιδιώξεως τῶν «δικαιωμάτων» γιὰ νὰ φθάσῃ στὸ στάδιο τῆς πληρέστερης δημιουργικῆς του δράσεως, ὅπου ἡ ἐπιδιώξη τῶν δικαιωμάτων συμβαδίζει πλέον ἀπόλυτα μὲ τὴν διαπαιδαγώγηση ἐπὶ τῶν καθηκόντων ποὺ συνεπάγονται τὰ ἀποκτηθέντα ἡ ἐπιδιωκόμενα δικαιώματα.

2. Απασχόληση τής γυναικας σε νέους έπαγγελματικούς κλάδους.

Κάθε άπασχόληση τής γυναικας είτε σε κλάδους που θὰ τής έπιτρέπουν νὰ βρίσκεται πιὸ κοντά στὸ σπίτι της (π. χ. βιοτεχνία, μικροβιολογία, δύοντιατρική είτε σε έργασίες που άποτείνονται κυρίως στὴν ἔμφυτη γυναικεια λεπτότητα και φιλανθρωπικὴν διάθεση (π.χ. ἀδελφὲς νοσοκόμοι, ίατροὶ — πρᾶγμα τόσο ἀνακουφιστικὸ πολλὲς φορὲς γιὰ γυναικὲς ἀσθενεῖς — κοινωνικὸ λειτουργοὶ ἐν γένει, γυναικεῖον ἀστυνομικὸν σῶμα κλπ.), είτε σε ἐπαγγελματικὰ σχετιζόμενα μὲ τὸν ἰδιαίτερο σύνδεσμο τῆς γυναικας μὲ τὸ παιδὶ και τὴν οἰκογένεια (π. χ. δικασταὶ ἀνηλίκων, οἰκογενειακοὶ δικασταὶ κλπ.) θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνθαρρυνθῶν ἰδιαίτερως. Πάντως ὅμως νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἀποφευχθῇ ὁ σχηματισμὸς κύκλου ἐπαγγελματῶν θεωρουμένων κυρίως «γυναικείων» ἢ «ἀνδρικῶν». Δὲν βλέπω τὸν λόγο π. χ. τὸ ἐπαγγελματῆς γραμματέως - δακτυλογράφου νὰ θεωρεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς γυναικεῖο σὲ βαθμὸν ὥστε νὰ ξενίζῃ ἔξαιρετικὰ ἡ παρουσία ἐνὸς ἀνδρὸς δακτυλογράφου—γραμματέως ὅσον και ἡ ἐμφάνισις γυναικας ὀδηγοῦ λεωφορείου, μεταλλωρύχου ἢ ναυτικοῦ. Πιστεύω ὅτι κάθε ἀνθρώπινον ὅν, πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα (πραγματικὴ και ὅχι θεωρητικὴ) νὰ διαλέξῃ ὅποιοδήποτε ἐπαγγελματικὸ νομίζει ὅτι προσαρμόζεται μὲ τὶς ἴκανότητες, κλίσεις και τὴν ἀντοχὴν του, νὰ τοῦ δίδεται δὲ ἡ εὐκαιρία νὰ ἀποδείξῃ ἐὰν ἔχῃ ἢ ὅχι τὶς προϋποθέσεις αὐτές.

3. Επαγγελματικὴ κατάρτιση και τεχνικὴ ἐκπαίδευση τῆς γυναικας.

Καὶ ἐδῶ δύο κυρίως εἶναι, κατὰ τὴν γνώμην μου, τὰ ζητήματα. Τὸ πρῶτον, ἀναφέραιμεν ἥδη στὴν ἀρχή: Εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ ἀναπτυχθῇ στὴν ἐργαζόμενη γυναικας ἡ ἐπαγγελματικὴ συνείδηση και εὐθύνη.

Τὸ δεύτερο, εἶναι γενικὸ τόσο γιὰ τοὺς ἀνδρες και γιὰ τὶς γυναικες : χρειάζεται στὴν Ἑλλάδα, πολὺ μεγαλύτερη ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση και τεχνικὴ εἰδίκευση γιὰ ὅλους τοὺς ἐργαζομένους. Ως ἔνα σημεῖο, ἡ Ἑλλειψη εἰδικότητος φαίνεται περισσότερο στὶς γυναικες, γιατὶ, οἱ μεγαλύτερες ἰδίως στὴν ἡλικία, συνήθως ἐργάζονται τότε μόνον ὅταν κάποιας οἰκονομικὴ ἀντιξοότης τὶς ἀναγκάζει νὰ ἀναζητήσουν προσθέτους πόρους ζωῆς, χωρὶς νὰ ἔχουν καμμία κατάρτιση. Έκ παραλλήλου ὅμως εἶναι γεγονὸς ὅτι διαρκῶς περισσότερο διαδίδεται ἡ πεποίθηση ὅτι και οἱ γυναικες εἶναι φυσικὸ και σκόπιμο νὰ κερδίζουν τὴν ζωὴ τους και νὰ συμβάλλουν οἰκονομικῶς στὸ σπίτι τους, ἐξ οὐ και οἱ νέες σχολεὶς που βλέπουμε νὰ λειτουργοῦν γιὰ γραμματεῖς, κοινωνικοὺς λειτουργούς, νοσοκόμες, κλπ.

Ἄπὸ τὸ σημεῖον αὐτὸ και πέρα, τὸ ζήτημα τῆς ἀπαραίτητου ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως και τεχνικῆς εἰδίκευσεως εἶναι πλέον κοινὸ γιὰ ὅλους τοὺς ἐργάζομένους, ἀνδρες και γυναικες.

4. Διευκόλυνση τῆς ἔγγαμης γυναικας και τῆς ἐργαζόμενης μητέρας.

Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι πολὺ μεγάλο γιὰ νὰ θιγῇ σοθαρῶς σὲ ἔνα τόσο μικρὸ χῶρο. Πάντως εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ σοθαρωτέρα, τόσον μᾶλλον που ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνδιαφερομένων διαρκῶς αύξανει και μάλιστα στὶς ἀσθενέστερες οἰκονομικῶς τάξεις, ὅπου τὸ νοικοκυρὶο στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴ γυναικα, που χρειάζεται νὰ κάνῃ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες — πολλὲς φορὲς ἀθελά της ἀνεπιτυχῶς — γιὰ νὰ εἶναι συγχρόνως καλὴ ἐπαγγελματίας, σύζυγος, μητέρα και νοικοκυρά.

Μεταξὺ τῶν μέτρων που πρόχειρα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναφέρῃ γιὰ τὴν διευκόλυνσή της εἶναι τὰ ἔξῆς :

1) Υιοθέτηση, ὅπου αὐτὸ εἶναι δυνατὸν χωρὶς χαλάρωση τῆς γενικῆς ἀποδοσεῶς τῆς ἐργασίας, τοῦ συστήματος τῆς ἐργασίας μὲ «βάρδειες», μικροτέρας διαρκείας γιὰ τὶς ἐργαζόμενες νοικοκυρὲς και μητέρες (μὲ ἀνάλογες φυσικὰ ἀποδοχές), πρᾶγμα που θὰ ἐπιτρέψῃ σὲ περισσότερες γυναικες νὰ δοθοῦν οἰκονομικῶς τὸ σπίτι τους ἐργαζόμενες ὅμως δλιγώτερες ὥρες ἐπαγγελματικὰ ὥστε νὰ ἀφιερώνουν περισσότερες ὥρες στὸ σπίτικό τους.

2) Πολλαπλασιασμὸς τῶν κέντρων διημερεύσεως παιδιῶν τῆς ἐργαζόμενης γυναικας.

3) Ωρισμένα ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας τῆς μητρότητος.

Γενικὰ ὅμως δὲν εἶμαι ύπερ τῆς διευρύνσεως τῶν εἰδικῶν προστατευτικῶν μέτρων γιὰ τὶς ἐργαζόμενες γυναικες που πρέπει νὰ εἶναι περιορισμένη στὸ ἀπαραίτητο ἐλάχιστο δριο τῆς πραγματικῆς προστασίας τῆς μητρότητος και ὅχι στὰ μέτρα ἐκεῖνα που, ύπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας, ἀποβλέπουν στὴν πραγματικότητα εἰς τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν γυναικῶν ἀπὸ ὧρισμένα ἐπαγγέλματα.

Τὰ σπίτια που κτίζονται — και ιδίως ὅσα προορίζονται γιὰ ἀνθρώπους περιωρισμένης η ἐλαχιστης οἰκονομικῆς δυνάμεως — νὰ μελετῶνται ιδιαίτερως ἀπὸ ἀπόφεως διευκολύνσεως τῆς νοικοκυρᾶς.

Εἰδικὴ διαπαίδαγωγηση τῶν κοριτσιῶν και γυναικῶν — και τῶν ἀγοριῶν ἵσως — στὴν οἰκιακὴν οἰκονομίαν, ὥστε νὰ κάνουν τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ μὲ περισσότερο σύστημα και γνώσεις, ἄρα και γρηγορώτερα και ἀνετώτερα.