

# Τό παιχνίδι τοῦ Παιδιοῦ μας<sup>1)</sup>

τῆς κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Χ. ΠΑΤΣΗ

Τόμοι δλόκληροι έχουν γραφεῖ καὶ θὰ γράφονται δλοένα γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα τῆς Παιδαγωγικῆς: γιὰ τὸ Παιγνίδι τοῦ Παιδιοῦ. Γιαυτὴ τὴν τόσο παραμελημένη, ἀπὸ τὸ Παλαιὸ Σχολεῖο, ἐκδήλωση τῆς παιδικῆς ἐνεργητικότητας. Καιρὸς νὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ μας. Λίγα λόγια ἀπλᾶ, μακριὰ ἀπὸ θεωρίες, βγαλμένα μέσα ἀπὸ τὴ ζωντανὴ καθημερινὴ σχολική, παιδαγωγικὴ καὶ οἰκογενειακὴ μας πείρα καὶ ζωὴ.

Καὶ πρῶτα-πρῶτα πρέπει νὰ ἀλλάξουμε δλότελα τὴν ἀντίληψη ποὺ έχουμε πολλοὶ γονεῖς γιὰ τὸ παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ. Τὸ παιγνίδι δὲν εἶναι «χαμένος χρόνος». Οὕτε «περιττὴ καὶ ἐπικίνδυνη ἀπασχόληση» τοῦ παιδιοῦ. Οὕτε «σπατάλη πολύτιμης ἐνεργητικότητος» κ.λ.π. Κάθε ἀντίληψη τέτοια πρέπει νὰ σβύσει ἀπὸ τὴ σκέψη μας. Θυμίζει μεσαίωνα. Θυμίζει τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ παιδαγωγικὴ περνοῦσε τὸ στάδιο τῆς παθητικότητας καὶ τοῦ homosuperculus. Σήμερα ἡ παιδαγωγικὴ καὶ ἡ ψυχολογία μᾶς τὸ λένε καθαρά. Τὸ παιγνίδι εἶναι εὐλογία Θεοῦ γιὰ τὸ παιδί καὶ γιὰ κάθε ζωντανὸ δργανισμό. Μὲ τὸ παιγνίδι ως μέσο οἱ νιογέννητοι δργανισμοὶ (δσοὶ έχουν παιδικὴ ἡλικία) ἀσκοῦν τὸ σῶμα τους, δυναμώνουν τοὺς μῆνας των, μεστώνουν τὸ σκελετό τους, ἀποχτοῦν ἐμπειρίες, ἀκονίζουν τὸ μυαλούδάκι τους. Μὲ τὸ παιγνίδι του τὸ παιδάκι μας θὰ ἔξασφαλίσει τὴ σωματικὴ του εὐεξία καὶ τὴν ἀρμονικὴ του ψυχοσωματικὴ ἔξελιξη. Τὸ παιγνίδι βέβαια συνοδεύει τὸ παιδί σὲ δλη τὴν περίοδο τῆς παιδικῆς του ἡλικίας. Πολλὲς φορὲς τὸ συνοδεύει καὶ στὴν ἐφήβικὴ ἡλικία καὶ στὴν ὥριμη ἀκόμη. 'Άλλ' αὐτὸ δφείλεται σὲ πολλοὺς παράγοντες α) εἴτε γιατὶ ως παιδί δὲν «Ἐπαιξε» καὶ δὲν «Ξέζησε» τὴν παιδιοσύνη του, β) εἴτε γιατὶ τὸ παιγνίδι του τώρα ὑποδύθηκε νέες μορφές: ἔγινε σπόρτ, ἀγώνισμα, προσετέθησαν νέα κίνητρα ποὺ ἀλλοίωσαν τὴν ἀρχικὴ ἀδολη εἰκόνα τοῦ παιδιοῦ παιγνιδιοῦ. 'Εμᾶς δμως ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ παιγνίδι τῆς κυρίως παιδικῆς ἡλικίας. Δηλαδὴ τῶν παιδιῶν μας ἀπὸ τὸν 30 χρόνο μέχρι τὰ 12-14 χρόνια.

\*\*

Ασφαλῶς πολλοὶ λίγοι θὰ εἶναι ἔκεινοι ποὺ στὶς μέρες δὲν θὰ δέχονταν νὰ δικαιώσουν τὸ παιδινὸ τοῦ παιδιοῦ θεωρητικά. Μα στὴν πράξη τί γίνεται; Γιὰ

νὰ τὸ καταλάβουμε ὅτι θέσουμε ἔμεῖς οἱ γονεῖς μερικὰ ἐρωτήματα στὸν ξαυτὸ μας. Τί κάνουμε π. χ. δταν βλέπουμε τὸ παιδάκι μας νὰ παίζει; Τί στάση κρατοῦμε; Τὸ ύποβοηθοῦμε; Τοῦ παρέχουμε τὸ ἀπαιτούμενο χρόνο, χῶρο, μέσα, συντροφιὰ γιὰ νὰ παίξει; "Η μήπως τὸ βομβαρδίζουμε συνεχῶς μὲ τὶς προτροπές μας: «Πάλι παιγνίδι, Γιαννάκη!»; «"Ας τὸ παιγνίδι Μαιρούλα. Πάρε τὸ βιβλίο σου ἢ ξλα νὰ μὲ βοηθήσης» στὴν τάδε δουλειά κλπ.

Γενικὸ εἰναι τὸ παράπονο τῶν μητέρων καὶ τῶν γονιῶν γιατὶ τὸ παιδί τους «παίζει κιόλο παίζει!» Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι χαρακτηριστικὸ γιὰ τὴν ἀντίληψη ποὺ έχουμε γιὰ τὸ παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ μας! Τὸ τροπάριο αὐτὸ δὲν τὸ ἀκοῦμε μόνο ἀπὸ ἀμόρφωτες μητέρες. Αὐτὸ θὰ ήταν δικαιολογημένο. Δυστυχῶς καὶ μορφωμένοι γονεῖς, ποὺ θεωρητικὰ ἀποδέχονται δσα λέμε ἐδῶ, στὴν πράξη δείχνουν τὸ παράπονό τους γιὰ τὸ «πολὺ ζωηρὸ» παιδί τους! "Ω, νὰ μπορούσαμε μὲ ἔνα ἄρθρο νὰ πείσουμε δλους αὐτοὺς τοὺς καλούς γονεῖς γιὰ τὴν πλάνη τους! "Οχι ἀγαπητές μου μητέρες! Νὰ χαίρεστε γιατὶ τὸ παιδάκι σας εἶναι ζωηρό, παιγνιδιάρικο καὶ λιγάκι.. ἄτακτο! Μὴν καμαρώνετε δταν βλέπετε τὸ τὸ παιδάκι σας «ήσυχο», «πρᾶσι», «νωχελές» καὶ «σοφὸ σὰν μεγάλο». "Αν τὸ παιδί σας δὲν παίζει πρέπει νὰ συμβουλευθῆτε τὸν παιδαγωγὸ καὶ τὸ δάσκαλό του. Εἶναι σημάδι δχι κανονικῆς ψυχοσωματικῆς ἔξελιξης. Τὶς περισσότερες φορὲς ἡ αἰτία είστε σεῖς καὶ σπάνια ἡ διοισυγκρασία τοῦ παιδιοῦ. Μά θὰ μοῦ πῆτε, δπως εἶναι φυσικό. «Τὰ παιδιά θέλουν νὰ παίζουν δλη τὴν ἡμέρα. "Αν τὰ ἀφήσουμε ἔλευθερα δὲν θὰ τοὺς μείνει καρός γιὰ τὶς ἀλλες ἀσχολίες τους, κυρίως τὶς σχολικές. Καὶ σεῖς, κυρία μου, οἱ διδάσκαλοι καὶ μεῖς οἱ γονεῖς ζητᾶμε νὰ μόρφωθεὶ τὸ παιδί μας, νὰ μάθει γνώσεις καὶ δεξιότητες, ἀνάγνωση, γραφή, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, χειροτεχνικὲς ἐργασίες καὶ τόσα ἀλλα μαθήματα. Τοὺς βάζετε καὶ κατ' οἰκον ἐργασίες. Κάνουν καὶ προμελέτες. Μαθαίνουν καὶ γλῶσσες, μουσικὴ κλπ. "Εμεῖς πάλι έχουμε καὶ τὶς κοινωνικές μας συναστρο-

(1). 'Απόσπασμα ἀπὸ τὴ μελέτη μου «Σχολεῖο καὶ Οἰκογένεια» ποὺ γράφηκε γιὰ νὰ ἀνακοινωθεῖ στὶς «συγκεντρώσεις γονέων» τῆς 'Αττικῆς Σχολῆς.

φές. 'Επιδιώκουμε σάν μητέρες, πού καμαρώνουμε για τά παιδιά μας, νά τά έμφανίσουμε λιγάκι στόν κόσμο! Νά έπιδείξουν τίς γλωσσικές, μουσικές κλπ. γνώσεις των! Δὲ φταίμε συνεπώς μονάχα έμεις γονεῖς γιατί δὲν μένει χρόνος νά παίζουν τά παιδιά μας. Φταίνε δύοι. Μαζί καὶ τά σχολεῖα!...'»

Θά ήταν αδικο νά μή προσέξουμε τή μορφή αύτή έμεις οι δασκάλοι. Πραγματικά πρώτοι έμεις πρέπει νά φροντίζουμε—καὶ φροντίζουμε—νά άφήσουμε χρόνο γιά τό παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ. Πρώτα-πρώτα, δσο μποροῦμε, προσπαθοῦμε νά προσδώσουμε παιγνιώδη μορφή στή δλία μας. Λέω, δσο μποροῦμε, γιατί είναι καὶ μαθήματα πού δὲν είναι εύκολο νά πάρουν τή μορφή παιγνιδιοῦ, ίδιως, στίς άνωτερες τάξεις. 'Επειτα στά διαλείμματα άφήνουμε άνάλογο χρόνο. Τέλος ρυθμίζουμε έτσι τό δλο πρόγραμμά μας ώστε νά μένει καιρός γιά παιγνίδι. Μερικά σχολεῖα βέβαια, σάν τό δικό μας, διαθέτουν καὶ γυμναστές καὶ τερραίν καὶ δργανα γιά παιγνίδια καὶ άθλοπαιδιές. Στά φτωχά άγροτικά σχολεῖα οι δλοι βρίσκουν άπλα παιγνίδια καὶ άπασχολοῦν τά παιδιά. 'Αλλωστε έκει τά παιδιά έχουν πολλές εύκαιριες γιά παιγνίδι έτσι την βρίσκονται έξω στή φύση. 'Απομένει τό παράπονο τοῦ σχολείου άπό τούς γονεῖς. Τό σπίτι είναι έκεινο πού κυρίως συνθλίβει τό παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ.

\* \*

Καὶ νά λοιπόν τί συμβουλεύουμε έμεις τούς γονεῖς σχετικά μὲ τό παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ τους:

1) "Αν τό παιδάκι τους—νήπιο άκόμη—δὲν φοιτᾶ σὲ σχολεῖο, νά μή τοῦ στεροῦν ποτὲ τό παιγνίδι. Νά τοῦ άγοράζουν διάφορα παιγνιδάκια, άνάλογα μὲ τό φύλο καὶ στήν ήλικία του. Νά τοῦ διαθέτουν κάποιο χώρο νά παίζει. Νά προσπαθοῦν νά τό φέρουν σὲ έπαφή μὲ άλλα παιδάκια τής γειτονιάς του ώστε «άπό κοινοῦ» νά παίζουν. 'Επίσης, τίς ήλιόλουστες ήμέρες, νά τό πηγαίνουν στά πάρκα. 'Εκει τό ένα μὲ τάλλο μαθαίνουν πολλά παιγνίδια, γλυστροῦν παλίζοντας, τρέχουν, φτιάχνουν καραβάκια κλπ. Εύνόητο πώς οι γονεῖς έχουν καθήκον νά παρακολουθοῦν «άπό μακρυά» βέβαια δηλ. άπό κάποια άπόσταση τό παιγνίδι τοῦ μικροῦ παιδιοῦ των. Καμιά έπεμβαση. Μόνα τους βρίσκουν τρόπους νά τό δργανώσουν.

2) "Αν τό παιδί πηγαίνει σὲ νηπιαγωγεῖο τότε έχει έξασφαλισμένο τό παιγνίδι του ώστε περιττό νά έπιμείνουμε τί θά κάνει τό σπίτι. Τά παραπάνω Ισχύουν καὶ γιαυτά.

3) "Αν φοιτᾶ σὲ δημοτικό σχολεῖο

πρέπει νά προσέχουμε νά άφήνουμε χρόνο στό παιδί μας νά παίζει. Παράλληλα ζώας νά τό προτρέπουμε καὶ νά τό ένθαρρύνουμε νά έκτελεῖ καὶ τά σχολικά του καθήκοντα. "Οταν τό παιδί άντιληφθεῖ πώς ένδιαφερόμαστε γιά τό παιγνίδι του, γιά τίς χαρές του, γιά τούς πόθους καὶ τά ένδιαφέροντά του, δταν άντιληφθεῖ πώς δλη ή ζωή του παρακολουθεῖται μὲ άληθινή κατανόηση καὶ στοργή, νά είστε βέβαιοι πώς θά διαθέσει πρόθυμα καὶ άκούραστα τόν άπαιτούμενο χρόνο καὶ προσπάθεια γιά νά έτοιμάσει τά σχολικά του καθήκοντα. Τότε δὲν θά γράφει οὕτε θά διαβάζει σάν άγγαρια. Δὲν θά άδημονει πότε νά τελειώσει γιά νά παίξει. Γιατί θά ξέρει άπό πρίν δτι διόπωσδήποτε θά παίξει.

4) Φυσικά πολὺ θά βοηθοῦσαν οι γονεῖς τή σχολική προσπάθεια δν μποροῦσαν στό σπίτι νά πάρουν τή θέση τοῦ δασκάλου καὶ νά μετατρέπουν τίς «κατ' οίκον έργασίες» τοῦ παιδιοῦ σὲ θέματα τόσο ένδιαφερτικά ώστε νά τίς έκτελεῖ νομίζας δτι κάνει παιγνίδι. "Ομως μιά τέτοια άπαίτηση άπό τούς σημερινούς γονεῖς θά ήταν ούτοπη!

5) Οι γονεῖς άς προσέχουν νά μή παραφορτώνουν τά παιδιά τους μὲ γλώσσες, μουσικές καὶ άνάλογες άσχολίες άκαιρα καὶ ίδιως χωρίς νά συμβουλεύθουν πρώτα τό δάσκαλό του καὶ τό σχολεῖο του. Αύτοι ξέρουν πότε καὶ πώς πρέπει νά γίνουν αύτές οι άσχολίες.

καὶ 6) Σὲ κάθε γιορτή, σὲ κάθε εύκαιρια νά άγοράζετε παιγνίδια στά παιδιά σας φροντίζοντας νά ίκανοποιήτε τούς σχετικούς πόθους των.

"Άς τυπώσαμε καλά στό μυαλό μας: τό παιγνίδι τοῦ παιδιοῦ μας είναι εύλογά Θεοῦ. Μὲ αύτό θά μεγαλώσει, θά άναπτυχθεῖ, θά μορφωθεῖ πολὺ καλύτερα άπ' δλους τούς παιδαγωγούς καὶ τούς δασκάλους τοῦ κόσμου. Γιατί τό παιγνίδι έχει «δργάνωση ίδεων» δπως περίφημα είπε κάποτε δ Ντιούτι.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΣΗ