

ΚΥΝΗΓΟΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

«Φυτοθήρες» τούς λένε στην 'Αμερική. Τι είναι φυτοθήρες; Κυνηγοί φυτών. Για λογαριασμό του 'Υπουργείου Γεωργίας της 'Αμερικής υπάρχουν άνθρωποι που διασχίζουν ξένους τόπους προς άγρων φυτών και σπόρων αυτών, τούς οποίους έγκλιματίζουν στο έδαφος των 'Ηνωμένων Πολιτειών. Θά έρωτήσετε ποιό είναι το συμφέρον της 'Αμερικής γι' αυτό το κυνήγι των λουλουδιών; 'Ως επί το πλείστον πρόκειται περί φαρμακευτικών φυτών, για την εισαγωγή των οποίων διαπανάται του κόσμου το συνάλλαγμα. 'Εφ' όσον δέ επιτυγχάνεται ο έγκλιματισμός των φυτών αυτών εξοικονομείται συνάλλαγμα. 'Ιδού το άμεσον κέρδος. Σκεφθήτε τώρα πώς ένας τόπος που έχει και καλλιέργει συστηματικά τέτοια φυτά, κάνει έξαγωγή αυτών, και θά καταλάβετε όλο το συμφέρον.

Μιά ειδική κατηγορία των φυτοθηρών είναι οι κυνηγοί των λουλουδιών. Σήμερα το θεωρούμε ως το φυσικώτερο πράγμα του κόσμου να πηγαίνωμε στα άνθοπωλεία και να ζητούμε τα ωραιότερα λουλούδια. Ξέρομε τά όρχεοειδή, τις άζαλίες, τις ποικιλίες των ροδοδένδρων κλπ. Πρέπει όμως να ξέρωμε επίσης πώς έως πρό έκαστο άκόμη έτών στην Εύρώπη δέν ησαν γνωστά παρά ελάχιστα είδη λουλουδιών. Σήμερα έχουμε του κόσμου τις ποικιλίες, καθ' όσον άφορξ τά άνθη. Λουλούδια έξωτικά, παιδιά των θερμών κλιμάτων, έχουν

έγκλιματισθή στους τόπους μας, και μās χαρίζουν την άπόλαυσι του άρώματος και των χρωμάτων των. Σκεφθήκατε ποτέ σε ποιους όφείλεται αυτό το άποτέλεσμα; 'Εδώ άκριβώς συναντούμε τούς λεγομένους «κυνηγούς λουλουδιών». 'Απ' αυτούς δέ θά σās παρουσιάσωμε σήμερα μερικούς



και πρώτα απ' όλους τον περίφημο Φάρρερ.

'Ως δόγμα του ο περίφημος αυτός βοτανολόγος είχε τό έξής: «'Ενας κυνηγός λουλουδιών πρέπει πάντοτε να έχη μαζί του τρία πράγματα: Θάρρος, όμομονή και έπιμονή». 'Από μετριοφροσύνη προφανώς δέν ανέφερε και δύο άλλα προσόντα που πρέπει να έχη ο κυνηγός των λουλουδιών:

Βοτανικές γνώσεις και τό πάθος των λουλουδιών.

'Όλα αυτά τά είχε ο Φάρρερ. Πόσο ηταν τό θάρρος που τον έχαρακτήριζε, τό δείχνει τό τραγικό τέλος του μέσα στα δάση της Βιρμανίας. 'Η τόλμη του κατέπληξε τούς ιθαγενείς που τον άκολουθούσαν στα κυνήγια του σπανίων λουλουδιών στα 'Ιμαλάια, αναζητώντας άγνωστα στην Εύρώπη είδη όρχεοειδών. 'Αμέτρητες φορές διεκινδύνευσε την ζωή του για ένα λουλούδι.

'Ο λοχαγός Κίγκτον Γουώρν, άλλος περίεργος κυνηγός άνθών, διάσημος, γιατί πρώτος βρήκε την γαλάζια παπαρούνα του Θιβέτ, ανέκάλυψε κατά την μακράν περιοδεία του στα έπιμονα άνθοκυνήγια του, είτε στην Κίνα, είτε στην Βιρμανία, είτε στο Θιβέτ, έκαστοντάδες έξωτικών λουλουδιών που έως τότε ησαν άγνωστα και που πρώτος αυτός είσήγαγε και έγκλιμάτισε στην Εύρώπη.

Τά άπομνημονεύματά του έμπνέονται από πηγαίο ένθουσιασμό και από τό ιερόν πάθος που τον κατείχε όταν ξεκινούσε προς άναζητήσιν σπανίων ή άγνωστων ειδών λουλουδιών, και ίδίως όταν τά ανέκάλυπτε.

Για ένα μικρό λουλούδι, για ένα σπάνιο ή άγνωστο είδος, ένας κυνηγός άνθών είναι ικανός να διακινδυνεύση την ζωή του εδκόλωτερα απ' ό,τι θά την διεκινδύνευε ένας κυνηγός θηρίων για να πιάση ή να σκοτώση ένα σπάνιο άγριμι.