

# Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τοῦ κ. Δ. Κ. ΚΑΤΣΩΝΗ

Τὴν πηγὴ τοῦ θεσμοῦ τῶν Ἐκθέσεων μποροῦμε νὰ τὴν ἀναζητήσωμε στὰ χρόνια ἀκόμα τῆς πρωτογόνου οἰκονομίας, τοῦ ἀντιπραγματισμοῦ (troc), δταν κάθε ἄνθρωπος προσέφερε δ, τι ἀγαθὸ τοῦ περίσσευε γιὰ νὰ τὸ ἀνταλλάξῃ μὲ ἄλλο, ποὺ εἶχε ἀνάγκη καὶ ποὺ προσεφέρετο ἀπὸ ἄλλον. Οἱ συγκεντρώσεις αὐτὲς συνεδέοντο καὶ μὲ ἐκδηλώσεις θρησκευτικῆς λατρείας, γιορτὲς κ. ἄ.. πράγματα ποὺ συναντοῦμε καὶ στὰ σημερινὰ πανηγύρια.

Κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα παρουσιάζονται ἔκθέσεις καλλιτεχνικοῦ περιεχομένου. Στὸ 1851 γίνεται ἡ πρώτη παγκόσμιος "Ἐκθεσις στὸ Χαϊδ Πάρκ τοῦ Λονδίνου ποὺ οἱ φίλοι μας Βρετανοὶ ἔτοιμάζονται νὰ γιορτάσουν τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς τὸ ἔρχομενον ἔτος (Μάϊος—Σεπτέμβριος 1951), διοργανώνοντας τὸ φεστιβάλ τῆς Βρεττανίας μὲ εἴκοσι καὶ πλέον σχετικὲς ἐκδηλώσεις σὲ διάφορες πόλεις τῆς Μ. Βρεττανίας.

Ἄλλα καὶ σὲ δλες τὶς προηγμένες χώρες συναντοῦμε "Ἐκθέσεις καὶ Ἐμποροπανηγύρεις ποὺ μὲ τὸν καιρὸ ἔχουν γίνει διεθνῶς γνωστές. Στὴ χώρα μας οἱ πρῶτες ἔκθέσεις ἔγιναν μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ε. Ζάππα, ὁ δποῖος καὶ ἀνήγειρε τὸ Ζάππειον Μέγαρον (1887) πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτό. Οἱ ἔκθέσεις αὐτὲς ἐλάμβαναν χώραν κάθε τέσσαρα χρόνια γι' αὐτὸ καὶ ὠνομάσθηκαν "Ολυμπιάδες.

\* \* \*

"Η Διεθνὴς "Ἐκθεσις Θεσσαλονίκης, ἀνοιξε γιὰ πρώτη φορὰ στὰ 1926 σὲ μιὰ ἔκτασι κοντὰ στὸ Λευκὸ Πύργο. Ό μακαρίτης Νικ. Γερμανὸς εἶχε τὴν πρωτοβουλία τῆς ίδρυσεως τῆς "Ἐκθέσεως τὴν δποίαν υἱοθέτησε τὸ κράτος καὶ συνεκρότησε τὸν "Οργανισμὸν τῆς "Ἐκθέσεως (Νόμος 5184), "Ἐθεωρήθη δὲ ἡ "Ἐκθεσις τῆς Θεσσαλονίκης ὡς συνέχεια τῶν ἐμποροπανηγύρεων ποὺ ἐγίνοντο κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους στὴ γιορτὴ τοῦ "Αγίου Δημητρίου, τῶν λεγομένων «Δημήτρια».

"Η "Ἐκθεσις τῆς Θεσσαλονίκης ἐσημείωσεν ἐπιτυχία παρὰ τὰ μικρὰ οἰκονομικὰ μέσα ποὺ τῆς εἶχαν παραχωρήσει γιατὶ ἐκάλυπτε μιὰ πραγματικὴ ἀνάγκη.

Σὲ κάθε ἔκθεσι ἔκτὸς τῆς πωλήσεως ἐκθεμάτων στοὺς ἐπισκέπτας ἐπιδεικνύεται καὶ ἡ πρόδος κάθε παραγωγικοῦ κλά-

δους τῆς χώρας, πού κάνει τὴν ἔκθεσι, καθὼς καὶ τῶν χωρῶν ποὺ συμμετέχουν σ' αὐτὴ γιατὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸς ἐπιζητεῖται ἡ ἀπόκτησις νέων ἀγορῶν (*deboouchés*). "Ἐνας λοιπὸν ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ἐπέτυχε ἡ Διεθνὴς Ἐκθεσις Θεσσαλονίκης ἦταν ἡ λειτουργία τῆς στὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ βρίσκεται σὲ ἐπίκαιρο γεωγραφικὴ θέσι, στὸ σταυροδρόμι, δηλαδή, τριῶν ἥπατων: τῆς Εύρωπης, τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Οἱ ἐκθέται τῶν ξένων κρατῶν ἐνδιαφέρονται πάντα γιὰ μιὰ ἔκθεσι ποὺ βρίσκεται σὲ τέτοια γεωγραφικὴ θέσι, ποὺ θὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν ἀτομα ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ δημιουργεῖται ἔτσι ἡ δυνατότης μιᾶς πολύπλευρης συναλλαγῆς. Ἡ Θεσσαλονίκη μὲ τὴν σημερινὴ πολιτικὴ κατάστασι στὰ Βαλκάνια, ζωσ νὰ μὴ παρουσιάζῃ τὶς προπολεμικὲς δυνατότητες, ἀλλὰ ἡ κατάστασις αὐτὴ οὕτε φυσιολογικὴ εἶναι οὕτε μόνιμος. Γι' αὐτὸς ἔξακολουθοῦμε νὰ πιστεύωμε στὸ μεγάλο μέλλον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως τῆς Θεσσαλονίκης καὶ δικασ γράφαμε σὲ ἔνα ἄρθρο μας ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Τουριστικὴ Ἑλλάς» τὸν Ὁκτώβριο 1932 ἐπαναλαμβάνομε καὶ σήμερα δτι ὑπάρχουν πολὺ μεγάλες δυνατότητες γιὰ τὴν Διεθνὴ Ἐκθεσι, γιατὶ ἡ Θεσσαλονίκη ἀποτελεῖ τὴν συντομωτέρα διέξοδο τῆς Κεντρικῆς Εύρωπης καὶ τῶν Βαλκανίων πρὸς τὴν Μέσην Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀγατολικὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου καὶ, μέσω τῆς διώρυγος τοῦ Σουέζ, πρὸς τὴν Ἀπωλεῖαν καὶ ἀντιστρόφως. Πρέπει δὲ νὰ δεχθοῦμε δτι ἡ εύρυτέρα ἐνδοχώρα τῆς Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Κεντρικὴ Εύρωπη, Ἐάν μάλιστα κατορθωθῇ ποτὲ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ σύνδεσις τῆς μὲ τὸ δίκτυο τῶν διωρύγων καὶ τῶν πλωτῶν ποταμῶν τῆς Κεντρικῆς Εύρωπης τότε ἡ Θεσσαλονίκη θὰ ἐπικοινωνῇ ἀπ' εύθειας μὲ τὰ μεγάλα λιμάνια τῆς Δύσεως καὶ τῶν Βορείων θαλασσῶν, δικασ τὴν Ἀμβέρσα, τὸ Ἀμστερδαμ, τὸ Ἀμβούρνο, τὸ Δάντσιχ κλπ.

Ἡ ἔξελιξις τῆς Ἐκθέσεως τῆς Θεσσαλονίκης δὲν εἶναι μεγάλη ἀλλὰ σταθερή. Ἀπὸ τὸ 1936 ἡ Ἐκθεσις ἐλειτούργησε στὰ νέα γήπεδα τὰ δποῖα εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερα καὶ σὲ καλλίτερη θέσι, ἔχουν γίνει δὲ ἔκει μόνιμες ἐγκαταστάσεις γιὰ τὴν στέγασι τῶν ἐκθεμάτων.

Στὸν πόλεμο καὶ τὴν κατοχὴ ἡ ἔκτασις καὶ οἱ ἐγκαταστάσεις ἔχρησιμοποιήθηκαν γιὰ στρατιωτικὲς ἀνάγκες ἀπὸ τοὺς κατακτητάς, τελευταίως δὲ εἶχεν ἐγκατασταθῆ ἔκει ἡ ΥΕΚΑ (Κρατικὰ Αύτοκίνητα) καὶ δικασ ἦταν φυσικό, δλα αὐτὰ ἐπέφεραν σοβαρὲς ζημίες στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκθέσεως.

Ἡ ἀνασυγκρότησις τῆς Ἐκθέσεως τῆς Θεσσαλονίκης εἶχε προβλεφθῆ ἀπὸ τὸ Σχέδιο Μάρσαλ μέσα στὸ πρόγραμμα τουριστικῆς ἀξιοποιήσεως τῆς χώρας.

‘Αλλά μόλις πρό μηνῶν ἀρχισε ή ἐργασία γιὰ τὴν ἀποκατάστασι καὶ βελτίωσι τῆς ἐκθέσεως. ‘Απὸ τὶς πιστώσεις τῆς χρήσεως 1949—50 ἔχει διατεθῆ ποσὸν 1400 ἑκατ. δρχ. γιὰ τὸν νέον ἡλεκτροφωτισμό της καὶ ἄλλα βασικὰ ἔργα. ‘Επίσης προβλέπεται γιὰ τὴν χρῆσι 1950—51 ἡ διάθεσις ποσοῦ 1500 ἑκατ. δρχ. γιὰ τὴν ἀνέγερσι ἐπιβλητικοῦ κτιρίου διοικήσεως καὶ ἐνδεικτικοῦ περιπτέρου γιὰ τὴν βαρειὰ βιομηχανία. ‘Αλλὰ ἡ σχετικὴ σύμβασις δὲν ὑπεγράφη ἀκόμη.

‘Η “Ἐκθεσις” ἔχει νὰ λειτουργήσῃ ἀπὸ τὸ 1939, ὑπάρχουν ὅμως βάσιμες ἐλπίδες ὅτι τὸ 1951 θὰ ἀνοίξῃ καὶ πάλι τὶς πύλες της, βελτιωμένη καὶ συγχρονισμένη. Προβλέπεται μάλιστα ὅτι θὰ συμμετάσχουν σ’ αὐτὴ καὶ πολλὰ ξένα κράτη ποὺ θ’ αύξησουν τὴ σημασία τῆς ‘Ἐκθέσεως.

Οἱ Θεσσαλονικεῖς καὶ ὅλη ἡ Βόρειος ‘Ελλάς περιμένουν μὲ λαχτάρα τὴν ἡμέρα αὐτὴ ποὺ θὰ ζωντανέψῃ καὶ πάλι τὴν κίνησι τῆς δευτέρας πρωτευούσης τῆς ‘Ελλάδος.

ΔΗΜ. Κ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ