

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ

Τοῦ κ. MIX. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ



ΣΤΑΘΗΘΑΜΕ τυχεροί, ποὺ τὸν γνωρίσαμε καὶ τὸν ζήσαμε ἀπὸ κοντά, τὸν ώραῖο Βίκο. Δύο μείναμε δυστυχῶς, μετὰ τὸν χωρισμό, ποὺ ποχρεωτικὰ ἔγινε γιὰ τὸ ἄναμα τῶν πυρῶν. Ὁ Πάντελῆς Παντελιάδης καὶ ἔγώ.

Ήταν τὸ ὅνειρό μας, μετὰ τόσα ποὺ εἶχαμε ἀκούσει ἀπὸ ἄλλους δρειβάτες ποὺ τὸν πέρασαν. Εἶχαμε ἐπιφυλάξεις, γιατὶ εἶναι συνήθεια τῶν περισσοτέρων δρειβατῶν νὰ μεγαλώνουν μὲ τὴ φαντασία τὰ χαρακτηριστικὰ κάθε ἀναβάσεως ἢ πορείας.

Τὰ φίδια, τὰ ὄγρια ζουλάπια καὶ ἡ ζέστη ἥταν τὰ κυριώτερα «φοβερά» γιὰ τὰ ὄποια μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει. Τίποτ’ ἀπὸ ὅλα αὐτά. Μόνο μερικὲς φοβισμένες σαῦρες, ποὺ ἔτρεχαν νὰ κρυφθοῦν στὸ πέρασμά μας, ἥταν ἡ ἀσήμαντη παραφωνία στὸν ἐπίγειο Παράδεισο ποὺ διασχίζαμε. Μαγεμένοι ἀπὸ τὴ γύρω δύμορφιὰ μέναμ’ ἀμίλητοι. Ἡ παραμικρώτερη διατάραξη τῆς σιωπῆς καὶ τοῦ θαυμασμοῦ μας θὰ ἥταν βλαστήμια. Τί θέαμα ἥταν ἔκεινο... Γιὰ πολλὲς δρες περπατούσαμε ἀμίλητοι, σὰν ξένοι μεταξύ μας. Καμιὰ κουβέντα, κανένα σχόλιο δὲν παρουσίαζε μεγαλείτερο ἐνδιαφέρον ἀπὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀντίκρισμα τῆς φύσεως.

Βράχοι μὲ φοβερὲς κατακόρυφες κλίσεις. Σχήματα καὶ χρώματα τελείως ὄγνωστα μέχρι τότε σὲ μᾶς. Ἡ βλάστηση ζουγκλόβια, ἔφθανε μέχρι τὸ ἀνώτερο ὄψος τῶν βράχων, μᾶς μάγευε. Ἀν δὲν μᾶς διέκοπταν οἱ ἴδιόρυθμοι ἥχοι τῶν πολυάριθμων τρογκανιῶν, θὰ πιστεύαμε πῶς ἔκει ἥταν τὸ σπίτι μας καὶ ἔκει ἔπρεπε νὰ μείνουμε. Μὰ τὰ τρογγάνια μᾶς εἰδοποιοῦσαν πῶς ἔπρεπε νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ βασίλειό τους. Μᾶς φοβόντουσαν.

...Πόσο λίγα χρειάζεται ὁ ἀνθρωπος γιὰ νᾶναι εὔτυχισμένος. Πολὺ λιγώτερα, στὸν Παράδεισο ἔκεινο. Ἀν δὲν εἶχαμε ζήσει τὰ περισσότερα χρόνια μας στὴν πόλι, ἀν δὲν εἶχαμε χάσει τὴ γνῶσι τοῦ φυσικοῦ, τὸ φαράγγι τοῦ Βίκου ἀσφαλῶς θὰ τὸ θέλαμε γιὰ κατοικία.

Γνωριστήκαμε μὲ τὸ γέρο τσέλιγγα Ζάκκα. Παρὰ τὰ δύδόντα του χρόνια, γυρνοβολάει στὸ φαράγγι τοῦ Βίκου. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μέ, χρι σήμερα ζεῖ στὸ ἴδιο μέρος. Λίγα γνωρίζει ἀπ’ τὴ δική μας σοφία-λιγώτερα γιὰ τὶς φουρτούνες τῶν πολιτισμένων ἀνθρώπων. Οἱ κοσμο-

πολίτες θά τὸν θεωροῦσαν, τὸ λιγώτερο ἀφελῆ: νὰ ζεῖ σ' αὐτὸ τὸ πε-
ιρβάλλον μὲ τὴν τεράστια περιουσία ποὺ ἔχει. Μὰ εἶναι βασιληάς καὶ
οἱ βασιλιάδες δὲν ἐγκαταλείπουν τὸ βασίλειό τους. 'Ο Ζάκκας εἶναι
ζένας μικρὸς βασιληάς. Πόσο τὸν ζήλεψε!

'Ο θρόνος του, σὲ ἀπότομο βράχο, δεσπόζει στὴ μεγάλη λάκκα
τοῦ Βίκου. 'Ο λαός του: περισσότερα ἀπὸ 10 χιλιάδες γύδια σκορπι-
σμένα σ' ὅλο τὸ Βίκο. Πανύψηλα τείχη τὸν προστατεύουν ἀπὸ τοὺς
πολιτισμένους. Τροφή του τὸ δέξυγόνο, τὸ ἀνθότυρο καὶ τὸ κοψίδι. Τὸ
γάργαρο ποτάμι ποὺ κυλᾶ στὰ πόδια του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθαρότητα,
τοῦ δίνει τὴν ψυχικὴ εύχαριστηση τῆς θεϊκῆς μουσικῆς σὲ συνθέσεις
καὶ νότες τελείως ἀπιαστες ἀπὸ τοὺς μουσικοσυνθέτες. Μὰ ξέχασα τοὺς
ἄγριους ἀρχηγοὺς τῶν κοπαδιῶν, τοὺς τράγους. Ξέχασα νὰ προστέσω
τὸ σφύριγμα τῶν τσοπανόπαιδων στὴ συμφωνία τοῦ Βίκου. Τρογκανί-
σματα, σφυρίγματα, παφλασμὸς τῶν νερῶν τοῦ ποταμοῦ, μαζύ μὲ τὰ
κελαΐδίσματα τῶν μαυροκότσιφων, εἶναι ἡ καθημερινὴ μουσικὴ τοῦ βα-
σηληά Ζάκκα. Εἶναι νὰ μὴν τὸν ζηλεύει δὲ πολιτισμένος ἀνθρωπος!;

Μὲ συνεπῆρε, καὶ σήμερα ποὺ γράφω, ἡ ὁμορφιά του... Θάλεγα
περισσότερα. Μὰ φοβᾶμαι ὅτι ἡ φλυαρία εἶναι παρατονία. Δὲν εἶναι
δυνατὸ νὰ σταθεῖ κανεὶς ίκανὸς νὰ περιγράψει μὲ λόγια τὸ Βίκο ἀν
δὲν τὸν ζήσει. "Ἄς περιορισθῶ λοιπὸν μὲ λίγα λόγια στὴν περιγραφὴ^{τῆς} διαδρομῆς.

Ξεκινήσαμε ἀπ' τὸ Πάπιγγον καὶ μετὰ μιὰ ὁρὶ καὶ δέκα λεπτὰ
φθάσαμε στὶς πηγὲς τοῦ Πόρου. Οἱ πηγὲς αὐτὲς δίνουν τὸ περισσότερο
νερὸ στὸν ποταμὸ Βοϊδομάτη. Βρίσκονται στὴ βάση τοῦ φαραγγιοῦ.
Τὸ χρῶμα τῶν βράχων κάτω τῆς ἐπιφανείας τοῦ καφέ, ἀσπρου, κίτρι-
νου καὶ πράσινου. Ἐκατὸ πηγὲς σὰν τὴν πηγὴ τῶν Πριονιῶν τοῦ "Ο-
λυμπου, ἵσως καὶ περισσότερες, εἶναι τὰ νερά του. Παιύψηλα πλατά-
νια, στὶς ὅχθες του, πλαισιώνουν τὴν πηγὴ τοῦ ποταμοῦ. Γίδια, δένδρα
καταπράσινα καὶ βράχια ἐντελῶς κάθετα, ἀπρωσπέλαστα, εἶναι τὸ
φόντο του.

Στὸ μαγευτικὸ αὐτὸ μέρος μείναμε γιὰ ὑπνο. Ξύπνημα πρωΐνὸ
καὶ ξεκίνημα πρὸς τὴν ἔξοδο τοῦ φαραγγιοῦ. "Ἐξη ὁρες μᾶς πῆρε γιὰ
νὰ περάσουμε τὸ φαράγγι τοῦ Βίκου ὡς τὸ χωριό Κυρκοῦλι, καὶ νὰ
κρατήσουμε τὶς φωτογραφικὲς ἀναμνήσεις μας. Αὐτὲς εἶναι οἱ μόνες
ποὺ ἔχουμε γιὰ νὰ τὸν ἀναπολοῦμε καὶ νὰ τὸν ζοῦμε νοερὰ ὅταν ἡ
φουρτοῦνα τῆς ζωῆς καὶ τὸ μαγγανοπήγαδο τῆς ρουτίνας μᾶς φέρνει
τὴν ἀνάμνησή του...

Εἴμαστε λυπημένοι ποὺ τὸν ζήσαμε λίγες μόνον ὥρες. Μὰ μιὰ
εἶναι ἡ εύχὴ καὶ ἐπιθυμία μας. Νὰ τὸν περάσουμε ἄλλη μιὰ φορὰ μὲ
τὴν πρώτη εύκαιρία, καὶ μαζύ μας νὰ πάρουμε δύσους περισσότερους
παρασύρουμε δρειβάτες πρὸς τὸ μεγάλο αὐτὸ θαῦμα τῆς φύσεως. Θὰ
μᾶς εὐγνωμονοῦν.