

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

Του Γ. ΣΦΗΚΑ

Είμαι μέλος του Ε.Ο.Σ. εδώ και δέκα χρόνια και στο διάστημα αυτό έκανα κι' εγώ την πολύ λυπηρή διαπίστωση, που όλοι οι παλιοί έχουμε κάνει. "Ότι, δηλαδή, τὰ μέλη του 'Ορειβατικού τῆς 'Αθήνας σὲ σχέση με τὸν πληθυσμὸ τῆς πρωτεύουσας, εἶναι ἀπελπιστικὰ λίγα. Γιατί, θέβαια, τὰ 1.000 περίπου μέλη τοῦ Τμήματός μας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ μισὰ ἔχουν πάψει νὰ εἶναι ἐνεργά, δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν πολλὰ, σὲ σχέση με τὸν πληθυσμὸ τῶν δυόμισυ ἑκατομμυρίων κατοίκων που ἔχει σήμερα τὸ λεκανοπέδιο τῆς 'Αττικῆς.

"Ὅλ' αὐτὰ τὰ χρόνια μελέτησα τὴν κατάσταση καὶ κατέληξα στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πιὸ σπουδαία αἰτία γιὰ τὸν μικρὸ ἀριθμὸ τῶν μελῶν τοῦ Τμήματός μας πρέπει ν' ἀναζητηθῆ στὴ σχεδὸν παντελῆ ἔλλειψη συστηματικῆς προπαγάνδας πρὸς τὰ πλατεῖα στρώματα τῆς 'Αθηναϊκῆς νεολαίας. Πίστεψα, με ἄλλα λόγια, πὼς δὲν φτάνει νὰ λέμε: «'Ὁ 'Ορειβατικὸς εἶναι ἐδῶ, στὴν Καραγεώργη Σερβίας 7, ἐλάτε νὰ τὸν γνωρίσετε», ἢ ὅτι «στὸ τάδε μέρος λειτουργεῖ Σχολὴ καὶ σὰς περιμένουμε...». Πίστεψα πὼς εἶχαμε ὑποχρέωση καὶ πρὸς τὸν Ε.Ο.Σ. καὶ πρὸς τὰ ἑλληνικὰ νιάτα νὰ θυγοῦμε ἀπὸ τὰ γραφεῖα μας, νὰ πλησιάσουμε τοὺς τόπους ὅπου συχνάζουν οἱ νέοι κι' ἐκεῖ με ὁμιλίες καὶ προβολές νὰ τοὺς μάθουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὀρειβασία καὶ τὸ σκί. Τί κάνει, τέλος πάντων, ὁ 'Ορειβατικὸς.

Νὰ γιατί ὅταν τὸν περασμένο Σεπτέμβρη ἐκλέχτηκε τὸ νέο Διοικ. Συμβούλιο, ζήτησα καὶ ἀνέλαβα τὴ θέση τοῦ ὑπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων. Παίρνοντας τὴ θέση αὐτὴ δὲν με ἐνδιέφερε ἡ διοργάνωση χορῶν, προβολῶν καὶ

άλλων έκδηλώσεων μέσα στα πλαίσια και για τὰ μέλη τοῦ Ε.Ο.Σ. Ἐκεῖνο πού ἤθελα νὰ κάνω ἦταν μόνο ἓνα πράγμα: Νὰ φέρω τὸ Τμήμα μας σ' ἐπαφή με τὴ νεολαία, νὰ κάνω γνωστὴ τὴ δράση του στα πλατύτερα στρώματα τοῦ λαοῦ τῆς Ἀθήνας.

Τὸ ξεκίνημα ἔγινε μὲ μιὰ θαυμάσια έκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τῆς Ἑνώσης Συνακτῶν πού περιλάμβανε και μιὰ ταινία ἀπὸ ἀνάβαση στοῦ Ἐβερρεστ. Ἀκολούθησε μιὰ σειρά ἀπὸ προβολές διαφανιῶν στὴ Χ.Ε.Ν. και σὲ διάφορα σχολεῖα μὲ θέματα γύρω ἀπὸ τὰ βουνά και τὴν ὄρειθασία. Παράλληλα, ἔχει μπῆ σ' ἐφαρμογὴ τὸ σύστημα τοῦ Δελτίου Τύπου. Τουλάχιστον μιὰ φορά τὸ μῆνα στέλνεται στις ἐφημερίδες και τὰ περιοδικὰ ἓνα δακτυλογραφημένο κείμενο γύρω ἀπὸ τὴ δράση τοῦ Τμήματος.

Οἱ Δημόσιες σχέσεις ὅμως δὲν περιορίσθηκαν σ' αὐτά. Τὸ Τμήμα μας για πρώτη φορά συμμετέχει ἐνεργὰ σὲ κάθε έκδήλωση για τὴν προστασία τῆς ὄρεινῆς φύσης και ἀξίζει νὰ σημειωθῆ τὸ ὁμορφο κλισέ πού δημοσιεύθηκε στις ἐφημερίδες τὰ Χριστούγεννα, μέσα στα πλαίσια τῆς προσπάθειας για νὰ μὴν κοποῦν τὰ ἔλατα, καθὼς και ἡ έκδήλωση για τὴ διάσωση τῆς Πεντέλης ἀπὸ τὰ λατομεῖα, πού ἔγινε στοῦ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μὲ πρωτοβουλία τοῦ Προέδρου μας.

Παρ' ὄλ' αὐτὰ πιστεύω πὼς οἱ Δημόσιες Σχέσεις μπορούσαν νὰ κάνουν περισσότερα, ὅπως π.χ. νὰ ζητήσουν ἓνα πεντάλεπτο ὄρειθατικὸ ἀπὸ τὴν ΕΡΤ. Εὐτυχῶς ὅμως στὸν τομέα αὐτὸν ἡ ΕΡΤ, ἄθελά της, μᾶς ἀναπλήρωσε μὲ τὸ παραπάνω μὲ μιὰ σειρά ἀπὸ θαυμάσιες τηλεοπτικὲς ἐκπομπές μὲ ξένες ὄρειθατικὲς ταινίες. Ἐτσι, ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες και πρὸ πάντων ἑλληνόπουλα, ἦλθαν σ' ἐπαφή με τὴν ὄρειθασία στοὺς τελευταίους δύο μῆνες. Για τὴν ἐπίδραση πού εἶχε αὐτὴ ἡ ἐπαφή μιλοῦν ἀπὸ μόνον τους δυὸ πρόσφατα γεγονότα, πού ἔζησα ἐγὼ ὁ ἴδιος. Τὸ ἓνα γεγονός ἀφορᾷ τὰ δυὸ παιδάκια ἀπὸ τὴν Ἀγία Μαρίνα, πού συναντήσαμε στὸν Τρύπιο Βράχο Ὑμηττοῦ. Ἦταν περίπου δώδεκα χρόνων και τὸ ἓνα εἶχε περασμένη στὴ ζώνη του μιὰ κουλούρα χοντρὸ καλώδιο. Ἐπηρεασμένα ἀπὸ τὰ ἔργα, τὰ δυὸ μικρὰ παιδιά θγῆκαν στα θράχια νὰ κάνουν ἀναρρίχηση. Και χάρηκαν ἀφάνταστα, πού μᾶς θρῆκαν και τοὺς δώσαμε τὰ πρῶτα ὄρειθατικὰ φῶτα. Τὸ ἄλλο περιστατικὸ ἔγινε στὴ γειτονιά μου, ὅπου ἓνα πρῶτὶ θγαίνοντας στὴν ἐξώπορτα, θρῆκα δυὸ μπόμπηρες, ἔξη — ἑπτὰ χρόνων, περίπου. Ὁ ἓνας εἶχε στὸν ὄμο περασμένο ἓνα σακκούλι, σὰν σακκίδιο. Ὁ ἄλλος, μιὰ κουλούρα σπάγγο στὴ μέση του. Τοὺς ρώτησα τί εἶναι αὐτά, και ἀπάντησαν πὼς εἶναι ὄρειθάτες κι' ἐτοιμάζονται νὰ πᾶνε στὴν κορυφὴ ἑνὸς πολὺ ψηλοῦ βουνοῦ, ὅπου ὑπάρχει κάποιος θησαυρὸς! Ἀνοησίες... θὰ μοῦ πῆτε, ἀλλά... μὲ κάτι τέτοιες ἀνοησίες μπορεῖ ἡ ποδοσφαιρομανία τοῦ λαοῦ μας νὰ μετατραπῆ σὲ ὄρειθατομανία. Ἐμπρός, λοιπόν, ἄς δώσουμε ὅλοι ἓνα χέρι για νὰ ἀνεβάσουμε τὰ μέλη μας σὲ δέκα χιλιάδες.