

‘Η λύρα ή Λεσβία

Τοῦ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Ἐίμαι μιὰ λύρα ἀρχαία
μὲ τέλια νέα καὶ γερά.
Οἱ κόρδες μου
εἶναι ἀπ’ τὴν κόμη τὴν χρυσὴν
κι ἀπὸ τὴν μαύρη κόμη
τῶν δυνατῶν παλληκαριῶν
καὶ τῶν παρθένων ποὺ λυώνουν ἀπ’ ἀγάπην.

Ἐίμαι μιὰ λύρα ἀρχαία
μὲ τέλια νέα καὶ γερά.
‘Υψώστε με λοιπὸν πρὸς τὸν “Ηλιο !

Οἱ κόρδες μου κλωστὲς εἶναι ἀπὸ φῶς
καὶ τὰ καντίνια μου
καθάριο εἶναι χρυσάφι ἀπὸ τὸ φεγγάρι
στὸν ἥλιο καὶ στὸν ἀμόλυντον ἀγέρα !
Οἱ ἀρμονίες μου φωλιάζουνε πυκνὲς
μὲς στοῦ χελώνιου μου τὴν γούθα,
πυκνὲς σὰ σμάρι ἀγριοπερίστερα,
ποὺ κλαῖν γιὰ γιὰ τὴν χαρὰ τῆς Λευτεριᾶς.
‘Υψώστε με λοιπὸν κατάματα στὸν ἥλιο.

Κρυφὰ μὲς στὶς γωνιὲς τοῦ ἀντηχείου μου
φυλάγω τὰ ὑπερκόσμια ρίγητα
ποὺ μ’ ἔκαναν νὰ τρέμω καὶ νὰ τραγουδῶ
σφιχτὰ κλεισμένη στῆς Σαπφῶς
τὸ στῆθος, τοῦ Ἀλκαίου καὶ τῆς Ήριννας.

Είμαι ἡ Ἀρμονία ἐγὼ
ποὺ δένω μὲ τῆς Τέχνης τὰ κλωνιά,
ποὺ δένω μὲ τῆς Μούσας τὸ χρυσόγνεμα
τὶς Ἐποχὲς καὶ τῶν Καιρῶν τὸ ἀνθομηνύματα.
‘Η λύρα, ἡ λύρα, ἡ λύρα ἡ Λεσβία !

Χρόνια ἔκλαψα βουθὰ κρυμμένη
μὲς στὰ ὁχτρικὰ ἀτσαλόφυλλα.

Βγάλτε με πάλι όλόρθη πρὸς τὸ φῶς,
ύψωστε με στὸν ἥλιο καὶ στὸν οὐρανό !
Τρέμουν οἱ κόρδες μου, κλωνιὰ
γιομάτα ἀπὸ πουλιὰ κι ἀηδόνια ἀμέτρητα,
τραγούδια ποὺ κανεὶς δὲν τὰ κελάϊδηξε.
‘Η λύρα, ή λύρα, ή λύρα ή Λεσθία
εἶμ’ ἔγώ ! . . .

Σᾶς καρτερῷ παιδιὰ χρυσόμαλλα -
ἀγόρια φωτομέτωπα κι ἀπάρθενα,
ποὺ ξέρουν νὰ δακρύζουνε τὰ μάτια σας
καὶ τὸ τραγούδι φρίσσει πὰ στὸ χεῦλος σας.
Ψηλὰ τὰ μπράτσα καὶ οἱ πνοές.
Πῶς σᾶς γνωρίζω πάλι μάτια Λέσθια !
Ἐμπρός ! Εἶμαι μιὰ λύρα ἀρχαία,
μὲ τέλια νέα καὶ γερά.

Γύρτε ὅλοι πὰ στὸ χελωνεῖο μου
ν' ἀκοῦστε μακρυνὸν ἀντίλαλο
τὸ νόημα τῆς Τέχνης καὶ τῆς Δυνατῆς Ζωῆς.

Εἶμαι ή λύρα, ή λύρα, ή λύρα ή Λεσθία.