

## ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Τοῦ Νίκου Καραΐσκου

Οι έλληνικές ένδυμασίες έπαρουσίαζαν και έξακολουθοῦν νὰ παρουσιάζουν τεράστιο ένδιαφέρον γιὰ τὸ μελετητὴ τοῦ ώραίου αὐτοῦ εἰδους τῆς δικῆς έλληνικῆς γραφικότητος.

Ίδιως οἱ ὑπαίθριοι έλληνικοὶ τόποι, εἶναι κατάμεστοι διαφόρων σχημάτων ένδυμασίας.

Τὸ Λιβάδι, ἔχει νὰ παρουσιάσῃ και αὐτὸ μιὰ πολὺ δύμορφη ποικιλία δπως φυσικὰ και σὲ κάθε εἶδος λαϊκῆς έκδηλώσεως.

Ίδιαίτερα ένδιαφέρουσα, χωρὶς ἀμφισβήτηση, εἶναι ἡ γυναικεῖα ένδυμασία. Χωρὶς νὰ πρωτοτυπῇ σὲ βασικές γραμμὲς, ἐν τούτοις ἔχει μερικὰ στοιχεῖα ποὺ πολὺ δύσκολα τὰ συναντάει κανεὶς ἄλλον. Καὶ πρῶτα πρῶτα τὶ φοροῦσαν στὰ πόδια:

Στὰ πόδια οἱ Λιβαδιώτισσες φοροῦσαν, και ἀκόμη φοροῦν, τὶς μαῦρες μάλλινες κάλτσες ποὺ ἔφθαναν μέχρι και τὸ γόνατο. Τὰ «σκουφούνια» δπως λέγονται στὴν βλάχικη. Λίγο κάτω ἀπὸ τὸ γόνατο, τὰ στερέωναν μὲ εἰδικὸ ὑφαντόσχοινο ἥ και ἀργότερα μὲ μαῦρο εἰδικὸ πλατὺ λάστιχο. Τὶς κάλτσες τὶς ἔπλεκαν μόνες τους οἱ Λιβαδιώτισσες, ίδιως κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες. Ἀσχολοῦνταν μάλιστα πάρα πολὺ μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ φράση «Λιὰ σκουφούνια σ' ἔλα». (Πάρε τὴν κάλτσα κι' ἔλα).

Οἱ κάλτσες φοροῦνταν χειμῶνα καλοκαίρι. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσαν τὰ μικρὰ κορίτσια ποὺ κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο φοροῦσαν κοντὰ καλτσάκια, μάλλινα βέβαια και πολύχρωμα.

Οἱ νεωτερισμοὶ, στὸ θέμα τῶν καλτσῶν, ἥρθαν πολὺ ἀργὰ στὸ Λιβάδι. Πολὺ ένδιαφέρουσα παρουσιάζεται και ἡ ποικιλία στὸ θέμα τοῦ φορέματος. Τὸ φόρεμα δὲν ἔχει τὶς γνωστὲς μας ποικιλίες ἐδῶ. Δηλαδὴ φοῦστες, ταγιέρ ο.λ.π. Κυρίως ἐννοοῦν φόρεμα οἱ Λιβαδιώτισσες μία ίδιάζουσα φούστα βαμβακερὴ ἥ μάλλινη, μακρὺ, ποὺ ἔκεινοῦσε ἀπὸ τοὺς δόμους και κατέληγε μέχρι πιὸ λίγο κάτω ἀπὸ τὰ γόνατα. Τὸ χρῶμα ἦταν μαῦρο στὶς ἡλικιωμένες και πολύχρωμο στὶς πιὸ νέες. Τὸ φόρεμα μὲ τὴν παραπάνω ἔννοια δὲν εἶχε χαρακτῆρα ἐπίσημο. Γιὰ ἐπίσημες περιπτώσεις εἶχαν τὰ «ταγιέρ». Φυσικὰ δχι μὲ τὴν σημερινὴ μορφὴ τους. Ἡ φούστα στὴν ούσια ἦταν μακρὺ φουστάνι, σὰν τὸ προαναφερθὲν. Μὲ μόνη τὴ διαφορὰ ποὺ ἦταν καλλιτέρας ποιότητος.

Γιὰ ζακέτα χρησιμοποιοῦσαν πολὺ καλὸ ὑφασμα. Συνήθως βελοῦδο. Στὸν γιακὰ, πολλὲς φορὲς, ἔβαζαν και γούνα ἀλεποῦς συνήθως.

Ζακέτες οἱ Λιβαδιώτισσες χρησιμοποιοῦσαν και μάλλινες. Τὶς ἔπλεκαν μόνες τῶν χειμῶνα. Φοροῦσαν μάλιστα και μάλλινα φουστάνια. Ἀπὸ τὴν μέση και ἐπάνω, ἔβαζαν και μία μπλούζα πάνινη «τρούπλου», δπως λέγεται. Συνηθίζονταν ἀκόμη και διάφορες ἄλλες πουκαμίσες.

Τὸ διλο συμπλήρωμα τῆς κυρίως στολῆς, ἦταν ἡ περιβόητη «σπαλέτα». Ἐνα ἀρκετὰ μεγάλο ἀραιόπλεκτο μάλλινο σχέδιο, ποὺ κατέληγε στὶς ἄκρες του σὲ

μικρές φοῦντες. Αύτὸ τὸ πρᾶγμα, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε δτὶ ἐχρησιμοποιῆτο σὰν ἔνα εἶδος παλτοῦ, μιὰ καὶ ποὺ τὸ παλτὸ ἡταν μᾶλλον ἄγνωστη ὑπόθεση γιὰ τὶς Λιβαδιώτισσες. Τὴν σπαλέτα αὐτὴ τὴν φοροῦσαν οἱ κάπως μεγαλυτέρας ἡλικίας Λιβαδιώτισσες, περισσότερο τὸν χειμῶνα.

Δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τὴν ἐξήγηση γιατὶ δὲν μπόρεσαν νὰ συνηθίσουν τὸ παλτὸ οἱ Λιβαδιώτισσες.

Τὸ παλτὸ συνηθίστηκε πολὺ ἀργότερα, κυρίως ἀπὸ τὶς κάπως πιὸ «ἐξελιγμένες». Ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὶς κοπελιές.

Ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα παρουσιάζεται τὸ στόλισμα τῆς κεφαλῆς. Οἱ νέες κατ’ ἀρχὴν, δὲν ἔβαζαν τίποτα στὸ κεφάλι. Τίποτα ἀπὸ ἀπόψεως ὑφάσματος. Γιατὶ στὶς ὅμορφες διπλές κοτσίδες, φρόντιζαν πάντοτε νὰ ἔχουν διάφορα ὅμορφα «κουκαλάκια».

Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ὅμως ποὺ ἡ γυναίκα παντρεύονταν, γινόταν ἀνάγκη ἡ φροντίδα τῆς κεφαλῆς. Ἀνάγκη ποὺ πήγαζε ἔντονα ἀπὸ τὴν δύναμη ποὺ λέγεται ἔθιμο.

Ἐτσι μετὰ τὸν γάμο, οἱ γυναῖκες φοροῦσαν τὶς Κυριακὲς καὶ γενικὰ τὶς ἐπίσημες μέρες, τὸ περίφημο «καϊρούκι». Ἡταν μιὰ δαντέλα, ὅμορφα πλεγμένη ἡ καλλίτερα, κεντημένη, ποὺ τὴν στήριζαν κυκλικὰ στὸ μπροστινὸ μέρος τῆς κεφαλῆς μὲ εἰδικὲς καρφίτσες ποὺ τὶς ἔλεγαν «στουμπίτσι». Ἡταν αὐτὰ, μεγάλες καρφίτσες ποὺ κατέληγαν στὴν μιὰ ἄκρη σὲ στρογγυλὸ πίκτωμα πίσσας ἡ πλαστικοῦ. «Καϊρούκι», ἡ καλλίτερα κοπέλλα ντυμένη μὲ καϊρούκι, δημοσίευσε πρόσφατα ἡ ἐφημερίδα τοῦ Λιβαδίου «Λιβάδι Ὁλύμπου» (φύλλον II σελ. 2). Τὸ καϊρούκι ἦταν «προνόμιο» σὲ μιὰ γυναίκα, μέχρι τὰ 50 τῆς χρόνια περίπου. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, τὴν θέση του τὴν ἔπαιρνε τὸ γεροντικὸ «φλιώγγο». Ἐβαζαν δηλαδὴ ἔνα εἶδος σκούφου πρῶτα, δίπλα μιὰ φουντωτὴ δέσμη τριχῶν (ἦταν ἔνα εἶδος στερεώματος τοῦ σκούφου), τύλιγαν γύρω ἀπὸ τὸν σκούφο τὰ μαλλιά καὶ τὸ δλο σύνολο σκεπάζονταν μὲ καλέμι. Παλαιότερα μάλιστα, δὲν ἔβαζαν καλέμι, ἀλλὰ μιὰ φούντα ἀπὸ «μπροστίμι», ποὺ τὴν στερέωναν μὲ τὴν βοήθειαν τῆς προαναφερθείσης δέσμης, στὸ κέντρο τοῦ σκούφου.

Ἡ φουντωτὴ δέσμη τριχῶν λέγονταν «κουρδόστου».

Αξίζει νὰ σημειωθῇ ἐδῶ, δτὶ στὰ πολὺ παλιὰ χρόνια δίπλα ἀπὸ τὸν «φλιώγγο» ἔβαζαν κι’ ἔνα κεντημένο λουλούδι τὸ «κουκοότου». Συγκεκριμένα ἔμπαινε σχεδὸν πάνω στὸ δεξὶ αὐτῆς.

Γιὰ τὶς καθημερινὲς μέρες, ἡ φροντίδα τῆς κεφαλῆς ἦταν ἵδια γιὰ δλες τὶς γυναῖκες. Φοροῦσαν τὰ καλέμια, ἡ τὶς «σκέπες». Μαντήλια δηλαδὴ, ποὺ τὰ στερέωναν στὸ κεφάλι μὲ ἔνα κόμπο. Καὶ ἐδῶ τὰ χρώματα πήγαιναν ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία. Στὶς μὲν νέες γυναῖκες τὸ χρώμα ἦταν ἀσπρό, στὶς μεγαλύτερες ὅμως μαύρο. Τπῆρχαν φυσικὰ καὶ ἀλλὰ χρώματα, ἀλλὰ σπάνιζαν.

Τὸ «σκέπι» ἡ «σκέπια», ἦταν στὴν οὐσίᾳ καλέμια ἀλλὰ σὲ μεταξωτὸ ὑφασμα καὶ είχαν χαρακτῆρα κάπως πιὸ ἐπίσημο.

Στὸ θέμα τῶν ὑποδημάτων, κυριαρχοῦσαν κοινὲς παντόφλες ἡ μικροτάκουνα παπούτσια μυτερὰ.

Οἱ νυχτικὲς ἦταν μᾶλλον ἄγνωστες.